

'In geloof zit voor mij kern van ons bestaan'

Volgens welk geloof ben je opgevoed? „Mijn ouders waren van huis uit Rooms Katholiek en dat geloof hebben zij de kinderen ook meegegeven. Op school werd er godsdienstles gegeven door de pastoor of kapelaan.”

Waar geloof je nu in? „Ik geloof nog steeds vanuit de katholieke traditie. Het geloof in God is voor mij heel belangrijk. Het steunt mij en geeft mij kracht. Daarom ben ik na een tijdje van afwezigheid, weer teruggekeerd. Mijn terugkeer kwam op het moment dat ik het moeilijk had. En ik het bisdomblad Samen Kerk in de brievenbus vond met een aansprekend rijmpje op de achterkant. Daarna ben ik gaan nadenken en vroeg me af waarom juist op dat moment die tekst uit Samen Kerk mij zo raakte. Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat God mij zocht en ik Hem. We ontmoeten elkaar weer in de St.

Het geloof van

Anita Captein (55), ongehuwd en geboren en getogen in Breezand.

Jan in Breezand, tijdens een viering. Niet alleen door de woorden van de pastoor maar ook doordat ik er zelf meer van begreep.”

Wat is de waarde van je geloof in je leven? „Het geloof in mijn leven is van grote waarde. Ik heb nogal een druk leven. Werk fulltime, ben mantelzorgster en in mijn vrije tijd onbezoldigd catechiste in de kerk. Zeg maar: 'ik werk voor God'. Om het geloof over te dragen en er te zijn voor de mensen. Ik vind het waardevol werk en leer telkens weer. Niet alleen over het geloof of God, maar ook door de omgang



Anita Captein. FOTO MYOSOTTIS PHOTOGRAPHY

met heel veel mensen.”

Vind je het moeilijk om te blijven geloven? „Het is niet altijd even gemakkelijk. Soms voel je je alleen staan. Ook in de kerk, als je een viering bijwoont. Daarom vind ik het belangrijk om voor mijn geloof uit te komen. En wat God voor mijn leven betekent. Waarom ik geloof. Daarin zit voor mij de kern van ons bestaan en onze weg die we moeten gaan. Ondanks dat deze weg niet altijd even gemakkelijk is ben ik ervan overtuigd, dat het de juiste weg is.”