
R.K. NOORDKOP

• Oktober, Rozenkransmaand!

Naast de maand mei is de maand oktober bijzonder toegewijd aan **Maria** en daarom bidden wij in deze maand de **"heilige rozenkrans"**.

Tijdens de middeleeuwen kende de Mariaverering door o.a het invoeren van het **rozenkransgebed** een grote bloei en werden talrijke kerken aan haar toegewijd. Vele heiligen hebben het rozenkransgebed bijzonder aanbevolen bij de gelovigen, denken we maar aan de H. Dominicus, de H. Grignon de Montfort, de H. Alphonsus Maria de Liguori en nog vele anderen.

Maria heeft zoveel mooie middelen aan de hand gedaan om de mensen naar haar Zoon te brengen. Eén ervan is de rozenkrans. De H. Pater Pio, de heilige mysticus, heeft van de rozenkrans gezegd: "Maria heeft haar kinderen een zwaard in de hand gegeven, en dat zwaard is de rozenkrans."

Paus Paulus VI noemde het "een evangelisch gebed, dat zich richt op de geheimen van de verlossende menswording." De rozenkrans is een gebed waarvan Christus duidelijk het middelpunt is.

Ook mee bidden?

Woensdag **4, 11 en 25 oktober** om 19.00 uur in de **Petrus en Pauluskerk** in Den Helder.

Woensdag **18 oktober** om 19.00 uur in de **Willibrordkerk** in Julianadorp.

