

'Breng met advent God dichterbij de mensen'

Carina Gutker

Wat betekent advent?

„Advent is afgeleid van het Latijnse woord *advenire*, dat 'komen naar' betekent. Dat verwijst naar wat we doen in de laatste weken voor kerst. Tijdens de adventsperiode bereiden we ons voor op de komst, oftewel de geboorte, van Jezus. Stel, de koning zou morgen bij je op bezoek komen. Dan wil je goed zijn voorbereid en maak je het huis schoon en zet je koffie. Nou, zo bereiden wij ons ook voor.”
Maar waar komen dan de adventskalenders met chocolaatjes, gok-element of zelfs speelgoed achter de vakjes vandaan?
„Een Duitse theoloog bedacht de adventskrans met 19 rode en 4 witte kaarsen om zo aan kinderen uit te leggen hoe lang het nog

Hoe zit dat?

Iedereen kent wel de adventskalender, met de chocolaatjes achter de vakjes. Maar wat is advent eigenlijk? Pastoor Ivan Garcia van de parochie H. Maria Sterre der Zee in Den Helder legt het uit.

duurt voor het kerst is. De adventskalenders stammen hier van af.”
Wat gebeurt er tijdens de adventsperiode in de kerk?
„Vroeger staken kinderen in huiselijke kring elke zondag een kaarsje aan om zo toe te leven naar kerst. De adventskaars staat voor het licht, want Jezus is het licht van de wereld. Wij doen dat ook in de



De adventskaarsen.

ARCHIEFFOTO

kerk. Daarnaast maken we de mensen bewust eens iets voor anderen te doen en schenken we aandacht aan diegenen die alleen zijn.”
En doet u zelf ook nog iets speciaals met advent?
„Ik bid extra en bezoek veel zieken en ouderen. Zo wil ik God dichterbij de mensen brengen, want anders zit hij zo ver in de wolken.”