



Mr. W.C.M. Baalman

Notaris kantoor
Mr. W.C.M. Baalman

Helder advies voor o.a. uw:

- Testament
- Huwelijkse voorwaarden
- Verklaring van erfrecht
- Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Postbus 3
1766 ZG Wieringerwaard
Noord Zijperweg 9

Telefoon: (0224) 22 19 41
Fax: (0224) 22 19 98
E-mail: info@notarisbaalman.nl

REDACTIE

De redactie van het parochieblad corrigeert en redigeert, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de schrijver van de betreffende tekst. In verband met de vaak grote hoeveelheid aangeleverde kopij en het daarvoor beschikbare aantal pagina's van het parochieblad, kan de redactie helaas geen garanties geven dat alles geplaatst wordt. Wij hopen dat u hier begrip voor hebt.



PCI - CONTACTPERSONEN VOOR DIACONIE:

Den Helder:

secretariaat PCI, pcidenhelder@kpnmail.nl

Julianadorp: de heer J.A.J. Clemens,

tel. 63 74 23.

Het parochieblad in kleur lezen? Ga naar onze site:

<http://www.mariasterrederzee-denhelder.nl/parochieblad/>



Parochieblad

H. Maria, Sterre der Zee
Den Helder - Julianadorp

24e jaargang nr. 2

april - mei 2018

Parochiecentrum en secretariaat parochiebestuur:

Kerkgracht 55, 1782 GK Den Helder, telefoon: **0223 - 61 25 50**

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 09.00 -11.00 uur

- voor algemene informatie over de parochie
- voor het maken van afspraken met de pastores
- voor het maken van afspraken over vieringen (doop, communie, huwelijk, jubileum, uitvaart)
- voor het melden van veranderingen in de ledenadministratie (geboorte, verhuizing, overlijden)
- voor vragen betreffende financiële zaken (kerkbalans, facturen, giften)
- voor het opgeven van intenties
- voor vragen over diaconie

E-mail: rk.denhelder@wolmail.nl

Internet: www.mariasterrederzee-denhelder.nl

IBAN rekeningnr.: NL45INGB0007235992

t.n.v. Parochie H. Maria, Sterre der Zee

Pastores

Pastoor Ivan Garcia, tel. 06-17 12 96 42

Diaken Henk Schrader, tel. 0224-21 94 60

KOPIJ PAROCHIEBLAD

De **uiterste inleverdatum** voor kopij voor het volgende nummer:
24^e jaargang - Parochieblad nr. 3 juni - juli '18 is: **mijn voorkeur**
= 2018

dinsdag 8 mei 2018 vóór 09.00 uur!

Inleveren bij voorkeur via e-mail: rk.denhelder@wolmail.nl

Beste parochianen,

De veertigdagentijd van dit jaar is bijzonder. Wij hebben het bericht gekregen dat kapelaan Szymon ons verlaat om op missie in Zuid-Afrika te gaan. Hij had het verlangen om naar de missie terug te keren.



Na gesprekken met de bisschop heeft hij hiervoor toestemming gekregen en gaat hij op missie in Kaapstad. Wij bidden voor hem dat de Heer hem daar kan helpen en kracht kan geven om deze nieuwe fase van zijn leven met God de Vader te kunnen beleven. Wij wensen hem alle zegen in zijn missie.

De veertigdagentijd is bijna voorbij. Over een paar dagen vieren wij Pasen! In deze veertigdagentijd hebben we het leven van Jezus op een bijzondere manier herleefd. In de lezingen van elke zondag en door de week heen, hebben wij de laatste momenten van zijn leven hier op aarde doorgelezen. Vanaf de eerste zondag van de veertigdagentijd tot zijn lijden en dood op de goede vrijdag.

Elke vrijdag van de veertigdagentijd hadden wij de mogelijkheid om de passie, dat wil zeggen het lijden en dood van Jezus op het kruis, te aanschouwen. Elke statie was een moment van mediteren over het leven in de kruisweg van Christus. Daar konden wij ons leven in zijn leven herkennen, bijvoorbeeld het drie keer vallen van Jezus; hoe veel keer vallen ook wij in ons leven?!

Op stille zaterdag krijgen wij de mogelijkheid om naar het diepste van ons hart te luisteren. Hij, die ons roept om naar Hem te luisteren en te volgen. Daarna volgt Pasen, het feest der feesten voor elke christen!

We staan aan de poorten van Pasen en wij kunnen deze passage van de dood naar het leven vieren. Want Jezus, de Christus, is uit dood opgestaan. Hij is verrezen; dat belijden wij in onze geloofsbelijdenis. Maar het belangrijkste is, dat wij deze verrijzenis in ons eigen leven mogen ervaren. Maar hoe ervaren of vieren wij deze verrijzenis van Jezus Christus in ons leven?

Is dat omdat we het nou eenmaal vieren vanuit onze traditie? Een traditie die elk jaar weer voorbij komt of vieren wij Pasen als een gebeurtenis die actueel in ons leven wordt.

Want met Pasen vieren wij de bevrijding van een volk, dat slaaf in Egypte was en door de kracht van God vrij geworden is; dat is Pasen. Het doorgaan vanaf een situatie van angst voor de toekomst, wanhoop, problemen, rancune, egoïsme, jaloezie enzovoort naar de liefde, hoop, vrijheid!

Wij ervaren de verrijzenis van Christus in ons leven op elke moment dat er licht komt in onze situatie dat wij iets van onze situatie gaan begrijpen. Christus komt in deze bijzondere tijd om ons te zeggen: "Ik ben verrezen; Ik ben met u, je hoeft niet bang te zijn". Hij is degene die altijd naar ons kan luisteren en ons kan begrijpen.

Daarom broeders en zusters vragen wij in deze tijd aan God, aan Christus door zijn Heilige Geest, de genade om dit te mogen ervaren.

Ik wens u allemaal een goed einde van deze veertigdagentijd en een gezegend en zalig Pasen.

Ivan



Brief van Mgr. Punt over het vertrek van kapelaan Szymon.

Van Mgr. Punt, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam ontvingen we de volgende brief met daarin vermeld het ontslagverzoek van kapelaan Szymon.

Met ingang van 1 maart 2018 verleen ik u, Zeer Eerwaarde Heer S.M. Olgrzmek, op eigen verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag als parochievicaris H. Maria Sterre der Zee te Den Helder, Onze Lieve vrouw Praesentatie te Anna Paulowna, H. Joannes Evangelist te Breezand, de R.K. Parochie Texel en Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand.

*Ik ben u dankbaar voor uw inzet en toewijding waarmee u in de bovenstaande parochies vanaf 1 september 2013 hebt gewerkt. Ik wens u Gods zegen over uw nieuwe pastorale taak in Zuid-Afrika. Met gevoelens van oprechte hoogachting en vriendelijke groet,
Jozef M. Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam.*



Inmiddels is het bekend, dat kapelaan Szymon niet meer naar Nederland komt en zal er geen speciaal afscheidsmoment zijn. Wèl kunt u hem een berichtje in de vorm van een kaart of brief sturen. Deze post wordt op het parochiecentrum verzameld en naar Szymon toe gezonden.

x
p

Boete en verzoening

Dit sacrament wordt traditioneel geassocieerd met de biechtstoel en vaak nog steeds 'de biecht' genoemd. De biechtstoel wordt in de meeste Nederlandse Katholieke Kerken niet meer gebruikt en meestal vindt het sacrament plaats na gesprekken met de priester. In dit sacrament

ontmoet de gelovige Onze Lieve Heer, die de berouwvolle steeds weer vergeeft. Het is aan Jezus Christus om je zonden te belijden en het is dan ook Hij die vergeving geeft, via de priester die de biecht hoort. Het gaat hier om een sacrament, omdat Christus zelf de zonden vergeeft.



Boete en verzoening

Vallen en weer opstaan

God heeft de band tussen Schepper en schepping gemaakt. Hij wil een onverbreeklijk verbond tussen de mens en Hem, een liefdesverbond dat goed is omdat Hij het heeft geschapen. God gaf aan Mozes de Wet, een wijze van leven die goed is. Het zijn de Tien Woorden (geboden), algemene richtlijnen om je leven in te richten. Zonde leidt tot afzondering en verwijdering van dat wat God bedoelt. Het verbreekt de relatie tussen God en de mens. De zonde tast ook de relatie met de kerkgemeenschap aan. God wil zich altijd weer opnieuw met de mens verbinden. In dit sacrament bekeert de mens zich opnieuw tot God en vraagt hij God om vergeving om zo de relatie met God en mensen te herstellen. Het sacrament is gericht op heelmaking: heelmaking van de relatie God-mens én heelmaking van de mens zelf die gebukt gaat onder schuldgevoel. Het sacrament wil een nieuwe start maken, vanuit hoop en vertrouwen dat mensen bij God terecht kunnen. Vanuit dit vertrouwen gaat de mens de wereld in, en zal ook daar met mensen om hem heen een nieuwe start

kunnen maken. De biecht is dan vooral ook een sacrament dat nieuwe kracht geeft. Het sacrament werkt genezend en helend.

Het sacrament van boete en verzoening kan men zo vaak ontvangen als nodig is. De leer van de Katholieke Kerk vraagt mensen om minimaal eenmaal per jaar - liefst rond Pasen - je zonden te belijden. Dit kan in de vorm van een gesprek met een priester en eventueel het ontvangen van het sacrament. Veel geloofsgemeenschappen kennen de vorm van een boeteviering, meestal vóór Kerstmis en vóór Pasen. In een dergelijke viering richt de gehele geloofsgemeenschap zich op het besef dat we niet alles goed doen in ons leven. De gemeenschap vraagt in gebed God en elkaar om vergeving.

**Zelf een biechtafspraak maken?
Bel pastoor Ivan; 06-17129642**

FORGIVEN™
THE TRANSFORMING POWER OF CONFESSION

✍



Laat u mijzelf eerst voorstellen. Ik ben Joanne en ik ben vrijwilligster in het parochiekantoor op de dinsdagochtend. Van oorsprong Canadese, woon ik 20 jaar in Den Helder. Omdat ik altijd al van mijn woonomgeving ook mijn werkomgeving wilde maken, heb ik in de loop der tijd de Nederlandse taal volledig beheerst.

Ik geniet van het contact met de parochianen en ik kan dit ook in meerdere talen zoals Engels, Frans, Spaans en Portugees. Om 10.00 uur is er ook koffie na de Eucharistieviering.

Een fijn moment om kennis met elkaar te maken.

Hope to see you soon – À bientôt – Hasta pronto – Até logo

Maria, moeder van de Kerk

2^e Pinksterdag, Hoogfeest



De Congregatie voor de sacramenten en de eredienst in Rome heeft met goedkeuring van paus Franciscus bepaald dat op de tweede Pinksterdag voortaan de (verplichte) gedachtenis zal worden gevierd van Maria, moeder van de Kerk.

Pinksteren

De plaatsing van de gedachtenis op **tweede Pinksterdag** heeft natuurlijk ermee te maken dat Maria op het Pinksterfeest naar voren komt als Moeder van de kerk doordat zij te midden van de apostelen is wanneer die de uitstorting van de heilige Geest ontvangen en de kerk aan de dag treedt in de verkondiging van Petrus en de eerste doopsels.

KERKBALANS 2018: vol verwachting klopt ons hart!



Op zaterdag 20 januari hebben onze kerkklokken in Den Helder en Julianadorp de Actie Kerkbalans 2018 ingeluid. We zijn nu een paar maanden verder en de actie zelf is beëindigd. Op ruim 4500 parochieadressen is een envelop bezorgd met daarin een fraaie folder met informatie over de actie en de parochie en natuurlijk de brief van het bestuur met het verzoek om een financiële bijdrage. Het is niet mogelijk om in beeld te brengen hoeveel de actie in dit jaar 2018 oplevert, omdat de bijdragen feitelijk het hele jaar door binnenkomen: de actie is voorbij en nu zijn de parochianen aan de beurt om daarop te reageren. Sommigen dragen eenmalig bij en als u nog niet gereageerd hebt, nodigen we u natuurlijk hartelijk uit dat alsnog te doen. Anderen geven een periodieke bijdrage. Deze komen het hele jaar door binnen en nog weer anderen combineren een periodieke bijdrage met een eenmalige bijdrage. Het is allemaal prima.

Graag willen we u dan ook mede namens het bestuur allemaal hartelijk bedanken voor wat u geeft om onze parochie financieel gezond te houden en te versterken. Wel kunnen we u het resultaat van de Kerkbalans **2017** noemen: **€ 55.367**. Dit getal is niet helemaal exact, omdat het boekjaar nog niet is afgerond. Maar zeker is, dat het een prachtig bedrag wordt: ruim 3000 euro meer dan in het jaar ervoor, 2016! Hartelijk dank aan allen die meededen. U verdient een negen 😊.

Dit jaar (2018) hebben we de actie breed opgezet: alle ingeschreven parochieadressen hebben we benaderd met uitzondering van degenen die schriftelijk hebben aangegeven dat ze geen post willen ontvangen van de kerk. Het is van belang dat iedereen weet, dat hij/zij ingeschreven is en dat iedereen erbij hoort, zolang ze dat zelf willen. Het is begrijpelijk, dat een aantal mensen, ongeveer veertig, heeft aangegeven, dat ze niet meer benaderd willen worden en/of uitgeschreven willen worden uit

onze ledenadministratie. Iedereen krijgt een passend antwoord op haar en zijn reactie. Als u meer wilt weten over de manier waarop rooms-katholiek gedoopten zijn opgenomen in de ledenadministratie en hoe het inschrijven en uitschrijven verloopt, dan verwijzen we u naar de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Onder de categorie Inschrijven/uitschrijven vindt u alle gegevens.

De brede opzet in dit jaar veroorzaakte veel extra werk bij de voorbereiding en uitvoering van de actie. Sommige bezorgers hebben tientallen brieven bezorgd! Graag willen we daarom allen die meegewerkt hebben hartelijk bedanken voor hun inzet: de medewerkers van het secretariaat en de ledenadministratie, de bezorgers met hun coördinatoren en niet als minste de ontwerper van de fraaie folder. Nu bent u aan de beurt: de lezers van dit blad en andere welwillende parochianen die weten dat het in de parochie niet om geld gaat, maar dat het zonder geld niet kan. Hopelijk kunnen we u eind december 2018 melden, dat voldoende parochianen genoeg geld hebben gegeven om onze gemeenschap en onze beide kerkgebouwen financieel vitaal te houden. Vol verwachting klopt ons hart!

Werkgroep kerkbalans parochie H. Maria Sterre der Zee:
Bertus Rijpstra, Anton van Deutekom, Max van Wijk en
Jan van Diepen

KERK  **BALANS**

wat is de
kerk mij
waard?

PERSONALIA UIT ONZE GEMEENSCHAP

Huwelijk:

- * Sameh Garabet en Nara Narinian
- * Jeroen Kortekaas en Jannie Heesbeen

Gedoopt:

- * Olivia Kieft

Overleden:

- * Marina Patiño Perez
- * Frederika Mul – Dekker
- * Christina Cornelis – de Jong
- * Agatha Maria Sandkuijl Klaver



WERKGROEPENOVERLEG: Communicatie en toekomst !!

Op Woensdag 11 april 2018 zal er een Werkgroepenoverleg plaatsvinden, waarbij we hopen de vertegenwoordigers van (liefst alle!!) werkgroepen te ontmoeten. Het thema van deze avond is:
Communicatie en toekomst!

De uitnodigingen zijn verstuurd, mochten we u gemist hebben, schroom niet om evengoed langs te komen en van gedachten te wisselen!! Het overleg vindt plaats in de pastorie van de PP en begint om 19.30; de koffie/thee met iets lekkers zullen klaarstaan !!!

Graag tot dan!
Het Parochiebestuur en wijkteam.



PP-KERK

Kerkgracht 55



VERVOER NAAR DE PETRUS EN PAULUSKERK

Als u een viering wilt bijwonen in de Petrus en Pauluskerk en u heeft geen vervoer, dan kunt u bellen naar het parochiecentrum, tel. 0223-612550



Dit jaar is het 60 jaar geleden dat zuster Gertrüd geprofest is. En dat is wel een feestje waard!

Dit wordt gevierd op zondag 29 april a.s. met een eucharistieviering met na afloop een lekker kopje koffie voor iedereen.

Let op! Deze viering zal later beginnen dan gebruikelijk is; **namelijk om 11.00 uur.**

Intenties Ten Anker

5 mei 2018. Mevrouw F.J. Mul-Dekker



Intenties Petrus en Pauluskerk

1 april 2018, Pasen. Afra Erkamp-Borst; Jan Buisman; Overleden familie Janzen-Walraven; Overleden familie Rijkers-Bruning; Petrus Franciscus de Vos en Irma de Vos-Dellaert; Gebed voor Jan van Veen, zegen en gezondheid voor ons gezin;

6 april 2018. 1e vrijdag van de maand. Levende en overleden leden van de Katholieke Bond voor Ouderen; Mevr. Joke Oerlemans-van Amersfoort; Arie Tabeling;

8 april 2018. Herman Wilms en zegen over zijn gezin; Giovanni Assorgia; Maria Emma van der Pol-Roest; Janny van Koningsbruggen-Zaadnoordijk; Kees Lengers, Kurt Thran, Herman en Agaath Gerritsen;

15 april 2018. Leonardus van Amersfoort; Marian Kuin-Fit; Voor een jarige zoon;

22 april 2018. Herman Wilms en zegen over zijn gezin; Petrus Henricus Jozef Schilder; Coenraad Constant Mahieu en zijn zoon Marco Pieter Mahieu;

29 april 2018. Marian Kuin-Fit;

4 mei 2018. 1e vrijdag van de maand. Levende en overleden leden van de Katholieke Bond voor Ouderen; Mevr. Joke Oerlemans-van Amersfoort; Arie Tabeling;

6 mei 2018. Maria Hendrika Theresia van Amersfoort-Boots; Overleden ouders Graaf-Simon en zoon Kees; Voor een jarige zoon; Mevr. Joke Oerlemans-van Amersfoort; Arie Tabeling;

10 mei 2018, Hemelvaartsdag. Theo Groen en zegen over zijn gezin;

13 mei 2018. Johannes Maria Hillen; Theresia Gerarda Ossebaar; Rosalia Gertrudis Christina Maria Mensink-Pieper; Herman Wilms en zegen over zijn gezin; Kees Lengers, Kurt Thran, Herman en Agaath Gerritsen; Cornelia Elisabeth de Graauw; P.M.J. Klooster-Maarsseveen;

20 mei 2018, Pinksteren. Mevr. Joke Oerlemans-van Amersfoort; Creszenz Janssen-Dito en Johan Laurentius Janssen; Overleden ouders Cornelia Weel-Wittebrood en Jacobus Weel; Gebed voor Jan van Veen, zegen en gezondheid voor ons gezin; Dhr. Liong Seng Goey; Petrus Franciscus de Vos en Irma de Vos-Dellaert;

27 mei 2018. Mevrouw Apollonia Maria Berlee-van Kaam; Herman Wilms en zegen over zijn gezin; Maria Emma van der Pol-Roest; Uit dankbaarheid voor een 95 jarige;

WILLIBRORDKERK

Parkstraat 24 Julianadorp
parochie:

www.mariasterrederzee-denhelder.nl/

info: <http://www.willibrordkerkjulianadorp.nl>



Contact:

Pastoor Ivan Garcia Ferman 06-17129642

Johan Franke	0223-642885	voorzitter wijkteam
Patricia van den Berg	0223-643493	planning/secretariaat
Jan van Velzen	0223-643066	uitvaartverzorging
Cynthia van Schie	0223-635299	uitvaartverzorging



VERVOER NAAR DE WILLIBRORDKERK

Als u een viering wilt bijwonen in de Willibrordkerk en u heeft geen vervoer, dan kunt u bellen naar Helma Vlaming, tel. 06-40297132 of tel. 0223-642330



BLOEMEN VAN HET MARIA-ALTAAR

Als u iemand uit de Willibrordwijk in aanmerking wilt laten komen voor het bloemetje van het Maria-altaar, dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Ploeg, tel. 64 21 02, email nw.nederstigt@quicknet.nl

Intenties Willibrordkerk:

31 maart-1 april 2018. Pasen Guus Hogerheijde en familie;

7-8 april 2018. voor Gerrit Duineveld en zegen over zijn gezin;

28-29 april 2018. voor Gerrit Duineveld en zegen over zijn gezin;

5-6 mei 2018. Leonardus Cornelis Maria Verresen;

26-27 mei 2018. Nic Meskers;





NIEUWS UIT REGIO "DE NOORDKOP"

Regiobreed?
Omarm het!

**U gaat toch ook mee? 30 mei 2018 Bedevaart naar HEILLOO
Geef u op voor 15 april a.s. Regiobreed? Ja, doen!**



GAAT U OOK MEE?

OP REGIO BEDEVAART NAAR OLV TER NOOD HEILLOO

WANNEER: 30 MEI 2018
HOE: PER LUXE TOURINGCAR
DIVERSE OPSTAPPLAATSEN:
TESO haven Den Helder,
De parochie kerken van Den Helder,
Anna Paulowna, Breezand en 't Zand

KOSTEN: €12,50 P.P.
OPGEVEN: TOT EN MET 15 APRIL 2018
DOOR TE MAILEN NAAR secretariaat@rkparochietexel.nl
o.v.v. regio bedevaart Heiloo
OF BELLEN NAAR 0222322161



PROGRAMMA

11.00u Aankomst/ kopje koffie in het Oesdom
11.30u Rozenkransgebed in de Genadekapel
12.00u H. Mis in de Genadekapel
12.45u Lunch (zelf meegebracht) in/of bij het Oesdom
14.00u Uitleg over het heiligdom in de Bedevaartkapel bij het houten beeldje van Maria
14.30u-15.15u naar keuze: Bidden van de Kruisweg (buiten)
Gelegenheid om sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen
Zelf wat rond te lopen op het heiligdom of in het winkeltje van het Oesdom
15.15u Eventueel nog iets drinken bij het Oesdom
15.30u Vertrek



R.K. NOORDKOP

Op 30 mei 2018 organiseert de regio “Noordkop” een bedevaart reis naar olv ter nood in Heiloo. “Het putje”.

Via diverse opstapplaatsen [TESO haven Den Helder en de parochie kerken van Den Helder, Anna Paulowna, Breezand en ‘t Zand] zal een luxe touringcar de reizigers ophalen.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00u Aankomst/ kopje koffie in het oesdom

11.30u Rozenkransgebed in de genadekapel

12.00u H. Mis in de genadekapel

12.45u Lunch (zelf meegebracht) in/of bij het oesdom

14.00u Uitleg over het heiligdom in de bedevaartkapel bij het houten beeldje van maria

14.30u-15.15u naar keuze:

- ✓ Bidden van de kruisweg (buiten)
- ✓ Gelegenheid om sacrament van boete en verzoening te ontvangen
- ✓ Zelf wat rond te lopen op het heiligdom of in het winkeltje van het oesdom

15.15u Eventueel nog iets drinken bij het oesdom

15.30u Vertrek

De kosten bedragen €12,50 p.p.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven tot en met 15 april 2018 door te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl o.v.v. Regio bedevaart Heiloo. Of te bellen naar 0222-322161



R.K. NOORDKOP

THE TIGERS OF GOD

JONGEREN REGIO NOORDKOP

Er worden diverse bijeenkomsten georganiseerd door Regio Breed voor jongeren van 12+.

Deze bijeenkomsten zijn voor alle jongeren uit onze hele regio, dus Breezand, Anna Paulowna, Den Helder, Texel en 't Zand.

Zij hebben zichzelf genoemd: **THE TIGERS OF GOD.**
Je kunt hen volgen op facebook, Instagram en snapchat.



Jongeren die bekend zijn bij deze groep zullen persoonlijk per mail worden uitgenodigd voor de diverse activiteiten.

Wanneer je ook graag mee wilt maar nog niet bekend bent bij ons, geef je dan op via jongerenregionoordkop@gmail.com

Door ons bisdom is er een programma gemaakt om én Witte Donderdag de eucharistie te vieren én aansluitend The Passion te beleven. Inclusief lunch. Vanuit onze parochies (Regio Breed) is er mogelijkheid om hierheen te gaan! Hoe leuk is dat!

Donderdag 29 maart 2018.
The Passion in Amsterdam Bijlmer!
Je kunt meerijden!

Vanuit DH zal dat rond 16.30 zijn.
Zodra we weten wie er meegaan inventariseren we hoe laat we vertrekken.

Opgave:
jongerenregionoordkop@gmail.co



THE PASSION

Amsterdam Bijlmer 2018

29 maart

PRE - PASSION

**WITTE DONDERDAG
VIERING**

18:00u. St. Urbanuskerk Duivendrecht
20 min lopen naar 'The Passion'

Voorafgaand aan 'The Passion' vieren we
Wittedonderdag

RK viering + lunch voor onderweg!
Gegarandeerd op tijd op eventlocatie.
Na borrelen in restaurant East Harbour.



R.K. NOORDKOP



8 APRIL 2018

TEENS GET TOGETHER: GELOOF HOOP EN LIEFDE

Wij, The Tigers of God, gaan ook mee doen aan de Teens Get Together op 8 april a.s. Een dag georganiseerd door jongeren voor jongerengroepen vanaf 12 jaar.

Er is een circuit georganiseerd met leuke onderdelen verbonden aan het thema Geloof, Hoop en Liefde. Een combinatie van sport en spel, bezinning en volop creativiteit!

Opgave zo snel mogelijk: jongerenregionoordkop@gmail.com

8 april '18

Start: 12.30 uur in Heiloo (we gaan met auto's heen)

Einde; 18.00 uur met een gezamenlijk diner



Neem ook eens een kijkje op

<http://www.jongkerk.nl/>

R.K. NOORDKOP

KLIMFESTIJN 20 april 2018

**Avonturiers, hoogvliegers en niet
zulke
hoogvliegers, waaghalzen en niet
zulke waaghalzen!!!
KOM KLIMMEN!!**

Vrijdag 20 april 2018

Organisatie: Regio Breed

Voor wie?: jeugd 12+

(Texel, DH, J'dorp, Breezand, AP, 't Zand)

Waar?: Helderse Klimvallei te Den Helder

Inloop: vanaf 16.30 uur

Verzorging?: all inclusive

Opgave: jongerenregionoordkop@gmail.com

Ook jouw vriend of vriendin is van harte welkom!



AGENDA

Er staat een regio jongerenviering gepland op zondag 3 juni, over de invulling van deze viering hebben de jongeren gesproken tijdens de bijeenkomst Fast Food voor de Vastentijd op 9 februari in Anna Paulowna. In ieder geval willen ze een presentatie geven over hun jongerengroep The Tigers of God. Dat beloofd wat!!

Op 9 juni gaan we met de vormelingen naar de Bavo-dag. Verder zal er in juni nog een regio familieviering speciaal voor alle communicanten van de afgelopen jaren worden georganiseerd en ook sluiten we het jaar weer gezellig af met het jaarfeest in juni. Maar daarover in het volgende regionieuws meer!

REGIONALE JONGERENREIS NAAR TAIZÉ (za.21 juli t/m zo.29 juli 2018)

***Ben je tussen de 15 en 30 jaar?
Geef jezelf dan een mooi cadeau door deze reis
met ons te maken!***



Taizé is een internationale, oecumenische gemeenschap in het zuiden van Bourgondië (Frankrijk). Duizenden jongeren vanuit de hele wereld reizen jaarlijks af naar Taizé om er een week mee te leven met de broeders. Sommige van die jongeren zijn gelovig, maar er zijn ook jongeren die er verhalen over horen en het wel eens willen meemaken. Iedereen is welkom! Dat is het fijne van Taizé: je kunt gewoon jezelf zijn en je kunt met al je vragen bij iemand terecht.

Eén van de jongeren die al vaker is mee geweest heeft een informatiefilmpje gemaakt over de reis.

Hij laat verschillende jongeren aan het woord over Taizé. Je kunt het bekijken op youtube onder de naam: 'Taize Promo 2012 – Kom ook!'

Als het je leuk lijkt om mee te gaan, kijk dan eens op www.taizereisdekenaataalkmaar.nl de informatiebijeenkomst is inmiddels al geweest. Maar wanneer je alsnog graag meewilt kun je mailen naar karinblaauw@hetnet.nl

OVERZICHT VAN DE VIERINGEN

SENIORENVIERINGEN -

iedere eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur.

VASTE VIERINGEN OP WEEKDAGEN

dinsdag 09.15 uur Petrus en Pauluskerk (pastorie)

donderdag 18.30 uur Den Koogh (om de week)

OECUMENISCHE DIENSTEN OP ZONDAG

Gemini-ziekenhuis oecumenische dienst om 10.00 uur.

Noorderhaven oecumenische dienst om 14.30 uur.

Iedere vrijdag om 12.00 uur

Coventrygebed!

Bid je ook mee voor vrede & verzoening?



- In de maand april in de Johanneskapel, Waddenzeestraat 2 te Den Helder
- In de maand mei bij het Apostolische Genootschap, Sumatrastraat 16 te Den Helder

* WEEKENDROOSTER EN ANDERE VIERINGEN

Er is elke zondag *kinderkerk* in de Petrus en Pauluskerk, behalve tijdens familievieringen. Elke 2^e zondag van de maand is er *kindercrèche* in de Petrus en Pauluskerk voor de allerkleinsten.

* In principe iedere zaterdagavond **eucharistieviering van de Neocatechumenale Weg** in de pastorie van de Petrus en Pauluskerk in Den Helder. Voor meer informatie kunt u bellen met pastoor Ivan Garcia tel. 06-17129642.
U bent van harte welkom!

07 - 08 april 2018 **2e ZONDAG VAN PASEN /
BELOKEN PASEN** Wit
*Zondag van de goddelijke
Barmhartigheid*

16.00	Ten Anker	I. Garcia	Samenzang	
19.00	't Zand	H. Schrader	Zang van Esther Raatgers Nura	
19.00	Anna Paulowna	I. Garcia		
09.30	Oudeschild	H. Schrader	Oudeschild	
10.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	PP-koor Caecilia	koffie
10.00	Willibrord	Priester		
10.00	Breezand	Priester	Samenzang	
11.00	Den Burg	H. Schrader		



14 - 15 april 2018 **3e ZONDAG VAN PASEN** Wit

16.00	Ten Anker	H. Schrader	Samenzang	
19.00	Willibrord	I. Garcia	Samenzang	
10.00	Breezand	Mgr. Hendriks/ I. Garcia/ H. Schrader	KoorBisNis	<i>Regio Heilig Vormsel</i>
10.00	't Zand	Parochianen	Joke Geebergen Piano Annelies Komen	
14.30	Den Burg	Mgr. Hendriks/ I. Garcia/ H. Schrader		<i>Heilige Vormsel</i>

!! Geen viering: Petrus en Pauluskerk en Anna Paulowna

21 - 22 april 2018 **4e ZONDAG VAN PASEN** **Wit**
ZONDAG v.d. GOEDE
HERDER / Roepingen zondag

16.00	Ten Anker	I. Garcia	Samenzang	
19.00	Anna Paulowna	I. Garcia/H. Schrader /Parochianen	Caeciliakoor	Afscheid Caecilia koor
09.30	Oosterend	Priester		
10.00	Petrus en Paulus	Priester	PP-koor Caecilia	Latijnse viering
10.00	Willibrord	Parochianen	Willibrordkoor	Koffie
10.00	't Zand	I. Garcia/H. Schrader	Kinderen Eerste Heilige Communie	Eerste Heilige Communie samen met Breezand en Anna Paulowna
11.00	Den Burg	Priester		

Geen viering: Breezand



KBO afdeling Den Helder, voor iedere 50-plusser. Leden ontvangen 10 keer per jaar het afdelingsblad met de Nestor van de Unie KBO en u bent als eerste op de hoogte van alle activiteiten. Wilt u meer weten over de KBO en hoe u lid kunt worden, neemt u dan contact op met de ledenadministratie, Anneke van der Veeken, telefoon 630265. Voor alle activiteiten geldt, iedereen is welkom, waarbij niet-leden iets meer betalen bij deelname. Informatie over de kosten staat in het KBO- afdelingsblad. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de Commissie Activiteiten, mail naar kbodh.activiteiten@gmail.com of bel met Nel Donkers, telefoon 642986

28 - 29 april 2018 **5e ZONDAG VAN PASEN** **Wit**
Zondag voor de Oosterse Kerken

16.00	Ten Anker	H. Schrader	Samenzang	
19.00	Breezand samen met Anna Paulowna, 't Zand en Julianadorp	F. Kamp (vlootaelmoezenier)	Koor	Oogst- dankviering
10.00	Den Burg	Parochianen		koffie
11.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	PP-koor Caecilia	Zr. Gertrüd 60-jaar geprofest koffie!

Collecte: Het Grootseminarie in Vogelenzang
Geen viering: Willibrordkerk, Anna Paulowna, 't Zand



Meimaand Mariamaand / Rozenkransmaand

woensdag 2 mei 2018

**19.00 uur Petrus en Pauluskerk Rozenkrans
bidden**



!!! LET OP:

zaterdag 5 mei GEEN viering in Ten Anker!

05 - 06 mei 2018 **6e ZONDAG VAN PASEN** **Wit**

16.00 **GEEN VIERING** in Ten Anker **Geen viering!**

19.00 Willibrord J. van Diepen Samenzang

19.00 Breezand H. Schrader KoorBisNis

19.00 't Zand Priester Cantica
Nova

Ivm wieler-ronde
is de kerk op
zondag niet te
bereiken

09.30 De Priester De
Cocksdorp Cocksdorp

10.00 Petrus en J. van Diepen Inzingkoor
Paulus

10.00 Anna H. Schrader Zimra
Paulowna

11.00 Den Burg Priester



woensdag 9 mei

19.00 uur Willibrordkerk Rozenkrans bidden



Donderdag
10 mei 2018

Hemelvaart van de Heer

Hoogfeest
Wit

10.00 Petrus en Priester
Paulus

10.00 't Zand I. Garcia Ritmisch
koor

Parochie
viering
Trinitas-
viering

10.00 Den Burg

Geen viering: Anna Paulowna, Breezand, Ten Anker en Willibrord

12 - 13 mei 2018 **7e ZONDAG VAN PASEN** **Wit**
Moederdag

16.00	Ten Anker	I. Garcia	Samenzang	
19.00	't Zand	H. Schrader	Zang en gitaar van Sigrid en Robert Smit	
19.00	Anna Paulowna	Parochianen	Rhythm Voice	
09.30	Oudeschild	H. Schrader		Oogstdank- viering
10.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Samenzang	LOS- uitzending
10.00	Willibrord	Parochianen		
10.00	Breezand	Parochianen	Encore!	
11.00	Den Burg	H. Schrader		



woensdag 16 mei 2018

19.00 uur Petrus en Pauluskerk Rozenkrans bidden



19 - 20 mei 2018 **PINKSTERZONDAG** **Hoogfeest**
Collecte: Pinksteractie / Week **Rood**
Nederlandse Missionaris

16.00	Ten Anker	H. Schrader	Samenzang	
19.00	Willibrord	F. Kamp	Willibrordkoor	
19.00	Breezand	I. Garcia	Dameskoor	
09.30	Oosterend	J. van Diepen		
10.00	Petrus en Paulus	Priester	PP-koor Caecilia	
10.00	Anna Paulowna	H. Schrader	Klein koor	
10.00	't Zand	I. Garcia	Ritmisch koor	Koffie
11.00	Den Burg	J. van Diepen		

Maandag 21 mei 2018 **TWEEDE PINKSTERDAG** **Hoogfeest**
Maria, Moeder van de Kerk **Rood**

Week van de Nederlandse Missionarissen

10.00 Petrus en Paulus **I. Garcia** **regio-
viering**

Collecte: **Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris**
Geen viering: **Anna Paulowna, Julianadorp, Breezand,
't Zand en Texel**



Woensdag 23 mei 2018
19.00 uur Willibrordkerk **Rozenkrans bidden**



26 - 27 mei 2018 **Heilige Drieëenheid of** **Hoogfeest**
Drievuldigheidszondag **Wit**
Zondag na Pinksteren

16.00	Ten Anker	I. Garcia	Samenzang	
19.00	't Zand	Parochianen	Cantica Nova	
10.00	Petrus en Paulus	Priester	PP-koor Caecilia	LOS- uitzending / Latijnse viering
10.00	Willibrord	Parochianen	Willibrordkoor	Koffie
10.00	Breezand	Parochianen	Samenzang	
10.00	Anna Paulowna	I. Garcia	Nura	
10.00	Den Burg	H. Schrader		



Woensdag 30 mei 2018



Wilms

INSTALLATIETECHNIEK
STORING & ONDERHOUD
KEUKENS & BADKAMERS

