

Beste Vrienden van de Petrus en Pauluskerk,

Hoe staan we er voor?

We hebben momenteel 40 Vrienden, die in totaal €1645,- per jaar doneren. Uw bijdrage wordt eenmaal per jaar rechtstreeks afgeschreven van uw rekening door de parochie H. Maria, Sterre der Zee. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw donatie en voor uw belangstelling. Zonder u zijn er geen Vrienden van de PP. Dankzij uw steun kunnen we iets extra's doen voor onze kerk, parochiecentrum en tuin. We hebben vorig jaar ook wat incidentele inkomsten gehad, zoals uit de verkoop van wat spulletjes en een deurcollecte bij een lezing. Verder hebben we als werkgroep een aantal uitgaven moeten doen, noodzakelijk ter voorbereiding/uitvoering van enkele lezingen. Dit tegen elkaar wegstrepend hebben we in de kleine kas nog €105 zitten.

Waar ging uw geld naar toe?

We overleggen met het parochiebestuur over de besteding. Dit jaar hebben we een nieuwe bureaustoel, een dompelpomp en een aantal struiken (Ilex) aangeschaft. Het blijft onze aandacht houden. We staan natuurlijk altijd open voor ideeën van uw kant.

Wat deden we zoal in 2018?

Op vrijdag 8 juni organiseerden wij voor de vierde keer onze jaarlijkse Petrus en Pauluslezing. We hebben dit jaar een bezoek gebracht aan de "Papegaai", de Petrus en Pauluskerk aan de Kalverstraat in Amsterdam. Wat ooit (1846) begon als een soort schuilkerk, is nu een oase van rust in de drukke binnenstad. Een plek voor stilte, gebed en het aansteken van een kaarsje. De dienstdoende pastor wees ons o.a. op de fraaie mozaïeken bij de draaideur en het prachtige houtsnijwerk van de preekstoel en een altaar. Alsnog belangstelling? De kerk is geopend van 10 uur tot 16 uur. Het bordje in de straat *Een kwartier voor God* wijst u de weg.

Rond het feest van Petrus en Paulus ontvingen alle kerkgangers een vernieuwde uitgave van de brochure over de Petrus en Pauluskerk. Als u deze nog niet heeft, dan kunt u de folder opvragen bij het secretariaat.

In de weekenden van 14-15 en 21-22 juli hielden wij een expositie van de bekende Friese schilder Jopie Huisman. Een mooie gelegenheid voor een hernieuwde, misschien eerste, kennismaking met zijn werk. Velen bezochten zijn tentoonstelling en getuigden van veel enthousiasme middels het gastenboek.

Helaas kon dit jaar de orgellezing wegens ziekte van een medewerker niet doorgaan.

Van uitstel komt geen afstel! Wij proberen hiervoor volgend jaar een plaatsje op onze kalender te reserveren.

Op zaterdag 12 augustus vond er in de tuin van de pastorie opnieuw een architectuurtuinfeest plaats, georganiseerd door de stichting 'Afgestoft' in samenwerking met de 'Vrienden'. De tentoonstelling trok veel belangstelling. Velen maakten ook van de gelegenheid gebruik om, o.l.v. Jan van Diepen, een rondgang door de kerk te maken.

Op vrijdagavond 19 oktober hield krijgsmachtaalmoezenier George Martens een lezing. In het kort beschreef hij de geschiedenis van de Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke Marine, waarbij ook de naam van de in 2015 overleden Frans Kuttschrütter met ere genoemd werd. George sprak ook over de band Geestelijke Verzorging en de Helderse parochie(s). Soms zwak, soms sterk. Een voorbeeld van dit laatste waren de vlootaalmoezeniers die destijds het parochiepastoraat van de toenmalige Nicolaasparochie behartigden. George heeft een mooi verzorgde schriftelijke weergave (met bijzondere foto's) gemaakt. U kunt een exemplaar lenen bij het parochiesecretariaat.

Op vrijdag 30 november hielden wij voor de eerste keer een gezellig avondje, louter en alleen voor de Vrienden. Een vijftwintigtal personen mochten we verwelkomen. Na ontvangst met koffie schetste de voorzitter een beeld van het waarom, hoe en wat van de Vrienden. Na een korte pauze was er gelegenheid voor het uitwisselen van nieuwe ideeën. Daarna nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Afscheid

Helaas heeft Max van Wijk ons te kennen gegeven dat hij zijn werkzaamheden moet beëindigen. Max is namelijk ernstig ziek. We willen Max hierbij bedanken voor al hetgeen dat hij de afgelopen jaren voor onze werkgroep heeft betekend. We wensen Max en zijn vrouw Trudy heel veel kracht en sterkte toe. We zullen hem erg missen.

Wat ligt er voor ons?

Inmiddels kijken we ook al naar het volgend jaar. Mocht een van u ook ideeën hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen (famrijpstra@gmail.com). Graag zelfs!

Aan het eind van dit jaar willen wij U fijne feestdagen, een Zalig Kerstmis en een gezond en gelukkig 2019 toewensen!

Wij hopen dat u nog vele jaren 'Vriend van de PP.' blijft!

Werkgroep 'Vrienden van de Petrus en Pauluskerk'
Anton van Deutekom, Jan van Diepen en Bertus Rijpstra

N.B. Mocht u een aanmeldingsformulier nodig hebben voor een nieuwe vriend, dan graag een mailtje naar bovenstaand adres; tel.613963