

Kerk INN Zicht

GEZAMENLIJK PAROCHIEMAGAZINE VAN DE R.-K. PAROCHIES
DEN HELDER-JULIANADORP-'T ZAND

februari / maart 2020
Jaargang 2, nr. 1



*Veertig dagen nog tot Pasen
Tot de winter is gegaan
En het lengen van de dagen
Kou en duister gaan verjagen
En het Leven op zal staan*

Colofon

Jaargang 2 - nummer 1
februari/maart 2020

Het parochiemagazine
Kerk INN Zicht verschijnt 6 maal per
jaar. De uitgaven komen tot stand
door een samenwerking tussen
r.-k. Parochie H. Maria Sterre der Zee
en r.-k. Parochie OLV Visitatie.

r.-k. Parochie

Heilige Maria Sterre der Zee

Kerkgracht 55
tel. 0223 - 61 25 50
rk.denhelder@wolmail.nl
www.mariasterrederzee-denhelder.nl
IBAN NL45INGB 0007 2359 92

Petrus en Pauluskerk

Kerkgracht 54
1782 GK Den Helder

Willibrordkerk

Parkstraat 24
1787 AC Julianadorp

r.-k. Parochie OLV Visitatie

tel. 0224 - 59 12 26
rkkerk.tzand@hetnet.nl
www.rkkerktzand.nl
IBAN NL05RABO 0374 4016 32

Onze Lieve Vrouw Visitatie

Keinsmerweg 3
1756 AE 't Zand

Redactie:

redactiekerkinnzicht@gmail.com
tel. 0223 - 61 25 50

Kopijdatum uitgave april/mei
uiterste inleverdatum: 10 maart 2020



God van Liefde,
ik bemin U boven
alles en uit geheel mijn hart,
omdat Gij oneindig goed
en oneindig beminnelijk zijt,
Uit liefde tot U bemin ik ook
alle mensen als mijzelf.
Heer, geef mij steeds meer liefde!

*De katholieke kerk kent een aantal zogenaamde 'vaste
gebeden' die traditiegetrouw in het gezin worden gebeden.
Bovenstaand gebed is daar één van.*

Pastoraal team

Ivan Garcia Ferman

pastoor
0223 - 61 25 50
rk.denhelder@wolmail.nl



Pawel Banaszak

kapelaan
0223 - 61 25 50
rk.denhelder@wolmail.nl



Henk Schrader

diaken
06 - 10 30 60 86
hjmschrader@gmail.com



Neem gerust contact op met het pastorale team voor o.a.
een gesprek, huisbezoek, doop, communie, vormsel, huwelijk,
sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving en
uitvaart.

Bel uw parochie voor opgave intenties, veranderingen m.b.t.
de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk,
financiële zaken en andere vragen die bij u leven.

Kerk INN Zicht

Dit nieuwe parochiemagazine is er voor u! Een magazine vol verdieping, nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier. Wij bidden dat dit blad voor u een moment van bezinning is en geestelijk water voor u mag zijn.



Redactieleden:
Eveline van Arem
Anita Bakker
Danique Bakker
Sijm Bakker
Maria Calzada
Sara Calzada
Bertus Rijpstra
Mirjam Schouten

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te redigeren, niet te plaatsen of in te korten (zoveel mogelijk in overleg met de auteur).

Logo ontwerp:
Sergio Calzada Mayoral

Regio Breed werken wij samen met de parochies Anna Paulowna - Texel - Breezand.



- 4 Nieuws van de bisschop
- 5 Pastoraal woord
- 6 Tigers of God
- 8 De Kapper
- 10 Tiger Kids
- 12 Ziekenzalving
- 16 Stille Omgang
- 18 O.L.V. Visitatie
- 20 H. Maria Sterre der Zee
- 22 Kerk in beweging
- 27 Rooster van de vieringen



12



16

DE MISSIONAIRE PAROCHIE

info@missionaireparochie.nl
www.missionaireparochie.nl

ALS GOD RENOVEERT, naar een gastvrije en dynamische parochie.

Lees het boek:
'Als God renoveert' van auteur
Fr. James Mallon
isbn 9789492093776



Tijdens de nieuwjaarsreceptie van vrijdag 10 januari jl. van ons Bisdom Haarlem - Amsterdam heeft bisschop Punt aangekondigd het aantal dekenaten uit te breiden.

Bisschop Punt:

"Het pastoraat is zwaar in deze tijd. Juist de priesters, diakens en andere pastoraal werkenden dragen de volle last van een seculariserende samenleving, van kritieken en soms zelfs van agressie tegen geloof en kerk. Het is nodig dat ze elkaar dragen en bemoedigen. De deken heeft hierbij een cruciale rol."

Pastoor Ivan is benoemd tot deken van het dekenaat Schagen. Wij feliciteren hem en wensen hem Gods rijkste zegen toe.

Per 1 februari 2020:

Dekenaat Schagen - deken I.A. Garcia Ferman

1. parochie Texel
2. samenwerkingsverband Den Helder, Anna Paulowna, Breezand, 't Zand
3. samenwerkingsverband Heerhugowaard de Noord, Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp, 't Veld, Waarland
4. parochie Tuitjenhorn
5. samenwerkingsverband Wieringerwerf, Middenmeer, Hippolytushoef
6. parochie Schagen
7. parochie Burgerbrug
8. parochie Warmenhuizen

<https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/>

OP WEG NAAR PASEN

VASTENCHALLENGE WEEK #1

BLIJ

"opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is; en je Vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen" Mt. 6, 18

Beste parochianen, we kunnen het al weer goed merken, de dagen gaan lengen; het voorjaar komt in zicht.

Toch kijk ik nog even achterom, naar de Kerst. We hebben met ons allen feestelijke kerstvieringen gehad, er waren prachtige kerstconcerten en de kerstINN in Julianadorp is weer een mooie middag geworden. Ik heb rond deze dagen weer veel vrijwilligers mogen ontmoeten die met de voorbereidingen bezig waren of de kerk aan het versieren waren. Het resultaat mocht er ook zijn: prachtig versierde kerken. Langs deze weg wil ik dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar hulp het afgelopen jaar; in welke vorm deze hulp ook was.

Het afgelopen jaar mocht ik afsluiten met een viering in 't Zand. Daar kennen ze een prachtige traditie: na afloop een heerlijke oliebol. In mijn preek stond ik stil bij de jaarwisseling, waarbij ik aangaf, dat het altijd goed is om even de balans op te maken. Even voor de geest halen wat er allemaal gebeurd is, of welke plannen juist niet van de grond zijn gekomen. Ik gaf ook aan dat we uiteraard best mogen kijken naar wat niet goed is gegaan, maar zeker ook wat wel goed is gegaan. En dat we voor die goede dingen ook dankbaar mogen zijn!

"Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf"

Een prachtige uitspraak, welke ons tot nadenken zet. Even pas op de plaats, want we vinden dingen tegenwoordig allemaal maar heel gewoon. Maar dat is het zeker niet. Ook daar mogen we wel eens bij stilstaan en dankbaar zijn voor het goede dat we gekregen hebben.



Voornemens zijn vaak al snel weer vervlogen en we zijn inmiddels weer een paar weken verder. Heeft u zich ook iets voorgenomen dit nieuwe jaar en houdt u zich daar nog aan? Misschien dat ik u hier nu weer aan herinner en dat u de voornemens weer met frisse voorjaarsenergie oppakt.

Ik wens u alvast een mooi voorjaar toe.
Henk Schrader, diaken.





THE TIGERS OF GOD

JONGEREN REGIO NOORDKOP

Taizé!

Van zaterdag 4 t/m zondagochtend 12 juli gaan wij weer naar Taizé.

Wat is Taizé zal je misschien zeggen? Taizé is een broedergemeenschap in het zuiden van Bourgondië (Frankrijk). De broeders ontvangen elk jaar duizenden jongeren van over de hele wereld die een week met ze meeleven. Sommigen van die jongeren zijn gelovig, maar er zijn ook jongeren die er verhalen over horen en het wel eens mee willen maken. Iedereen is welkom! Dat is fijn van Taizé: je kunt jezelf zijn en je kunt met al je vragen bij iemand terecht.

Uiteraard houden we ook dit jaar weer een informatiebijeenkomst. Zodra de datum bekend is laten we je dat weten.

Henk Schrader, diaken.

Vasten!

Vasten is sober eten, zorgen voor anderen en bidden; om je te richten op wat echt belangrijk is: je band met Jezus (die 40 dagen vastte). De 40 dagentijd begint op Aswoensdag (26 februari), zo genoemd naar het kruisje met as dat we op deze dag op ons voorhoofd krijgen.

We praten hier onder andere verder over tijdens 'Fastfood in de vasten tijd'!

Fastfood in de vasten tijd

Zondag 29 maart,
parochiezaal Petrus & Paulus.

16.00 uur – 18.00 uur

Catechese + eten
ZET IN JE AGENDA!



Transfiguration - Hillsong
Worship

Scan de code met behulp van
zoeken in je Spotify-app, om te
luisteren



The Letters
Een film over moeder Teresa



Geloof jij dan nog? - Hetty Lalleman
boek over hoe te reageren
op niet-gelovigen

Op bezoek bij zusters

De GetInspired groep was uitgenodigd bij de zusters van Moeder Teresa om op bezoek te komen en een handje te helpen in hun keuken. De zusters maken elke dag een maaltijd voor daklozen en eenzame mensen. De gasten kunnen het eten in de zaal opeten waar de pastoor hen eerst het evangelie vertelt, ze samen bidden en er gezongen wordt. Wij hebben samen met de zusters de mis gevierd en geholpen met het uitdelen van eten.

Maria en Wies vertellen hun ervaring.

Maria : Ik merkte dat de gasten honger hadden en dat de zusters de enigen waren die hen van voedsel voorzagen, waarvoor ze erg dankbaar waren. Wat mij het meest raakte is dat er mensen honger hebben in een stad als Amsterdam, waar het lijkt alsof alles leuk en goed is. Ik was onder de indruk van de vrijwilligers die de zusters komen helpen. Ik heb deze middag de manier van leven van de zusters ervaren en beseft dat ze bereid zijn om iedereen te helpen die het nodig heeft en dat ze bereid zijn zichzelf voor niets te geven.



Wies: Het viel mij op dat de gasten heel dankbaar waren voor de kleine dingen die wij deden. Mij raakte het meest dat wij niet voor alles dankbaar zijn en zij voor kleine dingen, die voor ons heel vanzelfsprekend zijn. En ik vind het knap dat de zusters dit elke dag voor mensen doen die zij niet kennen.



DE KAPPER

Een man ging naar de kapper om zijn haar te laten knippen en zijn baard te laten trimmen. De kapper begon aan zijn werk, terwijl ze ondertussen begonnen te praten. Er werden veel verschillende onderwerpen aangesneden tot ze uiteindelijk bij het onderwerp 'God' kwamen. De kapper zei: "Ik geloof niet dat God bestaat."

"Waarom zou je zo iets zeggen?", vroeg de klant.

"Nou, loop de straat maar op, dan zie je wel dat God niet bestaat. Leg me eens uit, zouden er zoveel zieke mensen zijn als God bestaat? Zouden er kinderen in de steek worden gelaten? Als God bestaat zou er geen lijden en pijn meer zijn. Ik kan niet geloven dat een liefdevolle God al deze dingen toelaat."

De klant dacht een tijdje na, maar reageerde niet omdat hij geen discussie wilde beginnen. De kapper maakte zijn werk af en de klant verliet de zaak. Net nadat hij de zaak was uitgelopen zag hij aan de andere kant van de straat een man met lang, vies, geklit haar en een ongetrimde baard.

Hij zag er smerig en onverzorgd uit. De klant liep terug naar de zaak, ging naar binnen en zei tegen de kapper: "Weet je wat? Kappers bestaan niet."

"Hoe kun je dat nou zeggen?", vroeg de kapper verrast. "Ik ben hier en ik ben een kapper. Ik heb je net nog geknipt!"

"Nee!", riep de klant uit. "Kappers bestaan niet, want als ze wel zouden bestaan zouden er geen mensen rondlopen met vies, lang haar en ongetrimde baarden, zoals die man daar buiten."

"Aha, maar kappers bestaan wel! Wat er gebeurt is dat mensen niet naar mij toekomen."

"Precies!", bevestigde de klant. "Dat is het punt! God, bestaat ook! Wat er gebeurt is dat mensen niet naar Hem toekomen."

Bron: www.inspire21.com

Vertaling: Esther Kooij



Gebed voor de Geestelijke Communie

*Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament
tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te
verwelkomen.*

*Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan
ontvangen, vraag ik van U de genade van de
geestelijke communie.*

*Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse
Vader.*

*Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U
gescheiden worden.*

Amen

**Kunt u niet naar de mis komen maar wilt u graag de
communie ontvangen?**

**Belt u naar het parochie centrum van de regio:
0223 - 61 25 50**

Spreuken en uitdrukkingen

In ons taalgebruik maken we regelmatig gebruik van spreuken en/of uitdrukkingen. Maar waar komen ze vandaan? Wat is de oorsprong? In deze nieuwe rubriek beschrijven we een spreuk of uitdrukking. Dit keer de spreuk:

'In goede aarde vallen'

'In goede aarde vallen' betekent: iets bevalt iemand, iets komt op een goede manier aan.

Deze spreuk is afkomstig uit het evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 13, vers 8. Daar staat geschreven: 'En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertigvoud!'

Bron: Maria Bode

OP WEG NAAR PASEN
VASTENCHALLENGE
WEEK #2

BEPROEVING

*"De Heer uw God zult u aanbidden en Hem
alleen dienen"*

Mt. 4, 10



foto:
'Van Gogh Museum
(Vincent van Gogh Stichting)'



UITBOTTEN



KIK

De muizen hebben alweer zin in iets lekkers. In de keuken zit kosteres mevrouw Bontje met de pastoor koffie te drinken. Vanuit hun schuilplaats kijken de muizen of er toevallig koekkrumeltjes van tafel vallen. Maar nee. Er is alleen koffie, meer niet. 'Bah, geen koekjes, wat ongezellig!' bromt altijd hongerige muis. 'Ze doen zeker aan de lijn.' Mevrouw Bontje staat op. 'Ik ga eens even wat aan het groen doen!' zegt ze. 'Mooi', zegt de pastoor. 'En ik ga palmtakjes bestellen'. 'O nééé!' roept altijd hongerige muis. 'Volgens mij zijn ze overgestapt op GROENTE!' 'Wat??' roepen de muizen door elkaar. 'Zijn ze vega-dinges geworden? Vegetarisch?'

Mevrouw Bontje komt terug met lege jampotten. In elke pot doet ze water en iets groens. Een blaadje, een stengeltje. En zet die voor het raam. 'Wat érg!' roepen de muizen. Daar kun je toch niet van léven? En wij dan?' Ze gaan zich beklagen bij Kikker. 'Kik! De pastoor gaat voortaan plantjes eten! Wij zullen sterven van de honger!' Kik maakt een vrolijk sprong: 'Geen paniek, je weet toch wat voor tijd het is, vóór Pasen? Veertig dagen geen koekjes in de trommel. Houden jullie dat vol?' De muizen kreunen. 'Tot wanneer dan?' Kik bekijkt de potjes voor het raam. 'Als deze worteltjes hebben gekregen en uit zichzelf gaan groeien, dan is Pasen dichtbij.' De muizen zuchten. Dat duurt nog wel even. En je kan er niet eens van snoepen.



Doen

Knip een jong takje/uitloper van mama's of oma's kamerplant en zet die in een potje water. Er komen vanzelf worteltjes aan. Dan zet je ze in een potje met aarde. Sommige planten maken zelf miniplantjes in hun eigen pot, of er komen jonkies aan tak of blad. Die kun je oogsten en meteen in de grond zetten — hou ze goed vochtig. Voorbeelden van planten die je goed kunt stekken:



erwtenplantje, kindje-op-moeders-schoot, pannenkoekplant, graslelie, chinese lantaarn, citroengeranium, vetplanten.

Rebus



Oplossing: Blijf geworteld in God

Uit de Bijbel

Want er komt een tijd dat het volk van Israël wortel zal schieten, dat het zal uitbotten en bloeien, de aarde zal overdekken met zijn vruchten.

Jesaja 27,6



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns



Neem je vriend of vriendin ook mee!



KOM JIJ OOK?

1 maart 09.00 uur pastorie PP kerk

LOL, zing & dans!

In onze parochies wordt er veel gezongen en we weten dat jullie wel van een dansje en gezelligheid houden! Na het kerstspel in de Willibrordkerk, de levende kerstallen in de Sint Jan en de OLV Praesentatie, de kindervieringen in de kerken van 't Zand en Den Helder hebben we speciaal voor jullie uitgenodigd:

KISI oftewel, God's Singing Kids!

Kisi komt 1 maart 2020 naar onze regio!

Een workshop waarin jullie liedjes leren en aansluitend meezingen in de gezinsviering! Niet alleen liedjes studeren we in, maar ook leuke dansjes/bewegingen die de liedjes ondersteunen.

Petrus en Pauluskerk te Den Helder.

Workshop 9.00 uur (met limonade en lekkers) - gezinsviering 11.00 uur

Opgave: jeugdregionoordkop@gmail.com of 0223 - 61 25 50



TROOSTVOL - Ziekenzalving

De oorsprong van de ziekenzalving ligt in de eerste tijd van het Christendom. Apostel Jacobus schrijft in een brief, "Is er iemand onder jullie ziek? Dan moet hij een priester roepen. De priester moet een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem doen opstaan. En als hij zonde heeft bedreven zal het hem vergeven worden." (Jac. 5, 14-15).



Een troostvolle tekst. In het sacrament van de zieken zegt Christus ons sterkte toe en die krijgen we ook. Wanneer je open staat voor Zijn invloed, spijt hebt van je fouten en daar berouw over hebt, kan dit sacrament op wonderlijke wijze troost bieden.

De ziekenzalving kan plaatsvinden in huiselijke kring maar ook in een eucharistieviering in de

kerk. Samen beleven met familie en vrienden wordt als zinvol ervaren. Na de voorbeden strekt de priester de handen uit en spreekt een dankgebed uit. Daarna maakt de priester een kruisje op het voorhoofd en de handen met gewijde olie. De handoplegging refereert aan de genezende handoplegging van Jezus en de zalving met olie aan de van oudsher bekende genezende werking van olie en de band met Christus, de Gezalfde van God.

De ziekenzalving kan aan iedereen worden toegediend die behoefte heeft aan steun in het omgaan met bijvoorbeeld de gevolgen van ouderdom, ziekte, komende operatie of medische behandeling.

Willibrordkerk, zaterdag 7 maart, inloop 10.30 uur met koffie, 11.00 uur eucharistieviering - ziekenzalving. Na afloop kleine lunch.



VASTENAKTIE

Vorig jaar mocht de Stichting Een Betere Start ruim € 12.000,- ontvangen van Vastenactie. Dit prachtige bedrag was bestemd voor de bouw van 'a Mother's Place'. Een gebouw, waar zwangere vrouwen in het westen van Oeganda een week voor de uitgerekenende datum kunnen verblijven. Op dit moment zijn we bezig met de bouw van de 'Mother's Place'. Ook zal er gezorgd moeten worden voor meer sanitaire voorzieningen. Nog steeds worden in Afrika, bij gebrek aan sanitaire voorzieningen, de behoeften van de mens buiten gedaan, wat vaak leidt tot overdraagbare ziekten als diarree, cholera, dysenterie, hepatitis A, tyfus en zelfs polio.

Tijdens de Vastenactie van dit jaar gaan we sparen voor de bouw van: latrines bij de 'Mother's Place', wasruimtes voor de



vrouwen en ruimtes waar de zwangere vrouwen de was kunnen doen en laten drogen.

Doet u weer mee met dit mooie project? Uw bijdrage kunt u storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie (onder vermelding van het Projectnummer 401398) Tevens staat er tijdens de Vastentijd een bus achterin de kerk voor uw donatie of vastenactiezakje.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
De regionale MOV groep (= Missie, Ontwikkeling, Vrede)



Ook Kerk INN Zicht
thuis ontvangen?

Geef het door aan
het parochiecentrum
tel. 0223 - 61 25 50

OP WEG NAAR PASEN
VASTENCHALLENGE WEEK
#3

LUISTER

*"Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan
en zei: 'sta op
en wees niet bang.'" Mt. 17,7*

Avond van de Martelaren 2020

Vrijdag 3 april, Amsterdam
St. Nicolaasbasiliek - Prins Hendrikkade 74-76

19.00 uur Heilige Mis
20.00-21.15 uur Gebedsavond met getuigenissen en muziek.



Online 40-dagenretraite 2020

Een initiatief van de jezuïeten



de
morgen
komt!

dagelijkse gebedsmaal
inschrijven op [ignatiaansbidden.org](https://www.ignatiaansbidden.org)

Een opening voor iets nieuws

Door: J.I. Jiménez Walker

Vasten-tijd? Het klinkt een beetje ongezellig. Wat is dit voor een tijd en wat voor betekenis kan het hebben voor ons als katholieke gelovigen?

Vastentijd of Veertigdagentijd wordt de tijd genoemd vooraf aan het feest van Pasen. De twee namen benadrukken ieder een aspect van deze liturgische tijd. De ene, het gebruik om in deze tijd te vasten; de andere, dat het ongeveer 40 dagen duurt.

40 dagen in de woestijn



De praktijk om zich op het feest van Pasen voor te bereiden - trouwens het meest belangrijk feest in de Katholieke Kerk -, geniet van een heel lange geschiedenis.

Al in de eerste eeuwen deden de gelovigen iets om Pasen beter te kunnen beleven.

Eerst ontstond het gebruik om een paar dagen van tevoren helemaal geen vast voedsel te nuttigen. Later werd dit gekoppeld aan de voorbereiding van degenen die in de Paasnacht gedoopt zouden worden, waardoor deze liturgische periode tot 40 dagen werd verlengd.

Ook Jezus zelf verbleef 40 dagen in de woestijn om te bidden en te vasten aan het begin van zijn openbare leven; en het volk van Israël trok 40 jaar de woestijn door voordat ze het beloofde land mochten binnentreden.

Maar... vasten?

Waarom dan zou iemand moeten vasten? Waarom zou je iets lekkers niet mogen eten? Of, als we 'vasten' in ruime zin begrijpen, waarom zou je moeten afzien van dingen die je leuk vindt, die je zo graag doet? Wil God soms dat je lijdt?

More

Moet ik lijden?

Nee, God wilt niet dat je lijdt. Ook niet de Kerk, de pastoor of wie dan ook. Het vasten moeten we niet als een zware wet opvatten, waaraan vreselijke straffen gekoppeld zijn... Nee. Veeleer moeten we het vasten begrijpen als een hulp voor ons.

Als een hulp voor ons?

Hoe kan dit een hulp zijn?

Met Pasen vieren we dat Jezus Christus verzezen is. Hij is voor ons aan het kruis gestorven, maar de dood kon Hem niet onder zijn macht houden!

Hij is verzezen; en met Hem is alle dood en lijden overwonnen. In Hem is er hoop voor mij en voor jou; voor allen die in Hem geloven.

Het leven is veel meer!

Toch "voel" je dit soms niet echt.

Jij en ik; wij leven alsof het er alleen maar om gaat om van gezellige momenten te genieten, het leuk te hebben met vrienden, de laatste smartphone te scoren enz. enz.

Maar de werkelijkheid is niet zo.

En ik zeg niet, "helaas niet zo", maar... gelukkig niet zo! Want het leven is veel meer dan dat!

Nadenken over je leven.

Daarom stelt de Kerk in deze tijd ons voor ons een beetje kleiner te maken, een beetje uit onze comfortzone te komen, een beetje de tijd van TV of internetten te reduceren, om wat minder te eten, even nadenken over je leven, je gedrag...

Zo maak je een opening voor iets nieuws, iets onbekends; namelijk voor Jezus Christus!

Leg de lat niet te hoog!

Gewoonlijk geldt de richtlijn om geen vlees te eten op de vrijdagen van de Veertigdagentijd. Voor de rest kan je zelf invulling geven aan het vasten. Leg de lat niet te hoog! Probeer vooral aan goede werken te denken: een familielid een bezoekje te doen, een telefoontje met iemand die je lang niet meer hebt gesproken enz. Wat tijd van jezelf geven; wat liefde geven aan iemand anders is het allerbeste vasten!

J. I. Jiménez Walker,
Juan Ignacio, studeert
aan het Grootseminarie
St. Willibrord in Heiloo.



OP WEG NAAR PASEN VASTENCHALLENGE WEEK

#4

ZIEN

'Dat ben Ik, degene die met u spreekt.'
Joh. 4, 26



Aswoensdag 26 februari 2020

*Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies:
boosaardige boeien losmaken,
de strengen van het juk losmaken,
de geknechte de vrijheid hergeven,
en alle jukken door te breken?*

*Is vasten niet dit:
uw brood delen met wie honger heeft;
arme zwervers opnemen in
uw huis; een naakte kleden die gij
ziet en u niet onttrekken aan de
zorg voor uw broeder?*

Jesaja 58, 6-7

STILLE OMGANG

Het mirakel van Amsterdam

“Als je dit eens hebt meegemaakt, kom je altijd weer.” De dame met wie ik de kerkbank deel in de Begijnhofkapel kijkt me veelbetekend aan. Ze is protestants van huis uit. Maar om in zo’n grote stoet door het centrum van Amsterdam te trekken... “Om met duizenden anderen te bidden en te getuigen van een andere waarheid dan die van de rumoerige stad is zó indrukwekkend. En de onderlinge verbondenheid die dat geeft... Het maakt niet uit wat je achtergrond is.”

Hoe leg je verbaasde omstanders uit dat deze stille tocht niet plaatsvindt vanwege een ramp, maar dat hier juist iets moois wordt herdacht? Dat stilgestaan wordt bij een manifestatie van God zelf in de Kalverstraat? Nee, niet deze week, maar op 15 maart 1345. Een stervende man zou daar toen de hostie ontvangen hebben. Ziek als hij was, spuugde hij die weer uit en zijn braaksel werd in het vuur gegooid. De volgende dag bleek de hostie ongeschonden in de haard te liggen en een priester bracht deze terug naar de kerk. Tot driemaal toe keerde de hostie op wonderbaarlijke wijze terug naar het huis. God zelf moest hier de hand in hebben en op de plek van de woning werd een kapel gebouwd. Tot de reformatie in de 16e eeuw zou deze ‘Heilige Stede’ ter ere van het ‘Mirakel van Amsterdam’ een drukbezocht bedevaartsoord zijn.

Sinds 1881 wordt het rondje dat pelgrims in de 14e en 15e eeuw liepen, jaarlijks opnieuw gemaakt op een zaterdagavond in maart. Uit het hele land komen bedevaartgangers af op deze processie, die in stilte gelopen wordt vanwege het verbod op katholieke processies dat tot ver in de 20e eeuw gold.

Voorafgaand aan de Stille Omgang vinden eucharistievieringen plaats in de Begijnhofkapel, de Krijtberg en de Mozes en Aäronkerk. De laatste richt zich speciaal op jongeren. Vanuit de kerken wordt de route van nog geen 3 kilometer gelopen door het centrum van Amsterdam. Bij de Heilige Stede in de Kalverstraat staat een brandend licht op een staander.

Meer informatie en aanmelding via: www.stille-omgang.nl. ■

Tekst en foto: Dick Vos



“Getuigen van een andere waarheid dan die van de rumoerige stad”



Stille
Omgang
Jongeren
Programma.

www.
jongekerk.nl

OP WEG NAAR PASEN
VASTENCHALLENGE WEEK

#5

GENEZING

'Hoe heeft Hij je ogen geopend?'
Joh. 9, 26

WANDELEND NAAR HET MIRAKEL

In 2019 heb ik voor de eerste maal de Stille Omgang gelopen, samen met Gerard Schouten en Anki Tuin, ook beiden uit 't Zand. Niet toevallig ook al enkele jaren mijn 4-daagse Nijmegen wandelen reisgenoten. Overigens bestond de Heerhugowaard groep uit zo'n 80 gemotiveerde Stille Omgang wandelaars.

Niet alleen de Stille Omgang in Amsterdam, maar ook de tocht naar Amsterdam was heel bijzonder.

's Morgens vroeg verzamelen en onder barre weersomstandigheden gestart voor de 57 km lange wandeltocht van Heerhugowaard Noord naar Amsterdam.

Tot de middag was het weer bar en boos maar na de middag klaarde het eindelijk op. Kwamen we toch nog droog aan in Amsterdam.

Tsja, waarom begin je er aan. Op de eerste plaats moet je van wandelen houden. Het vergt namelijk wel een fikse inspanning om het te volbrengen. Het geeft wél een flinke voldoening als het is volbracht. Kijk maar eens op www.stille-omgang.nl.

Op de tweede plaats is het doel al bijzonder. Met zo'n grote groep hetzelfde doel nastreven, een pelgrimstocht naar Amsterdam. Naar de Krijtbergkerk waar om 22.15 uur een viering start, met gereserveerde plaatsen voor de groepen die lopend de tocht volbrengen.

Een bijzondere ervaring, de serene rust, het groepsgevoel, de strijd tegen de elementen en op enkele momenten met jezelf. Het is het allemaal dik waard.

Laat ik zeker de meer dan uitstekende organisatie niet vergeten. Een strak schema, voldoende rustpauzes onderweg, prima verzorging op de rustplaatsen, warme maaltijd, de hele dag een begeleidend busje en een mooie route.

Wellicht tot 21 maart,
Adri de Wit, 't Zand

Dit jaar vindt de Stille Omgang plaats op zaterdag 21 maart. U kunt ook mee!

U kunt kiezen voor twee opties, mét of zonder de wandeltocht Hwaard – Amsterdam.

De wandeltocht van 57 km is voor de ge oefende wandelaar goed te doen. De Stille Omgang in Amsterdam zelf is 'slechts' zo'n drie kilometer. U kunt er dus ook voor kiezen om alleen het laatste stuk mee te lopen. Dat vindt altijd plaats na de viering van 22.15 uur.

Iedereen kan er voor kiezen om met de bus weer terug te gaan naar Heerhugowaard.

Voor verdere informatie en kosten kunt u altijd even contact opnemen met de Pelgrimstocht organisatie Heerhugowaard, Jan Jong, 06-22781488



Openingstijden parochiezaal:
1e en 3e woensdag
10.00 - 11.00 uur.
tel.: 0224 - 59 12 26
(ook voor misintenties)



**75 JAAR
VRJHEID**



Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat ons land bevrijd werd, zullen er in het weekend van 8, 9, en 10 mei diverse activiteiten plaatsvinden in ons dorp.

Op vrijdag 8 mei zullen deze festiviteiten geopend worden in onze kerk van 't Zand. Zoals eerder vermeld is het de bedoeling om een tentoonstelling te organiseren, waarvoor de organisatie nog op zoek is naar voorwerpen en foto's die te maken hebben met de oorlog en de bevrijding. Hierover kunt u contact opnemen met

Adri de Wit (593223) of Gerard Schouten (593230) Verder zal er een optocht van oude legervoertuigen langskomen en kunnen kinderen met versierde fietsen aansluiten aan deze optocht.

Ook zal er een infobord onthuld worden aan de Parallelweg, gaat Dirk Smit een wandeling begeleiden door het dorp en zal er weer een dorpsbrunch georganiseerd worden.

Kortom een prachtig weekend bomvol diverse activiteiten. Zet de data dus in uw agenda.



Inloophuis, in de parochiezaal Keinsmerweg 3.
Eerste en derde woensdagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur. De gratis koffie of thee staat klaar. Komt u binnen voor een gezellig praatje, spelletje, luisterend oor of zomaar. Niets is verplicht, u bent gewoon welkom!
Wilt u even opgehaald worden? Bel 591373 of 591729 of 591383.

In Memoriam

Mevr. Roelofs - Witjes

Dhr. Smakman

Mevr. Tol - Komen

Mevr. Zomerdijk - Smit

Wij hebben u nodig!

Binnen onze parochie zoeken wij versterking voor ons kostersteam. Heeft u een dag in de maand tijd om ons te helpen?

Ook hebben we iemand nodig die ons op de administratie wat komt ondersteunen. Bent u een aantal uren per week beschikbaar?

Meldt u zich dan bij de parochieraad. Wij wachten op u.



Graag Gedaan Oud Zijpe Telefoon 06-57 150 110

Bereikbaar op ma, woe, vrijdag tussen 9 en 10.30 uur.

Inmiddels is Graag Gedaan een begrip in de dorpen van Oud Zijpe.

Voor vervoer én begeleiding voor de oudere en minder mobiele mens naar uiteenlopende bestemmingen zoals huisarts, ziekenhuis of een bezoekje.

Dit tegen een km prijsvergoeding.

Er is veel mogelijk. Informeer u gerust even bij de vrijwilligers op

telefoonnummer 06- 57 150 110 of via

graaggedaanoz@gmail.com

Wellicht tot ziens!



TÊTE-À-TÊTE ACTIE

Op 6 en 7 maart komen we weer bij u langs met onze beroemde têtjes en blauwe druifjes. Koopt allen, want de opbrengst komt ten goede aan onze eigen mooie kerk.



VIERINGEN ZANDSTEE

6 februari	09.45 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
13 februari	09.30 uur	oecumenische viering	E.J. Tillema
20 februari	09.45 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
27 februari	09.45 uur	viering rond woord en tafel	Breggit Smit
5 maart	09.45 uur	eucharistieviering	I. Garcia
12 maart	09.30 uur	oecumenische viering	Louise Kooiman
19 maart	09.45 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
26 maart	09.45 uur	viering rond woord en tafel	Mary de Wit

**Ouder
worden
naar Gods
beeld**



Openingstijden parochiecentrum
Kerkgracht 55 te Den Helder:
dinsdag en donderdag van
09.00-11.00 uur
tel. 0223-612550

Vervoer nodig naar de kerk?

Willibrord; bel 06-40297132

Petrus en Paulus; bel 0223-612550

Bloemen van het Maria altaar: een suggestie?

Neem contact op met Annelies van der Ploeg, tel 642101
of mail naar nw.nederstigt@quicknet.nl.

Ja! Wij hebben ù echt nodig!

- Heb jij groene vingers; geef je op voor werkzaamheden in onze tuin.
- Gek op telefoneren? Dat kan!
1 ochtend per week staat u mensen te woord op het parochiecentrum.
- Word je blij van bloemen? Geef je op om de kerk op te fleuren en schik bloemen om en rond het altaar.
- Gezellig een bakkie? Geef je op om 1 x per maand de koffie te schenken.

Laat het ons weten en bel 0223 - 61 25 50.



Op **vrijdag 20 maart** zal de Stichting RK Julianadorp een veiling houden.

Plaats van handelen is de Willibrordkerk, welke aan de buitenkant mooi opgeknapt is.

De veiling begint om 20.00 uur.

Vanaf 19.30 staat de koffie klaar en kunt u uw biednummer ophalen. Tot ziens in de Parkstraat 24a.



Wij proberen
ieder mens in
nood naar
vermogen te
helpen.

PCI

pcidenhelder
@kpnmail.nl

Personalia



Overleden:

- * Martha Castro Ariza
- * Pastoor Nico de Gooijer
- * Cornelis Ursem
- * Jan Gieling
- * Elisabeth Claase – van der Minnen

De actie Kerkbalans 2020
is inmiddels van start gegaan.

Tegelijk met het nieuwste nummer van **Actie**
Kerk INN Zicht valt ook bij u de brief **Kerkbalans**
voor de Kerkbalans op de mat.



2020

Wist u dat de Kerkbalans de grootste fondsenwerfactie van het land is? Door het hele land vragen plaatselijke kerken en parochies om een financiële bijdrage over te maken.

Net als voor uw huishouden is een gezonde financiële situatie ook voor de kerk heel belangrijk.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van u allen. Doe daarom van harte mee aan de actie Kerkbalans 2020!

Doneer ruimhartig.

Via deze weg willen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Geld is niet het belangrijkste, maar zonder geld kunnen wij niets! Wat u aan een 'ander' geeft, komt ook uzelf ten goede. Dan blijft de kerk voor u een plek van ontmoeting en inspiratie!

Helpt u mee?

De bezorgers van Kerkbalans 2019 willen wij hartelijk dankzeggen voor al hetgeen zij voor u en voor ons hebben betekend! Er zijn ieder jaar veel vrijwilligers nodig om alle brieven rond te brengen. U kunt zich nog aanmelden via het kerkelijk bureau. Telefoon 0223 - 61 25 50. Alvast bedankt!



REGIO BREED OMARM HET!
regiobreednoordkop@gmail.com
tel. 0223-612550

Film en lezing

donderdag 27 februari '20
19.30 uur Petrus en Pauluskerk
Den Helder



Wij nodigen u van harte uit om een lezing en film bij te wonen van Kerk in Nood, 'Watu Wote: All of us'.

De avond begint om 19.30 uur en sluiten wij af met koffie/thee. Het zal tot ongeveer 21.30 uur duren.

De film 'Watu Wote: All of us', vertelt over het moedige antwoord van Moslims in Kenia op de vervolging van Christenen door Al-Shabaab. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje aan de grens van Somalië in het noordoosten van Kenia. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie Al-Shabaab. Die hadden als doel de Christelijke passagiers te scheiden van de Moslims om hen te vermoorden. De Moslim passagiers weigeren te voldoen aan de aanvallers om de Christenen onder hen te identificeren.

Een indrukwekkende film met een actueel thema. Wij nodigen u van harte uit. Deze avond wordt u aangeboden, er wordt een vrijwillige collecte gehouden voor Kerk in Nood.

OP WEG NAAR PASEN

VASTENCHALLENGE WEEK

#6

LIEFHEBBEN

'Maak hem los, 'beval Jezus,' en laat hem gaan.'
Joh. 11, 44

HEEFT Ú WELEENS HEMELS GEKOOKT?

happas met Bijbelse inspiratie....



Han Wilmlink, dominee en gepassioneerd kok, neemt ons mee naar Bijbelse tijden! Samen met Han gaan we diverse gerechtjes maken die gestoeld zijn op een verhaal uit de Bijbel.

Tijd: 14.30 uur - 18.00 uur

Locatie: Natuurboerderij Plassendaal,
Zaandammerdijk 9, De Waal - Texel

Kosten: 23,50 pp

Opgave is noodzakelijk ...

regiobreednoordkop@gmail.com of 0223 - 612550.

Wij kunnen zorgen voor vervoer vanaf de Texelse boot naar de Waal!

Voor deze dag is er plek voor 30 deelnemers

Koken; 15 deelnemers o.l.v. Han Wilmlink
Wandeling door natuurgebied 'Waaiburg';
15 deelnemers.

Op een nader af te spreken tijdstip komen de kokers en wandelaars bij elkaar om de gerechten onder het genot van een drankje te nuttigen. Tijdens het eten zal Han ons uitleg geven en meenemen terug in de tijd van het verhaal uit de Bijbel.



Wilms

INSTALLATIE
TECHNIEK

STORING &
ONDERHOUD

KEUKENS &
BADKAMERS



Breggit Smit
Uitvaartverzorging

Iedereen verdient een persoonlijk afscheid

- * Stijlvol en betrokken
- * Persoonlijke begeleiding
- * Volledige verzorging van begrafenis of crematie voor ieder budget
- * Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
- * Ook als u elders verzekerd bent of lid bent van een uitvaartvereniging
- * Vrijblijvende kosteloze voorbespreking

Voor het melden van een overlijden: 06 518 478 90
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl



Uitvaartvereniging
ZIJPE



Uitvaartcentrum Zijpe - Sint Maartensbrug

*De vertrouwde vereniging in uw regio,
die alles tot in de puntjes verzorgt. Word ook lid!*

- Allesomvattende uitvaartzorg
- Zonder winstoogmerk
- Ook voor niet-leden
- Eigen uitvaartcentrum
- Fiscaal aantrekkelijk sparen
- Betaalbaar voor iedereen
- Persoonlijke begeleiding
- Verzekering is akkoord

Overlijden melden: **0224-563511**

Ledeninformatie: 0224-561647 of
penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl

Bestuur:
secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl

Professionele uitvaartzorg vanaf het moment van overlijden tot na de crematie of begrafenis, zodat nabestaanden de rust krijgen om afscheid van hun dierbare te nemen op een manier zoals dat gewenst is.

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE: WWW.UITVAARTVERENIGINGZIJPE.NL

Oplossing dec/jan '19-'20

K	E	R	S	T	E	N	E	N		
	N	O	A	H		A	R	A	K	
U	D	E	N		I	D	E	A	A	L
R		P	T	T		E	Z	R	A	
B	A		A	V	E	R	I	J		M
I	B	A	N		M		G	A	Z	A
E	S		A	M	B	R	O	Z	I	J
T		S		E	R		D	I	L	T
O	R	K	A		A	I		E		E
R	E	A	L	I	S	M	E		A	L
B	U	I	L		S		L	I	N	Z
I			E	D	E	L	E		E	O
	E	C	R	U		P	C	B		R
B	E	L	G	I	E		T	A	N	G
	R	U	I	S		N	I	C	E	
		B	E	T	H	L	E	H	E	M

bloemen - planten - bruidsboeketten
rouwarrangementen - bloemstukken - cadeau-artikelen



Bloemsierkunst
FLORINA

Keinsmerweg 30 - 't Zand - 0224 870010

AANNEMERSBEDRIJF
PN DEKKER & ZNS

www.pndekker.nl

De Stolpen
Schagerbrug
't Zand
0224 571303

Een helder advies voor o.a.

- . Testament
- . Huwelijkse voorwaarden
- . Verklaring van erfrecht
- . Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9
1766 ZG Wieringerwaard
tel. 0224-221941
info@notarisbaalman.nl



Notariskantoor Mr. W.C.M. Baalman

Katholiek leven.nl

Een website vol
geloof, hoop & liefde

Ga naar katholiekleven.nl voor video's,
podcasts en een gratis abonnement
op de maandelijkse nieuwsupdate.



Wil je ons werk steunen? Maak je gift over op NL60 INGB 0663 2207 26
t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. 'katholiekleven.nl'



Kenbri.nl

BAKKER & SCHILDER TRANSPORT

Kanaalkade 68, 1756 AD 't Zand, 0224-591511 info@bakker-schilder.nl



Liturgisch rooster vieringen

Opdracht van de Heer - Maria Lichtmis - H. Blasius, bisschop en martelaar / Actie Kerkbalans

zaterdag 1 februari

Ten Anker	16.00 uur	woord -en communieviering	H. Schrader	samenzang
Willibrord	19.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	samenzang
Breezand	19.00 uur	woord -en communieviering	parochianen	Encore!

zondag 2 februari

De Cocksdoorp	09.30 uur	woord -en communieviering	H. Schrader	De Cocksdoorp
Anna Paulowna	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	Zimra
't Zand	09.30 uur	woord -en communieviering	A. Captein	E. Raatgers - koffie
Den Burg	11.00 uur	woord -en communieviering	H. Schrader	
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	inzinkingoor/blasiuszegen

zaterdag 8 februari - inleveren oude Palmpasentakjes - 5e zondag door het jaar

Ten Anker	16.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	samenzang
Anna Paulowna	19.00 uur	woord -en communieviering	H. Schrader	samenzang
't Zand	19.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	Ritmisch Koor

zondag 9 februari - inleveren oude Palmpasentakjes - 5e zondag door het jaar

Den Burg	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	
Willibrord	09.30 uur	woord -en communieviering	parochianen	samenzang
Breezand	09.30 uur	woord -en communieviering	H. Schrader	Breezangers/gezinsviering
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering (kinderkerk/crèche/koffie)	J. van Diepen	Ceaciliakoor

zaterdag 15 februari - inleveren oude Palmpasentakjes - 6e zondag door het jaar

Ten Anker	16.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader	samenzang
Willibrord	19.00 uur	woord -en communieviering	H. Schrader	samenzang
Breezand	19.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	KoorBisNis

zondag 16 februari - inleveren oude Palmpasentakjes - 6e zondag door het jaar

Den Burg	09.30 uur	woord- en communieviering	H. Schrader	
Anna Paulowna	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	Klein koor
't Zand	09.30 uur	woord -en communieviering	parochianen	Cantica Nova
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	samenzang

zaterdag 22 februari - inleveren oude Palmpasentakjes - 7e zondag door het jaar

Ten Anker	16.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia	samenzang
't Zand	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia	zang Joke / piano Annelies
Anna Paulowna	19.00 uur	woord -en communieviering	parochianen	Rhythm Voice

zondag 23 februari - inleveren oude Palmpasentakjes - 7e zondag door het jaar

Oudeschild	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia	Oudeschild
Willibrord	09.30 uur	woord -en communieviering	H. Schrader	Willibrordkoor - koffie
Breezand	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	samenzang
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering (kinderkerk)	P. Banaszak	Caeciliakoor

Liturgisch rooster vieringen

woensdag 26 februari - Aswoensdag - Askruisje - aanvang 40 dagentijd - buscollecte Vastenactie

Ten Anker	16.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	samenzang
Willibrord	18.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	Willibrordkoor
Anna Paulowna	19.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader	Klein koor
Den Burg	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia	
Petrus en Paulus	19.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	Caecilia koor

zaterdag 29 februari - 1e zondag van de 40 dagentijd - Invocabit - buscollecte Vastenactie

Ten Anker	16.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader	samenzang
Willibrord	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia	samenzang
Breezand	19.00 uur	woord -en communievieringparochianen		dameskoor

zondag 1 maart - 1e zondag van de 40 dagentijd - Invocabit - buscollecte Vastenactie

De Cocksdorp	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	Cocksdorp
't Zand	09.30 uur	woord -en communieviering	H. Schrader	Joke / Annelies - koffie
Anna Paulowna	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia	Klein koor
Den Burg	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia	TigerKids/KisiKids

feestelijke eucharistieviering voor alle parochianen met medewerking van de KisiKids

zaterdag 7 maart - 2e zondag van de 40 dagentijd - buscollecte Vastenactie

Willibrord	10.30 uur	eucharistieviering/ziekenzalving	I. Garcia	organist
Ten Anker	16.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia	samenzang
't Zand	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia	Ritmisch koor
Anna Paulowna	19.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	Zimra

zondag 8 maart - 2e zondag van de 40 dagentijd - buscollecte Vastenactie

Den Burg	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia	voorstelviering vormelingen
Willibrord	09.30 uur	woord -en communieviering	parochianen	pianist
Breezand	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	samenzang
Petrus & Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	Caeciliakoar

(kinderkerk/crèche/koffie)

zaterdag 14 maart - 3e zondag van de 40 dagentijd - Oculi - buscollecte Vastenactie

Ten Anker	16.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia	samenzang
Willibrord	19.00 uur	woord -en communieviering	H. Schrader	samenzang
Breezand	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia	KoorBisNis

zondag 15 maart - 3e zondag van de 40 dagentijd - buscollecte Vastenactie

Oudeschild	09.30 uur	woord -en communieviering	H. Schrader	Oudeschild
't Zand	09.30 uur	woord -en communieviering	parochianen	Esther Raatgers
Anna Paulowna	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia	samenzang
Den Burg	11.00 uur	woord -en communieviering	H. Schrader	
Petrus & Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia	Inzingkoor

Liturgisch rooster vieringen

woensdag 18 maart

Den Burg 14.30 uur ziekenzalving

vrijdag 20 maart

Den Burg 19.30 uur Taizé viering H. Schrader/N. Rutten

zaterdag 21 maart - 4e zondag van de 40 dagentijd - Laetare - buscollecte Vastenactie

Stille Omgang - Mirakel Amsterdam - zie pagina 16 en 17

Ten Anker	16.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	samenzang
Anna Paulowna	19.00 uur	woord -en communieviering	parochianen	Rhythm Voice
't Zand	19.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	Esther Raatgers

zondag 22 maart - 4e zondag van de 40 dagentijd - Laetare - buscollecte Vastenactie

Den Burg	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	
Willibrord	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia	Willibrordkoor - koffie
Breezand	09.30 uur	woord -en communieviering	H. Schrader	Encore!
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering (kinderkerk)	I. Garcia	Caeciliakoar

zaterdag 28 maart - 5e zondag van de 40 dagentijd - Judica - buscollecte Vastenactie

Ten Anker	16.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia	samenzang
't Zand	19.00 uur	woord -en communieviering	parochianen	Cantica Nova
Anna Paulowna	19.00 uur	Alegria viering	parochianen	Nura

zondag 29 maart - 5e zondag van de 40 dagentijd - Judica - buscollecte Vastenactie

Den Burg	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia	
Willibrord	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	samenzang
Breezand	09.30 uur	woord -en communieviering	H. Schrader	samenzang
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak	samenzang

Vespervieringen

4 maart	Willibrordkerk	18.00 uur
11 maart	Ontmoetingskerk	18.00 uur
18 maart	Noorderhaven	18.00 uur
25 maart	Willibrord	18.00 uur

Overzicht van de doordeweekse vieringen

- * Dinsdag 09.15 uur eucharistie en rozenkransgebed kapel pastorie Petrus en Pauluskerk.
- * Eerste donderdag van de maand van 09.00-10.00 aanbidding en rozenkransgebed in de OLV Visitatie 't Zand.
- * Tweede dinsdag van de maand 9.45-10.15 aanbidding en rozenkransgebed kapel pastorie Petrus en Pauluskerk.
- * Derde maandag van de maand van 10.00-11.00 aanbidding en rozenkransgebed in de OLV Praesentatie Anna Paulowna.
- * Seniorenviering: iedere eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur in de pastorie van de Petrus en Pauluskerk - donderdag 18.30 uur (om de week) verpleeghuis Den Koogh - Drs. F. Bijlweg 4 in Den Helder.
- * Iedere vrijdag om 12.00 uur Coventrygebed voor vrede en verzoening - februari Vredeskerk - maart Centrum voor Geestelijke verzorging bij de K.Marine, gebouw Flevo.
- * Zaterdagavond eucharistieviering van de Neo catechumenale Weg in de Petrus en Pauluskerk.
Vooraf melden bij pastoor Ivan tel. 0223 - 612550 of e-mail rk.denhelder@wolmail.nl.

*U hebt de grenzen
van de aarde bepaald,
zomer en winter -
U hebt ze gevormd*

Psalm 74,17

Vele wegen...

* Veel inspiratie op *Radio Maria*.
www.radiomaria.nl

* *Verdiepingsdag rond Verbeelding in ignatiaanse meditatie*.

Je hebt al ervaring met mediteren en al doende kom je op vragen. Bijvoorbeeld rond de diepere bedoeling van het werken met verbeeldingskracht en het gebruik van je innerlijke zintuigen bij meditatie.

Zaterdag 15 februari 2020 van 10.00- 17.00 uur.
Een dag met theorie, oefening en uitwisseling.
Een dag met (toch ook) veel stilte begeleid door Gregory Brenninkmeijer sj en Fieke Klaver in het Ignatiushuis, Beulingstraat 11 te Amsterdam.
Kosten: € 25,-
Opgeven bij academie@krijtberg.nl

* *Gebeds en bezinningsdag* OLV ter Nood 20 februari 2020: Aswoensdag komt nabij. Een tijd van verdieping begint. Wat voor voornemens voor de veertigdagentijd kan ik maken? Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in- en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgt door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.

* Kijk *een inspirerende film*, soms op Netflix, veel op newfaithnetwork.com of te koop bij bijvoorbeeld www.gospel.nl en www.dagelijksebroodkruiden.nl

* *Katholiekleven.nl* is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. Een digitaal platform met heel veel informatie, nieuws, weetjes en mooie podcasts.
www.katholiekleven.nl

* Veel *informatie en nieuws* op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Eerste Heilige Communie

In onze regio worden 33 kinderen voorbereid om in het voorjaar dit grote geschenk van God te kunnen ontvangen! Dit jaar wordt de boeteviering gevierd met alle communicantjes van onze regio samen.

Vormselvoorbereiding

20 Tieners uit groepen 8 van onze regio worden voorbereid op dit sacrament. Er zijn 8 bijeenkomsten waarin, onder begeleiding van het pastorale team, catechese gegeven wordt. De vormselviering staat gepland op vrijdag 15 mei 2020 met voorganger Mgr. Hendriks.

Donderdag 27 februari - lezing en film Kerk in Nood - 'Watu Wote: All of Us'

Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Donderdag 27 februari wordt er voor u door Kerk in Nood een lezing georganiseerd.

Zie voor meer informatie pagina 13 van dit parochiemagazine.

Zondag 1 maart - KISI - **SPECIAAL VOOR JOU!**

KISI (God's Singing Kids) komen naar ons toe! Een workshop voor alle kinderen, instuderen liedjes voor de viering en aansluitend meezingen en dansen met de eucharistieviering. Petrus en Pauluskerk - Den Helder. Aanwezig 09.00 uur, viering 11.00 uur.

Iedereen is welkom om jou te zien schitteren!

Zie voor meer informatie pagina 11 van dit parochiemagazine.

Zondag 1 maart - Bijbels Culinair

Han Wilmink, dominee en gepassioneerd kok, neemt ons mee naar Bijbelse tijden door ons te laten proeven van diverse gerechtjes, opgediend met een Bijbels verhaal.

Locatie: Natuurboerderij Plassendaal, 14.30 - 18.00 uur, Texel Kosten: euro 23,50 pp.

Opgave: regiobreednoordkop@gmail.com of 0223 - 61 25 50.

Zie voor meer informatie pagina 23 van dit parochiemagazine.

Zaterdag 7 maart - Ziekenzalving

zie voor nadere informatie pagina 12 van dit parochiemagazine.

Conferentie 24-25 maart 'De Missionaire parochie - Als God renoveert' (uitverkocht)

Landelijke conferentie met canadese priester James Mallon, auteur van het boek 'Als God renoveert'. Doel van deze conferentie is om parochies te inspireren en te ondersteunen bij het vormgeven van een missionaire parochie.

Zondag 29 maart - Fast Food in de Vastentijd - The Tigers of God/GetInspired

Catechese over de vasten- en paastijd - aansluitend samen eten.

Parochiezaal Petrus & Paulus, 16.00 uur - 18.00 uur.



DE
MISSIONAIRE
PAROCHIE



OP WEG NAAR PASEN

VASTENCHALLENGE WEEK #7

DANKEN

'Neem en eet, dit is mijn lichaam.'

Mt. 26, 26



Horizontaal

1 Werkzaam in de zending (prot.) **9** Voorzetsel **10** Figuur uit *Sesamstraat* **12** Gebak **14** Ogenblik **15** Vlekkenwater **16** Amerikaanse marine **18** Afstandsmaat (afk.) **19** Nederlandse cabaretier, acteur en zanger **21** Zoon van Noach (*Genesis 11:10-32*) **22** Aanvankelijk **24** Symbool voor tantaal **25** Schildpad uit *Het jungleboek* **26** Koersinstrument **28** Koranhoofdstuk **31** Zoon van Juda die slecht was in Gods ogen en ter dood werd gebracht (*Genesis 38:7*) **32** Medicinae doctor (afk.) **33** Longaandoening **36** Spaanse alcoholische drank **37** Slee **38** Uitroep van rappers **39** Samenhang van een verhaal **41** Makers van *Studio Sport* **43** Gebied **44** Deel van het bovenbeen **45** Eruitzien **47** Taxi in Engeland **48** Loopvogel **50** Schoonmoeder van Ruth (*Ruth 1:2*) **52** Bode of gezant van God **54** Oom uit Amerika **55** Predikant.

Verticaal

1 Joodse tollenaar die een discipel van Jezus Christus werd (zonder *h* in de Nieuwe Bijbelvertaling) **2** Vervelend **3** Plaaggeest **4** Ongeschonden **5** Tennishindernis **6** Soort palmbloem **7** Ingevoegd stuk **8** Het Romeinse Rijk (Lat. afk.) **11** Joodse tovenaer en valse profeet (*Handelingen der Apostelen 13:6-12*) **13** Behoeftig iemand **17** Light **19** Zoon van Jakob en Zilpa (*Genesis 49:20*) **20** Geur **23** Gordijnstang **27** Historische stad in Jordanië, oorspronkelijk Sela genaamd **29** Opwaarts **30** Slagader **34** Aartsmoeder (o.a. *Genesis 20:12*) **35** Religieus gerstenat **36** Kerkvergadering **39** Europese vrouw **40** Bijbelse figuur die 930 jaar oud werd (*Genesis 5:5*) **42** Katoenen weefsel **46** Naar omlaag **47** Volkomen bewusteloosheid **49** Zwart-witte zeevogel **51** Bloeiwijze **53** Nederlands kampioenschap (afk.).

