

Kerk INN Zicht

GEZAMENLIJK PAROCHIEMAGAZINE VAN DE R.-K. PAROCHIES
DEN HELDER-JULIANADORP-'T ZAND

juni / juli 2020
jaargang 2, nr. 3



Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk - blz. 14

Colofon

Jaargang 2 - nummer 3
juni/juli 2020

Het parochiemagazine
Kerk INN Zicht verschijnt 6 maal per
jaar. De uitgaven komen tot stand
door een samenwerking tussen
r.-k. Parochie H. Maria Sterre der Zee
en r.-k. Parochie OLV Visitatie.

r.-k. Parochie

Heilige Maria Sterre der Zee

Kerkgracht 55

tel. 0223 - 61 25 50

rk.denhelder@wolmail.nl

www.mariasterrederzee-denhelder.nl

IBAN NL45INGB 0007 2359 92

Petrus en Pauluskerk

Kerkgracht 54

1782 GK Den Helder

Willibrordkerk

Parkstraat 24

1787 AC Julianadorp

r.-k. Parochie OLV Visitatie

tel. 0224 - 59 12 26

rkkerk.tzand@hetnet.nl

www.rkkerktzand.nl

IBAN NL05RABO 0374 4016 32

Onze Lieve Vrouw Visitatie

Keinsmerweg 3

1756 AE 't Zand

Redactie:

redactiekerkinnzicht@gmail.com

tel. 0223 - 61 25 50

Kopijdatum uitgave aug./sept.

uiterste inleverdatum: 23 juni 2020



foto cover: Joanne Bergamin

IG: @swissguardwife

Pastoraal team

Ivan Garcia Ferman

pastoor

06 - 17 12 96 42

rk.denhelder@wolmail.nl



Pawel Banaszak

kapelaan

0223 - 61 25 50

rk.denhelder@wolmail.nl



Henk Schrader

diaken

06 - 10 30 60 86

hjmschrader@gmail.com



Neem gerust contact op met het pastorale team voor o.a.
een gesprek, huisbezoek, doop, communie, vormsel, huwelijk,
sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving en
uitvaart.

Bel uw parochie voor opgave intenties, veranderingen m.b.t.
de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk,
financiële zaken en andere vragen die bij u leven.

Kerk INN Zicht

Dit nieuwe parochiemagazine is er voor u! Een magazine vol verdieping, nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier. Wij bidden dat dit blad voor u een moment van bezinning is en geestelijk water voor u mag zijn.



Redactieleden:
Eveline van Arem
Anita Bakker
Danique Bakker
Sijm Bakker
Maria Calzada
Sara Calzada
Bertus Rijpstra
Mirjam Schouten

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te redigeren, niet te plaatsen of in te korten (zoveel mogelijk in overleg met de auteur).

Logo ontwerp:
Sergio Calzada Mayoral

Regio Breed werken wij samen met de parochies Anna Paulowna - Texel - Breezand.



- 4 Live stream vieringen
- 5 Pastoraal woord
- 6 Tigers of God
- 7 6 vragen aan ...
- 9 Tiger Kids
- 10 O.L.V. Visitatie
- 12 H. Maria Sterre der Zee
- 16 Vastenactie
- 18 In memoriam
- 24 Devotie in en om huis
- 30 Bijzonderheden vieringen



VASTENACTIE

16

6

Zoals de meimaand de maand van de rozenkrans is, is de maand juni de maand van het Heilig Hart van Jezus.

De katholieke kerk viert dit jaar op 19 juni het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus.

Wie vertrouwd is met gebed en stilte, weet dat het lichaam als het ware mee resoneert met het gebed. Dat wordt door kunstenaars expliciet gemaakt in beelden die ons soms wat merkwaardig voorkomen, maar die toch concreet proberen te maken wat anders abstract zou blijven. Afbeeldingen van de vereniging van God en mens in het gebed tonen soms expliciet de uitwisseling van de harten: een biddende mens geeft het eigen hart aan Christus, die in ruil zijn hart geeft.

De devotie of toewijding tot het Heilig Hart van Jezus doet halverwege de middeleeuwen haar intrede in het kerkelijk leven. Langzaam verschuift dan de aandacht voor de goddelijkheid van Jezus naar zijn menselijke kant. Het zijn niet de geringsten die zich eraan wijdden: Thomas van Aquino, Antonius van Padua, Franciscus van Assisi en Bernardus van Clairvaux.

In 1856 werd het feest van het Heilig Hart officieel in de liturgie opgenomen.



VIEREN

Blijft u meevieren?!

De live stream van de vieringen gaat door, de link kunt u vinden op de websites van uw parochie en op de facebookpagina van de parochie Maria Sterre der Zee (R.-K. Parochie Maria Sterre der Zee) zie ook bladzijde 30

KERKEN GEOPEND

O.L.V. Praesentatie	maandag van 10.00 - 11.00 uur
Petrus & Pauluskerk	dinsdag van 9.00 - 10.30 uur
Petrus & Pauluskerk	donderdag van 9.00 - 10.30 uur
O.L.V. Visitatie	hele week van 13.00 - 17.00 uur
Sint Jan de Evangelist	hele week van 8.00 - 17.00 uur

Persoonlijk gesprek? Uw pastorale team is altijd te bereiken, zie telefoonnummers op bladzijde 2.

EUCHARISTISCHE AANBIDDING

O.L.V. Praesentatie	maandag 10.00 - 11.00 uur
Petrus & Pauluskerk	dinsdag 09.00 - 10.30 uur
O.L.V. Visitatie	woensdag 13.30 - 15.00 uur
Petrus & Pauluskerk	donderdag 9.00 - 10.30 uur

Tijdens de uren van de eucharistische aanbidding is er de mogelijkheid voor een persoonlijk biechtgesprek. Beleef (en misschien herontdek) dit sacrament!



Voor meer informatie over de mogelijkheden van doopsel, huwelijk en uitvaart in deze bijzondere tijd verwijzen wij u naar bladzijde 17 van dit parochiemagazine.



Beste parochianen,

Wereldwijd hebben wij te maken met het coronavirus en zijn gevolgen. Al het sociale leven wordt, beperkt door de te nemen maatregelen, sterk aangetast. Ook de normale dynamiek van ons kerk-zijn lijdt hieronder. Ik herinner me nog de eerste zondagen van de vastentijd dat ik in de vieringen bij wijze van uitnodiging over afzondering sprak: dat God ons oproept tot even bewust afstand willen maken van de drukte van het leven, om dan wat meer met Hem en voor Hem te zijn, dat Hijzelf ons daarin gaat helpen... Toen wist ik niet dat God dit ook zo serieus zou nemen...

Natuurlijk vinden wij het erg, en vooral nadat wij ons realiseerden dat het niet zoiets is van 'even twee-drie weken en dan komt alles tot zijn vroegere orde'. Nee. Nu lijkt het dat wij echt naar een nieuwe tijdperk gaan van 'over de corona heen' of zelfs 'met de corona mee' waar niemand zomaar op voorbereid is. Daarom is het zo belangrijk om de gebeurtenissen van ons leven door de bril van God te bekijken. Want dan kunnen wij in plaats van te gaan jammeren sneller overgaan tot het zien van de kansen die deze bijzondere tijd ook biedt.

Hierin komt ook de liturgische tijd ons te hulp. Onze situatie is niet ver weg van de ervaringen van Jezus' leerlingen toen. Zelfs na Jezus' verrijzenis bleven ze bang en opgesloten, maar ze gebruikten die 'dode' tijd ook om des te meer samen tot God te bidden. Bidden om dan de nieuwe tijd die komt met volle inzet aan te kunnen, bidden om zich open weten stellen naar de kracht die niet van de mens maar van boven komt en zich een woonplaats zoekt in de harten van concrete mensen, van u en van mij dus. God komt met zijn Geest niet zoals wij dat denken.

Hij voelt zich b.v. niet zo noodzakelijk gebonden aan ons positief denken, een te zoetsappig idee van zijn liefde etc. In het evangelie (Joh 16,8) zegt Jezus zelf dat als de Geest komt, dan doet Hij dat om drie dingen: om de wereld (de mensen) te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van het oordeel. En dit zijn de dingen die zonder Zijn hulp voor onze geest onzichtbaar blijven, maar die blijkbaar toch heel belangrijk zijn om God en onze redding in Hem te mogen ervaren.

De komst van Gods Geest is ook duidelijk te herkennen door tekenen van zijn aanwezigheid in ons: de zeven gaven die Hij met zich meebrengt. Als christenen zijn wij uitverkoren om deel te hebben aan dezelfde Geest van Jezus. De profeet Jesaja duidt Hem aan als: "... de geest van 1) wijsheid en van 2) inzicht, van 3) beleid en van 4) sterkte, van 5) kennis, 6) vroomheid (een toewijding aan Gods zaken) en 7) ontzag voor God". Deze zeven gaven heeft een mens nodig om de inspiraties die van God komen niet alleen als zodanig te erkennen maar om die ook weten te volgen. En dat maakt soms al een heel groot verschil.

Alleen door te vragen kunnen we bidden en ons open stellen voor dit werk van God in ons. En de leerlingen van het cenakel hierin op te volgen om net zoals zij ook de Pinksteren mee te mogen maken. Op blz. 29 van dit nummer vindt u een van de bekende hymnen, mooi om met deze woorden Gods Geest in ons leven aan te roepen.

Ik hoop dat wij elkaar weer snel kunnen ontmoeten, dat iedere reden tot onzekerheid verdwijnt en dat wij straks onze vakantie in alle rust kunnen gaan vieren. Dat wens ik ons allen van harte toe.

Pawel Banaszak (kapelaan)





THE TIGERS OF GOD

JONGEREN REGIO NOORDKOP



"You can know it all you want," he said, "But until you got to pick up that cross that you can't carry, and He picks it up for you and carries you and the cross, then you know."

Kobe Bryant getuigde in een interview met zijn eigen ervaring en sprak bovenstaande woorden.

Kobe Bean Bryant was een Amerikaanse basketbalspeler. Hij speelde gedurende heel zijn twintigjarige carrière voor Los Angeles Lakers, waarmee hij vijf keer kampioen werd in de National Basketball Association.

Op 26 januari jl. overleed hij tesamen met zijn 13 jarige dochtertje Gianna en 8 andere inzittenden ten gevolge van een tragisch helicopterongeluk. Diezelfde ochtend vierden Kobe en Gianna nog de eucharistie.



Just Mercy
te huur op Pathé



Boekentip:
Ik kies vandaag



Dagelijkse bijbelpodcast
op Spotify

VORMSELVIERING!

Viering: 3 juli, samen met de vormelingen van Texel.

Kerk: Petrus & Paulus te Den Helder.

Vormheer: Mgr. Hendriks. Te volgen via live stream (Raakt Media).



TIENERDAG 2020!

De tienerdag van 13 juni gaat door!

De tienerdag word online gehouden om te strijden voor de titel

'origineelste en creatiefste tienergroep 2020!'

Laten we meedoen!! We gaan ervoor!!



6 VRAGEN VIA WHATSAPP AAN PASTOOR IVAN



STEL JÓUW VRAAG VIA
WHATSPAPP
Pastoor Ivan 06-17 12 96 42

Hoe ervaart u de coronatijd?

Voor mij persoonlijk is het een moeilijke periode, want we vieren geen missen doordeweeks, alleen via streaming. Er is weinig contact mogelijk met de mensen, wat wij doen is bellen of een berichtje sturen om te vragen hoe het gaat. Maar dus geen persoonlijk contact, ik kan de mensen niet bezoeken en dat is moeilijk voor mij. Evengoed zie ik ook positieve dingen, mensen zorgen meer voor de ander. Je kan het dus van twee kanten bekijken niet alleen de negatieve dingen, maar ook de positieve.

Hoe gaat u om met de sterfgevallen van corona? Vindt u dat moeilijk?

Wij geven de ziekenzalving aan de mensen die het nodig hebben. Wij zien wel dat dit sacrament van de zieken erg belangrijk is! Bij uitvaarten houden wij ook rekening met alle maatregelen. Vaak kan vanwege de maatregelen niet de hele familie erbij zijn en dat is moeilijk. Maar we doen het zo goed als we kunnen.

Mist u de vieringen in de kerk?

Ja, zoals ik al eerder zei is dat moeilijk. Bij de vieringen kunnen we samen zijn, bidden, zingen, samenhorigheid ervaren. Dat is heel mooi en ook belangrijk en dat hebben we nu niet. We hebben nu gezien dat door de online mis mensen toch verbonden zijn, maar we missen wel de contacten met de mensen.

Hoe verwacht u dat de vieringen gevierd zullen worden als kerken weer open mogen?

Misschien zal het niet hetzelfde zijn als voor de coronacrisis. Sommige mensen vinden het ook moeilijk/spannend om te komen. Dus ik denk dat er kleine groepen komen tot er weer een normalere situatie is. Ik denk dat we voorlopig online blijven uitzenden, voor de mensen die niet naar de kerk kunnen of durven.

Merkt u dat mensen meer steun zoeken bij God in deze tijd?

Ik denk van wel, vooral mensen die regelmatig in de kerk kwamen. Ze vinden het moeilijk dat ze niet naar de kerk kunnen komen, dus zoeken ze contact met God en vinden daar steun en kracht om te zien dat ze niet alleen zijn.

Wij merken dat mensen het fijn en leuk vinden dat iemand van het pastorale team contact zoekt of samen bidt. Mensen zoeken ook steun bij God via de onlinemissen. God is diegene die ons kracht kan geven en kan laten zien dat we niet alleen zijn, maar samen. Het is een moeilijke periode, maar ik denk dat heel veel mensen, ook diegene die niet geloven, naar een doel zoeken in het leven. En wij kunnen dit levensdoel zoeken bij God. En als we dit vinden, kunnen we ook steun vinden.

Hoe gaat het met uw familie in Honduras in deze coronatijd?

Met mijn familie gaat het goed, zij moeten ook binnen blijven. Bij hen is het nóg erger, zij mogen ook helemaal niet naar buiten. Maar gelukkig gaat het goed en het mooiste is ook dat ze samen zijn. Samen kunnen bidden en ook de diensten kunnen volgen. Het is ook een mooie manier om elkaar nog beter te leren kennen. Iedereen heeft zo zijn eigen dingen, maar ineens moeten ze samen blijven de hele dag. Dus alles is opeens anders. Mijn oma is 87 jaar en voor haar is het een beetje moeilijk. Ze woont alleen, maar komt regelmatig bij mijn ouders. En zij vindt het ook belangrijk dat deze maatregelen worden genomen, niet alleen voor haarzelf maar ook voor de anderen. En ik vind het mooi om te zien dat ze elkaar in deze situatie zo steunen.





Buiten adem komt Kikker de kerk in springen, waar zijn muizenvriendjes vol spanning op hem wachten. 'Kik', roepen ze, 'Heb je het nieuwe land ontdekt? Was het mooi, groeide er lekkers?' Kik hijgt uit en haalt iets onder zijn arm vandaan. 'Kijk', zegt hij. 'Een lekker hapje. Uit het nieuwe land'. Het is een flonkerende libelle. 'Waaaah!' roepen de muizen, 'dat meen je niet!' 'Nee', zegt Kik 'Ik wéét dat het niet genoeg is voor allemaal, maar er is meer!' 'Neeeee!' schreeuwen de muizen door elkaar, 'Kijk, hoe mooi ze is! Dit is geen eten!' De libelle wappert haar vleugels los en schudt haar lijf in model. Als een sierlijke ballerina poseert ze voor Kik. 'Dus jij heet Kik?' zegt ze hooghartig. Hij staart haar aan. 'Mmmaar net was je een bruine larf', stamelt hij, 'een krokant hapje. Dacht ik.'

'Dat was mijn óude zelf!' zegt de libelle, 'Nu ben ik nieuw en mooi en ik laat me niet opeten door jou!' De muizen zijn het er roerend mee eens. 'Hoe heet u?' vragen ze. 'Elleke', zegt ze. 'En nu ga ik naar huis, want ik krijg kraamvisite, omdat ik nét geboren ben!'. De muizen mogen mee. Een poos later komen ze terug, met graantjes en bessen uit de nieuwe wereld. Ze vertellen hoeveel bezoek Elleke kreeg. 'En wat voor lekkers kregen die?' vraagt Kik benieuwd. 'Mm-umm', mompelen de muizen. 'Muggen.' Daár had ik best bij willen zijn, denkt Kik.



Zomers ontdekken



Ben je je eigen omgeving al zat, heb je het daar hé-le-maal gehad? Wil je naar verre, exotische plekken om weer iets nieuws en unieks te ontdekken? Over de grens naar die andere mens waar je je armen naar uit kunt strekken?

Ben je een avonturier of een dromer, dan voel je de roepstem van de zomer! Dit jaar is het anders, maar niet getreurd. Er is door de tijd iets bijzonders gebeurd, in de natuur, ook bij jou in de buurt, is heel de wereld opnieuw gekleurd!

Ga eropuit in het aards paradijs, de wei is een dansvloer, het bos een paleis, de diertjes, de bloemen, geheime plekken ze wachten tot jij eropuit komt trekken, en al wat je spot is 'n knuffel van God. Is dat niet geweldig om te ontdekken?

Uit de Bijbel

De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.'

Genesis 12,1 (De Nieuwe Bijbelvertaling)



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns

Pastoor Ivan **hoopt** van harte dat op 28 juni de viering speciaal voor de Tigerkids en aankomende communicanten plaats kan vinden.

HOUD je mail in de gaten!!!

De viering zal dan om 9.30 uur in de kerk in Breezand plaatsvinden en zal dan voor alle ouders, parochianen en belangstellenden gestreamd worden.



Eerste Heilige Communie?

In onze regio worden een aantal kinderen voorbereid op het sacrament van de Eerste Heilige Communie. Er wordt op dit moment druk gezocht naar alternatieve manieren van voorbereiding en de hoop is dat de viering in september plaats kan vinden.

Katholiekvandaag.nl
Ieder weekend de lezing voor uw kids!



Afleveringen



Het verhaal van de
Goede Herder



le
voor



Beloken Pasen vieren
met kinderen



Het is Pasen! Vier je
mee?



Openingstijden parochiezaal:
1e en 3e woensdag
10.00 uur - 11.00 uur.
tel.: 0224 - 59 12 26
(ook voor misintenties)

Inloophuis:
Zolang de maatregelen rondom het
corona-virus van kracht zijn, zal het
Inloophuis in de parochiezaal
gesloten zijn.

**ER WORDT
NOG STEEDS
HARD
GEWERKT!**

Wanneer u
het kerkhof
bezoekt zult
u zien hoe
netjes het
nog steeds
bijgehouden
wordt!



Onze kerk is open van 13.00 - 17.00 uur.
Er is gelegenheid voor gebed, het opsteken van een kaarsje of
gewoon voor wat rust.



Iedere dag doet koster
Trudy de kerkdeuren
open. Het gastenboek
wordt vol geschreven,
vele-vele mensen
hebben onze kerk
bezoekt.





Iedere woensdag van
13.30 tot 15.00 uur: aanbidding
van het Allerheiligste.

U bent van harte welkom!

*LOOF de Heer, want
Hij is goed, eeuwig
duurt zijn trouw.*

1 Kronieken 16:34

Om naar onze website te
gaan, scan onderstaande
QR-code.



Voor actuele informatie kunt u
ook naar onze website gaan:
www.rkkerktzand.nl



U begrijpt dat alle kosten van uw
kerk gewoon doorgaan maar dat
de inkomsten achterblijven in
deze 'Coronatijd'.....
Wij hopen op uw steun;

r.-k. Parochie OLV Visitatie
IBAN NL05RABO 0374 4016 32

GEEN VIERINGEN ZANDSTEE

Tot onze grote spijt kunnen de vieringen in de Zandstee ook geen
doorgang vinden i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus.

U weet toch dat u pastoor Ivan áltijd kunt bellen?
Hij is bereikbaar op zijn telefoonnummer: 06 - 17 12 96 42.

De eucharistievieringen zijn te volgen op de radio, televisie en via
internet. Vraag om hulp als u het niet kunt vinden.

**Ouder
worden
naar Gods
beeld**



Openingstijden parochiecentrum
Kerkgracht 55 te Den Helder:
dinsdag en donderdag van
09.00 uur - 11.00 uur
tel. 0223-612550

Vervoer nodig naar de kerk?

Willibrord; bel 06-40297132

Petrus en Paulus; bel 0223-612550

Bloemen van het Maria altaar: een suggestie?

Neem contact op met Annelies van der Ploeg, tel 642102
of mail naar nw.nederstigt@quicknet.nl.

17 Maart 2020 hebben we afscheid genomen van *Margareta Helena Maria Huiberts – Meskers*. Een zeer warm en intiem afscheid in huiselijke kring. Door alle omstandigheden rond het coronavirus was het niet mogelijk om de uitvaart in de kerk te houden. Wel zal t.z.t. een herdenkingsviering worden gehouden in de Willibrordkerk.

Gré was een sterke vrouw die zich altijd heeft ingezet voor haar gezin en de mensen om zich heen. Ook was ze een trouwe bezoeker van de Willibrordkerk, waar ze ook haar steentje heeft bijgedragen aan de gemeenschap als koorlid en kerkwerkster. Ondanks een aantal lichamelijke klachten ging ze door en genoot ze volop van de fijne dingen in haar leven. Ze genoot van haar gezin, maar ook van een potje kaarten of een uitje. "Doe maar gewoon, dat is gek genoeg." In december 2019 is ze 86 jaar geworden en afgelopen 11 maart is ze overleden. Gré zal gemist worden. Haar spitsvondige uitspraken zullen niet meer gehoord worden. We wensen de familie en vrienden veel sterkte.



Personalia

Overleden:

- * Cornelia Mosch – Mooij
- * Theodora Kiljan – Smit
- * Gerardus Reumer
- * Eric Verhoef

PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Voor uw hulpvraag;
pcidenhelder@kpnmail.nl

Uw steun is welkom!
NL42 INGB 0001 325 254
Caritas Den Helder



Het extra luiden van de kerkklokken. Om en om nemen vrijwilligers deze taak op zich. Deze keer was het onze koster Joanne die hier tijd voor vrij maakte.



Het onderhoud gaat gewoon door met dank aan onze vrijwilligers!



U begrijpt dat alle kosten van uw kerk gewoon doorgaan maar de inkomsten achter blijven in deze 'coronatijd'.....

Wij hopen op uw steun;

IBAN NL45INGB 0007 2359 92
H. Maria Sterre der Zee



scan voor onze website voor up to date informatie:

Bertus kan best wat hulp gebruiken in onze mooie kerktuin! Heb je groene vingers en ook zin om deze bijzondere binnentuin te verfraaien en te onderhouden? Kom dan eens op de maandagmiddag om 13.30 uur naar de pastorie en ga aan de slag!



Ook in deze tijd is het parochiecentrum geopend. Op donderdagochtend van 09.00-11.00 uur is Els aanwezig voor uw vragen, uw verzoeken en administratieve zaken.

Informeer gerust welk vrijwilligerswerk/klusje jou het beste past wat betreft tijd, talent en vreugde!



Hoogfeest: Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk, Pinkstermaandag 1 juni 2020

Als je spreekt over de liefde van God en de Heilige Geest zegt Paus Franciscus tot ons:

je kunt duizend geloofscursussen volgen of duizend spirituele cursussen of duizend yoga of zen cursussen en al van dit soort zaken, maar niets van dit al zal jou vrijheid geven. Vrijheid is een kind van God.

Alléén de Heilige Geest kan je hart ertoe aanzetten Vader te zeggen. Alleen de Heilige Geest kan je hart openen voor de Liefde van God.

Katholiek?

Het katholicisme geldt als de grootste stroming binnen het christendom. De term is een afleiding van het woord katholiek en komt uit het Grieks (καθολικός - katholikos), wat algemeen of universeel betekent. De R.-K. kerk is dan ook een wereldkerk. De heilige Ignatius van Antiochië schreef in het jaar 107 in een brief aan de christenen van Smyrna:

"Waar Christus is, daar is de katholieke kerk."

De gemeenschap van het seminarie Redemptoris Mater te Nieuwe Niedorp is vanaf 10 februari uitgebreid dankzij de komst van een nieuwe priesterstudent uit El Salvador, Olmer Bladimir Guevara Portillo. Nu telt het seminarie 11 seminaristen.



De priesterwijding van Javier Eduardo Acuña Acuña, Juan Andrés Correa del Rio en Mikel Palic die op 6 juni plaats zou vinden is helaas uitgesteld tot een nader te bepalen datum, wellicht na de zomervakantie.



De viering op 1 juni van het afscheid van mgr. Punt en de intrede van de nieuwe bisschop Mgr. Hendriks zal later worden gepland. Formeel-juridisch treedt de nieuwe bisschop aan op het moment dat ontslag wordt verleend aan mgr. Punt.

'Heilige
Antonius,
goede vriend,
zorg dat ik mijn
.... vind!'



Van welke heilige vieren wij het feest op úw verjaardag?



Heiligenkalender
www.heiligen.net

<https://www.heiligen.net/kalender>

De heilige Antonius van Padua (†1231) was een franciscaanse prediker en theoloog. Hij is een van de populairste heiligen. In de volksdevotie wordt hij vaak aangeroepen als de patroon van verloren zaken.

Portugees

Antonius werd eind 12e eeuw als Fernando Martin de Bulhom geboren in Lissabon, Portugal. Als vijftienjarige jongen trad hij in bij de Reguliere Kanunniken van Sint Augustinus. Kort na zijn priesterwijding maakte hij de overstap naar een nieuwe, snelgroeïende orde: die van de minderbroeders, bedelmonniken van Franciscus van Assisi.

Prediking

Als arme volgeling van Christus wilde hij het Evangelie verkondigen in het islamitische Noord-Afrika. Door omstandigheden kon hij dat ideaal niet waarmaken. Zijn oversten bepaalden dat hij zijn medebroeders moest onderwijzen in de theologie. Ook kreeg hij de opdracht het Woord in Frankrijk en Italië te prediken. In beide landen leidden zijn aanstekelijke preken tot een groot aantal bekeringen.

Witte lelie

Antonius werd geprezen om zijn zuiverheid, zowel wat zijn theologie als zijn seksuele moraal betreft. Het is daarom dat hij vaak wordt afgebeeld met een witte lelie in zijn hand, het symbool van kuisheid.

Wonderen

Antonius' charismatische persoonlijkheid was er de oorzaak van dat er vele wonderverhalen over hem de ronde deden. Dit zijn de bekendste: het Kind Jezus dat aan hem verscheen; zijn preek tot aandachtig luisterende vissen; de voorspelling dat een ezel liever in aanbidding voor de Heilige Hostie neerknielt dan zich te goed doet aan een baal hooi; zijn gave om geamputeerde ledematen weer terug te zetten aan het lichaam van verminkten. Dat laatste zou naar verluid de reden zijn waarom Antonius 'de heilige van de verloren zaken' werd.

Relieken

Antonius overleed op 13 juni 1231 in Arcella bij Padua. Het stoffelijke overschot van Antonius wordt bewaard en vereerd in de naar hem genoemde basiliek in Padua. De tong van Antonius, instrument van zijn prediking, bleek niet te zijn vergaan. Deze relik wordt in de basiliek op een aparte plek bewaard.



♥
**BETERE START!
VASTENACTIE 2020**

Ook de Vastenactie is dit jaar wat in het gedrang gekomen door alle beperkingen rondom het coronavirus.

Toch willen wij het project van Mariëtte Berbee in Oeganda zo veel mogelijk steunen.

Wilt u dat ook, dan kunt u een bijdrage overmaken naar IBAN:

NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie (onder vermelding van het Projectnummer 401398!)

Hartelijk dank voor uw bijdrage! De regionale MOV groep(= Missie, Ontwikkeling, Vrede)

Meer informatie en prachtige foto's kunt u vinden op www.beterestart.com

Spreuken en uitdrukkingen

In ons taalgebruik maken we regelmatig gebruik van spreuken en/of uitdrukkingen. Maar waar komen ze vandaan? Wat is de oorsprong? In deze rubriek beschrijven we een spreuk of uitdrukking. Dit keer de spreuk:

'De ware Jakob vinden'

Zeker is dat de uitdrukking 'de ware Jakob vinden' afgeleid is uit de Bijbel. Vermoedelijk verwijst hij naar de persoon Jakob, een aartsvader, uit de Bijbel.

Jakob wordt in het Bijbelboek Genesis genoemd. Maar het vreemde is dat zijn vrouw Rachel eigenlijk de 'ware Jakob' was. Jakob zelf moest namelijk veertien jaar geduld hebben voordat hij met haar kon trouwen. Jakob moest voor zijn oom Laban werken, zeven jaar lang, en zou dan met Rachel mogen trouwen. In de huwelijksnacht kwam Jakob er echter achter dat Laban hem om de tuin geleid had: Laban had hem Lea gegeven. Na nogmaals zeven jaar werken mocht Jakob uiteindelijk toch met Rachel het huwelijksbootje in stappen.

De boodschap van 'de ware Jakob vinden' lijkt dus te zijn dat echte liefde geduld heeft en jarenlang wachten en geduld kan betekenen.



DE SACRAMENTEN VAN DE KERK ONTVANGEN IN DEZE BIJZONDERE TIJD

Ziekenzalving

Het toedienen van de ziekenzalving is voorbehouden aan een priester. Al vanaf de eerste eeuwen is hiervoor de basis gevonden in de Heilige Schrift:

"Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hen uitspreken en hen met olie zalven in de naam des Heren" (Jak. 5, 14).

Wanneer u zelf, of iemand in uw naaste omgeving ziek is, laat het een van onze priesters weten!

Uitvaart vanuit de kerk mogelijk in deze tijd? JA! Er is een aangepaste vorm voor de uitvaart, maar u kunt zeker vanuit de kerk begraven/gecremeerd worden. Met een beperkt aantal mensen in onze kerk en wat aanpassingen kan er zeker een uitvaart plaatsvinden. Bel met ons pastorale team voor meer informatie en bespreek uw wensen met uw dierbaren .

Doopsel - deur van de hoop

Het voorbereiden op het doopsel kan gewoon plaatsvinden. De voorbereidings gesprekken vinden plaats op gepaste afstand. Wilt u hier meer informatie over, bel gerust met ons pastorale team. Het dopen zelf zal plaatsvinden zodra het weer mogelijk is.



NOOD DOOP

In geval van nood kan iedereen dopen, als hij maar de intentie heeft te doen wat de Kerk doet en water giet over het hoofd van de dopeling met de woorden:

"Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest."

Sacrament van boete- en verzoening

God is barmhartig en vergevingsgezind. Hij wil ons elke keer een nieuwe kans geven. Jezus Christus heeft die vergeving ook in de dood op het kruis bewerkstelligt. Hij is degene waarvan Johannes de Doper zegt: "Dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt." (Johannes 1:29). Wij hoeven niet blijvend onder onze zonden en tekorten gebukt te gaan. In de kerk wordt dat tot uitdrukking gebracht in het sacrament van de biecht. In het evangelie van Johannes 20, 22 leren wij dat Jezus aan zijn apostelen de macht heeft gegeven om zonden te vergeven. Voor dit sacrament kunt u terecht bij de priesters in de parochie of via het secretariaat verzoeken om een afspraak.

Huwelijk

"Vrees niet om definitieve stappen te zetten zoals die van het huwelijk. Verdiep jullie liefde door er de ritmes en uitdrukkingsvormen van te eerbiedigen; bidt en bereidt jullie goed voor. Maar heb daarna vertrouwen dat de Heer jullie niet alleen laat! Laat Hem in jullie huis toe als lid van het gezin. Hij zal jullie altijd steunen" (Paus Franciscus).

Trouwplannen? Maak een afspraak met iemand van ons pastorale team.



Wanneer u een van deze sacramenten wilt ontvangen of indien u hier meer over wilt weten, neem contact op met het pastorale team:

pastoor Ivan Garcia Ferman, 06 - 17 12 96 42

kapelaan Pawel Banaszak, 0223 - 61 25 50

diaken Henk Schrader, 06 -10 30 60 86

In memoriam

Op Paasmorgen overleed in het klooster van de Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie in Grubbenvorst Zuster Gemma Küppers, 88 jaar oud.



Zr. Gemma werd geboren in Ohé en Laak, in

Midden-Limburg, als oudste in een bakkersgezin. Na haar Gymnasiumopleiding trad ze in in de Orde van de Ursulinen, studeerde theologie in Rome in de Engelse taal, en ging vervolgens lesgeven op een middelbare school in Roermond. In 1971 haalde Jan Bremer, toenmalig rector van het oecumenische Johannes College, enkele zusters Ursulinen naar Den Helder, waar een tekort was aan leerkrachten met een katholieke achtergrond.

Zr. Gemma werd er docente en later ook conrector. Ze stond bekend om haar zachte 'g', maar vooral om haar bestuurskwaliteiten. Na bijna 25 jaar rondde zij haar carrière in het onderwijs af.

Korte tijd daarna is ze door het bestuur van de Orde van de Ursulinen gevraagd om overste in het klooster in Kerkrade te worden. In 1996 is zuster Gemma terug naar het zuiden gegaan.

De Helderse parochianen, met name de kerkgemeenschap van de Vredeskerk, maar ook de oecumenische partners in De Schooten, betreurden haar vertrek zeer.

Zr. Gemma was volop actief in de parochie, als voorzitter van de kerk in de Schooten. Een taak die ze krachtig, maar tegelijk met wijze mildheid uitvoerde. Ze stond aan de wieg van veel

initiatieven. Eén -letterlijk - in het oog springende, was het plaatsen van het Mariabeeld in de grote kerkzaal, waar daarna - en óók door de protestantse medegebruikers - vaak een kaarsje werd ontstoken.

De zusters Ursulinen waren ook een belangrijke sponsor van verbouwingen van de Vredeskerk en van vele activiteiten. Ook was zr. Gemma vele jaren voorzitter van het Katholiek Vrouwengilde in Den Helder.

Als het klooster in Kerkrade in het jaar 2000 gesloten wordt, verhuist Gemma naar de pastorie van de Lambertuskerk, waar ze zich opnieuw verdienstelijk maakt, o.a. door het leiden van Bijbel- en gespreksgroepen en als beschermvrouwe van het Catharinagilde.

In 2011 gaat ze wonen in een aanleunwoning van het Zorgcentrum van de Ursulinen in Grubbenvorst. In de loop van de tijd gaat haar gezondheid achteruit als gevolg van de ziekte van Alzheimer. Haar medezuster uit Den Helder, zr. Redempta, verhuist in 2014 eveneens naar Grubbenvorst. Voor zr. Gemma was het heel fijn dat in deze laatste jaren zr. Redempta in haar omgeving was. Op Paasmorgen is zr. Gemma in alle rust heengegaan.

Wij zijn haar heel veel dank verschuldigd. In de herinnering van honderden leerlingen van het Johannes College én in veel parochie-archieven zal haar naam in ere blijven voortleven. In Den Helder is zij onvergetelijk geworden. Zij ruste in vrede.



De Orde van de Ursulinen was de eerste vrouwelijke orde binnen de katholieke kerk die zich specifiek met het onderwijs aan en de opvoeding van meisjes ging bezig houden. De Orde is begonnen als de Compagnie van Sint Ursula in 1535 in Brescia (Italië). De stichteres was Angela Merici (1470-1540). Zij is in 1807 heilig verklaard.





SEMINARIE REDEMPTORIS MATER

Steun het seminarie in Nieuwe Niedorp! Iedereen die over de provinciale weg langs Nieuwe Niedorp rijdt, ziet aan de rand van het dorp het indrukwekkende gebouw van het klooster.

In 1907 werd het gebouwd als klooster van de paters Franciscanen. Door de opvallende plek is het klooster voor velen een bekend gebouw. Maar niet iedereen weet hoe het gebouw op dit moment wordt gebruikt.

Sinds 1993 wordt het klooster bewoond door jongeren van de Neocatechumenale Weg (Stichting de Weg) die studeren aan het Diocesaan Seminarie te Heiloo. Dit is een priesteropleiding voor studenten die veelal uit het buitenland komen. Ze leren Nederlands en volgen daarna hun opleiding om priester van ons bisdom te worden. Inmiddels zijn al veel priesters van dit seminarie in parochies van ons bisdom actief.

Uw pastoor heeft ook gestudeerd aan dit seminarie.

De gemeenschap van het seminarie leeft grotendeels van giften. Daarom doen zij een beroep op ons om het seminarie financieel te ondersteunen. Door een eenmalige gift, een periodieke schenking of door de stichting op te nemen in uw testament, blijft u de opleiding tot priester mogelijk maken.

Stichting De Weg bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om donateurs voor het seminarie te werven. De stichting staat ingeschreven in het stichtingenregister en heeft een ANBI-status. Het rekeningnummer is NL62 RABO 0146 1263 35 op naam van Stichting de Weg.





Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerk en klooster. In de kerken in het land komt hij hoopvolle tekenen tegen, waar hij in deze column graag over schrijft.

“Deze crisis is een kans om te groeien in liefde naar de ander”

GROEIEN IN CRISISTIJD

Het wonder van de kleine goedheid. Ik leerde dit begrip van rouwdeskundige Manu Keirse. We schreven elkaar midden in de coronacrisis elke dag een brief. In zijn eerste schrijven begon deze Vlaming met een pleidooi voor het wonder van de kleine goedheid. Daar bedoelde hij mee dat er in het nieuwe normaal van anderhalve meter een medicijn is tegen isolement en op je eigen plek blijven: het wonder van de kleine goedheid. Juist nu ook in de zomer alles nog in het teken staat van de crisis helpt het om beter te gaan zien hoe mensen goed doen ten opzichte van elkaar. Juist vanuit gelovig perspectief is dit een eerste opdracht: om geraakt te worden door de aanblik van de ander en goed te doen. Ieder die deze uitdaging aanneemt, beleeft een inspirerende zomer, omdat de crisis een kans is om te groeien in liefde naar de ander en naar God toe.

In een landelijk dagblad werd een seculiere gedachte geopperd die wij als christenen in onze tweede natuur hebben: nataliteit. Dat is het verlangen en het vermogen om het leven te zien als een kans op vernieuwing. Het is een begrip van Hannah Arendt. Als je het gelovig wilt zeggen: God werd niet voor niets mens en Christus verrees niet voor niets uit de dood. Leve het nieuwe begin.

Laat je bij dat nieuwe begin dan leiden door Katharina Michiels, abdis van de trappistinnen in Brecht. Daar komt nu niemand langs op weg naar Frankrijk, want we blijven allemaal in Nederland. En daar, in onze eigen kleine ruimte, leert deze abdis ons: blijf op je plek en kom tot leven. Hoe? Aanvaard je beperkingen, geef structuur aan je dag, wees niet te gulzig en heb de moed mild voor jezelf en de ander te zijn. Als je dat doet, kom je tot leven en misschien wel nader tot de ander en tot God. ■

Veel wegen...



365 meditaties van Henri Nouwen voor elke dag van het jaar.



Ontdek het grootste christelijke filmaanbod.
www.try.newfaithnetwork.com



Katholiek Nieuwsblad; nieuws, opinie en achtergrondinformatie over de katholieke kerk in binnen- en buitenland.
Een abonnement, de moeite waard!



Heeft u de verdieppingspagina's al ontdekt van ons bisdom?

Scan de QR code voor een keur aan informatie!
Of log in op de website
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl



Wat zij zag veranderde alles
UNPLANNED

Abby Johnson wil niets liever dan vrouwen helpen. Als een van de jongste directeurs van een abortuskliniek in de VS is ze betrokken bij duizenden abortussen en geeft ze advies aan minstens zoveel vrouwen die twijfelen of hun keuze wel de juiste is. Abby is diep overtuigd van het zelfbeschikkingsrecht van elke vrouw bij een zwangerschap. Maar dan ziet ze iets wat haar leven op z'n kop zet en alles verandert. Ze sluit zich aan bij de pro-lifebeweging in Amerika en wordt een fervent voorvechter van het jonge leven.

Unplanned (Ongepland) is het adembenemende verhaal over een confrontatie tussen leven en dood, de motivatie van voor- en tegenstanders en de kracht van gebed.

Ondertitel: Wat zij zag, veranderde alles
Oorspronkelijke titel: Unplanned - What she saw changed everything
ISBN: 9789492925428
Taal: Engels, Nederlands ondertiteld
Genre: Waargebeurd
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Prijs: € 17.99 incl. btw
www.betsaida.org





SANTIAGO-TAART

Voor een springvorm van 20-22cm

Ingrediënten

- 250 gram amandelmeel
- 5 eieren
- 1 theelepel kaneel
- 125 gram suiker
- 1 citroen (bio)
- klontje boter
- poedersuiker om te bestrooien

Bereidingswijze:

Rasp de schil van de citroen fijn. Klop met een mixer de suiker met de eieren luchtig, tot ongeveer tweemaal het volume. Meng het amandelmeel, de kaneel en de citroenrasp erdoor. Vet een springvorm in. Schep het mengsel in de vorm en bak ca. 40 minuten in een voorverwarmde oven op 175 graden (het is gaar als een satéprikker er droog uitkomt). Laat de taart afkoelen, besproei deze met poedersuiker en leg er een vakantieherinnering op.

Bron:

Vanessa van Koppen.
Torta de Santiago in: Zalig Zoet, 60 bakrecepten rond feesten en heiligen, Baarn, Forte 2015.



PELGRIMEREN IN JE DROMEN

Mijn motto voor de zomermaanden, zeker nu we waarschijnlijk niet fysiek op reis kunnen, luidt: de langste reis is de reis naar binnen. Die prachtige zin is afkomstig van Dag Hammarskjöld, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De reis naar binnen: dat is de reis naar je ziel, ruimte maken voor God, bezieling vinden voor anderen, voor de aarde, voor allen en alles waarmee we verbonden zijn.

Dit recept is een herinnering aan de reisapostel Jacobus de Meerdere, die met een scheepje strandde aan de Spaanse kust en in Santiago de Compostela begraven werd. Deze stad is voor velen een pelgrimsoord geworden.

Dit recept met amandelen en kaneel heeft oude papieren: het wordt al vermeld in 1577. De Hebreeuwse naam voor amandel verwijst naar de wacht houden en uitzien. In de Bijbel groeide er aan de stok van Aaron, de broer van Mozes, amandelen ter bevestiging dat hij het volk vanuit Egypte naar het land Israël mocht leiden (Numeri 17,23). Kaneel is een geurig specerij dat in verschillende Bijbelboeken geprezen wordt. Het wordt onder andere gebruikt bij het maken van geurige zalfolie (Exodus 30, 23-24).

Op de taart ligt de zogeheten Jacobusschelp, die pelgrims dragen. Je kunt er ook een eigen vakantieherinnering op leggen of met bloemblaadjes een kruis maken. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

DICHTBIJ

Iemand van wie we in deze tijd geen 1,5 meter afstand hoeven te houden is God. Door de stilte die is gevallen ben je misschien meer met grote vragen bezig.

Online worden er prachtige teksten en vieringen aangeboden. Maar je kunt ook naar je boekenkast lopen en dat ene boek eruit nemen: de Bijbel, over God en ons.

Elf tips voor mensen met drempelvrees.

1. Als je geen ervaren Bijbellezer bent, wees gerust: je weet er meer van dan je denkt, door kerkbezoek, religieuze kunst, feesten, gebruiken en verhalen.
2. Begin niet per se met Bijbellezen zoals je een roman leest, van voor naar achter.
3. Bedenk dat de Bijbel uit meer dan 60 boeken bestaat in één kافت. En dat die boeken heel verschillend zijn.
4. Drempelvrees is begrijpelijk: dit boek is een eeuwenoud monument. Maar een ontmoeting met God begint vaak met 'Vrees niet!'. Het boek wil de goede weg wijzen.
5. Lees niet te veel per keer. De Bijbel is een 'calorierijk' boek, je kunt aan een paar regels genoeg hebben om over na te denken. Wil je een heel boek (bijvoorbeeld Genesis, Job, Ruth, Matteüs) achter elkaar lezen, dan kan dat ook.
6. Blader eerst eens door je Bijbel en lees hier en daar een stukje, om teksten te 'proeven'. Kom je saai of onbegrijpelijke stukken tegen, heb dan geen oordeel, maar blader verder.
7. Als je een passage vindt die je boeit, stop dan met bladeren en besluit dat dit jouw tekst wordt voor vandaag. Leg het boek neer, installeer je, steek eventueel een lichtje aan.
8. **Tip:** lees de tekst rustig hardop. Dan komt er zuurstof bij, krijgt ze ruimte en gaat ze spreken.
9. Word stil en vraag je af: waarom sprak deze tekst me direct aan? Welke zin bevat voor mij de kern? Wat heeft die met mijn leven nu te maken?
10. Misschien kun je hierover iets opschrijven in een speciaal schriftje.
11. Besluit met een moment van rust, gebed, dank.

**Hoe kostelijk uw woorden te proeven;
bij het zeggen zoeter dan honing.**

Psalm 119, vers 103





ZING, VECHT,
HUIL, BID,
LACH, WERK
EN
BEWONDER



when things change
inside you,
things change
around you.



LICHAAM

Wij zijn als kerk het lichaam van Christus. Dit mooie geestelijk-lichamelijke beeld is extra sprekend geworden nu we ons lijf in corona-tijd niet meer mee kunnen nemen naar de kerk. **Hoe blijf je erbij?** Zoals een lichaam doet: door te geven en te ontvangen.



KERK VIA MEDIA

U kunt iedere zondagochtend via KRO-NCRV kijken naar een eucharistieviering. En misschien kunt u ook een eucharistieviering vanuit uw vertrouwde parochiekerk volgen die via *livestream* wordt uitgezonden.

Hieronder volgen enkele tips om er thuis een echte viering van te maken, alleen of samen.

- Zet het **koffieapparaat** alvast startklaar voor na afloop.
- Leg **papier/pen** neer om op te schrijven voor wie u wilt bidden.
- Zet een **kaars** op een mooie ondergrond (schijf hout, schaal, placemat) met wat voorwerpen erbij die u ter harte gaan (bijvoorbeeld een uitgeknipt krantenbericht, een foto, een icoon, Bijbel, kruisje, een ontvangen postkaart, enkele bloemen, iets waar je dankbaar voor bent).

- Zet de **telefoon** uit, zorg voor rust en steek de kaars aan als dit op televisie gebeurt.
- Beeld u in dat u **erbij** bent, in de kerk. Vergeet alle afleiding en het huishouden. Wees er helemaal voor Gods aangezicht.
- Maak het **kruisteken**, probeer een lied mee te zingen, woorden echt te horen, gebeden mee te bidden. Bid ook voor uzelf en uw intenties.
- Doe mee met de **collecte** door een klein bedrag in een doosje te doen, schrijf een memo: 'Gift overmaken aan ...' of doneer online.
- Ga 'in je hart' **ter communie**. God weet wat u nodig heeft.
- Blaas de **kaars** uit als de viering voorbij is, zet koffie en praat met iemand na, dit kan ook telefonisch.

KERK THUIS

U kunt ook thuis met kinderen zelf een **kleine viering** houden rond de tafel. Op kinderwoorddienst.nl vindt u in de coronatijd minivieringen voor thuis. Luister rustig naar elkaars beleving en gevoelens. Dan kan alles voor God worden gebracht.

Tip: Laat ieder een gebedje doen voor iets of iemand en een **waxinelichtje** aansteken. Dat mag vervolgens blijven branden tot het op is.





Wilms

INSTALLATIE
TECHNIEK

STORING &
ONDERHOUD

KEUKENS &
BADKAMERS



Breggit Smit
Uitvaartverzorging

Iedereen verdient een persoonlijk afscheid

- * Stijlvol en betrokken
- * Persoonlijke begeleiding
- * Volledige verzorging van begrafenis of crematie voor ieder budget
- * Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
- * Ook als u elders verzekerd bent of lid bent van een uitvaartvereniging
- * Vrijblijvende kosteloze voorbespreking

Voor het melden van een overlijden: 06 518 478 90
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl



Uitvaartvereniging
ZIJPE



Uitvaartcentrum Zijpe - Sint Maartensbrug

*De vertrouwde vereniging in uw regio,
die alles tot in de puntjes verzorgt. Word ook lid!*

- Allesomvattende uitvaartzorg
- Zonder winst oogmerk
- Ook voor niet-leden
- Eigen uitvaartcentrum
- Fiscaal aantrekkelijk sparen
- Betaalbaar voor iedereen
- Persoonlijke begeleiding
- Verzekering is akkoord

Overlijden melden: **0224-563511**

Ledeninformatie: 0224-561647 of
penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl

Bestuur:
secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl

Professionele uitvaartzorg vanaf het moment van overlijden tot na de crematie of begrafenis, zodat nabestaanden de rust krijgen om afscheid van hun dierbare te nemen op een manier zoals dat gewenst is.

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE: WWW.UITVAARTVERENIGINGZIJPE.NL

Oplossing april/mei 2020

M	Y	S	T	I	E	K		R	I	P	
A		O	U	D		O	S	A	K	A	
R	O	C	K	Y		G	A	D		S	
T	R	A		L			M	O	O	T	
E	D		A	L	V	A		N	N	O	
L	E	T	S	E		A				V	R
A		E	T		K	R	E	T	A		
A	B	D	I	S		O		U	S	D	
R	A	D		T		N	E	T	T	O	
	L	Y	D	I	A		E	S		R	
H	L		E		G	L	I	M	P		
E	E	D		R	A	A	T		A	S	
I	T	E	M		A		J	A	K		
D		R	O	B		R	O	U	T	E	
E	M	E	L	T		D	E	N		R	
N	O	N		W	I	E	R	O	O	K	

bloemen - planten - bruidsboeketten
rouwarrangementen - bloemstukken - cadeau-artikelen



Bloemsierkunst
FLORINA

Keinsmerweg 30 - 't Zand - 0224 870010

AANNEMERSBEDRIJF
PN DEKKER & ZNS

www.pndekker.nl

De Stolpen
Schagerbrug
't Zand
0224 571303

Een helder advies voor o.a.

- . Testament
- . Huwelijkse voorwaarden
- . Verklaring van erfrecht
- . Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9
1766 ZG Wieringerwaard
tel. 0224-221941
info@notarisbaalman.nl



Notariskantoor Mr. W.C.M. Baalman



“IS ER MEER?”
Meld je aan voor Alpha Online.

Alpha online / www.olvternood.nl / www.rk-alphacentrum.nl



Kenbri.nl

BAKKER & SCHILDER
TRANSPORT

Kanaalkade 68, 1756 AD 't Zand, 0224-591511 info@bakker-schilder.nl



Hymne tot de Heilige Geest

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Kom o trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.

Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zinn.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,

maak weer zacht wat is verhard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zeventvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaet.
Amen.



Liturgisch rooster

Alle informatie is in verband met het coronavirus onder voorbehoud. Op het moment van het drukken van uw parochiemagazine werd door de bisschoppenconferentie hard gewerkt aan het protocol van de vieringen. Of en hoe wij de mis kunnen vieren is op dit moment niet bekend.

Actuele informatie kunt u vinden op:

www.rkkerktzand.nl / www.mariasterrederzee-denhelder.nl / www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Wij houden u zo volledig mogelijk op de hoogte via genoemde websites, aankondigingen bij de parochiekerken en op facebook.

Viert u de mis mee? Met uw eigen Bijbel kunt u de lezingen goed volgen.

**maandag 1 juni - Tweede Pinksterdag,
heilige Maria, Moeder van de Kerk**

Gen. 3, 9-15.20

De slang wordt vervloekt

of Hand 1, 12- 14

Ze bleven volharden in het gebed

Joh. 19, 25-34

Zie daar uw zoon, zie daar uw moeder

**zondag 7 juni - Hoogfeest van de Heilige
Drie-eenheid**

Ex. 34,4b-6.8-9

De Heer openbaart zich aan Mozes

2 Kor. 13,11-13

*De genade van Christus, de liefde van God, en
de gemeenschap van de Geest*

Joh. 3,16-18

Zo zeer heeft God de wereld liefgehad

zondag 14 juni - Sacramentsdag

Deut. 8, 2-3.14b-16a

1 Kor. 10,16-17

Joh. 6,51-58

vrijdag 19 juni - hoogfeest H.Hart van Jezus

Deut. 7, 6-11

De Heer heeft u uitverkoren

1 Joh. 4, 7-16

God heeft ons het eerst bemind

Mt. 11, 25-30

Mijn juk is zacht

zondag 21 juni - 12e zondag door het jaar

Jer. 20, 10-13

Ik heb mijn zaak in uw handen gelegd

Rom. 5, 12-15

Gods grote genade

Mt. 10, 26-33

Ieder haar van uw hoofd is geteld

zondag 28 juni - 13e zondag door het jaar

2 Kon. 4, 8-11.14-16a

Gastvrijheid voor de profeet

Rom. 6, 3-4.8-11

Opdat we een nieuw leven leiden

Mt. 10, 37-42

Wie een deugdzaam mens opneemt

zondag 5 juli - 14e zondag door het jaar

Zach. 9, 9-10

Uw Koning is deemoedig

Rom. 8, 9.11-13

Uw bestaan, beheerst door de Geest

Mt. 11, 25-30

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart

zondag 12 juli - 15e zondag door het jaar

Jes. 55,10-11

Het Woord uit Gods mond

Rom. 8,18-23

De Schepping is niet zonder hoop

Mt. 13,1-23

De parabel van het zaad

zondag 19 juli - 16e zondag door het jaar

Wijsh. 12, 13.16-19

De Heer biedt kans tot inkeer

Rom. 8,26-27

De Geest komt onze zwakheid te hulp

Mt. 13, 24-43

Het onkruid tussen de tarwe

zondag 26 juli - 17e zondag door het jaar

1 Kon 3, 5.7-12

Ik geef u een geest, vol wijsheid

Rom 8, 28-30

God bevordert het heil van die Hem liefhebben

Mt 13, 44-52

Een schat, verborgen in een akker

(HH. Joachim en Anna, ouders van de

H. Maagd Maria)

Websites

Petrus & Paulus - www.mariasterrederzee-denhelder.nl

O.L.V. Visitatie - www.rkkerktzand.nl

Facebookpagina

RK Parochie Maria Sterre der Zee - Den Helder

Kerken geopend voor gebed

Persoonlijk gesprek? Bel pastoor Ivan 06 - 17 12 96 42.

Petrus & Pauluskerk dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.30 uur

O.L.V. Visitatie hele week 13.00 - 17.00 uur

Sint Jan de Evangelist hele week 8.00 tot 17.00 uur

O.L.V. Praesentatie maandag 10.00 tot 11.00 uur

Ook hier gelden uitdrukkelijk de door de overheid ingestelde regels, houd afstand en blijf thuis bij verkoudheid of hoesten.

Eucharistische aanbidding

O.L.V. Visitatie woensdag 13.30 uur - 15.00 uur

Petrus & Pauluskerk dinsdag en donderdag 9.00 uur - 10.30 uur

Vormselviering

Op vrijdag 3 juli is de viering voor de vormelingen om 19.00 uur in de Petrus & Pauluskerk. Deze viering wordt samen met de vormelingen van Texel gevierd. Vormheer is Mgr. Hendriks. De viering kan via de livestream van Raakt Media gevolgd worden.

Samenwerkingsverband parochies

Op 1 maart 2020 is een samenwerkingsverband opgericht voor de r.-k. parochies

O.L.V. Praesentatie te Anna Paulowna, H. Joannes Evangelist te Breezand, O.L.V. Visitatie te 't Zand en H. Maria, Sterre der Zee te Den Helder. De leden van het nieuwe bestuur hebben inmiddels de benoemingsbrieven van het bisdom ontvangen.

De naam van het samenwerkingsverband is:

Samenwerkingsverband R.-K. kerken Noordkop

Taizé

het organiserende comité heeft - met pijn in het hart - de beslissing moeten nemen, om de Taizé-reis, welke gepland stond van 4 tot 11 juli, niet door te laten gaan.

OOK ONDERWEG?



Horizontaal

1 Kerkenraad (prot.), vergadering van paus en kardinalen (r.-k.) **10** Houtbederf **11** Papegaai **12** Stad in Duitsland **13** Ongeschonden **15** Licht gewapende ruiter **17** Eenheid van het aantal trillingen per seconde **18** Lidwoord **19** Uitvinder van het dynamiet (1833-1896) **20** Geldautomaat (Eng. afk.) **22** Kortingsbewijs **24** Denkbeeldige lijn waarom iets draait **26** In *Joh. 15:19* zegt Jezus dat dit een plaats is om afstand van te nemen **28** Moeder van Maria volgens het Proto-Evangelie van Jakobus **30** Onzin **31** Gemeente in Noord-Brabant **32** Smalle wond **33** Schrijver van 14 van de 21 brieven in de canon van het Nieuwe Testament **34** Deel van de week (afk.) **36** Familielid **38** Japanse siervis **40** Stempel op een paspoort **42** Oude lengtemaat **43** Bestuursvakantie **46** Servisch-Amerikaanse natuurkundige (1856-1943) **48** Stad in Spaans-Baskenland **49** Steekvlieg **50** Gemaakte opening in het ijs **52** Goede lichamelijke conditie **53** R.-k. kloosterling.

Verticaal

2 Eiergerecht **3** Slaapziekte **4** Meppen **5** Ter nagedachtenis van (Lat. afk.) **6** Symbool voor tantaal **7** Instrument in talloze kerken **8** Vreemd **9** Schuld sinds de zondeval **12** Bijbelse verrader **14** Symbool voor astaaf **16** Kloosterzuster **17** Verrukkelijk **21** Stad in Italië **22** Reikwijdte **23** Vloeibaar vet **25** Vlug **27** Munt van Zuid-Afrika **28** Zo snel mogelijk (Eng. afk.) **29** God van de oude Egyptenaren **31** Niet canonic **35** Begeleider van **33** *horizontaal* tijdens zijn tweede zendingsreis **37** Vervroegd pensioen **39** Mohammedaanse rechtsgelerde **40** Gif **41** Franse wijnstreek **44** Zoon van Juda die slecht was in Gods ogen en ter dood werd gebracht (*Gen. 38:7*) **45** Caraïbisch land **47** Aartsmoeder (o.a. *Gen. 20:12*) **51** Tennisclub (afk.) **52** Land van Trump.

