

Kerk INN Zicht

GEZAMENLIJK PAROCHIEMAGAZINE VAN DE R.-K. PAROCHIES
DEN HELDER-JULIANADORP-'T ZAND

okt / nov 2020
jaargang 2, nr. 5



Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen.

Colofon

Jaargang 2 - nummer 5
okt/nov 2020

Het parochiemagazine
Kerk INN Zicht verschijnt 6 maal per
jaar. De uitgaven komen tot stand
door een samenwerking tussen
r.-k. Parochie H. Maria Sterre der Zee
en r.-k. Parochie OLV Visitatie.

r.-k. Parochie

Heilige Maria Sterre der Zee

Kerkgracht 55

tel. 0223 - 61 25 50

rk.denhelder@wolmail.nl

www.mariasterrederzee-denhelder.nl

IBAN NL45INGB 0007 2359 92

Petrus en Pauluskerk

Kerkgracht 54

1782 GK Den Helder

Willibrordkerk

Parkstraat 24

1787 AC Julianadorp

r.-k. Parochie OLV Visitatie

tel. 0224 - 59 12 26

rkkerk.tzand@hetnet.nl

www.rkkerktzand.nl

IBAN NL05RABO 0374 4016 32

Onze Lieve Vrouw Visitatie

Keinsmerweg 3

1756 AE 't Zand

Redactie:

redactiekerkinnzicht@gmail.com

tel. 0223 - 61 25 50

Kopijdatum uitgave dec/jan

uiterste inleverdatum: 3 nov 2020

Foto cover: 6 september

jongerenviering door Nico Graaf.

FEEST



*Christus Koning
van het heelal*

U bent van harte uitgenodigd het hoogfeest van
Christus Koning mee te vieren,
in het weekeinde van 21 en 22 november.

We weten dat in de Evangelieën Jezus de titel van koning
afwijst, als dat begrepen wordt in aardse zin, in de geest
van "de heersers van de volkeren". Maar toen Christus
tijdens Zijn passie voor Pilatus stond, eiste Hij een ander
soort koningschap op. Pilatus vroeg Hem openlijk: "Zijt Gij
koning?" En Jezus antwoordde daarop: "Ja, koning ben Ik".
Vlak daarvoor had Jezus verklaard: "Mijn koningschap is
niet van deze wereld".

Jezus is koning, koning van het heelal en ook van ons
christelijke hart. Hij is koning van alles wat bestaat.

Pastoraal team

Ivan Garcia Ferman

pastoor

06 - 17 12 96 42

rk.denhelder@wolmail.nl



Pawel Banaszak

kapelaan

0223 - 61 25 50

rk.denhelder@wolmail.nl



Henk Schrader

diaken

06 -10 30 60 86

hjmschrader@gmail.com



Neem gerust contact op met het pastorale team voor o.a.
een gesprek, huisbezoek, doop, communie, vormsel,
huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea,
ziekenzalving en uitvaart.

Bel uw parochie voor opgave intenties, veranderingen
m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk,
financiële zaken en andere vragen die bij u leven.

Kerk INN Zicht

Dit nieuwe parochiemagazine is er voor u! Een magazine vol verdieping, nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier. Wij bidden dat dit blad voor u een moment van bezinning is en geestelijk water voor u mag zijn.

Geloof
Jakobus 5: 15 | Dagelijkse Broedersmaels

Redactieleden:
Eveline van Arem
Anita Bakker
Danique Bakker
Sijm Bakker
Cindy Do
Bertus Rijpstra
Mirjam Schouten

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te redigeren, niet te plaatsen of in te korten (zoveel mogelijk in overleg met de auteur).

Logo ontwerp:
Sergio Calzada Mayoral

Regio Breed werken wij samen met de parochies Anna Paulowna - Texel - Breezand.



- 4 Regio informatie
- 5 Pastoraal woord
- 6 Tigers of God / GetINspired
- 9 Tiger Kids
- 10 O.L.V. Visitatie
- 12 H. Maria Sterre der Zee
- 15 Heilige Franciscus
- 17 Father Bosco
- 22 Interview Paul Sanders
- 28 Liturgisch rooster vieringen



15



17

KERKEN GEOPEND

O.L.V. Praesentatie	maandag	10.00 - 11.00 uur
Petrus en Pauluskerk	dinsdag	09.00 - 10.30 uur
Petrus en Pauluskerk	donderdag	09.00 - 10.30 uur
O.L.V. Visitatie	hele week	13.00 - 17.00 uur
Sint Jan de Evangelist	hele week	08.00 - 17.00 uur

Ook dan gelden de door de overheid ingestelde regels, houd afstand en blijf thuis bij verkoudheid of hoesten.

De vormselviering van 4 oktober om 16.00 uur kunt u live volgen via het YouTube kanaal: R.-K. Regiobreed.

Aanmelden eucharistie.

Voor de vieringen in de Petrus en Pauluskerk en de Willibrordkerk dient u zich aan te melden via het online reserveringssysteem. Scan de QR-code of ga naar www.mariasterrederzee-denhelder.nl waar u een 'knop' aanmelden voor de vieringen aantreft.

Voor de vieringen in de OLV Visitatie hoeft u zich niet van tevoren aan te melden, hier staat een gastheer/gastvrouw klaar om uw aanwezigheid te registreren.



Oktober Rozenkransmaand

7 en 21 oktober
Willibrordkerk
aanvang 18.30 uur

14 en 28 oktober
Petrus en Pauluskerk
aanvang 18.30 uur



EUCHARISTISCHE AANBIDDING -

onze kerken staan vermeld op de website <https://eucharistischeaanbedding.wordpress.com>

O.L.V. Praesentatie	derde maandag van de maand	10.00 - 11.00 uur
Petrus & Pauluskerk	dinsdag	09.00 - 10.30 uur
O.L.V. Visitatie	woensdag	13.30 - 15.00 uur
Petrus & Pauluskerk	donderdag	9.00 - 10.30 uur

Tijdens de uren van de eucharistische aanbidding is er de mogelijkheid voor een persoonlijk biechtgesprek. Beleef (en misschien herontdek) dit sacrament!

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons!

Beste parochianen,

De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan. We kunnen het goed merken; de dagen worden korter en ook de temperatuur daalt langzaam. Ook in de natuur is het goed te merken; veel groen verkleurt en bladeren vallen van de bomen. Persoonlijk vind ik de herfst altijd een mooi seizoen; ik kan zó genieten van de prachtige herfstkleuren.

We zitten in de maand oktober; de maand van de rozenkrans. In onze kerken is hiertoe voldoende gelegenheid om die te bidden. U vindt hier meer informatie over op bladzijde 4.

Begin november zullen wij onze dierbare overledenen gedenken en aan het eind van die maand, gaan we de Adventsperiode in.

Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis, waarin we iedere week weer een licht zullen ontsteken; tekenen van hoop in de duisternis. Hoe toepasselijk, want juist nu, waarin ons leven, onze wereld, zo op z'n kop gezet is. Voor veel mensen blijft dit toch een moeilijke periode. Ze blijven het liefst zo veel mogelijk thuis, waardoor hun wereldje ook kleiner geworden is. We beseffen, dat dit alles gevolgen zal hebben voor de economie, voor de werkgelegenheid. Veel mensen baart dit zorgen.

Heb vertrouwen in Hem, ook in deze crisis. Laten we in deze Adventstijd nóg wat meer licht voor een ander zijn. We zullen het samen moeten doen in deze wereld, waarin omzien naar elkaar zó belangrijk is. En als een bezoekje niet kan, dan kan het sturen van een kaartje, of een belletje hetzelfde effect hebben. Een klein gebaar kan vaak een heleboel goeds doen!

Ik wens u alvast een gezegende Advent toe.

Henk Schrader, diaken.





THE TIGERS OF GOD

JONGEREN REGIO NOORDKOP

ZET IN JE AGENDA!

Vrijdag 20 november - kom je ook? Wa
Natuurlijk gaan we eten met elkaar en
creatieveling Manon Nierop een item rc
maken dat je mee naar huis neemt.
Voor jongens én meisjes.



Locatie:
Kanaalkade 72
't Zand

Inloop:
17.00 uur

Einde:
rond 19.30 uur

Groet! priester Ivan



Our God -
Chris Tomlin

Scan de code met behulp van
zoeken in je Spotify-app, om te luisteren



Overcomer
een film op Netflix



One God one plan one life
Max Lucado

Corona is nog steeds onder ons. De afgelopen weken zijn de cijfers weer gestegen en zijn er weer andere maatregelen bij gekomen. De mensen raken weer wat bang en raken het corona virus ook zat. Vroeger gingen de mensen naar de kerk wanneer ze bang werden, dat is nu veel minder. En juist nu is het belangrijk om te bidden en naar God te luisteren. Hij kan je helpen wanneer je niet weet wat je moet doen en kan jou op je gemak stellen wanneer je bang bent. Laten we allemaal bidden voor de zwakke mensen en voor de mensen die bang zijn.



Every day, when you pray, you have a private meeting with
the creator of the universe.

Wat is ALPHA YOUTH?

Alpha Youth zijn gezellige avonden waarin je ontdekt wat het christelijk geloof inhoudt en voor jou betekent.

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en ben je klaar voor antwoorden op jouw vragen?

Je bent van harte welkom op Alpha Youth!

De volgende bijeenkomsten zijn op:
zondag 25 oktober en 29 november
tijdstip: 16.30u tot 18.30u
locatie: parochiezaal van de Petrus en Paulus kerk - Den Helder.

Zien we je dan?
p.s.: we eten ook altijd met elkaar.



VOOR IN JE AGENDA

JONGERENVIERING!

Op 10 januari staat er weer een jongerenviering op de planning.

Deze keer vieren we in de kerk van 't Zand.
Aanvang 16.30 uur.

Kom jij ook?





HERINNEREN



KIK

De muizen zijn al uren bezig achter het orgel. En niet zo zachtjes ook. Hun gekibbel klinkt door de hele kerk. Kik gaat een kijkje nemen en komt op de trap langs Marius muis. Die zit stilletjes met papier en een potlood voor zich. 'Wat doe je, Marius?' vraagt Kik. 'Ik herinner me', zegt Marius. Verder niets. Daar komt Martje muis aangerend: 'Kik!' roept ze, 'Zeg tegen Marius dat hij moet komen helpen! Wij ruimen het huis van tante Mies op. En hij doet he-le-maal niets! Tante had zoveel spullen!' Kik besluit een handje te helpen. Er moeten kasten worden uitgeruimd, kleedjes geklopt en breiwol ingepakt. Het huisje moet helemaal leeg voor de volgende bewoner. Want tante Mies is er niet meer. Als alles klaar is, drinken de muizen samen een glaasje fris.

Martje moppert: 'Marius, waarom hielp je niet mee? Ze was toch jóúw tante? Weet je nog de truien die ze voor je breide?' Marius krabbelt op zijn papier. 'En haar snoepbakjes!' roept een ander. 'En hoe ze kon vertellen!' Marius krabbelt. 'En jij hebt niks gedaan!' piept Martje. 'Jawél', zegt Marius. 'Ik zorg voor de HERINNERING.' Dan legt hij zijn papier in de kring. Hij heeft een mooie tekening gemaakt van tante Mies. En daaromheen woorden, zoals 'WANDELEN, PUZZELEN, THEEMUTS', en ook 'TRUIEN, SNOEP, VERHALEN'. 'Wie heeft nog meer herinneringen?' vraagt Marius. Algauw zitten alle muizen eromheen. Er komen steeds meer woorden op het papier. En af en toe... een traantje.



Knutselen

Herinneringenbord

Heb je wel eens van een moodboard gehoord? Dat is een plakwerk van uitgeknipte dingen en woorden en kleuren die jij mooi vindt. Die jou blij maken. Je kunt ook een moodboard maken van herinneringen aan iemand die je lief vond en die er niet meer is. Begin november denken we extra aan hen. Je kunt in je eentje een herinneringenbord maken, maar ook met elkaar.

Nodig: Zorg voor een groot stuk papier (bijvoorbeeld: achterkant behang), stapel oude tijdschriften, scharen, kleurstiften, plakstift. Werk op een ondergrond van oude kranten.

Doen: In het midden van het blad plak je een portret van die lieve persoon. Schrijf zijn of haar naam, verjaardag en sterfdag er mooi bij. Dan gaat iedereen in de tijdschriften op zoek naar woorden, plaatjes, kleuren en vormen die herinneren aan hem of haar. Knip uit en zoek door. Daarna plak je de beste knipsels rondom de foto. Rechtop in stralen, allemaal door elkaar of ieder een eigen vak. Het wordt altijd mooi, als je gewoon doorgaat. Brand er op Allerzielen (2 november) een lichtje bij!



Uit de Bijbel

Er is niets beter dan wijs zijn!
Door je wijsheid zul je voor altijd voortleven
in de herinnering van de mensen
die je achterlaat.

(Vrij naar Wijsheid 8,13)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns



Met deze do-it-yourself adventskalender bouw je in aanloop naar Kerst een echte kerststal. Het begint met de kerststal zelf en als die eenmaal staat komt er elke dag een figuurtje uit het kerstverhaal bij. Voor elke dag van advent kun je een figuurtje knutselen met een bijbeltekst erbij.

Samueladvies.nl
Artikelnummer: 9789033884276

Welkom nieuwe Tigerkids!



EERSTE COMMUNIE OP HERHALING - We gaan door met vieren!

*Zondag 14 februari - 16.30 uur - Petrus en Pauluskerk te Den Helder.
Valentijnsdag, de dag van de liefde en we vieren dan ook de liefde van God voor ons!*

Je bent van harte welkom bij deze viering speciaal voor JOU!



Een memo-spel voor jong en oud. Op de spelkaarten zijn 36 van de belangrijkste Europese of bijbelse heiligen afgebeeld. Een begeleidend boekje stelt deze heiligen kort voor.

Samueladvies.nl
Artikelnummer: 9789070956110





Openingstijden parochiezaal:
1e en 3e woensdag
10.00 uur - 11.00 uur.
tel.: 0224 - 59 12 26
(ook voor misintenties)

Inloophuis:
Zolang de maatregelen
rondom het coronavirus van
kracht zijn, zal het Inloophuis
in de parochiezaal gesloten
zijn.

Een warm lichtje in een donkere tijd

Ook dit jaar wil de Caritas van Anna Paulowna, Breezand en 't Zand in de kersttijd een attentie brengen bij mensen, die dat wel bijzonder kunnen gebruiken:

bijv. mensen die extra getroffen zijn door corona of die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen of die dit jaar gewoon veel pech hebben gehad.

Voor namen vraagt Caritas de hulp van alle parochianen.



Bij het parochieblad in 't Zand wordt een apart blad meebezorgd met alle gegevens over de actie. Wij danken bij voorbaat iedereen voor het meedenken.



Schone handen....

Diegenen die al in de kerk zijn geweest, hebben het natuurlijk al gezien. Bij de ingang staat een zuil waar het de bedoeling is dat u, voordat u de kerk in gaat, uw handen desinfecteert.



Deze zuil is geschonken door Jeroen en Barbara Muller van Muller belettering in 't Zand. Het bestuur van de kerk in 't Zand is hier heel erg blij mee, en bedankt hen hiervoor heel hartelijk.

Puzzel

Het leven is een puzzel met vele stukjes bij elkaar. Er komen er steeds meer bij, de puzzel groeit ieder jaar.

Maar van de levenspuzzel raak je soms stukjes kwijt. Een mens die je moet missen, groot is de verslagenheid.

Als wij blijven vertellen in een dierbare herinnering, dan vullen onze verhalen de ontbrekende stukjes in.

(uit: Dichter voor mensen
én dichter bij Hem
van Paul Vlaar)

U begrijpt dat alle kosten van uw kerk gewoon doorgaan maar de inkomsten achter blijven in deze 'coronatijd'.....
Wij hopen op uw steun;

IBAN NL05RABO 0374 4016 32
R.-K. parochie OLV Visitatie



**Onze kerk is open
voor gebed, het aansteken
van een kaarsje of om even
van de stilte te genieten**

13.00 - 17.00 uur.

Allerzielen

Het is heel vervelend om te moeten melden dat de coronamaatregelen ook deze viering heel erg gaat verstoren. We kunnen immers maar een beperkt aantal kerkgangers ontvangen. Om die reden heeft de VOP/Avondwake groep er voor moeten kiezen om alleen de familie uit te nodigen van overledenen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dit is een hele moeilijke keuze geweest en het spijt ons oprecht, juist Allerzielen is voor iedereen een moment van bezinning.

Wij nodigen u uit om naar de viering van 1 november om 09.30 uur te komen.

Diaconaal weekend

In november wordt in ons bisdom het diaconaal weekend gevierd.

Ondanks alle coronaperikelen willen wij dat in onze parochie toch vieren tijdens de dienst op zondag 15 november om 09.30 uur.

De voorganger is diaken Henk Schrader.

Dit jaar is het thema 'Aandacht voor het kind' en zal de stichting Parlan centraal staan.

Na afloop van de viering is er een collecte voor het werk van Parlan.



VIERINGEN ZANDSTEE - de aanvang van de vieringen is 10.15 uur

1 oktober	eucharistieviering	pastoor Ivan Garcia Ferman
8 oktober	oecumenische viering	dominee Laura Nagelkerke
15 oktober	woord- en communieviering	diaken Henk Schrader
22 oktober	woord- en communieviering	Breggit Smit
29 oktober	woord- en communieviering	Jos Beers
5 november	eucharistieviering	pastoor Ivan Garcia Ferman
12 november	oecumenische viering	dominee Arie Jan vd Bom
19 november	woord- en communieviering	diaken Henk Schrader
26 november	woord- en communieviering	Mary de Wit

**Ouder
worden
naar Gods
beeld**

U weet toch dat u pastoor Ivan áltijd kunt bellen?
Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06 - 17 12 96 42.



Parochiecentrum tel. 0223-612550

Kerkgracht 55 te Den Helder: donderdag 09.00 uur -11.00 uur

Vervoer nodig naar de kerk?

Willibrord; bel 06-40297132

Petrus en Paulus; bel 0223-612550

Bloemen van het Maria altaar: een suggestie?

Neem contact op met Annelies van der Ploeg, tel 642102
of mail naar nw.nederstigt@quicknet.nl.

Naar de Heilige Mis?

Meldt u eerst even aan!



scan de QR-code

of via <https://www.mariasterrederzee-denhelder.nl>

Telefonisch: donderdagochtend van 10-12 uur tel. 0223-612550

Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk!

Beste parochianen,

Graag willen wij u laten weten wat de opbrengst was van de actie Kerkbalans over het jaar 2019. De totaalopbrengst was maar liefst € 54.321,14 . Voorwaar een heel mooi resultaat, waar we met zijn allen best trots op mogen zijn!

Net als voor uw huishouden is een gezonde financiële situatie ook voor de kerk heel belangrijk. Via deze weg willen wij u dan ook hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Geld is natuurlijk niet het belangrijkste, maar zonder geld kunnen wij niets! Vandaar dat wij u willen vragen om de parochie H. Maria, Sterre der Zee, vooral te blijven steunen.

Wegens de coronacrisis is dit jaar voor iedereen anders dan andere jaren, voor sommigen betekent het nu al een financiële aderlating. Daarom zijn we toch blij u te kunnen laten weten, dat de opbrengst in dit lopende jaar 2020 tot 1 september nagenoeg hetzelfde is als vorig jaar op die datum: € 38.899,26.

Dank aan onze penningmeester die ons deze cijfers wilde aanleveren. Met voldoening zien we dat u de parochie goed blijft steunen. Dank daarvoor. De vaste bijdragen blijven gelukkig in stand. De parochianen die incidenteel een bedrag overmaken, nodigen we graag uit om, als u de financiële ruimte daarvoor heeft, dit ook de komende maanden te doen. Zo kunnen we straks dit 'vreemde' jaar 2020 in ieder geval voor de kerkbijdragen toch goed afsluiten.

Werkgroep Kerkbalans.

MIJN KERK
INSPIREERT

MIJN KERK
IN BALANS

U begrijpt dat alle kosten van uw kerk gewoon doorgaan maar de inkomsten achter blijven in deze 'coronatijd'.....

Wij hopen op uw steun;
scan de QR-code →
of

IBAN NL45INGB 0007 2359 92



Beste parochianen,

Op zondag 26 juli na afloop van de viering heeft het bestuur van de parochie H. Maria Sterre der Zee, tezamen met het bestuur van het St.-Caeciliakoor, Paul Sanders in het zonnetje gezet.

Op die dag vierde hij dat hij al 50 jaar koördirigent is en dat wilden wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Stilletjes vonden de nodige voorbereidingen plaats, want het moest voor Paul een verrassing worden. Dat is best lastig want hij ziet en hoort 'alles'. Wat keek hij verbaasd op toen aan het slot van de viering de leden van zijn koor zich aan weerszijden van de kerk opstelden met in hun hand de speciaal voor hem geschreven versie van het St.-Caeciliafeestlied.

Op de voor de kerkgangers en Paul zichtbare kant prijkte zijn foto (een wat jongere uitgave weliswaar). Het dubbelkwartet zong het feestlied en de rest van het koor las het, i.v.m. coronavirus, voor. Daarna nam Fia Smit de microfoon ter hand en kwam Paul in een soort mini-versie van 'de stoel van Mies' terecht.

Paul, heel erg bedankt voor wat je de afgelopen jaren voor onze kerkgemeenschap hebt betekend. Dat was heel erg veel. Maar die dag stond je bovenal in het zonnetje omdat je al zo lang onze maestro bent. We hopen dat je nog vele jaren in goede gezondheid ons koor mag leiden.

Namens alle leden en het bestuur
Bertus Rijpstra,vz.

Lichtjesloop

Het bestuur van de RK begraafplaats Sint Jozef heeft er over nagedacht en moeten besluiten om de lichtjesloop op 1 november op RK begraafplaats Sint Jozef niet door te laten gaan.

De corona is voorlopig nog niet over en afstand bewaren tijdens de lichtjesloop is onmogelijk. Wij hopen dat we het in 2021 wel weer kunnen doen. Blijf gezond en denk om elkaar.

Bestuur RK begraafplaats
Sint Jozef

PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Voor uw hulpvraag;
pcidenhelder@kpnmail.nl

Uw steun is welkom!
NL42 INGB 0001 325 254
Caritas Den Helder



Personalia



Overleden:

*

Margaretha Slopsma - Hendriks

*

Geertruida Wouters - Zwart

*

Corrie de Vries - van Koningsbruggen

*

Ans Visser – Hakkenes



Franciscus van Assisi is
een van de grootste
heiligen van de
Katholieke Kerk.

Zijn radicale liefde voor God
en zijn Schepping maakte
van hem een 'alter
Christus' ("een andere
Christus").



Basilica di Santa Maria degli Angeli (Assisi)

De Basilica di Santa Maria degli Angeli (Basiliek van de Heilige Maria der Engelen) is een monumentale kerk uit de late Renaissance die zich aan de voet van de heuvel van Assisi bevindt.

De basiliek werd over een kleine kapel heen gebouwd, de zogenaamde Portiuncula - dit is de heiligste plaats voor de Franciscanen. Een aan Maria toegewijd kapelletje waar Franciscus zijn roeping verstond, Clara zich bij de minderbroeders aansloot en de eerste minderbroeders hun kapittels hielden. Hier is Franciscus in 1226 gestorven. Later werd over het kapelletje deze grote basiliek gebouwd.

Meer weten?
<https://www.franciscanen.nl>

Spiraal van geweld

In augustus 1219 trok Franciscus in volle kruistochtentijd naar een kruisvaarderskamp in Egypte met de wens de sultan van Egypte te ontmoeten. Deze sultan was de gedoodverfde vijand van het christendom.

De paus had het westen massaal gemobiliseerd om ten strijde te trekken tegen de moslims en het Heilig Land te heroveren. Als enkeling probeerde Franciscus deze spiraal van geweld te doorbreken. Wars van het heersende vijanddenken, trok hij de sultan van Egypte tegemoet met een geheel eigen vredesmissie.....

Kunnen wij iets van hem leren over het doorbreken van geweld?

Heilige Franciscus,

de patroonheilige van Italië, die de christelijke boodschap van armoede en nederigheid letterlijk heeft gevolgd.

Feestdag 4 oktober.

Zorg voor de schepping

Franciscus van Assisi trok zich in de natuur terug. Niet om de wereld te ontvluchten maar om samen met de schepping de Schepper te loven.

Franciscus bekommerde zich niet alleen om het lot van melaatsen, zwervers en armen, maar ook om dat van planten en dieren. Hij richtte zich in zijn preken soms zelfs tot de vogels en andere dieren en zo werd zijn naamdag Werelddierendag.



Dierenzegening Petrus en Pauluskerk zondag 4 oktober, 12.30 uur.

Franciscus schreef het gebed het Zonnelied aan het einde van zijn leven vermoedelijk in de lente van het jaar 1225, toen hij zwaar ziek lag in San Damiano en de pijnlijke tekenen van stigmata vertoonde. Het Zonnelied bezingt de schepping in termen van broeder en zuster. Opmerkelijk is dat hij in het loflied niet alleen de mooie aspecten van de schepping weergeeft, maar ook ziekte en dood een plaats in het leven van de christen weet te geven.

De tekst van het Zonnelied vindt u vanaf 4 oktober op www.mariasterrederzee-denhelder.nl







UNTOUCHABLES - ONAAANRAAKBAREN

Father Bosco behoorde tot de laagste kaste in India, ontdekte zijn roeping, werd priester en zet zich tegenwoordig, op verzoek van zijn bisschop, met hart en ziel in voor de dalit meisjes/jonge vrouwen om hen een betere toekomst te geven.

Het christendom bereikte India in AD 52. De apostel Thomas predikte het Christendom aan de Oost- en Westkust van India.

Nederlandse missionarissen bereiken India om het katholieke geloof te verkondigen.

Ook bereiken zij de *untouchables*, de onaanraakbaren, de groep mensen die niets maar dan ook niets hebben, die niet eens bij het kastensysteem horen. Van deze groep mensen bekeren zich velen tot het katholieke geloof. Dat is een grote stap, want eenmaal katholiek behoor je helemaal nergens meer toe. Geen toegang tot geneeskundige zorg en de melk en rijst die je als dalit ontvangt wordt ook niet meer verstrekt.

THALITACUM

In het evangelie van Marcus (5:41) betekent 'Thalita Kumi' letterlijk: 'Meisje, ik zeg u, sta op'.

Het project onder de naam 'Thalitacum' wil helpen de meisjes uit de laagste klassen van India op te staan! Thalitacum wil het voortouw nemen tot het stimuleren van hoger onderwijs gebaseerd op de leer van Christus, zowel op lokaal en regionaal gebied als wereldwijd. Speciale aandacht wordt hierbij gericht op adolescente meisjes. De benadering is doelgericht en innovatief, speciaal voor de sociaal en economisch zwakkere plattelandsjongeren en gebaseerd op geloof, geluk en gezondheid.

Ook andere projecten worden gesteund, zoals het uitdelen van voedsel, hulp in sloppenwijken en hulp aan mensen die op de vlucht zijn. Hierbij staan de armen en sociaal zwakkeren in de Indiase samenleving centraal.

De *dalits* of de *onaanraakbaren* vormen een groep mensen in India onderaan de maatschappelijke ladder.

Zij zijn buiten het kastensysteem gesloten. Officieel worden ze in India 'scheduled castes' genoemd.

De naam 'dalit' is afgeleid van het Sanskriet 'dal'. Dit woord betekent gebroken, uitgesloten, onterecht.

Het kastensysteem is een ruim 2000 jaar oud systeem, dat mensen verdeelt in verschillende groepen. Deze groepen hebben een bepaalde positie in de maatschappij. Bovendien zijn er aan de kasten bepaalde rechten en plichten verbonden. Het kastensysteem is gebaseerd op het idee dat mensen fundamenteel ongelijkwaardig zijn.

Hindoes schuwen elk contact met onaanraakbaren.

Maak nu je gift over en help het project van father Bosco:

NL22 ABNA 0477 6873 34
(bic ABNANL2A)
t.n.v. de Sint Thomas Stichting
o.v.v. 'Thalithacum'

Met een klein bedrag kunt u al een groot verschil maken!

Noveengebed om bescherming tegen het coronavirus.



O goede Moeder,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:
Bevrijd heel de wereld van de
Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken
en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Sta alle mensen bij die lijden onder de
gevolgen van deze crises
Geef wijsheid aan onze bestuurders.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht
ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien
ziltten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop
kunnen,
geef ons licht waar het donker is
en geef dat wij elkaar spoedig weer
in vrijheid en vreugde nabij kunnen zijn.
Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen

Wat is een noveen?

Een noveen bid je negen opeenvolgende dagen. Het is de gewoonte om op de eerste dag een noveenkaars te ontsteken, dat is een kaars die negen dagen lang dag en nacht blijft branden.

“Toen ze de stad binnenkwamen, gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus van Alfeüs, Simon de Zeloot en Judas van Jakobus. Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers.” (Hand 1:13-14)

Zo beschrijft Lucas in de Handelingen van de Apostelen hoe Jezus' beste vrienden samen gedurende negen dagen onafgebroken bidden na zijn Hemelvaart. Vlak voordien drukt Hij hen nog op het hart “Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord” (Hand 1:4) en inderdaad, de tiende dag ontvangen zij de Heilige Geest: het is Pinksteren!

uit: gelovenleren.net



Over het Woord

Iedere woensdag wordt er op YouTube door kapelaan Pawel een bezinningsmoment geplaatst rondom een evangelietekst. Zo blijven wij in verbinding met elkaar!

Zoek 'R.-K. Regiobreed' op YouTube en abonneer u kosteloos.

Voor sommigen is het best lastig om het YouTube kanaal te vinden, laten we elkaar daarbij helpen!

Kathedraal TV

U kunt op YouTube de heilige mis vanuit de kathedraal Sint Bavo volgen!

Zoek 'Kathedraal TV' op YouTube, dan kunt u zich kosteloos abonneren.



Allerheiligen

(1 november 2020)

Allerheiligen, de dag waarop alle heiligen worden herdacht. Zo'n herdenkingsdag kende de vroege christelijke kerk ook al, al stonden toen nog niet alle heiligen in het middelpunt, maar alle martelaren. Het woord martelaar komt van het Griekse woord *martus* dat 'getuige' betekent: christenen die bleven getuigen van hun geloof in Christus en daarom werden vermoord. In de achtste eeuw besloot paus Gregorius III dat ook heiligen die niet door de marteldood waren omgekomen, voortaan op het martelarenfeest zouden worden herdacht.

Marieke Smulders



Allerzielen

(2 november 2020)

*Een dag van verdriet om wat niet meer is.
Een dag van dankbaarheid voor wat geweest is.
Een dag van hoop voor wat komen zal.*

Het gebruik om op Allerzielen op het kerkhof een kaars aan te steken bij het graf van een dierbare overledene vertolkt het licht in de duisternis, dat het geloof in Jezus' verrijzenis ons geeft. Het is die belofte op eeuwig leven en op de overwinning van de liefde op de dood, die gelovigen hoop geeft.

Voor vieringen zie rooster op bladzijde 29.

Allerheiligen en Allerzielen zeggen ons dat we mensen met een geschiedenis zijn. Sommige mensen leefden zo voorbeeldig, dat we ze heilig verklaard hebben. Allerzielen, dat direct op Allerheiligen volgt, laat zien dat we allemaal voor God van betekenis zijn, voorbeeldig of niet.

De evangelielezingen van november roepen op tot waakzaamheid in ons leven. Je weet immers maar nooit wanneer het de tijd van God is. 'Weest dus waakzaam want gij kent dag noch uur'. Dat is geen kwestie van bangmakerij. Integendeel. Christus roept ons op om de tekenen van de tijd te verstaan, die wijzen op de komst van het Koninkrijk Gods. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze maand de evangelielezing over de talenten klinkt. Wat doen we met het leven dat we van God ontvangen? De lezing gaat over meer dan wat wij talenten noemen in de zin van bijzondere vaardigheden. Het gaat over het geschenk dat ons leven is. Leven we echt of laten we de gift van ons leven onuitgepakt?

De lezing van de eerste adventszondag onderstreept de urgentie van die vraag nog een keer: 'En wat ik tot u zeg, zeg ik tot allen: weest waakzaam!' *Sipke Draisma*

Advent

De Adventskrans, de Adventskalender, de ster die begin december al voor het raam gehangen wordt....

Aan alles merk je dat we op weg zijn naar Kerstmis. We kijken uit naar de komst van Jezus.

De naam 'Advent' zegt het al. Het komt van het Latijnse woord 'adventus', dat 'komst' betekent. De komst van Jezus brengt licht in onze wereld. Hij is gekomen als Licht van de wereld en wij mogen Hem verwelkomen. In ons leven en in ons hart.

Licht van de wereld

De dagen zijn donker, ook onze wereld kan donker zijn door geweld, ruzies, oorlogen. In ons dagelijks leven ervaren we ook donkerte wanneer we worstelen met problemen of met dingen waar we bang voor zijn. Tijdens Advent worden wij uitgenodigd om ons hierover te bezinnen. De liturgische kleur paars staat voor bekering en bezinning en herinnert ons daar elke keer weer aan.

Wij mogen alles in Gods handen leggen, zodat wij met de geboorte van Jezus opnieuw kunnen beginnen. Dat wij mogen gaan in Zijn Licht. Het Licht van de wereld, dat alle duisternis verdrijft.

God houdt zoveel van ons dat Hij onder ons wilde wonen. In de gedaante van een klein baby'tje is Hij mens geworden. Elk jaar met Kerstmis vieren wij dat opnieuw, daar mogen wij elke dag dankbaar voor zijn!



De eerste zondag van de Advent is het begin van een nieuw kerkelijk of liturgisch jaar. Het kerkelijk jaar is opgebouwd in perioden, ieder periode heeft zijn eigen liturgische kleur.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is het feest van Christus Koning. Zo vieren we ieder jaar weer opnieuw alle gebeurtenissen vanaf het begin van Jezus' leven tot en met zijn hemelvaart en de geboorte van de jonge kerk.

Veel wegen...

Onlangs zijn in ons bisdom door bisschop Hendriks tot priester gewijdt:

Javier Acuña

Juan Andrés Correa

Bert Glorie

Mikel Palić



(v.l.n.r.) Javier Acuña, Juan Andrés Correa, Bert Glorie en Mikel Palić tijdens hun diakenwijding in december vorig jaar.

Foto: Wim Koopman



'Zie, Ik kom spoedig'

Ignatiaans bidden -
Adventsretraite 2020 vanuit huis.

Elke retraite is een innerlijke reis. Zo ook deze retraite. Waarheen deze reis je zal leiden is nog niet bekend. Je kunt verbaasd of angstig worden: misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan in je leven - denk aan Maria bij de aankondiging van Jezus' geboorte. Door je gebed vol te houden met een open geest en een groot hart, kom je tot innerlijke rust. God is een God van vertroosting en wacht op het moment waarop Hij je genadig kan zijn (2 Kor 1, 3; Jes 30, 18).

Inschrijven kan door je mailadres op te geven op www.ignatiaansbidden.org

EERSTE ZATERDAG BEDEVAART OKTOBER 2020:
PRIESTERZATERDAG

Elke eerste zaterdag van de maand is er bedevaart. Maandelijks gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven in het Heiligdom OLV ter Nood in Heiloo.

Komt u ook bidden voor roepingen?

11:25 uur Biechtgelegenheid/Rozenkrans

12:00 uur H.Mis Bedevaartkapel
(max. 120 personen met 1,5 meter afstand te houden)

Aanmelding voor de H. Missen kan gemakkelijk via: meevieren.nl
of via het secretariaat: info@olvternood.nl
tel. 072-5051288 ma t/m vrij (9:00-15:00 u.)

14:30 uur Aanbidding en Lof

N.B. TREIN/Bus:
er rijdt een speciale bus vanaf Station Castricum v. 11.10 u. naar de kapel.
Terug: Bus vertrekt vanaf Kapel om 16.00 u.
Informatie : 072-5053101 of 072-5051288





*Paul Sanders -
50 jaar dirigent
van het Sint
Caeciliakoor.*

*Een
welbespraakte
warme man
met een groot
hart voor
muziek en
mensen.*

Zinvolle besteding van het leven

De muzikaliteit komt uit de tak van de De Witten uit 't Zand, maar zijn talent heeft hij ontvangen van Onze Lieve Heer. Oók de verplichting om wat met de ontvangen talenten te doen.

Grootmoeder Anna Cornelia de Wit was een muzikale vrouw en ook Pauls eigen moeder had een hele mooie zangstem. Grootmoeder Anna Cornelia de Wit trouwde met Jan Houtenbos uit Bergen en stierf al op jonge leeftijd. Deze tak van De Wit is rond 1920 naar Limburg gegaan.

Als klein jongetje van vier stond Paul al te dirigeren op muziek bij hem thuis. Vanaf de 2e klas lagere school zong hij in het jongenskoor van de Petrus en Pauluskerk onder leiding van broeder Andreas. Dat was toch enigszins uitzonderlijk daar je in principe vanaf de 3e klas bij het koor mocht. Het muzikale talent van Paul was al vroeg gezien.

Na het overlijden van de heer Van Amersfoort, die destijds het herenkoor dirigeerde, nam de kapelaan waar. Toen de kapelaan een andere parochie onder zijn hoede kreeg, was het Paul die bij de afscheidsviering het herenkoor ging dirigeren. Hij was toen net aan 16 jaar.

Na zijn eindexamen HBS wilde Paul naar het conservatorium, maar vader vond dat geen goed idee, de kweekschool moest het worden om een vák leren. Na de kweekschool en voor de diensttijd dirigeerde hij het Nieuwedieper Visserskoor.

Ná het vervullen vóór zijn diensttijd en drie jaar als leraar voor de klas te hebben gestaan op de Windwijzer, werd het toch het conservatorium voor schoolmuziek. Op zijn 25-ste volgde Paul het vak koordirectie en zang.

Hij wordt hier blij van, een zinvolle besteding van zijn leven! Op twee benen loopt hij, een muziekpoot en een organisatiepoot. En deze twee talenten wil hij graag combineren, 'als een dienst naar de gemeenschap'.

Mooi alleen is niet goed genoeg

"Nee, zegt Paul, je kunt niet álles zingen bij een eucharistieviering. Natuurlijk, het hangt er van van waar de eucharistie of de gebedsviering voor bedoeld is. Bij een trouwerij zing je andere liederen dan bij een uitvaart."

Paul zoekt de liederen met zorg uit zodat mensen Gód hierin herkennen en dieper de viering kunnen beleven. Want, 'mooi alleen is niet goed genoeg'.

Opleiding kerkmuziek

Zijn opleiding kerkmuziek werd gegeven door een protestant kerkmusicus, daar heeft hij heel veel van geleerd. De protestanten zijn gericht op het 'woord'; het bewust zijn daarvan heeft hij daar zeker van geleerd.

There's a wideness in God's mercy
- Maurice Bevan

There's a wideness in God's
mercy,
like the wideness of the sea;
there's a kindness in his justice,
which is more than liberty.

There is no place where earth's
sorrows are more felt than up in
heaven;
there is no place where earth's
failings have such kindly
judgment given.

For the love of God is broader
than the measure of our mind;
and the heart of the Eternal
is most wonderfully kind.

But we make His love too narrow
by false limits of our own;
and we magnify his strictness
with a zeal He will not own.

There is grace enough for
thousands of new worlds as
great as his;
there is room for fresh creations
in that upper home of bliss.

If our love were but more simple,
we should take Him at His word;
and our lives would be all
gladness
in the joy of Christ our Lord.

Inspirator

In muzikaal opzicht is wijlen Jan Valkestijn een inspirator voor Paul geweest. Een groot musicus en priester, destijds directeur van het muziekinstituut van de Haarlemse Kathedrale basiliek Sint Bavo en dirigent van het kathedrale koor. Jan Valkestijn had een liefde voor Engelse koormuziek en schreef zelf muziek waar Paul zich in kon vinden. De waardering voor de Anglicaanse liturgie heeft hij dan ook van Jan geleerd. Bij het Christophoruskoor in Schagen, dat Paul ook dirigeert, kan hij deze Anglicaanse liturgie goed kwijt. Deze liturgie is High Brow, vol en royaal van klank.

"Jan Valkestijn heeft ervoor gezorgd dat we psalmen kunnen zingen in de kerk".

Voor het wrakhout van de samenleving ..

Een andere inspirator in het leven van Paul is priester Nico de Gooijer. Van hem heeft hij veel geleerd en hij heeft hem bij de kerk gehouden. Een nederig bescheiden, eenvoudig, mensenmens, hoogbegaafd predikant en slimme man. Doorzag en zag alles, handelde alleen maar in het belang van mensen aan de onderkant van de samenleving.

Overnachten in de pastorie? – in nood was iedereen welkom – voor iedereen stond zijn deur open. Met de woorden van Nico – "wij zijn er voor het wrakhout van de samenleving – dat hier komt aandrijven".

Een uitspraak die Paul is bijgebleven:
"We hoeven nooit meer Witte Donderdag te vieren als we niet collecteren voor de Vastenactie!"

Daadkrachtig en duidelijk.

Zo intens, zo gemeend, zo authentiek, zo oprecht. Paul spreekt met bewondering over deze priester.

Het geknakte riet niet afbreken.

Er zijn momenten dat Paul intens geniet van een viering. De ene keer is de andere niet, maar hij kan intens genieten in een kleine viering (bijvoorbeeld op de dinsdagochtend) waarin hij niet veel hoeft te 'doen', gewoon zitten en luisteren.

En op een andere manier genieten van een viering als het juiste 'ritme' erin zit, als de compositie van de viering in zijn geheel klopt. Als het evenwicht tussen de Bijbelse woorden, het gesproken woord, stilte, zang enzovoort helemaal tot zijn recht komt.

Het gevoeliger worden voor de vorm en inhoud van de viering komt wellicht door de leeftijd. Vorm en inhoud worden langzamerhand belangrijker dan muzikale kwaliteit, terwijl hij musicus is in hart en nieren. Uiteindelijk gaat het om de vraag 'is er gevierd?', want we *vieren* de mis.

We moeten 'het geknakte riet niet afbreken', maar 'accepteren dat we niet volmaakt zijn'.

En zoals Paul zegt; "De volmáákte liturgie vieren we niet, dát doen we in de hemel en daar zijn we nog niet aan toe".

Mercy van God

We beëindigen het interview met de vraag welke muziekstukken hem het meest dierbaar zijn, een ogenschijnlijk onmogelijke vraag bij een musicus met zo'n lange staat van dienst. Maar verrassend snel komt hij met zijn antwoord.

Er zijn stukken die hem dierbaar zijn omdat hij ze bijvoorbeeld al lang zingt.

Maar het Engelse koorlied 'There is a wideness in God's mercy' raakt hem.

Los van het feit dat het een prachtige melodie is, is de tekst heel diep en verzacht het de rigiditeit.

Voor hem heeft het twee betekenissen:

Het relativeert zijn eigen ambitie en ijdelheid in het tekort schieten van zijn doen. En het maakt dat hij nog steeds bij deze kerk wil horen, het gaat niet om de vorm, het instituut, om de leer, om het tekort schieten van de mensen maar alleen 'om de Mercy van God'.

There is a wideness in God's
mercy.

Gods barmhartigheid
is ruim als de zee;
zijn gerechtigheid is vriendelijk,
en meer dan vrijheid.

Er is geen plaats waar de zorgen
van de wereld méér gevoeld
worden dan in de hemel;
geen plaats waar onze
tekortkomingen milder worden
beoordeeld dan daar.

Want Gods liefde is groter
dan onze menselijke maat;
en het hart van de Eeuwige
is van één en al vriendelijkheid.

Maar wij maken zijn liefde klein
door onze eigen beperktheid
en we maken Gods strengheid
groot met een ijver die Hij nooit
zou willen.

Er is barmhartigheid genoeg
voor nóg duizenden werelden;
in dat hemelse huis van zegen
is alle ruimte voor nieuwe
creativiteit.

Als onze liefde maar wat
eenvoudiger was en we zijn
woord zouden kunnen
aannemen,
zou ons leven één en al blijheid
zijn in de vreugde van onze Heer
Jezus Christus.

Ik: Dag God

God: Hallo

Ik: Ik breek. Ik ga kapot. Kun u de stukjes weer samenvoegen?

God: Liever niet.

Ik: Waarom niet?

God: Omdat jij geen puzzel bent.

Ik: Maar wat denkt U dan van al de stukken van mijn leven die op de grond neervallen?

God: Laat ze daar maar een tijdje liggen. Er is een reden waarom ze gevallen zijn. Neem de tijd en besluit dan of je bepaalde stukjes terug wilt hebben.

Ik: U snapt het niet. Er blijft niets meer van me over. Ik breek!

God: Nee, jij bent degene die het niet snapt. Je breekt dóór. Je hebt alleen last van groei pijnen. Je schudt die stukken zelf van je af en er zijn mensen in je leven die je tegenhouden. Je breekt niet. Je wordt juist héél. Relax. Haal maar eens diep adem en laat die dingen die je niet meer nodig hebt van je afvallen.

Stop ermee die stukjes vast te houden die niet meer bij je passen. Laat ze maar vallen. Laat ze maar los.

Ik: Maar als ik dat ga doen, wat blijft er dan nog van me over?

God: Alleen het allerbeste van jou.

Ik: Ik ben bang om te veranderen.

God: Dan zal ik je het nog eens zeggen:

JE BENT NIET AAN HET VERANDEREN, MAAR AAN HET WORDEN!

Ik: Maar wie word ik dan?

God: Dan word je zoals ik je heb gecreëerd! Iemand die licht uitstraalt en liefde en menslievend, vol van hoop en moed en vreugde en barmhartigheid en genade, medelijdend en medelevend. Ik heb je geschapen voor veel meer dan die kleine stukjes waartoe je besloten hebt jezelf mee op te leuken en waaraan je je met alles wat in je is en vol angst aan vastklampt. Laat die dingen van je afvallen. Ik hou van je! Verander niet! Word! Word! Word zoals Ik je heb gemaakt. Ik zal jou je daar tot in lengte van dagen aan blijven herinneren.

Ik: Daar gaat weer een stukje.

God: Yep. Laat maar gaan.

Ik: Ik ben dus niet gebroken?

God: Natuurlijk niet! Je bent aan het doorbreken, net als de dageraad. Een nieuwe dag breekt aan.

(John Roedel)

Uit het Engels vertaald door Marianne Bijlsma.



Een helder advies voor o.a.

- . Testament
- . Huwelijkse voorwaarden
- . Verklaring van erfrecht
- . Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9
1766 ZG Wieringerwaard
tel. 0224-221941
info@notarisbaalman.nl



Notariskantoor Mr. W.C.M. Baalman

Steunt u ook financieel of door gebed de opleiding van de seminaristen?



Deze maand begint het nieuwe studiejaar weer. Wilt u ook meehelpen om hun studiebeurzen mogelijk te maken?

Rekeningnummer NL64 INGB 0000 0054 64
T.n.v. 'Het Grootseminarie' o.v.v. 'studiebeurs seminaristen'.



Kenbri.nl

BAKKER & SCHILDER
TRANSPORT

Kanaalkade 68, 1756 AD 't Zand, 0224-591511
info@bakker-schilder.nl





INSTALLATIE
TECHNIEK

STORING &
ONDERHOUD

KEUKENS &
BADKAMERS



RAVELIJNCENTER 39 DEN HELDER TEL. 0223 - 630 900 INFO@WILMS.NL



Breggit Smit
Uitvaartverzorging

Iedereen verdient een persoonlijk afscheid

- * Stijlvol en betrokken
- * Persoonlijke begeleiding
- * Volledige verzorging van begrafenis of crematie voor ieder budget
- * Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
- * Ook als u elders verzekerd bent of lid bent van een uitvaartvereniging
- * Vrijblijvende kosteloze voorbespreking

Voor het melden van een overlijden: 06 518 478 90
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl



Uitvaartvereniging
ZIJPE



Uitvaartcentrum Zijpe - Sint Maartensbrug

- Allesomvattende uitvaartzorg
- Zonder winst oogmerk
- Ook voor niet-leden
- Eigen uitvaartcentrum
- Fiscaal aantrekkelijk sparen
- Betaalbaar voor iedereen
- Persoonlijke begeleiding
- Verzekering is akkoord

*De vertrouwde vereniging in uw regio,
die alles tot in de puntjes verzorgt. Word ook lid!*

**Overlijden melden:
0224-563511**

Ledeninformatie: 0224-561647 of
penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl

Bestuur:
secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl

Professionele uitvaartzorg vanaf het moment van overlijden tot na de crematie of begrafenis, zodat nabestaanden de rust krijgen om afscheid van hun dierbare te nemen op een manier zoals dat gewenst is.

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE: WWW.UITVAARTVERENIGINGZIJPE.NL

Oplossing augustus/september 2020

C	D	A	T	E	M	G	M		
W	A	L	E	S	A	S	A	R	A
T	O	S	L	O	L	O	T		
R	E	S	Y	U	P	I	T	T	
A	C	C	O	R	D	E	O	N	H
A	H	A	I	C	R	E	P	E	
B	I	N	D	E	N	E	S	A	U
S	I	E	R	G	E	N	S		
A	M	O	E	B	E	O	D		
V	U	N	S	T	U	N	N	E	L
E	S	T	E	R	K	O	M	A	
M	S	L	A	P	E	L	O	O	S
A	L	T	N	U	L	T	N	T	
R	E	A	K	N	E	L	I		
I	V	A	N	C	L	E	R	U	S
A	I	N	C	H	E	F	M		

bloemen - planten - bruidsboeketten
rouwarrangementen - bloemstukken - cadeau-artikelen



Bloemsierkunst
FLORINA

Keinsmerweg 30 - 't Zand - 0224 870010

AANNEMERSBEDRIJF
PN DEKKER & ZNS

www.pndekker.nl

De Stolpen
Schagerbrug
't Zand
0224 571303

Liturgisch rooster vieringen

Alle informatie is in verband met het coronavirus onder voorbehoud.

Actuele informatie kunt u vinden op:

www.rkkerktzand.nl / www.mariasterrederzee-denhelder.nl / www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

zaterdag 3 oktober - 27e zondag door het jaar

Willibrord	19.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Breezand	19.00 uur	woord- en communieviering	parochianen

zondag 4 oktober - 27e zondag door het jaar - H. Franciscus

Anna Paulowna	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia
't Zand	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Den Burg	10.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Breezand	11.00 uur	Eerste Heilige Communie	I. Garcia
(communicantjes parochie Anna Paulowna)			
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
	12.30 uur	dierenzegening	
Breezand	16.00 uur	gebedsviering/H.Vormsel regio	Mgr. J. Hendriks/I.Garcia
LIVE TE VOLGEN VIA YOUTUBE: R.-K. REGIOBREED			P. Banzak/H. Schrader

zaterdag 10 oktober - 28e zondag door het jaar

Anna Paulowna	19.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
't Zand	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

zondag 11 oktober - 28e zondag door het jaar

Willibrord	09.30 uur	woord- en communieviering	parochianen
Breezand	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Den Burg	10.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak

zaterdag 17 oktober - 29e zondag door het jaar - collecte wereldmissiedag

Willibrord	19.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Breezand	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

zondag 18 oktober - 29e zondag door het jaar - collecte wereldmissiedag

Anna Paulowna	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia
't Zand	09.30 uur	woord- en communieviering	parochianen
Den Burg	10.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

zaterdag 24 oktober - 30e zondag door het jaar

't Zand	19.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Anna Paulowna	19.00 uur	woord- en communieviering	parochianen

zondag 25 oktober - 30e zondag door het jaar

Willibrord	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Breezand	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Den Burg	10.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak

Liturgisch rooster vieringen

Alle informatie is in verband met het coronavirus onder voorbehoud.

Actuele informatie kunt u vinden op:

www.rkkerktzand.nl / www.mariasterrederzee-denhelder.nl / www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

zaterdag 31 oktober - 31e zondag door het jaar - collecte wereldmissiedag voor de kinderen

Willibrord	19.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Breezand	19.00 uur	woord- en communieviering	parochianen

zondag 1 november - Allerheiligen

't Zand	09.30 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Anna Paulowna	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Den Burg	10.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

maandag 2 november - Allerzielen

Petrus en Paulus	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia
------------------	-----------	--------------------	-----------

In de kerken van Julianadorp/Breezand/'tZand/Anna Paulowna/Den Burg wordt een dienst verzorgd door de avondwakegroepen om 19.00 uur.

zaterdag 7 november - 32 zondag door het jaar - diaconaal weekend

Anna Paulowna	19.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
't Zand	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

zondag 8 november - 32e zondag door het jaar

Willibrord	09.30 uur	woord- en communieviering	parochianen
Breezand	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Den Burg	10.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak

zaterdag 14 november - 33e zondag door het jaar

Willibrord	19.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Breezand	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

zondag 15 november - 33e zondag door het jaar

Anna Paulowna	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia
't Zand	09.30 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Den Burg	10.00 uur	woord- en communieviering	A. Captein
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

zaterdag 21 november - Christus Koning - Hoogfeest

Anna Paulowna	19.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
't Zand	19.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak

zondag 22 november - Christus Koning - Hoogfeest

Willibrord	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Breezand	09.30 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Den Burg	10.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

Liturgisch rooster vieringen

Alle informatie is in verband met het coronavirus onder voorbehoud.

Actuele informatie kunt u vinden op:

www.rkkerktzand.nl / www.mariasterrederzee-denhelder.nl / www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

woensdag 25 november - informatie blz. 31

#REDWEDNESDAY - Sta op voor vrijheid van geloof

zaterdag 28 november - 1e zondag van de advent

Anna Paulowna	19.00 uur		Alegría groep
Willibrord	19.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Breezand	19.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak

zondag 29 november - 1e zondag van de advent

Den Burg	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia
't Zand	09.30 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak

Gelukkig de vreedstichters!

Onder het motto 'Gelukkig de vreedstichters' voert Missio dit jaar de campagne voor de oktober Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.

Organisatie:

Missio is de werknaam voor de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. Missio ressorteert onder de Pauselijke Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. De Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 130 landen.

**W
E
R
E
L
D**

**M
I
S
S
I
E**

**M
A
A
N
D**



Zuster Maria Vitalis Timtere op bezoek bij een gezin in het vluchtelingenkamp in Yola, Nigeria | Foto: H. Schwarzbach



Algemene informatieavond Eerste Heilige Communie en Vormsel.

Ieder jaar organiseert werkgroep regio Breed, in samenwerking met de werkgroepen van de eerste heilige communie en het vormsel, begin november een informatieavond over de projecten die het komende jaar weer van start gaan.

Gezien de huidige situatie rondom corona was er bij het ter perse gaan van deze uitgave van KerkINNZicht nog geen besluit genomen of dit jaar deze informatieavond in de huidige vorm doorgang kan vinden.

Wij verzoeken de ouders van wie de kinderen - hetzij de eerste communie (groep 4) hetzij het sacrament van het vormsel (groep 8) kunnen ontvangen - een email te sturen. Wij hebben dan in ieder geval een beeld van het aantal kinderen dat volgend jaar met de projecten mee (zouden kunnen) gaan doen.

Emailadres: regiobreednoordkop@gmail.com o.v.v. EHC of Vormsel

INFORMATIE



#REDWEDNESDAY

Sta op voor de vrijheid om te geloven!

Ook dit jaar kleuren op woensdag 25 november de kerken wereldwijd rood om aandacht te vragen om in vrijheid te mogen geloven.

De kerken in onze regio omarmen dit initiatief. We proberen zoveel mogelijk de kerken in rood te zetten en daar waar mogelijk is de kerk geopend voor bezinning, vespers en gebed.

Kijk op de website kerkinlood.nl/redwednesday2020.





Iedere woensdag zal er een kort bezinningsmoment rondom het Woord van God door ons pastorale team op YouTube geplaatst worden, de zogenaamde 'Kruimels'.

U kunt zich kosteloos abonneren op het kanaal *R.-K. Regiobreed*.
Zoek op Youtube naar R.-K. Regiobreed.

Laten we elkaar helpen bij het opzoeken van ons eigen Youtubekanaal. Lukt het u zelf niet, vraag hulp in uw omgeving.

Zo blijven we in verbinding met elkaar!

Tevens kunt u op dit kanaal op 4 oktober het Heilig Vormsel 2020 volgen.
In deze coronatijd is kan alleen directe familie de viering bijwonen.

Horizontaal

2 Heidendom **10** En volgende (afk.) **12** Ongebonden
13 Spraak **14** Grote tijdseenheid **16** Boomvrucht **18** Enigszins scheel **20** Australische vogel **22** Langere periode zonder neerslag **23** Geneesmiddel **25** Deel van een verhaal
26 Edson Arantes do Nascimento **27** Nomen nescio (afk.)
28 Bijbelboek **30** Rivierarm **32** Zeeduivel **33** Staatsiezetel
35 Arabisch snaarinstrument **36** Equipe **38** Symbool voor lood **39** Stilte **40** Franse filmprijs **42** Mixed martial arts (afk.)
43 Werk van Shakespeare **44** Schriftelijk stuk **46** Stad uit de oudheid, nu een archeologische site in Turkije **48** Type tv-serie uit Duitsland **50** Indompeling **51** Maastrichtse violist **53** Ik (Lat.) **55** Symbool voor seleen **56** Nicodemus was er één.

Verticaal

1 Calvinistische volksbeweging in 1566 **3** In een recent of ver verleden **4** Hemelbode **5** Fotografische term **6** Artikel (Eng.) **7** Tuinbroek **8** Deel van de week (afk.) **9** Vader van Jozef, de man van Maria (*Luc. 3:23*) **11** Naast de chauffeur
15 Edelgas **17** Schotse rivier **19** Met tegenzin (arch.)
21 Badplaats in het uiterste zuiden van Israël **24** Lid van een kloostergemeente **29** God **31** Begraafplaats (arch.) **34** Gewrichtsaandoening **37** Binnenwater **38** Clownfiguur
41 Politicus van de ChristenUnie **43** Uitroep **45** Kledingstuk
47 Boerenplaats **49** Honingwijn **52** Dierengeluid **54** Japanse schrijver en Nobelprijswinnaar in 1994.

