

KERKBALANS 2021 20-21 maart – vlak voor de zegen

Beste mede-parochianen,
namens de pastores en de parochieraad vraag ik een moment uw aandacht.

In de twee weken die komen, houden we de actie KERKBALANS.

Ruim 60 vrijwilligers gaan eerdaags op weg met een dikke stapel enveloppen - en dan valt op bijna 2000 adressen in Den Helder en Julianadorp de Kerkbalans-brief in de bus.

Allereerst willen we de werkgroep Kerkbalans en de ledenadministratie bedanken, die deze actie hebben voorbereid. Altijd weer een hele grote klus! Maar ze doen het graag, omdat ze ook weten dat het hard nodig is. We hopen van harte dat iedereen die de envelop ontvangt er ook iets positiefs mee doet, dan is hun werk niet voor niets geweest.

Voor velen is de kerk iets 'wat er altijd wel zal zijn', en voor sommigen zelfs een instituut dat 'geld genoeg' heeft. Ik hoef u niet te vertellen dat zeker dat laatste niet het geval is: we moeten echt alle zeilen bijzetten om de eindjes aan elkaar te knopen, en om het voortbestaan te waarborgen. Het negatief resultaat over 2019 maakt dat duidelijk. En we zijn bezorgd dat ook we over de coronajaren 2020 en 2021 geld tekort komen en de exploitatie niet sluitend zullen krijgen.

We hebben in de afgelopen jaren al heel erg in de kosten bespaard. Zo zijn de medewerkers allemaal vrijwilligers, delen we de pastores en hun salariskosten met alle parochies in de Noordkop en we proberen op alle fronten zo zuinig mogelijk te doen. Maar onze activiteiten en gebouwen kosten nu eenmaal geld. En regelmatig is het budget te klein om te doen wat er eigenlijk zou moeten. Dan wordt iets uitgesteld of op een nóg goedkopere manier opgelost.

We vertellen u vandaag een realistisch verhaal. En tegelijkertijd blijven we hoop en moed houden op een goede toekomst. Dat kunnen we doen, omdat we weten dat u allemaal - en ook velen die hier niet kunnen zijn - de parochie een warm hart toedragen.

Velen van u zullen hopelijk kunnen helpen met een extra bedrag, dat past bij uw persoonlijke mogelijkheden. De één wat meer, de ander minder, maar álle bijdragen en extra bijdragen, groot en klein – zijn ons even lief. En uiteraard: óók als het u niet lukt, omdat u het geld gewoon niet kunt missen: u bent en blijft een dierbaar lid van onze gemeenschap.

Het mooie motto van Kerkbalans is dit jaar: GEEF VANDÁÁG - VOOR DE KERK VAN MÓRGEN. Uit die woorden blijkt dat we niet bij de pakken neerzitten, en niet alleen kijken naar de toestand van vandaag, maar dat we vóóruitkijken.

De kerk van morgen zal anders zijn dan die van nu,
net zoals de kerk van vandaag anders is dan de kerk van het verleden.

Christus is van de Kerk de *onverwoestbare hoeksteen*. Altijd : toen - en nu - en morgen.
Dat is onze geloofsovertuiging.

Maar úw steun, úw mee-leven met onze parochie, bij voorbeeld via Kerkbalans of op een andere manier - is een *stevige pijler* onder onze gemeenschap van morgen.

We weten dat we op u kunnen rekenen – en daar bedanken wij u heel hartelijk voor.