

Kerk INN Zicht

GEZAMENLIJK PAROCHIEMAGAZINE VAN DE R.-K. PAROCHIES
DEN HELDER-JULIANADORP-'T ZAND

aug./sept. 2021
jaargang 3, nr. 4



FRATELLI
TUTTI
blz. 4

Wat is het toch goed, wat is het heerlijk,
om als broeders en zusters eendrachtig samen te wonen.
(psalm 133, 1)

Colofon

Jaargang 3 - nummer 4
augustus / september 2021

Het parochiemagazine
Kerk INN Zicht verschijnt 6 maal per
jaar. De uitgaven komen tot stand
door een samenwerking tussen
r.-k. Parochie H. Maria Sterre der Zee
en r.-k. Parochie OLV Visitatie.

r.-k. Parochie

Heilige Maria Sterre der Zee

Kerkgracht 55

tel. 0223 - 61 25 50

rk.denhelder@wolmail.nl

www.mariasterrederzee-denhelder.nl

IBAN NL45INGB 0007 2359 92

Petrus en Pauluskerk

Kerkgracht 54

1782 GK Den Helder

Willibrordkerk

Parkstraat 24

1787 AC Julianadorp

r.-k. Parochie OLV Visitatie

tel. 0224 - 59 12 26

olv.visitatie@kerktzand.nl

www.rkkerktzand.nl

IBAN NL05RABO 0374 4016 32

Onze Lieve Vrouw Visitatie

Keinsmerweg 3

1756 AE 't Zand

Redactie:

redactiekerkinnzicht@gmail.com

tel. 0223 - 61 25 50

Kopijdatum uitgave okt./nov.

uiterste inleverdatum: 7 sept 2021

Pastoraal team

Ivan Garcia Ferman

pastoor

06 - 17 12 96 42

rk.denhelder@wolmail.nl



Pawel Banaszak

kapelaan

0223 - 61 25 50

rk.denhelder@wolmail.nl



Henk Schrader

diaken

06 - 10 30 60 86

hjmschrader@gmail.com



Maciej Gradzki

kapelaan

0223 - 61 25 50

maciej.pnl@gmail.com



Neem gerust contact op met het pastorale team voor o.a.
een gesprek, huisbezoek, doop, communie, vormsel,
huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea,
ziekenzalving en uitvaart.

Bel uw parochie voor opgave intenties, veranderingen
m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk,
financiële zaken en andere vragen die bij u leven.

"We zijn samen één familie!"
Paus Franciscus

Kerk INN Zicht

Dit nieuwe parochiemagazine is er voor u! Een magazine vol verdieping, nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier. Wij bidden dat dit blad voor u een moment van bezinning is en geestelijk water voor u mag zijn.



Redactieleden:

Eveline van Arem

Anita Bakker

Danique Bakker

Sijm Bakker

Cindy Do

Bertus Rijpstra

Mirjam Schouten

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te redigeren, niet te plaatsen of in te korten (zoveel mogelijk in overleg met de auteur).

Logo ontwerp:

Sergio Calzada Mayoral

Regio Breed werken wij samen met de parochies Anna Paulowna - Texel - Breezand.



4 Fratelli tutti - allemaal broeders en zusters

5 Pastoraal woord

8 Tigers of God / GetINspired

12 Tiger Kids

14 O.L.V. Visitatie

16 H. Maria Sterre der Zee

18 Kerk in beweging

21 Informatie bestuur samenwerkende parochies

22 Monumentendag

23 Maria Tenhemelopneming

26 Liturgisch rooster vieringen

FRATELLI TUTTI, over broederschap en sociale vriendschap

In de encycliek 'Fratelli Tutti' (vertaald: 'allemaal broeders en zusters') roept paus Franciscus ons op om te leven vanuit het besef dat we eenzelfde oorsprong hebben en aan elkaar gegeven zijn. Dat is heel anders dan leven vanuit een besef dat we als vreemden hier op aarde tot elkaar veroordeeld zijn en er het beste van moeten maken.



"Fratelli tutti", met die woorden richtte Sint-Franciscus van Assisi zich tot zijn broeders en zusters en liet hen kennismaken met een manier van leven die doortrokken was van de smaak van het Evangelie.

Van zijn broederlijke vermaningen zou ik die ene willen selecteren waarin hij het heeft over een liefde die de grenzen van ruimte en tijd overstijgt en zalig noemt al wie zijn broeder "net zo liefheeft als die ver van hem weg is als wanneer hij dicht bij hem is".

paus Franciscus

Zorg dragen voor de wereld waarin we leven, betekent zorg dragen voor onszelf. Maar dan moeten we meer en meer aan onszelf denken als aan één grote familie die in een gemeenschappelijk huis woont.

Die zorg interesseert de economische supermachten niet; die zijn alleen geïnteresseerd in snelle winst. De stemmen die het opnemen voor het milieu worden het zwijgen opgelegd of geridiculiseerd, waarbij ogenschijnlijk redelijke argumenten gehanteerd worden, die alleen maar een scherm optrekken voor de eigen belangen.

In deze oppervlakkige en kortzichtige cultuur die wij hebben gecreëerd, verstoken van een gemeenschappelijk project "is het te voorzien dat men ten overstaan van de uitputting van sommige hulpbronnen een gunstig scenario creëert voor nieuwe oorlogen,

"in de mate de samenleving meer en meer geglobaliseerd wordt, maakt ze van ons wel burens, maar geen broeders".

paus Franciscus

Een wegwerpwereld

Sommige leden van onze menselijke familie lijken opgeofferd te mogen worden ten voordele van anderen, die wel waardig worden bevonden om te genieten van een zorgeloos bestaan.

Uiteindelijk "worden mensen niet langer gezien als een hogere waarde waarvoor gezorgd moet worden en die gerespecteerd moet worden, vooral dan wanneer ze arm en gehandicapt zijn, 'nog niet nuttig' – zoals de ongeborene - of 'niet langer nuttig' – zoals de bejaarde. We zijn ongevoelig geworden voor alle soorten van verspilling, te beginnen met voedselverspilling, die extreem betreuenswaardig is."

'Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.' (Mc 6, 31)

Beste parochianen,

De komende maanden - de warmste en aangenaamste periode van het jaar – doen ons spontaan denken aan vakantie: even rustig aan doen, van onze drukte even een break nemen, anderen ontmoeten en het gezellig hebben.

Ik realiseer me dat dit niet voor iedereen het geval kan zijn. Voor de werkzaamheden op het land is dit juist de drukste periode. Toch wil iedereen een beetje genieten van deze tijd, ontspannen en het goed hebben. Het goede weer en warme dagen heb je niet altijd, dus pluk er volop van als het kan.

Uitrusten doet ons goed, leegt het hoofd, brengt er weer orde en nieuwe verse inzichten. Het laat je weer genieten van het leven, de kleine dingen te waarderen, dankbaar zijn voor wat je door je dag mee kon maken... het laat je weer leven. En het betekent niet alleen echt 'niets doen' maar ook bijv. in je routine veranderingen aanbrengen, even van omgeving veranderen, andere mensen ontmoeten, eindelijk even gaan doen wat je graag wou maar daar nooit tijd voor had.

Ook Jezus nodigt zijn leerlingen om na hun bezigheden even voldoende rust te nemen. In het evangelie van Marcus lezen we dat Hij ze naar een eenzame plaats uitnodigt, net als Hij dit ook zelf gewend was. Om daar de tijd van 'alleen zijn' te hebben maar tegelijk ook de tijd die ze met Hem doornemen, met Hem meegaan. Hoe mooi zou het niet zijn als wij ook misschien een stukje van onze vakantie hieraan mochten besteden... eindelijk en heel bewust iets met God of voor God gaan doen.

Iets meer van Hem leren kennen en dan ook zodanig dat dit ons leven kan blijven inspireren. Dat kan... en dat werkt.

Het is net als met een vriendschap of met landbouw of in de zakenwereld: wie niet veel zaait, oogst weinig; wie amper investeert plukt magere winst. Als we de vruchten willen brengen die God ons belooft, vruchten van Zijn geest in ons: van blijdschap, geduld, bezonnenheid en zachtheid van het hart... uit welk zaad zullen deze planten en hun vruchten bij ons opkomen... zomaar van een of andere wilde korrel die de wind aanwaait?

Natuurlijk niet... het komt van stilte in ons, van over Jezus zijn gedachten en daden na te lezen en bij ons te overwegen, van het gebed waarin het diepe verlangen van het hart vrij tot uiting komt.

Niet alleen 'nette gedachten omdat het zo hoort' maar ook echt hoe we van binnen in elkaar zitten. Dus soms ook met verdriet, teleurstelling of twijfel. Daar luistert God het meest naar. Dit gebed heeft bij Hem de meeste prioriteit en de grootste kans om verhoord te worden en om bij ons als een bevestiging terug te komen: met rust en vrede in het hart, dit als eerste, maar dan ook als heel concrete ervaring van Gods nabijheid en dagelijkse steun.

Dus: op vakantie met Jezus meegaan – voel je al die positieve spanning? Een vakantie die je leven voortaan met iets bijzonders gaat verrijken. Met iets wat je de dingen van je leven met de ogen van God leert zien, wat je de anderen en jezelf beter leert te begrijpen. Iets wat graag naar de hemel doet leven (...naar de belangrijkste vakantiepost ooit! :) .

Ik wens u allemaal dat deze tijd - nu er weer meer mag en kan - een goede periode kan zijn: van rust, blijdschap en gezelligheid, maar ook van terugvinden van die soms ergens verloren elementen die ons leven weer tot zijn volheid kunnen brengen. Ga met zegen en geniet.

Kapelaan Pawel Banaszak



Laurien speelt hoofdrol in musical Ruth: "Ik vind haar moed inspirerend".



David is open, vrolijk, vol vertrouwen en moedig: een kind dat eens als koning over Israël zal regeren.



25 september - 14.00 uur
Aalsmeerderbrug, Kruisweg 55.



Stichting Lourdes Actie Alkmaar

Vanwege de wereldwijde reisbeperkingen in verband met de coronapandemie is het ons niet gelukt om vorig jaar bedevaarten naar Lourdes te organiseren. En ook dit jaar is het nog te risicovol om naar Lourdes af te reizen. Dit alles heeft er toe geleid dat de VNB, de reisorganisatie waarmee we sinds jaar en dag naar Lourdes afreizen, per april van dit jaar het faillissement heeft moeten aanvragen.

Het bestuur van de stichting is nog steeds actief met fondsenwerving en heeft inmiddels contact gezocht met het Huis voor de Pelgrim, een soortgelijke organisatie die reizen naar Lourdes organiseert. Het eerste overleg is hoopvol en we gaan er van uit dat we volgend jaar weer op bedevaart kunnen naar Zuid-Frankrijk.

Wilt u nadere informatie over de stand van zaken dan kunt u contact opnemen met:

Ans Captijn: telefoon 06 28 87 69 04

Voor algemene informatie kunt u terecht op onze website: www.lourdesactiealkmaar.nl



Zaterdag 28 augustus,
Abdijmarkt bij de
Abdij van Egmond.

Wil je langskomen op de
markt, tip dan ook je
buurvrouw of kameraad
en vergeet alvast niet 28
augustus 2021 in je
agenda te reserveren.

Voor meer informatie:
www.abdijvanegmond.nl

De Koepel Kathedraal (de Sint Bavo
kathedraal aan de Leidsevaart) is weer geopend
voor publiek! We werken met shifts met een
beperkt aantal bezoekers, hierdoor kan
voldoende ruimte worden gehouden in de
Kathedraal.

Plan je bezoek en kijk op
<https://www.koepelkathedraal.nl>

De wezens van de kathedraal zijn terug!

De rondtocht langs de wezens van de kathedraal
is gestart. Bereid je voor op een monsterlijke
belevens. Wie de wezens van de kathedraal leert
kennen, zal nooit meer zomaar langs de kerk
lopen, maar altijd even omhoog kijken.

Voor info en tickets:
<https://www.koepelkathedraal.nl/de-wezens-van-de-kathedraal/>

Vele wegen...

Edith Stein

Mgr. dr. Paul Hamans
doceert
Kerkgeschiedenis in
het seminarie van
Rolduc en het
Willibrordseminarie
van ons bisdom. Hij
heeft al vele
kerkhistorische werken
en artikelen
gepubliceerd. Aan die
lijst is nu toegevoegd het levensverhaal van
Edith Stein en haar lotgenoten.



Een boek over de katholieke Joden die samen
met de in Echt levende karmelietes Edith
Stein werden gearresteerd en een week later
in Auschwitz werden vermoord.

Katholieke Joden onder vuur...

Het bijzondere van deze groep katholieke
joden is, dat zij allen werden opgepakt en
vermoord uit wraak van de bezetter op de
katholieke bisschoppen. De bisschoppen
hadden met protestantse kerkelijke
gemeenschappen in een herderlijke brief van
26 juli 1942 geprotesteerd tegen de
gevangename en wegvoering van joden die
midden juli 1942 was begonnen. Een week na
het protest van de kerkelijke leiders werden
meer dan 400 katholieke joden gearresteerd.
Van dezen werden er waarschijnlijk 112 in
Auschwitz-Birkenau vermoord. Toen paus
Pius XII van deze vergeldingsmaatregel
hoorde, zag hij af van een openlijk, publiek
protest tegen de Jodenvervolgung, maar hij
bleef de Joden wel helpen en liet hen
onderduiken in Romeinse kloosters.
(tekst: mgr. Dr. J. Hendriks)

Dit boek is verschenen in het Engels en Duits.

Het pastorale team houdt
even een zomerstop met
de YouTube filmpjes
"KRUIMELS".

De bezinningsmomenten
vanuit het Woord komen
na de zomer weer terug!



THE TIGERS OF GOD

JONGEREN REGIO NOORDKOP

Instagram: @thetigersofgod

VOLG ONS OP INSTAGRAM OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN ALLE NIEUWTJES



LET'S GO TIGERS

Het zomerfeest van de Tigers was een groot succes. Met de tieners uit de regio en Heemskerk hebben wij er een hele leuk dag van gemaakt. Een leerzame dag vol gezelligheid.



Na de mis begonnen we met een spelletjes parcours. De 30 tieners werden verdeeld in 6 groepen en met deze groepen speelden zij later ook de escape room.



Zet in je agenda!

Op 25 september zijn wij welkom in de BAVO kathedraal te Haarlem.

Mgr. Hendriks heeft tijd voor ons vrijgemaakt om de mis met ons te vieren en een stukje catechese te geven! Ook gaan wij de wezens van de kathedraal opzoeken.

Aan het einde gaan we met z'n allen eten!

Het is van: 15.30 uur tot 18.30 uur.

Note: Alle 'in's en out's' ontvangen jullie via de mail.





De tieners arriveerden rond 13.30 in de kerk te Schagen. We begonnen de middag met een heilige mis met als voorganger pastoor Maciej. Pastoor Ivan zorgde voor de muziek en begeleidde zichzelf op de gitaar.



Na de escape room kregen we een catechese over de heilige St. Jozef, deze werd gegeven door diaken Javier. De dag eindigden we met een heerlijke barbeque.

Wij willen alle tieners bedanken voor deze dag en natuurlijk de werkgroep regio Breed voor alle hulp.

Niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent. Wees een voorbeeld door alles wat je zegt en doet, door je liefde, geloof en zuiverheid.

1 Timoteüs 4:12



INTERVIEW MET JAKOB RUITER VAN DE BAND 'SUIT UP'

Naam: Jakob Ruiters (@BandSuitUp) 
Leeftijd: 21 jaar
Woonplaats: Nijmegen
Hobby's: Muziek maken, optreden, rugby en voetbal
Opleiding: Communicatie in Eden
Favoriete quote: "In het begin schiep God de hemel en de aarde."
- Genesis 1:1
Favoriete lied: Jesus Freak van DC Talk



Vertel iets kort over de band?

De band is ontstaan op een diner party. Ze hadden die avond muziek nodig en dat zo kwamen we bij elkaar.

Ongeveer 4 jaar geleden ben ik als bassist begonnen. Ik had geen idee hoe ik de bas moest spelen en heb dit geleerd. SuitUp heeft Jacobs Ladder (lofprijs band) overgenomen voor de optredens op de tienerkampen.

Het is leuk dat we dit als een groep kunnen doen. Iedereen is creatief, jong en knettergek! Samen lofprijzen is heel gaaf. We treden samen op bij tienerkampen en tijdens de corona periode ook via livestream.

Wat betekent het geloof voor jou?

Het geloof zit bomvol vreugde. Geloof is een baken. Ik ben er van overtuigd dat hij bestaat en dat hij mij persoonlijk helpt en ik wil werken aan een persoonlijke relatie met Hem.

Ben je gelovig opgevoed?

Ja, ik ben katholiek opgevoed. Ik kom uit een familie met missionarissen. Wij leven van giften. (vrijwilligerswerk).

Mijn geloof ontwikkelde zich meer bij KISI. KISI is een organisatie die kinderen en tieners helpt in hun ontwikkeling in geloof. Daar is mijn geloof ook persoonlijker geworden. Later heb ik pas echt de keuze gemaakt om voor God te kiezen en hem te leren kennen.

Hoe gaaf het is om bezig te zijn met geloof en om God te zien werken.



SCAN EN LUISTER

Hoe verkondigen jullie het geloof via jullie band?

Door de muziek. God geeft ons hulpmiddelen om dichterbij hem te komen. Muziek geeft een diepere zin en die zin is God. De woorden die je meezingt brengt je dicht bij God. Door de muziek en door de tekst. Tijdens lof prijzen praat je met God. Als band, kan je dit heel erg persoonlijk beleven.

Hoe verkondig je het geloof?

Door het maken van de muziek met de band. Ik ben niet goed in het houden van stille tijd. Ik probeer het tijdens dagelijkse momenten, kleine momenten, bijvoorbeeld tijdens het koken.

Ben jij benieuwd wie in de volgende uitgave de 'Wie ben ik' gast is?

Houd ons instagram account @tigersofgod in de gaten!



Exodus 33:74



"JESUS YOUR
PRESENCE IS THE
COMFORT OF MY SOUL"



SCAN EN LUISTER

2 Korinthiërs 5:7



"IT'S NOT COINCIDENCE AND
IT'S NOT LUCK
I KNOW IT COMES FROM
ABOVE"



BOEK TIP: Voor de christen die mens wil worden

Je bent jong. Je bent katholiek. Je leeft in een westers seculier land. Soms voelt het alsof je een vreemdeling bent in een maatschappij waar de standaard levenswijze op belangrijke gebieden haaks op het katholieke geloof staat.

midden in de wereld te staan en met hun hoofd in de hemel, zodat ze in staat zijn om met hun hart het goddelijk en het menselijk licht van Christus te laten schijnen om zich heen.

Hoe ga je daarmee om? Door allerlei aspecten van het christelijke geloof te overwegen vanuit een menselijk en een goddelijk perspectief, probeert de auteur jongeren te helpen om met beide benen

Verkrijgbaar bij: [Bol.com](https://www.bol.com) (€9,95)



GEZONDHEID



KIK

"Gezondheid!" roepen de muizen in koor, als Kikker op een zonnige dag heel hard niest. Dan piept Martje muis: "O nee! Je hebt toch niet de kikkerkoorts?" Ineens springen alle muizen zenuwachtig door elkaar. De kikkerkoorts is besmettelijk. Je gaat ervan niezen en je wilt maar één ding: de koele vijver inplonzen. De muizen willen niet ziek worden - want zwemmen, brrr! "Voel je je wel goed, Kik?" vragen ze bezorgd. "J-jawel," zegt Kik "Ik-ik-kwatsjoe! Voel me prima. Een beetje warm. Ik neem even een duik in de vijver, doeil!" De muizen blijven achter. "Zie je wel. Hij hééft het. En wij krijgen het ook." Ineens vraagt Marius muis plechtig het woord. "Vrinden, er is een OPLOSSING!"

De muizen gaan in een kring om Marius heen staan. "Ik heb het op televisie gezien. We moeten allemaal een PRIK. Of twee! Daarna word je niet meer ziek." Dat is topnieuws! "Waar kunnen we de PRIK halen?", "Mag ik er ook twee?!", klinkt het door elkaar. Marius wijst vier muizen aan om alles te organiseren. Zij snellen weg naar de keuken en even later klinkt een klotsend geluid. Twee vrienden rollen een fles sinas voor zich uit, de derde draagt een teiltje, de vierde een heleboel rietjes. Samen gieten ze de fles leeg en dan mag elke muis naar hartenlust prik nemen. "Heerlijk!" roepen ze "Ik voel me stukken gezonder!" Als Kik terugkomt, is er geen prik meer over. Maar ach, hij voelt zich alweer Kiklekker.



Gezond

De kerk is een plek voor gezonden én zieken, een plek waar je bij een gemeenschap hoort, waar ieder de anderen ziet als vrienden, dat is het genezende van Gods woord! Want Jezus ging rond om de mensen te helen, niet enkel hun kwalen, maar ook hart en mond. Zo leer jij met iedereen te spelen, niet enkel met knap, rijk en blakend gezond. Dat is het bijzondere van dokter Jezus. Hij kijkt door je heen ... je lichaam, je geest, en weet wat de oplossing van je probleem is. Zijn geloof inspireert ons en prikt ons nog steeds!



Uit de Bijbel

Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

Spreuken 16,24





Kinderen EHC 't Zand



Kinderen EHC Breezand



Kinderen EHC Anna Paulowna



Kinderen EHC Den Helder/Juliandorp

AANKONDIGING!

EERSTE HEILIGE COMMUNIE OP HERHALING

Kom je ook?
We gaan weer sámen vieren!
Op zondag 5 september om 14.00 uur.



Geef het alvast thuis door, dan kunnen jullie er ook deze dag bij zijn!

Waar we gaan vieren horen jullie nog via de mail

Onderweg met de vakantie bijbelgids

Hij is er weer de Vakantiebijbelgids voor volwassenen en voor kids.

Dit jaar met het thema 'Onderweg'.
In de gids gaan we 3 weken lang op weg met Jezus. In de Bijbel zijn veel verhalen te lezen over Zijn reizen en de ontmoetingen die Hij had..

Met een paar van deze verhalen gaan we op weg in de vakantie.

De kinderen gaan in hun eigen gids bovendien allerlei leuke knutsels maken die passen bij het thema.





Openingstijden parochiezaal:
1e en 3e woensdag
10.00 uur - 11.00 uur.
tel.: 0224 - 59 12 26
(ook voor misintenties)

Zandstockviering 8 augustus

Hoewel het Zandstockfestival dit jaar wederom niet door gaat, willen we in de kerk proberen om wel een Zandstockviering te organiseren. Er zijn immers vanuit de overheid en het bisdom wat coronaregels komen te vervallen dus mogen in ieder geval circa 65 bezoekers verwelkomen. De VOP groep heeft met betrekking tot deze viering de handschoen opgepakt en is druk bezig om de viering een speciale invulling te geven. Omdat we deze maand de copy wel erg vroeg bij de drukker aan moeten leveren, zijn nog niet alle details omtrent de viering bekend. Het ziet er echter naar uit dat we een grotere groep muzikanten en zangeressen mogen verwelkomen. Dus een muzikale bijdrage á la Zandstock zit er wel in. We willen kijken of we ook na afloop van de viering nog wat extra muziek kunnen organiseren. Of dit helemaal gaat lukken is dus nog een verrassing.

Helaas kunnen we dit jaar geen beroep doen op Theo Vertelman als voorganger. Hij is herstellende van een periode van 'ziek zijn' en daarom niet in staat om naar 't Zand te komen. We wensen Theo een voorspoedig herstel toe. Vanuit de VOP groep zal er daarom nu iemand als voorganger optreden. Hoe dit er uit gaat zien is nog niet bekend. Komende week gaan we in een brainstormsessie om tot een invulling van de viering komen. De VOP groep doet in ieder geval zijn uiterste best om er een mooie Zandstockviering van te maken.

Misintenties kunt ook via de e-mail doorgeven.

De parochieadministratie is op dit moment namelijk minimaal bezet.

I.v.m. de stortingskosten willen we liever geen contant geld meer ontvangen dus zouden we graag op rekening willen afrekenen.

Ons nieuwe emailadres is: olv.visitatie@kerktzand.nl

Inloophuis:

Zolang de maatregelen rondom het coronavirus van kracht zijn, zal het Inloophuis in de parochiezaal gesloten zijn.



**Alleen met uw
financiële steun
kunnen wij
onze kerk in
stand houden.**

PCI



Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Voor uw hulpvraag:
caritas.trinitas@gmail.com.

Uw steun is welkom!
NL25 RABO 0374 4064 13
Caritas R.-K. Parochie
't Zand.

U begrijpt dat alle kosten van uw kerk gewoon doorgaan maar de inkomsten achter blijven in deze 'coronatijd'.....
Wij hopen op uw steun;

IBAN NL05RABO 0374 4016 32
R.-K. parochie OLV Visitatie



Voor de liefhebber..... !

In de afgelopen weken is er schoonmaak gehouden in het archief en de parochiezaal. Hierbij zijn veel boeken in beeld gekomen die met theologie te maken hebben. De boeken werden in het verleden gebruikt door voorgangers om hun overweging te maken. Ze gaan dus over bijbelverhalen en de uitleg daarvan. Mocht er iemand interesse hebben in dergelijke boeken, dan graag een mailtje naar de parochieadministratie en de boeken zijn (gratis) voor u. Zo zijn er ook nog oude partituren van kerkmuziek. En tenslotte staat er in de parochiezaal ook nog een elektronisch orgel. Is er iemand geïnteresseerd ? Laat het ons weten.



Personalia Overleden:

Alida Baltus
Agatha Put - de Wit
Geertruida Pasveer vd. Werf



Ons gezin

Een traan, een lach
alles wat binnen een gezin mag.
Een woord, een gebaar,
als gezin ben je er voor elkaar

Een tegenslag of een moeilijke tijd,
gezamenlijk lever je strijd
Een hand, een troostend woord
dat is iets wat binnen het gezin behoort.

Een gezin is een hecht iets,
iets wat je nooit verliest.
Zo weet je dat je nooit alleen staat,
je dus nooit alleen door het leven gaat.

VIERINGEN ZANDSTEE

Helaas kunnen de vieringen in de Zandstee niet doorgaan in verband met de coronapandemie. Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan een gesprek met een geestelijke.

U weet toch dat u pastoor Ivan áltijd kunt bellen? Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06 - 17 12 96 42.
De kerk is 's middags geopend, misschien wilt u, of iemand voor u een kaarsje aansteken? Durf dat te vragen.



Parochiecentrum tel. 0223-612550
Kerkgracht 55 te Den Helder:
donderdag 09.00 uur - 11.00 uur

VRIENDEN van de PP zorgen voor COMPUTERS

Vanwege 'corona' konden het afgelopen jaar de Vrienden van de PP geen activiteiten organiseren. Gelukkig pakken zij in september de draad weer op bij de Monumenten-dagen. Ondanks de stilte is één van hun doelstellingen wel bereikt: ondersteunen wat er nodig is voor de parochie. Met het Vrienden-geld konden zij dit jaar stevig bijdragen aan de aanschaf van twee zeer noodzakelijke nieuwe computers voor het parochiecentrum. Vrienden, bedankt!



Het weer up-to-date parochiekantoor met de nieuwe pc's én de twee vrijwilligers die er op werken: Els van Deutekom en de onlangs aangetreden Helma Sandkuijl.



KUNST IN DEN HELDER EN IN DE KERK

In de afgelopen maanden hebben Peter Leijdeckers en Jan de Ruiter mooi werk verricht voor de Petrus en Pauluskerk én voor de Nicolaaskerk aan de Haringvlietweg. Diverse beelden en andere kleine en grotere kunstwerken zijn gefotografeerd en van tekst voorzien. Zelf heb ik nog wat meegewerkt aan de formuleringen van deze teksten. Deze zijn intussen allemaal op een website gezet van de Helderse Historische Vereniging. Deze site is een online stadskaat die het erfgoed van de stad zichtbaar maakt.

Graag nodig ik u uit om even de tijd te nemen om beeld en tekst rustig tot u te nemen. Het meeste zal u bekend voorkomen, maar er zijn vast ook wel afbeeldingen te zien die u niet of niet meer kent, met name uit de Nicolaaskerk. U kunt beeld en tekst downloaden vanaf de site:

www.denhelderopdekaart.nl

U gaat dan naar de balk boven en klikt op menu en daarna op thema's. U kiest het thema Kunst in Den Helder en in die opsomming treft u een groot aantal kunstwerken met toelichting aan die horen bij de twee kerken. Daarna even scrollen naar de gewenste afbeelding met de uitleg. Het verhaaltje is er eerder dan de foto, dus een klein beetje geduld heb je wel nodig. U kunt ook naar de onderstaande link gaan: <https://www.denhelderopdekaart.nl/thema/kunst-in-den-helder/beeld-van-de-heilige-nicolaaskerkgracht/pointofinterest/detail> Rechts onder aan de pagina kun je bladeren, vooruit en achteruit. Als je de foto's wilt downloaden, ga dan met het pijltje van de muis op het plaatje staan, plaatje aanklikken met de rechtermuisknop en door naar opslaan als. Hartelijk dank aan Peter Leijdeckers en Jan de Ruiter voor dit mooie werk, absoluut de moeite waard om te bekijken en te lezen. Jan van Diepen, emeritus pastor



Wij hopen op uw steun;
IBAN NL45INGB 0007 2359 92
H. Maria Sterre der Zee
of
scan de QR-code →



PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Voor uw hulpvraag;
pcidenhelder@kpnmail.nl

Uw steun is welkom!
NL42 INGB 0001 325 254
Caritas Den Helder



Personalia

Gedoopt

* Jeslina Constancia

Overleden

* Nicolaas Gouwenberg

KINDERKERK en CRÈCHE

In september gaan we weer beginnen! Elke tweede en vierde zondag is er in de PP-kerk kinderkerk voor de kinderen. Tijdens de Woorddienst gaan de kinderen naar de pastorie voor hun eigen bijbelverhaal en na de voorbeden komen ze weer terug in de kerk, om de Tafeldienst mee te maken. Aan het eind van de viering laten ze even aan iedereen zien of horen wat ze gedaan of gemaakt hebben.

Op deze dagen is er óók voor de allerjongsten een crèche.

GEEN VIERINGEN MEER IN TEN ANKER en DEN KOOGH

In de afgelopen maand hebben de besturen van Ten Anker en Den Koogh ons laten weten dat er géén kerkdiensten meer kunnen worden gehouden. Dat is een verdrietig bericht.

Heel veel jaren is er in Ten Anker en Den Koogh gekerkt, en heel veel mensen hebben daar in hun oude dag of in chronische ziekte of invaliditeit steun en troost gevonden. Ook voor hen bij wie het geheugen hen in de steek liet, waren juist de kerkdiensten vaak vertrouwde en herkenbare momenten.

De pastores en de parochieraad vinden dit besluit dan ook heel jammer. Het waren immers ook belangrijke momenten van persoonlijk contact met parochianen. Wanneer u weet dat contact met één van de pastores gewenst is, bijv. voor de Communie of voor een pastoraal gesprek, geeft u dit dan echt door. Dat blijft ook straks te allen tijde mogelijk!

In beide huizen zijn er ook altijd zeer betrokken en trouwe vrijwilligers geweest, die de diensten mogelijk maakten: de koster en organisten, de mensen die de bewoners naar en van de kerkzaal brachten. Voor Ten Anker noemen we hier de koster Vermeulen, Augustin, mevrouw Koopman en Dirks en de organisten Brinkman en De Visser. In Den Koogh de dames Mahieu, Van Etten, Slangen en Pijnacker en de heer Grooff. We zijn aan hen heel veel dank verschuldigd voor hun vaak jarenlange ondersteuning. We zullen misschien mensen vergeten die óók in de loop der tijd hebben meegeholpen. Daarom, voor álle vrijwilligers geldt: u heeft een goed en zinvol werk gedaan! Heel veel dank!



Feest Petrus en Paulus



Werkgroepen EHC en Vormsel van onze regio!



Kerk in beweging!



Vormselviering 26 juni 2021





Eucharistie, sport & spel,
escaperoom, catechese en bbq.
Geniet mee!



In de tuin bij
pastoor Ivan en
kapelaan Pawel
in Schagen;

Grote jaarfeest
4 juli
met de

Tigers of God en
YOUth0251
uit Heemskerk.



GOED NIEUWS



April 2017, de eerste vergadering van werkgroep regio Breed.

Bij naslag van de notulen valt ons op dat in 2017 genotuleerd is:

*God vraagt aan ons om te gaan zaaien.
Dat is het enige wat Hij van ons verwacht.
Hij zal het laten groeien, op Zijn tijd.*

Wat een goed nieuws dat de werkgroep uitgebreid wordt met twee dames, Agnes Borst uit Anna Paulowna en Iris Hernandez uit Den Helder.

Wij bidden dat God ons vrijwilligerswerk mag zegenen!

Er zijn weer volop plannen en ideeën om samen te gaan ondernemen.
Na de vakantieperiode zullen wij u hierover informeren.



MET EEN REALISTISCHE BLIK én MOBIEL DE TOEKOMST IN!

'Waar God leidt, voorziet Hij.' (Jes. 58,11)

Onze parochies in de Noordkop krimpen en worden grijzer. Op het eerste gezicht levert dat een beeld op met veel vragen: hoe lang houden we het vol, met onze kerkgebouwen, onze vrijwilligersbezetting, onze financiën? Serieuze vragen, waarop we niet eenvoudige antwoorden zullen moeten vinden.

Het nieuwe bestuur (sinds maart 2020) voor de vier parochies van de Noordkop (Den Helder-Julianadorp, Breezand, Anna Paulowna en 't Zand) staat daarbij voor een ingewikkelde opgave.

Uitdagend

Een 'uitdaging' zeggen we dan vaak. Dat geeft aan dat we niet alleen problemen zien, maar ook kansen en mogelijkheden. En dat er goede hoop is dat er oplossingen gaan komen! Want naast de onmiskenbare krimp in aantal zijn er ook heel wezenlijke zaken aan het groeien: verbondenheid, samenwerking en solidariteit.

Op dit moment is het bestuur volop aan het kijken naar de vitaliteit van onze gemeenschappen. Wat gaat er goed? Waar liggen de grootste problemen precies? Waar kunnen we verbeteren, waarin gaan we investeren? Die inventarisatie moet heel zorgvuldig gebeuren, want het is de basis voor het doen van zinvolle voorstellen en het voorbereiden en in de tijd zetten van verantwoorde beslissingen.

Het zg. Vitaliteitsrapport zal in de komende maanden worden afgerond en voorgelegd aan de parochieraden en het bisdom. Het gaat gelukkig over méér dan centen en gebouwen, maar we kunnen niet ontkennen dat er op dat vlak ook flinke zorgen leven.

We hebben elkaar écht volop nodig

Wat uit de tussenrapportages nu al duidelijk blijkt, is de realistische constatering dat géén van de huidige parochies het zelfstandig zal kunnen redden: we hebben elkaar als katholieke gemeenschappen écht volop nodig. Ondanks de 'afstanden' in onze Noordkop!

Bestuurlijk zien we in een jaar tijd de genoemde groei al: er is binnen het bestuur steeds meer oog voor elkaars situatie, men heeft veel meer de bereidheid om over de muren van de eigen parochie te kijken, naar elkaars noden en sterkere kanten.

Groeiende samenwerking

Maar ook bij het 'gewone' parochiële werk zien we groeiende samenwerking. En daar is de werkgroep Regiobreed een goed voorbeeld van: gezamenlijk jongerenpastoraat (Tiger Kids, Tigers of God en Get Inspired), evenementen voor volwassenen en grote samenwerking op het gebied van Eerste Communie en Vormsel.

Veel meer éénheid

Maar er kan nog véél meer: een krachtige uitstraling van samen-kerk-zijn, samenwerking op het gebied van liturgie en koren, een gevarieerder aanbod van gezamenlijke vieringen. Steun aan elkaar bij wat de een méér en de ander minder heeft. Hopelijk eerdaags één website, misschien wel één parochieblad, zodat we ook elkaar beter kunnen leren kennen.

Hoe goed is het als broeders samen te zijn (ps 133)

We kunnen ook veel van elkaar leren (en leren waarderen) door af en toe eens bij elkaar op bezoek te gaan. Ook als gewone parochianen. De beste manier om dat in te zien is de bereidheid om - als je dat kunt - wat mobieler te zijn. In onze parochiebladen staan al vele jaren de vieringen van alle vijf de kerkplekken. Kijkt u er wel eens naar? En bent u recent al eens in een andere kerk geweest, om mee te maken hoe daar gevierd wordt?

Breezanders, pak de polsstok, spring die Molenvaart eens over en vier mee in de Spoorbuurt! En Spoorbuurters, neem een aanloop en waag de sprong ook eens de andere kant op! PP-ers pak de auto en ga eens kerken in 't Zand (...net als men - lopend! - deed in de 17e en 18e eeuw toen er ruim 100 jaar geen katholieke kerk in Den Helder was..) En als je vitaal bent, Julianadorpers, kun je het de komende maanden op een mooie zondagochtend óók best eens proberen: even doorstappen binnen 'n uur, zowel naar de PP als 't Zand! En met onze seniorenfietsen .. een fluitje van een cent! Niemand weet nog wat de toekomst brengt. Maar wanneer we realistisch zijn is het al wel duidelijk dat onze kracht ligt in samenwerking, solidariteit én mobiliteit. Probeer het eens..

Tot ziens bij de burens! Best aardige mensen, hoor 😊!
Uw bestuur van de samenwerkende parochies en de pastores

WERK AAN
DE WINKEL
VOOR ONS!
VOOR U!

MIJN MONUMENT IS JOUW MONUMENT

Vorig jaar bestond de Petrus en Pauluskerk 180 jaar!
Op dinsdag 6 oktober 1840 immers werd de kerk ingewijd door Mgr. C.L. Baron van Wijckersloot. Vorig jaar konden we wegens de coronabeperkingen geen aandacht geven aan dit jubileum, nu wel, hopen we. We koppelen dit aan de Open Monumentendag die dit jaar wordt gehouden op zaterdag en zondag, 11 en 12 september.

Het thema luidt dit jaar: 'Mijn monument is jouw monument'. Dit jaar gaat het dus niet om een speciaal gebouw met een verleden, maar om elk gebouw waar mensen hebben gewoond, gewerkt en geleefd. Daarin past natuurlijk uitstekend de Petrus en Pauluskerk als gebouw met een lange geschiedenis en als ontmoetingsplaats van generatie op generatie!

Onze bedoeling is om aan de hand van een twintigtal grote en karakteristieke foto's die lange geschiedenis van de kerk en van de kerkmensen in beeld te brengen.

Meestal is op Monumentendag alleen op zaterdag de kerk geopend voor bezoek, maar dit jaar is er zowel op zaterdag als op zondag ruimschoots gelegenheid om al die foto's rustig te bekijken.



De parochie beschikt ook nog over een aantal fraaie vaandels van verenigingen van vroeger zoals van De Stille Omgang, de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Bond) en andere instellingen. Ook die zijn te bewonderen.

Op zondagmorgen 12 september houden we een feestelijke eucharistieviering met zang van ons Caeciliaorkest. Globaal weten we nog wat er op 6 oktober 1840 (!) door het toenmalige Caeciliaorkest werd gezongen. Een paar van deze liederen zult u ook op 12 september kunnen horen!

Alle reden dus om nu alvast in uw agenda te noteren: zondag 12 september 2021, 11 uur, jubileumviering PP, Kerkgracht 54. (En nu maar hopen dat corona ons dit jaar niet voor de voeten loopt!)

Werkgroep Vrienden van de Petrus en Pauluskerk



Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming is het grootste en belangrijkste Mariafeest dat de Kerk kent. Alhoewel het dogma van de Tenhemelopneming van Maria pas in 1950 is afgekondigd is dit al vanaf de 6e eeuw een geloofswaarheid. Want hoe zou het mogelijk zijn dat de Moeder Gods aan het bederf van de dood onderhevig zou zijn? De Maagd Maria is de woning van Christus voordat Hij geboren is. Gedurende het hele aardse leven van Jezus Christus is Maria Zijn tochtgenoot geweest en gebleven, Maria is niet van Zijn zijde geweken.

Christus is zelf gekomen om Zijn Moeder mee te nemen naar de hemel, met ziel en lichaam, om daar in de hemel onze hemelse moeder te zijn. Jezus geeft immers op het kruis Zijn moeder via de apostel Johannes aan ons als onze moeder. Als wij het over Maria hebben spreken wij dikwijls over Moeder Maria. Juist in deze woorden ligt besloten dat Maria onze Moeder is. De titel Moeder Maria geeft weer dat wij een intieme relatie met haar hebben als Moeder en kind. Het doet mij denken aan het lied "ik ben een kind van Maria", wat ook gaat over de rol van Maria in ons leven.

Op het heiligdom in Heiloo is het feest van Maria Tenhemelopneming het grootste Mariafeest. Vele pelgrims komen ieder jaar naar Heiloo om de moeder Gods te eren. Ook dit jaar vieren wij het weer op grootse wijze. Gedurende de dag zijn er verschillende eucharistievieringen zowel buiten in de openlucht als in de kapellen, en ook zal er tijdens deze dag volop de gelegenheid zijn om het sacrament van boete en verzoening, de biecht, te ontvangen.

Op deze dag ontmoeten wij de Moeder Gods als de dienstmaagd des Heren. De groet van Elisabeth als de gezegende onder de vrouwen en de moeder van haar Heer is het juist Maria die spreekt over de kleinheid van Zijn dienstmaagd. Maria hoeft zich niet groot te maken. In haar bescheidenheid is zij het werktuig van God in Zijn verlossingsplan. Hiervoor zoekt God niet naar trotse mensen of heersers, neen rijken zendt Hij heen met lege handen. In en door Maria laat God zien om wie Hij zich bekommert. De kleine, de nederige, hen die ja zeggen tegen de uitnodiging van God om mee te werken aan Gods wil.

Van harte wens ik u allen een zalig hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

Anton Overmars pr.

Eucharistieviering op dit
Hoogfeest, 15 augustus -
11.00 uur - Petrus en Pauluskerk.

Zondag 15 augustus - 14.00 uur,
locatie Julianaklooster te Heiloo.
Lezing door kunsthistorica Désirée Krikhaar,
een overzicht van de levensloop van Maria vanaf
haar geboorte tot haar tenhemelopneming.

RONDJE SCHIER

Ons noordelijkste pelgrimspad

De Wadden associëren we misschien vooral met natuur, rust en ruimte – met ontspanning en vakantie wellicht. En terecht. Wie de eilanden wel eens bezoekt, weet dat de overtocht per boot al een onthechtend gebeuren is. Alsof je samen met het vasteland ook de kaders mag loslaten waarin je gewild of ongewild terechtgekomen bent. Kleinheid op de weidse zee geeft innerlijke ruimte. Wind óm je kop, wordt hier al snel wind dóór je kop. Wat de pelgrim op al zijn wegen zoekt, dringt zich hier haast onontkoombaar op.

Niet alleen hierom start het Bonifatius Kloosterpad met een rondwandeling op Schiermonnikoog. Lang geleden al was dit eiland - oog - het domein van kerk en klooster. Het dankt zijn naam zelfs aan de in het grijs - schier - gehulde lekenbroeders van het klooster Claercamp in de buurt van Dokkum. Midden in het dorp herinnert een levensgrote bronzen monnik uit 1961 eraan. Niemand had toen kunnen bevroeden dat de geschiedenis zich zou herhalen en voort zou zetten. Met de komst van een groepje cisterciënzer monniken, kan het sinds een paar jaar opnieuw gebeuren dat iemand in pij je tegemoet komt in het dorp of op de dijk. Op Schier worden de getijden weer gebeden.

Tijdens het rondje van ruim 15 kilometer geniet ik intens van bos, duin en strand. Van wat groeit en bloeit, van wat ritselt en fladdert. Waar het drukker is, groet de een de ander. We lijken afgestemd op ontmoeten en ontvangen. We zijn bereid om wat zich aandient op te zuigen en door te laten dringen, het in te weven in ons zijn. Om vernieuwd en herboren huiswaarts te gaan. Na een wereldreis van een dag.

Het Bonifatius Kloosterpad bestaat uit twaalf aaneengesloten etappen en dertien rondwandelingen van Schiermonnikoog tot Wolvega. Voor de in totaal zo'n 450 kilometer wordt gebruikgemaakt van knooppunten van het Wandelnetwerk, waarmee de routes goed bewegwijzerd zijn. De compact geschreven routegids bevat veel historische verwijzingen. Zie www.bonifatiuskloosterpad.nl. ■

Tekst en foto: Dick Vos



*Een wereldreis van
een dag*



Op 28 en 29 augustus 2021 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia.

De bestemming van pionier Duncan

Duncan is 41 jaar, directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen en uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Een auto is onmisbaar voor Duncan. Duncan: "Het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Vervoer is daarbij onmisbaar."

Toekomstgericht

Duncan: "Er is een volledige kliniek voor basiszorg, kraamzorg en oogzorg. Daarnaast geven we fysiotherapie en maken we protheses en hulpmiddelen op de orthopedische afdeling." Buiten de kliniek loopt een sociaal programma. Specialisten gaan langs bij ouders, op zoek naar kinderen die er baat bij hebben als ze worden opgenomen in het centrum. "Wij willen niet alleen het kind helpen, maar ook de ouders. Zorgen dat zij een inkomen hebben. Dan heeft het kind een goede plek om naar terug te gaan als het geholpen is in ons centrum."

Onmisbare auto

Kajiado County is een ruig gebied dat zo groot is als half Nederland. Veel wegen zijn slecht. Maar het is te belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden is een auto onmisbaar.

Lees op www.miva.nl meer over het project van Duncan.

Wilt u nu overmaken met uw mobiel scan dan de QR code en doneer. Een donatie overmaken kan ook: NL 42 INGB 0000 0029 50

t.n.v. MIVA te 's-Hertogenbosch.

Hartelijk dank!

MOV-groep parochies Den Helder, Julianadorp, Breezand, Anna Paulowna en 't Zand

Medische zorg
voor de meest
kwetsbaren in
Kenia

miva

Ondersteunt met
vervoer en communicatie



Liturgisch rooster vieringen - jaar B

Alle informatie is in verband met het coronavirus onder voorbehoud.

Iedere dinsdag om 09.15 uur - regio - eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk.

zaterdag 31 juli - 18e zondag door het jaar

Petrus en Pauluskerk	16.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Willibrord	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Breezand	19.00 uur	woord- en communieviering	parochianen

zondag 1 augustus - 18e zondag door het jaar

't Zand	09.30 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Anna Paulowna	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Den Burg	10.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

zaterdag 7 augustus - 19e zondag door het jaar

Petrus en Paulus	16.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
't Zand	19.00 uur	woord- en communieviering	parochianen
Anna Paulowna	19.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader

zondag 8 augustus - 19e zondag door het jaar

Willibrord	09.30 uur	woord- en communieviering	parochianen
Breezand	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
De Cocksdorp	09.30 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Den Burg	11.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak

zaterdag 14 augustus

Petrus en Paulus	16.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Willibrord	19.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Breezand	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

zondag 15 augustus - *Maria Tenhemelopneming*

't Zand	09.30 uur	woord- en communieviering	parochianen
Anna Paulowna	09.30 uur	woord- en communieviering	P. Banaszak
Den Burg	09.30 uur	eucharistieviering	priester bisdom Essen
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak

zaterdag 21 augustus - 21e zondag door het jaar

Petrus en Paulus	16.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
't Zand	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Anna Paulowna	19.00 uur	woord- en communieviering	parochianen

zondag 22 augustus - 21e zondag door het jaar

Willibrord	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Breezand	09.30 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Den Burg	10.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

Liturgisch rooster vieringen - jaar B

Alle informatie is in verband met het coronavirus onder voorbehoud.

Iedere dinsdag om 09.15 uur - regio - eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk.

zaterdag 28 augustus - 22e zondag door het jaar - deurcollecte MIVA

Petrus en Paulus	16.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia
't Zand	19.00 uur	woord- en communieviering	parochianen
Anna Paulowna	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

zondag 29 augustus - 22e zondag door het jaar - deurcollecte MIVA

Willibrord	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Breezand	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Den Burg	10.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak

zaterdag 4 september - 23e zondag door het jaar

Petrus en Paulus	16.00 uur	eucharistieviering	M. Gradzki
Willibrord	19.00 uur	eucharistieviering	M. Gradzki
Breezand	19.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader

zondag 5 september - 23e zondag door het jaar

't Zand	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Anna Paulowna	09.30 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
De Cocksdorp	09.30 uur	eucharistieviering	M. Gradzki
Den Burg	11.00 uur	eucharistieviering	M. Gradzki
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak

zaterdag 11 september - 24e zondag door het jaar

Petrus en Paulus	16.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia
't Zand	19.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Anna Paulowna	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

zondag 12 september - 24e zondag door het jaar

Willibrord	09.30 uur	woord- en communieviering	parochianen
Breezand	09.30 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Den Burg	10.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia

zaterdag 18 september - 25e zondag door het jaar

Petrus en Paulus	16.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Willibrord	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Breezand	19.00 uur	woord- en communieviering	H. Schrader

zondag 19 september - 23e zondag door het jaar

't Zand	09.30 uur	woord- en communieviering	parochianen
Anna Paulowna	09.30 uur	eucharistieviering	M. Gradzki
Den Burg	10.00 uur	oec.dienst	
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	M. Gradzki

Liturgisch rooster vieringen - jaar B

Alle informatie is in verband met het coronavirus onder voorbehoud.

Iedere dinsdag om 09.15 uur - regio - eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk.

zaterdag 25 september - 26e zondag door het jaar

Petrus en Paulus	16.00 uur	eucharistieviering	M. Gradzki
't Zand	19.00 uur	eucharistieviering	I. Garcia
Anna Paulowna	19.00 uur	woord- en communieviering	parochianen

zondag 26 september - 26e zondag door het jaar - Vredeszondag

Willibrord	09.30 uur	eucharistieviering	P. Banaszak
Breezand	09.30 uur	woord- en communieviering	A. Captein
Den Burg	10.00 uur	eucharistieviering / startzondag	I. Garcia
Petrus en Paulus	11.00 uur	eucharistieviering	P. Banaszak

ROZEN ZONDAG

Heeft u dat ook wel eens: ... éigenlijk zou ik even langs moeten gaan bij

En dan komt het er toch niet van, terwijl het vaak zo nodig en belangrijk is.

We gaan u helpen!

Vanaf september is in de PP de tweede zondag van de maand 'rozenzondag'. Voor wie dat wil, is er na de viering gratis een mooie, verpakte roos beschikbaar, natuurlijk niet bedoeld voor op uw eigen kast of tafel, maar voor iemand anders die u er blij mee kunt maken.

Er hangt een klein kaartje aan met de naam van de parochie, maar u hoeft zich natuurlijk niet te beperken tot iemand die 'kerks' of katholiek is! De roos en het bezoekje zijn gebaren van zorg en aandacht voor elkaar, voor iedereen.

Eén wens hebben we erbij: niet alleen maar afgeven bij de deur, maar even binnengaan voor een praatje. We hopen dat we rozen tekort komen! Maar dan weet u het: ook zónder roos is een bezoekje welkom... 😊)





Breggit Smit Uitvaartverzorging

Iedereen verdient een persoonlijk afscheid

- * Stijlvol en betrokken
- * Passende begeleiding
- * Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
- * Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden:

06 518 478 90

24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

Oplossing juni/juli 2021

	B	A	R	N	A	B	A	S		
J	O	Z	U	A		A	R	E	N	D
O	P	U	S		J	A	K		E	E
H		U		U	U	R		N	O	V
A	C	R	E		D		Z	O	N	E
N			L	A	A	I	E	N		R
N	A	P	E	L	S		B		O	L
E	T	I	K	E	T		E	B	R	O
S	O	N	T		A	L	D	A	A	R
M	L		R		D	E	E	R	N	E
A		M	O	L	D	A	U			N
R	U	I	N		E		S	U	E	Z
C	N	N		V	U	T		R		O
U	I		B	A	S		K	I	L	O
S	E	P	I	A		M	A	N	E	N
		O	O	G	A	P	P	E	L	

bloemen - planten - bruidsboeketten
rouwarrangementen - bloemstukken - cadeau-artikelen



Bloemsierkunst
FLORINA

Keinsmerweg 30 - 't Zand - 0224 870010



AANNEMERSBEDRIJF
PN DEKKER & ZNS

www.pndekker.nl

De Stolpen
Schagerbrug
't Zand
0224 571303



Uitvaartvereniging
ZIPE



Uitvaartcentrum Zijpe - Sint Maartensbrug

- Allesomvattende uitvaartzorg
- Zonder winst oogmerk
- Ook voor niet-leden
- Eigen uitvaartcentrum
- Fiscaal aantrekkelijk sparen
- Betaalbaar voor iedereen
- Persoonlijke begeleiding
- Verzekering is akkoord

*De vertrouwde vereniging in uw regio,
die alles tot in de puntjes verzorgt. Word ook lid!*

Overlijden melden:
0224-563511

Ledeninformatie: 0224-561647 of
penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl

Bestuur:
secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl

Professionele uitvaartzorg vanaf het moment van overlijden tot na de crematie of begrafenis, zodat nabestaanden de rust krijgen om afscheid van hun dierbare te nemen op een manier zoals dat gewenst is.

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE: WWW.UITVAARTVERENIGINGZIJPE.NL



Wilms onderhoud- storing

Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor de veiligheid van uw installaties en dat deze niet teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223 - 630 900 | wilmsonderhoudstoring.nl



Een helder advies voor o.a.

- . Testament
- . Huwelijkse voorwaarden
- . Verklaring van erfrecht
- . Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9
1766 ZG Wieringerwaard
tel. 0224-221941
info@notarisbaalman.nl



Notariskantoor Mr. W.C.M. Baalman



Kenbri.nl

BAKKER & SCHILDER
TRANSPORT



Kanaalkade 68, 1756 AD 't Zand, 0224-591511
info@bakker-schilder.nl

Het is weer tijd voor een WINACTIE!
Maak een foto met de opdracht:



Laat je inspireren door de tekst van psalm 133. En zoek je fotomoment.

psalm 133, 1, 4
Wat is het toch goed, wat is het toch heerlijk, om als broeders en zusters eendrachtig samen te wonen.
Ja, daar schenkt de Heer zijn zegen: leven voor altijd.

DOE MEE en win een kadobon van IJssalon de Schepper! Stuur je foto met je naam en telefoonnummer voor 7 september naar: redactiekerkinnzicht@gmail.com.

De winnaar wordt gekozen door het pastorale team.

Horizontaal

1 In hoge mate nooddruftig volgens een gelijknamig Bijbelboek **10** Land in Azië **11** Overall **12** Koker **13** Wandelen **15** Gracht **16** Biljartstok **18** Gemeente in Gelderland **20** Europeaan **21** Middenstuk van een vliegtuig **23** Vies **24** Stemmingmaker **25** Zeewier voor sushi **26** Domstad in Duitsland **28** Vleesspies **29** Tijdperk **30** Droge woestijnbedding **32** Onmetelijk **35** Gang van een paard **36** Stad in Frankrijk **37** Springstof (afk.) **38** Moerbeiachtige klimplant **39** Regelmatige beweging **41** Muurpijpje **43** Bezieling, vuur **45** Luizenei **46** Restaurantklant **47** Vijftig worden volgens Joh. 8:57.

Verticaal

2 Wilde haver **3** Vermaak **4** Spoorstaaf **5** Symbool voor mangaan **6** Horige **7** Veldgewas **8** Adellijke manspersoon **9** Voorzetsel **12** "Toen werd de duisternis verdreven" volgens Gen. 1:3 **13** Religieus **14** Haarkloven volgens Matth. 23:24 **17** Vader van Jozef **19** Amerikaanse auteur (1809-1849) **20** Eng **22** Onderkennen met de smaakzin **27** Vogelproduct **31** Zoon van Jakob en Bilha **33** Chinese staatsman (1893-1976) **34** Vliegendoder **39** Moabitische vrouw uit de Hebreeuwse Bijbel **40** Stad in Frankrijk **42** Eerste vrouw van Jakob **44** Vlaktemaat **45** Nota bene (afk.) **46** Emeritus (afk.).

