

Kerk INN Zicht

FEBRUARI/MAART
2023



Benedictus PP XVI

GEZAMENLIJK PAROCHIEMAGAZINE VAN DE R.-K. PAROCHIES
DEN HELDER-JULIANADORP-'T ZAND-TEXEL

Pastoraal team



Iván Garcia Ferman
pastoor
06 - 17 12 96 42
fji0017@gmail.com



Henk Schrader
diaken
06 -10 30 60 86
hjmschrader@gmail.com



Pawel Banaszak
kapelaan
06 - 46 55 45 69
rk.denhelder@wolmail.nl



Maciej Grądzki
kapelaan
06 - 25 57 49 66
maciej.pnl@gmail.com

Weest u er zeker van dat wij bidden dat God u mag bijstaan in uw nood.

Neem gerust contact op met het pastorale team voor een gesprek, huisbezoek, doop, communie, vormsel, huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving en uitvaart. Of wat u maar ook met hen wilt bespreken.

Bel uw parochie voor opgave intenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk, financiële zaken en andere vragen die bij u leven.

Thuiscommunie: kunt u door omstandigheden niet (meer) naar de kerk komen en wilt u de communie ontvangen, dan vragen wij u contact op te nemen met iemand van het pastorale team.



U heeft wellicht gemerkt dat diaken Henk Schrader de laatste tijd niet voorgeat in de vieringen.

Wegens zijn gezondheid heeft hij nu een rustperiode nodig.

Wij nodigen u als geloofsgemeenschap uit om speciaal voor zijn herstel te bidden.

*Our Love of
neighbor is the
measure of our
Love of God.*

EDITH STEIN

Kapelaan Maciej

Beste parochianen,

De tijd gaat heel snel en zo is het jaar 2022 al achter de rug en zijn wij nu aan het begin van het nieuwe jaar. Hopelijk hebben wij een mooi jaar ervaren en kunnen wij dus met een goed gevoel uitzien op het nieuwe jaar, maar het kan ook zijn dat iemand van ons iets moeilijks heeft meegemaakt in de laatste tijd. Misschien waren dat problemen met de gezondheid, zorgen over familieleden, of nog andere dingen. Sommigen van ons hebben ook in dit jaar iemand die ons dierbaar was verloren.

Ongetwijfeld heeft u ook al gehoord dat er de komende tijd grote veranderingen komen met betrekking tot de kerkgebouwen in onze regio. Velen van ons vinden het zeker heel jammer en stellen zich de vraag hoe het nu verder zal gaan met de Kerk in het algemeen en met onze kerkgebouwen.

In de wereld zijn wij getuigen van gebeurtenissen die ons bezorgd maken. Sinds februari van vorig jaar bereiken ons steeds weer droevige berichten over de oorlog in Oekraïne, die helaas nog niet afgelopen is. Juist de oorlog en alle kwaad en lijden dat daaruit voortkomt zullen misschien het meest kenmerkend zijn voor het jaar 2022. Wij hopen en mogen bidden dat de oorlog dit jaar kan eindigen. Ook in vele andere gebieden van de wereld is er geen echte vrede en heel veel onschuldige mensen, kinderen en volwassen lijden daar onder.

Het is iets goeds, dat wij niet onverschillig blijven, maar concreet diegenen proberen te helpen die in nood zijn.

Het is allemaal niet makkelijk, maar ook in het midden van alle moeilijkheden kunnen wij met hoop en optimisme naar de toekomst kijken. Deze ware hoop en optimisme komen van het geloof in God die een Goede Vader is van ons allemaal. Kerst, dat wij nog kortgeleden gevierd hebben, laat ons juist zien dat God voor ons een goede Vader is. Met de geboorte van Jezus vieren wij dat God een mens wordt zoals wij en op deze manier komt Hij binnen onze menselijke geschiedenis. God laat de mensen vrij, het kwaad bestaat dus nog steeds omdat sommigen ervoor kiezen, maar het is niet zo dat het kwaad voor eeuwig zal blijven bestaan. Alleen God is eeuwig en Hij wil het goede. Uiteindelijk zal dus alleen het goede blijven bestaan.

Voor ons allemaal is het heel belangrijk om dankbaar te zijn en het leven en alles wat wij in het leven hebben niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Als wij getuigen zijn van het kwaad, kunnen wij het zien als een oproep om zelf nog meer goed te doen. Zo, ook al zijn onze mogelijkheden beperkt, brengen wij de vrede.

Op 22 februari met Aswoensdag beginnen wij de Veertigdagentijd, de tijd van de voorbereiding op een ander belangrijk feest, Pasen. Voorbereid te zijn op Pasen betekent diep in het hart te verlangen naar de verrijzenis, naar de ontmoeting met de verrezen Jezus. Wij verlangen allemaal naar vrede; uiteindelijk verlangen wij dat er iemand is die ons kan helpen. Iemand die machtig is en die voor ons allemaal zorgt en ons nooit alleen laat. Met andere woorden kunnen wij zeggen, dat wij verlangen naar de verrijzenis, een nieuw leven, vol van vreugde, van hoop en liefde.

God de Vader wil ons dat alles schenken door de verrijzenis van Jezus, die voor óns verrijst. Wij hoeven alleen te geloven en het te willen en zo wordt ons leven anders, ook al lossen niet alle problemen zich meteen op.

Ons leven wordt wezenlijk anders, omdat wij dan weten, dat wij niet alleen zijn, wij weten dat Jezus vóór ons en mét ons leeft.

Gods zegen!



Colofon

Jaargang 5 - nummer 1
februari 2023 / maart 2023

Het parochiemagazine Kerk INN Zicht verschijnt 6 maal per jaar.

r.-k. Parochie
Heilige Maria Sterre der Zee
Kerkgracht 55
1782 GJ Den Helder
tel. 0223 - 61 25 50
rk.denhelder@wolmail.nl
www.mariasterrederzee-denhelder.nl
IBAN NL45INGB 0007 2359 92

Petrus en Pauluskerk
Kerkgracht 54
1782 GK Den Helder

Willibrordkerk
Parkstraat 24
1787 AC Julianadorp

r.-k. Parochie OLV Visitatie
Keinsmerweg 3
1756 AE 't Zand
tel. 0224 - 59 12 26
olv.visitatie@kerktzand.nl
www.rkkerktzand.nl
IBAN NL05RABO 0374 4016 32

r.-k. Parochie Texel
Molenstraat 34
1791 DL Den Burg
Tel. 0222 - 322161
secretariaat@rkparochietexel.nl
www.rkparochietexel.nl
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500

H. Johannes de Doper kerk
Molenstraat 36
1791 DL Den Burg

H. Francisca Romana kerk
Molenlaan 2
1795 AM De Cocksdorp

St. Martinus kerk
De Ruyterstraat 129
1792 AN Oudeschild

bloemen - planten - bruidsboeketten
rouwarrangementen - bloemstukken - cadeau-artikelen



Bloemsierkunst
FLORINA

Keinsmerweg 30 - 't Zand - 0224 870010

Kopijdatum uitgave april/mei
uiterste inleverdatum 3 maart 2023

Kerk INN Zicht

Dit parochiemagazine is er voor u!
Een magazine vol verdieping,
nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier.
Wij bidden dat dit blad voor u een
moment van bezinning is en
geestelijk water voor u mag zijn.

Redactieleden:

Eveline van Arem

Anita Bakker

Danique Bakker

Sijm Bakker

Cindy Do

Lorena Garritsen

Henny Hin

Bertus Rijpstra

Mirjam Schouten

Contact redactie:

redactiekerkinnzicht@gmail.com

tel. 0223 - 61 25 50

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden brieven en
artikelen te redigeren, niet te
plaatsen of in te korten (zoveel
mogelijk in overleg met de auteur).

Logo ontwerp:

Sergio Calzada Mayoral

Regio Breed werken wij samen met
de parochies Anna Paulowna en
Breezand.



- 3 Pastoraal woord
- 6 paus Benedictus XVI
- 9 Vele wegen
- 10 Tigers of God
- 13 Veertigdagentijd
- 14 Tiger Kids
- 16 parochie Texel
- 18 parochie O.L.V. Visitatie
- 20 parochie H. Maria Sterre der Zee
- 24 Volg Mij!
- 29 Ode aan de natuur
- 33 Vastenactie
- 34 Liturgisch rooster vieringen

Benedictus PP XVI

† 31 december 2022
Paus Benedictus XVI, Joseph Ratzinger

Paus Franciscus bij zijn uitvaart:
"Benedictus, jij trouwe vriend van de Bruidegom,
moge je vreugde compleet zijn nu je zijn stem definitief en voor altijd hoort!"

**"Jesus,
ich liebe
dich!"**

In de laatste verstaanbare woorden die Benedictus enkele uren voor zijn dood sprak, drukte hij zijn liefde voor Jezus uit.

In zijn eveneens naar buiten gebrachte geestelijk testament lezen wij:
"Jezus Christus is waarlijk de Weg, de Waarheid en het Leven – en de Kerk, in al haar gebreken, is waarlijk Zijn Lichaam."

**"Ik ben
slechts een
pelgrim
die start aan
de laatste
fase
van zijn
pelgrimage
op aarde."**

Paus Benedictus XVI overlijdt bijna tien jaar na de verrassende aankondiging van zijn aftreden op 11 februari 2013, toen hij een korte verklaring in het Latijn tegenover de verbaasde kardinalen heeft voorgelezen.

Hij was de eerste paus in zeshonderd jaar die dit heeft gedaan. In een gesprek met de journalist Peter Seewald, in het boekinterview «Licht van de wereld», dat drie jaar eerder verscheen, had hij er al op de een of andere manier op geanticipeerd: "Wanneer een paus tot het duidelijke besef komt dat hij niet langer fysiek, mentaal en geestelijk in staat is om de hem toevertrouwde taak uit te voeren, dan heeft hij het recht en in sommige gevallen ook de plicht om af te treden".

**Sinds zijn terugtreden heeft hij
in een teruggetrokken leven,
de kerk biddend in stilte
gediend, als een soort monnik.**



Vervolg: paus Benedictus XVI

Zoals alle bisschoppen draagt ook de Paus een speciale ambtsring. Net als bij bisschoppen symboliseert deze ring zijn (met een huwelijk te vergelijken) band van trouw met de Kerk.

Daarnaast is de ring van de Paus ook een specifiek teken dat hem kenbaar maakt als zijnde de opvolger van de apostel Petrus. Dit komt tot uitdrukking in de afbeelding op de ring: de apostel Petrus die, zittende in een scheepje, zijn netten binnenhaalt (vgl. Mattheus 4:18-19). Vanwege deze afbeelding wordt deze ring de Vissersring (Lat.: *anulus piscatoris*) genoemd.

De ring vertoonde de traditionele afbeelding van Petrus in een scheepje, met daarboven de tekst "Benedictus XVI".



“Houd stand
in het geloof!

Laat je niet in
de war brengen!”

Paus Benedictus was de eerste paus sinds de Middeleeuwen die de tiara - de pauselijke kroon; symbool van diens macht - wegliet uit zijn wapen en in plaats daarvan een eenvoudigere bisschopsmijter koos.

Paus Benedictus had een hechte vriendschap met paus Johannes Paulus II. Deze paus haalde hem hoogstpersoonlijk naar Rome.

Na de dood van Johannes Paulus II roept het conclaaf van 2005 in minder dan 24 uur Joseph Ratzinger om de overleden paus op te volgen. Hij is dan 78 jaar oud - die alom wordt gewaardeerd en gerespecteerd - zelfs door zijn tegenstanders.

Vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek stelt Benedictus XVI zich voor als een "nederige werker in de wijngaard van de Heer". Hij heeft geen "programma's" maar "met de hele kerk Kerk wil luisteren naar het woord en de wil van de Heer".

19 april 2005 - 265e paus



Vervolg: paus Benedictus XVI



De vreugde van het christen zijn!

Als paus sprak Benedictus XVI voortdurend over de "vreugde van het christen zijn", en wijdde hij zijn eerste encycliek aan de liefde van God, "Deus caritas est" en dan de tweede aan de christelijke hoop, "Spe Salvi".

"Aan het begin van het christen-zijn - schrijft hij - is er geen ethische beslissing of een geweldig idee, maar de ontmoeting met een gebeurtenis, met een Persoon".

"We will soon have priests reduced to the role of social workers and the message of faith reduced to a political vision. All will seem lost, but at the right moment, precisely in the most dramatic phase of the crisis, the Church will be reborn. She will be smaller, poorer, almost a catacomb, but also holier. Because it will no longer be the Church of those who seek to please the world, but the Church of those faithful to God and to his eternal law. The rebirth will be the work of a small remnant, apparently insignificant yet indomitable, which has gone through a process of purification. Because that's how God works. Against evil, a little flock stands."

Benedict
XVI

Hier sprak hij dus over de ontmoeting met Christus, die uit liefde zijn eigen leven voor alle mensen heeft gegeven.

"You were made for greatness!"

POPE BENEDICT XVI

Tien jaar paus Franciscus

Op 13 maart is het tien jaar geleden dat paus Franciscus aantrad. Na het plotselinge terugtreden van de sinds kort overleden paus Benedictus XVI werd op 13 maart 2013 de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio tot paus gekozen. Hij nam toen de naam Franciscus aan.

Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een paus deze naam koos. Hij gaf daarmee direct een statement af, want net als zijn patroon Sint-Franciscus vraagt paus Franciscus voortdurend aandacht voor de armen en de zwakken in de samenleving.

Wat veel mensen niet weten is dat paus Franciscus van beroep eigenlijk chemisch technicus is. Hij werkte enkele jaren in een laboratorium, voordat hij priester werd en intrad bij de jezuïeten. Hij verbleef enige tijd voor studie in Spanje, Ierland en Duitsland en was onder meer provinciaal overste van zijn orde in Argentinië.

In 1992 werd hij hulpbisschop van Buenos Aires en in 1998 aartsbisschop van dat bisdom. Ook in die tijd trok hij zich het lot van de armen in de sloppenwijken al aan. In 2001 werd hij kardinaal en in 2013 paus.

Online met de jezuïeten op pelgrimstocht door Europa

Met de "Jesuit Pilgrimage" app ga je digitaal Ignatius achterna, langs plekken die hem hebben gevormd.



Via de app kun je door middel van kaarten, 360-graden foto's, audio en tekstmeditaties de verschillende haltes bezoeken van Ignatius' eigen pelgrimstocht. Ideaal voor als Spanje te ver weg is, of ter voorbereiding op een reis. Of waarom niet de app gebruiken om nog eens herinneringen op te halen als je al eens in Loyola bent geweest, bijvoorbeeld.

52 geloofsvragen

Wat geloven christenen eigenlijk? Deze serie geeft je een overzicht van uit het leven gegrepen vragen als: Wat doen mensen in de hemel? Heeft het lijden zin? Is geloven voor simpele zielen? Auteur Nikolaas Sintobin sj laat je op deze manier kennismaken met het christendom of anderzijds je kennis te verdiepen c.q. op te vijzelen. Nu in podcastvorm bij; Biddenonderweg.org

Alpha cursus (basis geloofscursus volwassenen)

In twee vorige edities van KIZ hebben wij reeds de Alpha cursus voorgesteld en ook hier buitenom op verschillende manieren gepromoot (ontmoetingen op donderdagen om de week van 18:00 -20:30; telkens met gezamenlijk avondmaal en bespreking rondom de kern thema's van ons geloof). De cursus is reeds op 19 januari goed begonnen. De groep is niet groot, wel intiem en fijn, dus wij zien uit naar de goede ontwikkeling en mooie ervaringen van deelnemers. Samen eten en ontmoeten om elkaar met anderen te delen doet goed. Leest u het hierover voor het eerst? Bent u geïnteresseerd om hier zelf mee aan te doen? Ga naar website van Maria Sterre des Zee parochie, daar kunt u meer informatie vinden en zich eventueel digitaal voor opgeven. Of u belt met : Kapelaan Pawel Banaszak (06-46554569)

Missionaireparochie.nl





THE TIGERS OF GOD

JONGEREN REGIO NOORDKOP



Op 18 maart 2023 zal er weer een jongerenprogramma van de Stille Omgang plaatsvinden. Dit jaar in de Papegaai (Jozefkerk) aan de Kalverstraat. Na jaren van corona, kunnen we weer samenkomen. In een verkort programma bereiden we ons voor op het lopen van de stille tocht ter gedachtenis aan het Mirakel van Amsterdam. Een Eucharistisch wonder waar we nog altijd van mogen getuigen.

ITE MISSA EST

Het thema van de Stille Omgang 2023 is 'Ite Missa Est'. Deze woorden klinken aan het einde van de H. Mis en nodigen ons uit om de wereld in te gaan gevoed door de Heer zelf. Daarin mogen we het voorbeeld van Maria volgen die na het ontvangen van de Heer in haar

moederschoot opstond en naar haar nicht Elisabeth trok en daar de vreugde om Gods goedheid in grote vreugde deelde (Thema van de WJD). Ook jij mag over die goedheid delen!

PROGRAMMA

Om 20:45 uur openen we de deuren. We starten met een uitleg over het Mirakel van Amsterdam, gevolgd door een inleiding over het thema 'Ite Missa Est'. Om 21:30 uur hebben we een moment van Eucharistische aanbidding.

Gedurende het gehele programma is er gelegenheid om het sacrament van de biecht te ontvangen.

Om 22:00 uur vieren we de H. Mis met bisschop Jan Hendriks.

INFO

Wie: 16-30 jaar

Wat: Landelijk Jongerenprogramma Stille Omgang

Waar: Kalverstraat 58, Amsterdam (Jozefkerk/Papegaai)

Wanneer: zaterdagavond 18 maart

Hoe laat: 20:45 uur tot ongeveer 00:00 uur incl. lopen Stille Omgang



Meer informatie over
Tienerkamp BreakOut op:
www.jongekerkerk.nl



Vormsel 2023



Het sacrament van het vormsel is met moeilijke woorden: "de voltooiing van de christelijke initiatie". De zalving bezegelt de band die je bij je doopsel met Christus bent aangegaan.

Het vormsel zet een zegel, dat onuitwisbaar is. Je kunt daarom slechts eenmaal in zijn leven worden gevormd. Het zegel blijft áltijd!

Dit jaar gaan de volgende kinderen zich voorbereiden op dit sacrament:

Sep de Graaf -	Wieringerwaard
Szymon Mierzwa -	Julianadorp
Linsy Berbee -	Breezand
Kenishan Vijayakuma -	Den Helder
Jurre Smit -	Breezand
Marcel Purmer -	Wieringerwaard
Mees Kok -	Breezand
Luca Beelen -	Breezand
Liv van der Reep -	Breezand
Roksana Kiszczak -	't Zand

Als je nadere informatie wilt of ook het sacrament wilt ontvangen kán je je nog opgeven:
vormsel.regiobreed@gmail.com.

Nadere informatie? mail ons en we nemen contact met je op.

Mede namens het pastorale team,
Agnes Borst & Anita Bakker

JONG BISDOM HA
Geloven in een gemeenschap

www.jongkerk.nl | www.themissionaryschool.nl

Facebook, Twitter, Instagram icons | [@jongbisdomba](https://www.instagram.com/jongbisdomba)

HA! JONG BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM

THE MISSIONARY SCHOOL

WYD LESION 2023



Donderdag 2 februari vieren wij 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om Christus zelf. Maria Lichtmis is de naam voor het feest van de Opdracht van Jezus in de tempel.

Lucas 2, 22: "Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, bracht Maria Jezus naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan God".

Om dit te gedenken werd dit feest ingesteld.

Viert u mee?

Eucharistieviering, 2 februari, Den Helder, 09.30 uur aansluitend stille aanbidding tot 10.30uur

Feestdag Sint Jozef - 19 maart.

**Heilige Jozef,
beschermer van het huisgezin
en de Heilige Katholieke kerk,
bid voor ons.**



Aankondiging van de Heer

Negen maanden vóór het hoogfeest van de geboorte van de Heer herdenken wij hoe Zijn komst door de Engel Gabriël werd aangekondigd. 25 Maart is dus eerst en vooral een feest van de Heer en vervolgens een Mariafeest. Op deze dag vieren wij het begin van onze verlossing, de vervulling van het profetische woord zoals dit in het Evangelie wordt vermeld:

"Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen". (Mt. 1, 23), de intrede van Christus in deze wereld: "Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid...Ik ben gekomen, o God, om Uw wil te doen". (Hebr. 10, 5-7).



Bidden

is liefde tot God

Vasten

is liefde voor mijzelf

Geven

is liefde voor de naaste

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is dit jaar van Aswoensdag 22 februari tot en met zaterdag 8 april.

Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer..

Carnaval

Drie dagen van uitbundig feest vieren we voorafgaande aan Aswoensdag en het begin van de Vastentijd. De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het feest is wel duidelijk gerelateerd aan het katholieke vasten. Dat blijkt uit het feit dat het in Nederland alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en plaatsen (Noord-Brabant en Limburg).

Vasten

Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of telefoon uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:

- een betere omgang met God;
- een betere omgang met medemensen;
- een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
- een betere omgang met jezelf.

Vasten is een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.

Aswoensdag

De eerste dag van de vastentijd. U kunt een askruisje krijgen, zie het rooster op blz 35 waar in onze regio.

De as wordt gemaakt door overgebleven palmtakjes van Palmпасen van het jaar ervoor te verbranden. Het askruisje moet ons eraan herinneren dat ons leven vergankelijk is, niet meer dan stof en as, en dat een mens dus zijn plaats moet kennen.

Gen. 18,27 waar Abraham zegt:

"Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben"?

Halfvasten - 19 maart 2023

Tijdens de Eucharistie draagt de priester een roze kazuifel: door het paars van berouw en inkeer schijnt al het licht van Pasen.





Beginnen



KIK

De kinderen van Valentino en Martje Muis rennen door de kerk. Ze zijn druk, duiken weg, hollen verder, kibbelen. Maar waarom, denkt Kikker. Hij gaat midden in het pad zitten. Het groepje komt piepend tot stilstand. 'Wat doen jullie?' vraagt hij. 'Uuuuhm ... we ... verstoppn ons!' 'Voor onze moeder!!' gilt de jongste. 'Ssst!' sist een ander. Kik tikt nadenkend met zijn poot: 'Voor je moeder??' De jongste gilt: 'Ik wil NIET opruimen!!' Dan legt de oudste uit: 'Mama zegt dat we voortaan elke vrijdag ons huisje moeten opruimen. Het begint vandaag.' De kleintjes drukken hun oren plat. 'Neeee! Opruimen is STOM!' Kik zucht: 'Dus jullie willen niet BEGINNEN?' 'Beginnen is óók STOM!'

Kik neemt de muizen mee naar de keuken. 'Kijk,' zegt hij, 'Hier is het gezellig, toch?' Dat is waar. Ze zien de koektrommels op hun plek, de suikerpotten. Er staan bloeiende planten, de kranten liggen op tafel, de gevonden voorwerpen in een doos. Dan gooit Kik de doos om, boem. Alles rolt over de vloer. 'Oooh!' roepen de muisjes. 'Kik, nu moet JIJ opruimen!!' 'Ja hoor, dat wil ik wel,' zegt Kik. 'Maar ik wil niet BEGINNEN.' En hij verstopt zich zogenaamd onder de tafel. Met een zucht begint de oudste zus spullen terug te doen in de doos. En al gauw is iedereen aan het opruimen. 'Gezellig hè!' roept de jongste als alles klaar is, 'Kom mee! Dan gaan we thuis ook BEGINNEN!' En natuurlijk helpt Kik even mee met beginnen.



Versje

Soms moet je iets gaan doen, gaan durven of gaan starten uit plicht, voor je fatsoen, of vrolijk en van harte. Soms moet je iets gaan wagen en riskeren om te winnen, de eerste stap gaan zetten, niet zeuren maar beginnen.

Starten start met starten, en gaan begint met gaan. Als je niet bewegen wilt, begin er dan niet aan. Beginnen is iets moeilijks, waaraan je nooit echt went, maar meestal merk je achteraf dat je begonnen bent!

Zo is God met ons begonnen, met licht en veel plezier en elke nieuwe morgen begint Hij weer met zwier. Zijn scheppingskunst is zonder eind, zijn wijsheid die is top. Maar als wij rommel maken, zegt Hij: ruim dat eens op.

En hoe je in beweging komt, dat leer je al als kind, beginnen is niet moeilijk ... als je maar begint!



Uit de Bijbel

'In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren. Toen zei God: 'Er moet licht zijn!' En er was licht. En God zag dat het licht goed was.' (Genesis 1,1-4a)

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns



Wat is er zo mooi aan vasten?

Kijk samen met je vader, moeder of opa & oma op de volgende site;

<https://www.geloventhuis.nl/2016/vast-wel/verdiepen/wat-er-zo-mooi-is-aan-vasen.html>

Voor in de agenda;
Op Goede Vrijdag ben ook jij uitgenodigd om samen met andere kinderen de Kruisweg te lopen in de kerk in 't Zand.
Het is om 15.00 uur.



Palmpasienstok maken: Kom jij ook?!

Zaterdag 1 april om 13.30 uur in de pastorie van de Petrus- en Pauluskerk.

Je mag altijd je vriendje of vriendinnetje ook meenemen!

Eerste Heilige Communie

Dit jaar werken de parochies van Anna Paulowna, Breezand en 't Zand samen in de voorbereiding op een gezamenlijke viering van de Eerste Heilige Communie op 4 juni 2023. Met de betreffende werkgroep hebben we hiervoor een rooster gemaakt. De voorbereidingen vinden plaats op de donderdagmiddag. Wij hebben samen een groep van 17 kinderen. Mooi.

We zijn gestart op donderdag 19 januari. De kinderen komen samen van 12:30 – 14:00 uur gedurende deze periode op 3 verschillende locaties. Dat wil zeggen dat we de eerste 4 bijeenkomsten in 't Zand zullen werken, de 4 daaropvolgend in Anna Paulowna en de laatste 4 bijeenkomsten in Breezand. Zo leren we elkaar steeds beter kennen.

De gezamenlijke groep van PP-kerk in Den Helder en H. Willibrord in Julianadorp, viert hun Eerste Heilige Communie gelijk op 4 juni 2023. Hiervoor komen de kinderen samen op donderdagen maar van 15:00-16:30 en dan keer op keer wisselend tussen beide kerken. We zijn gestart op 12 januari in de PP, de volgende ontmoeting vindt plaats op 26 jan. in H. Willibrord en zo gaat het door. Hiervoor is ook een eigen rooster opgesteld. We hebben hier een groep van 9 kinderen.

Het is een hele organisatie maar de leden van de werkgroepen hebben er zin in. Zo hebben we ook de vieringen die onderdeel zijn van de voorbereiding eveneens verdeeld over de parochies zodat we iedere kerk met de communicantjes van binnen en van buiten hebben gezien. En natuurlijk zal ook een bezoek aan de Blauwe Zusters niet ontbreken in onze voorbereiding. Kortom een mooi programma om de communicantjes voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie.

Wilt u nadere informatie, dan kunt u bellen met:
Kapelaan Pawel Banaszak (06-46554569)





PAROCHIE TEXEL

Openingstijden secretariaat
dinsdag en woensdag 10.00 -12.00 uur
Molenstraat 34 1791 DL Den Burg
Tel. 0222-322161.
secretariaat@rkparochietexel.nl

OECUMENISCH VREDESGEBED

Iedere zaterdag bidden we in de kleine Johannes in de R.K. kerk van Den Burg voor de vrede. Iedereen kan tussen 14.00 tot 16.00 uur binnen lopen en meebidden en of een kaarsje aansteken. Op ieder halfuur wordt gezamenlijk het Onze Vader en een Vredesgebed gebeden. Tussendoor is er gelegenheid voor stil gebed. LOOP GERUST BINNEN BID MEE VOOR DE WERELDVREDE !!!

BIDDEN IN DE VASTENTIJD

In de komende vastentijd bidden we op de dinsdagen 28 februari, 7, 14, 21, 28 maart en 4 april een vastengebed. Om 10.00 uur in de kleine Johannes in Den Burg. Na afloop staat er koffie klaar in de pastorie. BID U MEE

OECUMENISCHE TAIZÉ VIERING

Op vrijdag 10 februari is er een Taizé viering om 19.30 uur in de Joh. de Doper kerk Den Burg. Een Taizé viering is een mediatieve viering waarbij het gebed, de Taizé liederen, het Licht en stiltes centraal staan. U bent van harte welkom de viering bij te wonen op vrijdag 18 november. Na afloop staat de koffie en thee klaar.

KINDERACTIVITEIT VOOR DE VASTENTIJD

Voor de kinderen willen we graag in de vastentijd een bijeenkomst organiseren. De vastentijd is een tijd van nadenken en bezinning, je voorbereiden op het grote paasfeest. Om jullie hierbij te helpen willen we samen met jullie een prayerbord maken.

Kom jij ook? Geef je wel even op bij het secretariaat, zodat we voldoende materiaal kunnen inkopen. Datum: maandag 13 januari
Tijd: om 15.00 uur Plaats: pastorie van Den Burg

ASWOENSDAG

22 februari is het Aswoensdag, het begin van de vastentijd, zowel in de viering in de Gollards om 10.30 uur als 's avonds om 19.00 uur kunt u het Askruisje ontvangen.

PERSONALIA

In liefdevolle herinnering...

Kees Smit

* 05-02-1945 - † 13-11-2022

Maartje Reij van Heerwaarden

* 18-05-1935 - † 21-11-2022

Theo Reij

* 17-06-1937 - † 03-12-2022

Joop Bakker-Smit

* 26-10-1933 - † 15-12-2022

Wij gedenken hen in liefde en dankbaarheid en wensen hen die achterblijven veel kracht en sterkte om het verlies te dragen.

KERKBIJDRAGE

Bij deze KerkInzicht treft u ook weer de folder aan waarmee wij de kerkbijdrage onder uw aandacht willen brengen. Wij hopen u hiermee op een positieve manier te bereiken en wellicht bent u bereid ons financieel te steunen. Bij voorbaat dank.

VIERINGEN GOLLARDS

In de Gollards zijn er op de woensdagen 22 februari en 29 maart om 10.30 uur eucharistie vieringen in de bioscoopzaal. U bent van harte welkom. Na afloop drinken we samen koffie.

HUISPAASKAARSEN

In de maand februari ligt er achter in de kerken na de viering weer een poster klaar waar u uw huispaaskaarsen op kunt bestellen voor 2023. U heeft de kaars dan voor Pasen in huis.

KERKBIJDRAGE 2023

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen.
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. RK parochie Texel
Of scan deze QR code.



VAN HET BESTUUR

Zondag 8 januari jl. vond de eerste parochiedag van 2023 plaats. Voorafgaand aan de samenkomst werd er een viering gehouden in de Johannes de Doper kerk welke viering muzikaal werd ondersteund door een samenzang van het dames- en herenkoor. Het mag gezegd worden, het was een lust voor het gehoor van de bezoekers.

Na de viering was er een samenkomst in de Witte Burcht waarbij er gelegenheid was elkaar een zalig nieuwjaar te wensen. Tevens werd er aan 9 koorleden de Gregorius onderscheiding uitgereikt voor respectievelijk 25, 40, 50 en zelfs 60 jaar trouw koorlidmaatschap. Tijdens het openingswoord van de vice-voorzitter werd ook het vertrek van onze parochie coördinator Henny Hin-Witte per 1 mei 2023 kenbaar gemaakt.

Toen het vertrek van de laatste pastoor uit de pastorie een feit was werd de noodzaak ingezien dat er toch met regelmaat iemand op de pastorie aanwezig diende te zijn. Sinds 1 januari 2008 is Henny het gezicht van de parochie en daar zijn wij haar dankbaar voor. Wat begon als vrijwilligster in de kindernevendiensten kreeg een vervolg als parochie-coördinator in dienst van de parochie.

Om voor zichzelf meer verdieping te krijgen volgde zij hiervoor een aantal cursussen. Zij is een waardevolle aanvulling en regelaar geweest voor het pastorale team en de parochie. Ook het bestuur voorziet ze met regelmaat van nuttige informatie want het mag duidelijk zijn dat zij door de jaren heen veel kennis over de parochie heeft vergaard. We zijn ons er van bewust dat zonder bezetting op de pastorie het directe contact met de parochianen verloren zal gaan. Er is dus een verzoek gedaan aan het Bisdom een sollicitatie procedure te mogen starten om een opvolger voor Henny te vinden welk verzoek is gehonoreerd. We zijn dus op zoek naar een persoon die voor 24 uur (uren zijn bespreekbaar) plaats wil nemen op ons secretariaat waarbij een katholieke achtergrond gewenst is. "Het werk bestaat uit administratieve taken, je bent de rechterhand van het pastorale team en de ogen en oren van de parochie. Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Henny. Natuurlijk kunt u ook een sollicitatiebrief schrijven t.a.v. het bestuur naar Rk Parochie Texel, Molenstraat 34, 1791 DL Den Burg.



Is de baan van Henny niet voor u weggelegd dan kunt u altijd nog overwegen u aan te melden als vrijwilliger van de Parochie. Want net als overal zijn wij ook naarstig op zoek naar vrijwilligers voor allerlei grote en kleine klussen, taken en projecten.

Bestuur RK Parochie Texel



PAROCHIE 'T ZAND

Openingstijden parochiezaal:
1e en 3e woensdag
10.00 uur - 11.00 uur.

tel.: 0224 - 59 12 26

Misintenties kunnen ook per mail
worden doorgegeven.

Woensdag van
14.00 - 15.00 uur

Stille Aanbidding
in 't Zand

Alternatieve Voorjaarsactie 2023

Ook dit jaar hebben we gekozen voor een

ALTERNATIEVE VOORJAARSACTIE!

We zullen ook dit jaar niet bij u aan de deur komen maar bezorgen op bestelling bij een minimale afname van 8 potjes. We hebben weer potjes narcissen en blauwe druifjes.

De prijs is 8 potjes voor € 10,00. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de Stichting Onderhoud Orgel- en Kerkgebouw (SOOK) van parochie O.L.V. Visitatie Noord Zijpe.

Geeft uw bestelling door vóór zaterdag 4 maart a.s. U ontvangt dan van ons een betaalverzoek. Na betaling wordt uw bestelling op 10 of 11 maart a.s. bezorgd.

Bestellingen kunt u doorgeven op emailadres:
cmsneekes-wijnker@hetnet.nl of 06 - 10734755 (Tineke Sneekes).

Alvast hartelijk dank,
Fons Dekker, Tineke Sneekes, Margret van Muijen en
Sandra de Groot.

Huispaaskaars

Als u een huispaaskaars wilt bestellen kan dat. In de maand februari ligt er een inschrijfformulier voor u achterin de kerk. U kunt dan een huispaaskaars bestellen door uw keuze en uw gegevens in te vullen.

De kaarsen liggen dan tijdig voor Pasen voor u klaar na de mis in de maand maart.

PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Voor uw hulpvraag: caritas.trinitas@gmail.com.

Uw steun is welkom! NL25 RABO 0374 4064 13 Caritas R.-K. Parochie 't Zand.





Wij hopen op uw steun;

IBAN NL05RABO 0374 4016 32
R.-K. parochie OLV Visitatie
of scan de QR-code.

Actie Kerkbalans 2023

Bij de Kerk Inn Zicht van deze maand zit een oproep voor de actie Kerkbalans van dit jaar. Ondanks het feit dat de kerk gesloten gaat worden is onderhoud nog steeds nodig. Wij hopen dan ook dat u de kerk ook een warm hart toe draagt en een bijdrage blijft doen om het gebouw in ieder geval te kunnen behouden, en onderhouden.

Enquête

In het laatste parochieblad was een enquête-formulier bijgevoegd met de vraag of we samen met Anna Paulowna en Breezand willen 'kerken' of dat we ons eventueel bij Schagen aan gaan sluiten. Er zijn 53 formulieren terugontvangen (van de 700). 53% geeft aan voorstander te zijn om bij Schagen aan te sluiten. 32% wil samen met Breezand/Anna Paulowna verder en 15% heeft geen mening. Deze uitslag is uitgedragen binnen het samenwerkingsverband RK Noordkop.

Passion 2024

In 2022 hebben we samen met onze mede christenen van de kerk uit Schagerbrug een prachtige voordracht van de Passion georganiseerd. Het organiseren van een dergelijke uitvoering is heel veel werk en daarom is besloten om in 2023 geen Passion uit te voeren, maar al onze energie in te zetten voor een uitvoering in 2024.



Personalia overleden:

Antonius Leonardus Heemskerk
*

Agatha Maria Slijkerman-Sinnige
*

Helbert Marius Vogelzang
*

Adrianus Cornelis Jozef Kruijer
*

Rie Hertog - Sweep

VIERINGEN ZANDSTEE

2 febr	09.45 uur	eucharistieviering	priester
9 febr	09.45 uur	eucharistieviering	priester
16 febr	09.45 uur	eucharistieviering	priester
23 febr	09.45 uur	woord- en gebedsviering	Breggit
2 mrt	09.45 uur	eucharistieviering	priester
9 mrt	09.45 uur	eucharistieviering	priester
16 mrt	09.45 uur	eucharistieviering	priester
23 mrt	09.45 uur	woord- en gebedsviering	Jos
30 mrt	09.45 uur	woord- en gebedsviering	Breggit



U weet toch dat u pastoor Ivan altijd kunt bellen?

Pastoor is bereikbaar op telefoonnummer : 06 - 17 12 96 42.



PAROCHIE DEN HELDER - JULIANADORP

Parochiecentrum tel. 0223-612550
Kerkgracht 55 te Den Helder:
donderdag 09.00 uur - 11.00 uur
rk.denhelder@wolmail.nl

IN MEMORIAM

Fia Smit - Weel

Zondagochtend 27 november overleed in het Alkmaarse NoordWest Ziekenhuis Fia Smit-Weel, na een ziekbed van enkele weken.

Fia was gezien en geliefd bij zeer velen in onze parochiegemeenschap. Vanaf het midden van de jaren '60 was zij actief in en om de Petrus en Pauluskerk, als dirigente van het PP-kinderkoor, als lectrice en als lid van de parochieraad en het bestuur. In 2020 werd zij lid van het bestuur van het samenwerkingsverband van de r.-k. parochies in de Noordkop en tot voor zeer kort dirigeerde zij met plezier het Inzingkoor van de parochie.

Naast haar lange loopbaan in het onderwijs, als 'juf' (zoals ze dat zelfs steeds noemde) in het basisonderwijs en als muziekdocent en conrector bij OSG Nieuwediep, was Fia ook breder maatschappelijk actief, in de wereld van de politiek, de serviceclubs en de culturele instellingen van onze stad.

We herinneren haar optimisme en haar onvermoeibare inzet voor onze parochie. We denken met bewondering terug aan haar vitale en sprankelende persoonlijkheid, waarin ze steeds een luisterend oor had voor de mensen, en met haar stem en sprekende ogen velen heeft geïnspireerd. We zijn in gedachten bij haar man Cees en de kinderen en kleinkinderen, voor wie haar sterven een groot gemis is.

Dankjewel, Fia, voor alles wat je voor onze parochie hebt betekend.



Na de vieringen in de PP van 22 januari, 12 en 26 februari a.s. kan er weer, bij interesse, een huispaaskaars uitgezocht worden.

Op het Parochiecentrum is dit mogelijk tot en met 2 maart van 09.00 - 12.00 uur.



Personalia

Gedoopt:

Nick Hoekstra

Overleden:

Fia Smit – Weel

*

Adinda de Boer

*

Anneliese Lennartz

*

Tiny Smit – Koot

*

Ans Dirks

PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Voor uw hulpvraag;
pcidenhelder@kpnmail.nl

Uw steun is welkom!
NL05 RABO 0335 9052 42
Caritas Den Helder



PERSOONLIJK CONTACT MET DE PAROCHIE ? GEEF HET AAN !

Contact komt van twee kanten. De één zoekt de ander op, of omgekeerd. Niet iedereen heeft behoefte aan persoonlijk contact met de parochie. Veel ouderen denken soms terug aan het 'huisbezoek' van vroeger: soms wat ongemakkelijke gesprekken over het geloof met de pastoor of de kapelaan... Of men denkt: de pastoor komt alleen als ik heel ziek ben met de communie, of als ik 'bediend' wil worden.

Maar op het gebied van contact met de parochie is er veel meer mogelijk. De pastores, ook al hebben ze veel parochianen in onze regio, zijn hiervoor beschikbaar, wanneer u daaraan behoefte heeft. Maar het hóeft allemaal natuurlijk niet zo te zijn. Gewone aandacht, van mens tot mens, met iemand anders vanuit de kerk is minstens zo belangrijk. We zijn tenslotte één geloofsgemeenschap, samen met elkaar. Samen-kerk!

Alleen: het is wel nodig dat we weten dat u aan contact behoefte heeft. U kunt zelf contact zoeken met de parochie en aangeven wat u wilt. Of iemand anders in uw omgeving kan dat doen, namens u.

Er is al regelmatig aandacht voor zieken en ouderen. Dat gebeurt dan vanuit de organisaties van de Zonnebloem of de KBO. Zij doen fantastisch werk! Maar er zijn ook andere initiatieven: Zo is er in december jl. een prachtige contactmiddag georganiseerd in de Willibrordkerk.

Ook zijn er bezoekgroepjes, en kennen we de 'rozenzondag' en het 'bloemetje van het altaar', allemaal bedoeld voor mensen die wat aandacht vanuit de parochie kunnen gebruiken. Dus ook gewoon een bezoekje van een medeparochiaan is mogelijk, als u dat wilt! Maar -nogmaals- de eerste stap is: laat het ons weten! Doe dat zelf, of maak ons opmerkzaam op iemand anders die wat aandacht kan gebruiken!

HOE MAAK IK CONTACT ?

U kunt op donderdagochtend bellen met het parochiecentrum: 0223-612550. En een e-mail naar rk.denhelder@wolmail.nl is altijd mogelijk. U kunt dan precies aangeven wat uw vraag of wensen zijn. Ook kunt u een zg. 'gele kaart' (laten) invullen, die achter in de PP-kerk en Willibrordkerk ligt. Dan zoeken we contact met u en informeren naar wat u fijn vindt.

Binnenlopen in het parochiecentrum aan de Kerkgracht voor een kop koffie kan ook: elke donderdag, (na de Aanbidding om 9.30u) staat vanaf half 11 tot 12 de koffie klaar! En zijn we met velen, dan zetten graag wat extra koffie bij! U bent altijd welkom!

Pastores en parochieraad



Actie Kerkbalans

Beste parochianen,

Tegelijk met dit nummer van KerklInnZicht ontvangt u de folder Kerkbalans 2023. Altijd weer extra werk voor de samenstellers en bezorgers. Maar zij doen hun taak met toewijding en liefde!

De folder bevat natuurlijk een oproep om royaal te geven aan de 'kerk van morgen', maar ook nog steeds voor de 'kerk van vandaag'. U ziet dat we fors in de rode cijfers zitten. Gezien de gestegen energiekosten moeten we daar ook voor dit jaar ernstig rekening mee houden.

We beseffen dat het wellicht ook voor uw eigen huishouden moeilijk is om de balans financieel in evenwicht te houden. Toch bevelen we u deze actie Kerkbalans 2023 van harte aan. Dank u wel!

Wergroep Kerkbalans
voor PP en Willibrordkerk

Ziekenzalving 2023

Vanuit het verleden zijn we gewend bij de ziekenzalving te denken aan de laatste levensfase. Maar het sacrament van de ziekenzalving is een teken van Gods helpende nabijheid voor iedereen die ziek is naar lichaam en ziel. Door de zalving wordt de mens gesterkt. Het gaat dus aan de ene kant om beter worden, aan de andere kant gaat het om het beter kunnen dragen en verdragen van de ziekte als deze onomkeerbaar is.

De ziekenzalving is een van de zeven sacramenten ingesteld door Jezus Christus en daarna duidelijk aanbevolen en afgekondigd aan de gelovigen door de apostel Jakobus.

In zijn brief, te vinden in het Nieuwe Testament lezen wij: "Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden." (Jakobus 5;14-15).

De bediening van het sacrament bestaat uit een driedelige handeling: het gebed, de stille handoplegging door de priester en de zalving met gewijde olie.

De stille handoplegging door de priester is een eeuwenoud gebedsgebaar. Het drukt een verzoek om vertrouwen uit dat de Heilige Geest op een persoon zou neerdalen en zijn kracht in hem zou blazen.

De rustgevende, helende en verzorgende werking van olie is alom bekend. Alleen al om deze reden is de zalving met olie een duidelijk teken dat spreekt van het genezingswerk van God. De olie voor de zieken wordt ingewijd door de bisschop tijdens de Goede Week in de Christmamis"voor alle kerken van het hele bisdom.

Wanneer de priester het voorhoofd van de zieke zalft, spreekt hij de volgende formule uit: "Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest."

Tijdens de zalving van de handen zegt hij: "Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven."



11 Maart: eucharistieviering Julianadorp- met het sacrament van de ziekenzalving.
Inloop: 10.30 uur met ontvangst en koffie.
Aanvang eucharistieviering: 11.00 uur

Na de eucharistieviering zullen we, als u dat wilt, nog een lichte lunch houden met elkaar. De ervaring heeft ons geleerd dat het zinvol is om met elkaar nog even na te praten en dat kan onder het genot van de lunch.

U mag familieleden en vrienden uitnodigen om mee te komen naar de viering. In verband met de lunch is het wel fijn dat u zich van tevoren opgeeft.

Opgave bij:

Kerkelijk bureau tel: 0223-612550

Jan van Velzen tel: 0223-643066 of 0612170940

Johan Franke tel: 0223-642885

Heilige Blasius



Op vrijdag 3 februari vieren wij de gedachtenis van de heilige Blasius, bisschop en martelaar. Over zijn leven is niet zoveel bekend, hij was bisschop in Sebaste (Armenië) en stierf waarschijnlijk aan het begin van de 4e eeuw aldaar aan de marteldood.

Meer bekend is de legenede, dat hij op weg naar de marteldood een jongetje genas, dat ten gevolge van een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Vandaar dat hij wordt vereerd als patroon tegen keelziekten.

Op zijn feestdag ontvangt men de zogenaamde Blasiuszegen, waarbij de priester twee gekruiste kaarsen voor de keel houdt van de te zegenen persoon. De kaarsen zijn gezegend de dag ervoor, tijdens het feest van Maria Lichtmis.

U kunt de Blasiuszegen ontvangen op vrijdag 3 februari - 10.00 uur - Den Helder.

Zondag Laetare & Sint-Jozef

De datum 19 maart staat bij veel mensen in het geheugen gegrift als de feestdag van Sint-Jozef. Dat klopt ook, maar niet dit jaar.

Dat komt doordat 19 maart op een zondag valt. Dan gaat in de kerk de liturgie van de zondag voor. Het is ook nog een bijzondere zondag: Zondag Laetare. Of in gewoon Nederlands: halfvasten. We zijn halverwege de voorbereidingstijd op Pasen. Daarom mag op deze zondag het strenge paars even plaats maken voor het veel lichtere roze.

Het grote feest van Pasen komt dichterbij, maar daarmee ook de Goede Week met de herdenking van het lijden en sterven van Christus. De naam 'Laetare' is afgeleid van de eerste woorden van de intredezing van deze zondag. Laetare betekent: verheugt u.

En Sint-Jozef dan? Zijn feest vieren we dit jaar op maandag 20 maart.

Maand van de Heilige Familie



Februari, de maand van de Heilige Familie is een goed moment om stil te staan bij de heilige familie als model voor alle christelijke gezinnen.

Het is ook een goed moment om uw gezin en familie toe te wijden aan de Heilige Familie.





"Volg Mij!"

Apostel Jakobus de Meerdere

"Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht"
(Mt. 17, 1-2)

In de reeks artikelen over de apostelen gaan wij nu apostel Jakobus de Meerdere beter leren kennen.

H. Jakobus de Meerdere

In de Apostelen die door Jezus zelf gekozen zijn tijdens zijn aardse leven, hebben we gesproken over Paulus, Petrus en over zijn broer, Andreas. Vandaag ontmoeten we Jakobus.

De Bijbelse lijsten van de Twaalf vermelden twee personen met deze naam:

Jakobus de zoon van Zebedeüs en Jakobus de zoon van Alfeüs, die meestal van elkaar onderscheiden worden door ze Jakobus de Meerdere en Jakobus de Mindere te noemen. Deze aanduidingen willen niets zeggen over de mate van hun heiligheid, maar houden alleen rekening met de verschillende nadruk die zij krijgen in de geschriften van het Nieuwe Testament en met name in het kader van het aardse leven van Jezus.

Deze keer gaat onze aandacht uit naar de eerste van deze twee gelijknamige personen.

De naam Jakobus komt van "Iakobus", de Griekse vorm van de naam van de beroemde aartsvader Jakob. De apostel die zo heet is de broer van Johannes, en in de hierboven genoemde lijsten neemt hij de tweede plaats in, meteen na Petrus, zoals bij Marcus (Mc. 3,17), of de derde plaats na Petrus en Andreas in het Evangelie van Matteüs (Mt. 10, 2) en van Lucas (Lc. 6,14), terwijl hij in de Handelingen na Petrus en Johannes komt (Hand. 1,13).

Rijping in het geloof

Deze Jakobus hoort samen met Petrus en Johannes tot de groep van drie bevoorrechte leerlingen die door Jezus werden toegelaten bij belangrijke momenten van zijn leven. Samen met Petrus en Johannes heeft hij het moment mogen meemaken van Jezus' doodstrijd in de tuin van Getsemane en ook het gebeuren van de Gedaanteverandering van Jezus. Het gaat dus over situaties die veel van elkaar verschillen: in het ene geval ervaart Jakobus samen met de twee andere Apostelen de heerlijkheid van de Heer; ziet hij Hem in gesprek met Mozes en Elia, en ziet hij de goddelijke schittering in Jezus stralen; in het andere geval staat hij oog in oog met het lijden en de vernedering, ziet hij met eigen ogen hoe de Zoon van God zich vernedert en gehoorzaam is tot de dood.

De tweede situatie werd ongetwijfeld voor hem een gelegenheid tot rijping in het geloof, als een correctie op een eenzijdige, triomfalistische uitleg van de eerste: hij moest leren inzien dat de Messias, door het Joodse volk als een overwinnaar verwacht, in werkelijkheid niet alleen overladen werd met eer en heerlijkheid, maar ook met lijden en zwakte. De heerlijkheid van Christus ligt juist in het Kruis, in de deelname aan onze smarten.

Ter dood gebracht

Deze rijping in geloof werd op Pinksterdag tot voltooiing gebracht door de heilige Geest, en wel zo dat Jakobus zich niet terugtrok toen voor hem het moment van het opperste getuigenis gekomen was. In het begin van de veertigerjaren van de 1ste eeuw legde koning Herodes Agrippa, neef van Herodes de Grote, zoals Lucas ons verhaalt, "de hand op enkele leden van de Kerk om hen te mishandelen. Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen" (Hand. 12, 1) .



De korthed van het bericht, ontdaan van elk verhalend detail, laat van de ene kant zien hoe normaal het voor de christenen was met het eigen leven getuigenis te geven voor de Heer, en van de andere kant hoezeer Jakobus in de Kerk van Jeruzalem een prominente positie had, mede op grond van de rol die hij had tijdens het aardse leven van Jezus.

Santiago de Compostela - pelgrimstocht van het christelijk leven

Een latere traditie verhaalt van een verblijf van Jakobus in Spanje om dat belangrijke gebied van het Romeinse rijk te evangeliseren. Volgens een andere traditie zou daarentegen zijn lichaam overgebracht zijn naar Spanje, naar de stad Santiago de Compostela. Zoals we allemaal weten werd die plaats voorwerp van grote verering en is zij tot op heden het reisdoel van talrijke pelgrims, niet alleen uit Europa maar van heel de wereld. Dat verklaart de iconografische voorstelling van

St. Jakobus met de pelgrimsstok en de boekrol van het Evangelie in de hand, kenmerken van de apostel die reist en zich toewijdt aan de verkondiging van de "Blijde Boodschap" kenmerken ook van de pelgrimstocht die het christelijk leven is.

Bereidheid

Van de heilige Jakobus kunnen we dus veel leren: de bereidheid om de roeping van de Heer te aanvaarden, ook wanneer Hij ons vraagt de "boot" van onze menselijke zekerheden achter ons te laten; het enthousiasme om Hem te volgen op de wegen die Hij ons wijst en die in een andere richting gaan dan onze illusies en aanmatigingen; de bereidheid om van Hem met moed te getuigen, indien nodig tot aan het offer van het eigen leven. Zo staat Jakobus de Meerdere voor ons als een welsprekend voorbeeld van gelijk zijn aan Jezus Christus. Zo was juist hij, die aanvankelijk door middel van zijn moeder had gevraagd met zijn broer aan de zijde van de Meester te mogen zitten in zijn Rijk, de eerste die de kelk van het lijden dronk en met de andere Apostelen het martelaarschap deelde.

En tenslotte, bij wijze van samenvatting, kunnen we zeggen dat de weg - niet alleen de uiterlijke maar ook de innerlijke - van de berg van de Gedaanteverandering naar de berg van de doodstrijd, heel de pelgrimstocht symboliseert van het christelijk leven, tussen de moeilijkheden van het leven en de vertroosting van God door. Wanneer wij, zoals de heilige Jakobus, Jezus volgen, weten we ook in moeilijkheden dat we de juiste weg gaan.

Deze tekst is grotendeels genomen uit de catechese van Paus Benedictus XVI van 21 juni 2006.



Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

*Een paar uur
daarvoor had haar
stem nog geklonken*

DIENST AAN JE NAASTE

De grootste dienst die je aan je naaste kunt brengen, is de liefde op de drempel van leven en dood. Als het nacht is in het sterfbed van je dierbaren, is je aanwezigheid al voldoende om het lijden te verlichten. Als er geen uitzicht is op herstel of als de pijn de overhand heeft, hoef je er slechts te zijn om de eenzaamheid van het sterfbed mede te dragen. Ik maak hier geen mooie zinnen, ik schilder hier geen romantische beelden. Ik vertel hier wat ik zelf mocht ervaren bij de dood van mijn lieve schoonmoeder. Midden in de nacht werden we uit ons bed gebeld. Of we onmiddellijk naar Hoofddorp wilden komen. We konden het nauwelijks geloven. Nog maar een paar uur daarvoor had haar stem nog zo duidelijk geklonken. Kraakhelder, alsof de jaren er niet toe deden. Natuurlijk, we wisten dat het kaarsje na 95 jaar kon doven, maar we zagen ook dat ze steeds weer bleef verlangen naar de dag van morgen. We hadden wel altijd tegen elkaar gezegd: als ze sterft, laat haar dan niet alleen sterven. Midden in de nacht reden we naar Hoofddorp, waar mijn schoonmoeder na de dood van haar man nog goede jaren had genoten. Maar nu was ook haar leven voorbij, met dat ene telefoontje. De ambulancebroeder had gebeld, de schouwarts had de dood vastgesteld, maar de vraag bleef wat er nu precies was gebeurd. Het antwoord kwam vanuit de deuropening, midden in de nacht, nadat de ambulance en de arts waren vertrokken. Daar wachtte de zuster van de wijkzorg. Ze vertelde dat ze mijn schoonmoeder had bijgestaan in haar laatste uur, dat ze haar had gedragen in de angst en dat ze haar vasthield in het uur van de dood. Mijn schoonmoeder stierf in de armen van een lieve zuster. Ze was niet alleen toen ze haar laatste adem uitblies. Toen de zuster afscheid nam, kuste ze mijn schoonmoeder en bad in stilte. Mooier en dieper kan de dienst aan je naaste niet zijn. ■



Chrismamis - 5 april 2023

Er is in elk bisdom één viering die maar één keer per jaar en op één centrale plaats wordt gehouden. Dat is de zogeheten chrismamis. Tijdens deze viering wijdt de bisschop de heilige oliën, die in de loop van het jaar in parochies worden gebruikt voor doopsels, vormsels of het sacrament van de zieken. De chrismamis wordt elkaar jaar in de Goede Week gehouden. In ons bisdom is het gebruik om dit op woensdagavond te doen, op de vooravond van Witte Donderdag. De mis is 's avonds, zodat vertegenwoordigers van alle parochies uit het bisdom kunnen deelnemen om de gewijde oliën mee naar hun parochie te nemen.

Het is ook gebruik dat aan de chrismamis een groot aantal priesters deelneemt. Het is een moment waarop het hele bisdom zich als het ware rond de bisschop verzamelt. De priesters hernieuwen in deze viering ook hun wijdingsbelofte.

De chrismamis is elk jaar een heel sfeervolle plechtigheid. De viering vindt dit jaar plaats op woensdag 5 april om 19.30 uur. Iedereen is welkom.

Kathedrale Basiliek Sint Bavo : Leidsevaart 146 – 2014 HE Haarlem

Gedicht

Uw liefde in de wereld

**Geef ons ogen
die de kleine dingen van de
gewone dag zien
en in het licht zetten;**

**Geef ons oren
die de verborgen vragen in het gesprek
met anderen opnemen;**

**Geef ons handen
die niet lang overleggen
of ze zullen helpen en goed zullen zijn.**

**Laat uw licht doordringen
door het venster van onze ziel
in ons binnenste
zodat wij stralen in onze omgeving
én onderweg met medemensen.**

**Maak ons tot een venster
waardoor uw liefde in de wereld
schijnt.**

Naar het gedicht 'Venster van de ziel'
van Edith Stein

Uit: Van Titus Brandsma tot Edith Stein,
2022



GREGORIUS ONDSCHIEDINGEN OP TEXEL

Aan 9 koorleden is de Gregorius onderscheiding uitgereikt voor respectievelijk 25, 40, 50 en zelfs 60 jaar trouw koorlidmaatschap!

Allemaal koorleden die met veel plezier hun muzikale bijdrage leveren aan de vieringen in de RK parochie Texel.



Bakker Timmer, de *Echte* bakker WEBSHOP

Genieten van onze heerlijke Texelse specialiteiten en wilt u niet misgrijpen? Bestel dan gemakkelijk en snel in onze webshop.

Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één van onze winkels of u kiest ervoor om het thuis te laten bezorgen. Ons koekassortiment verzenden we in heel Nederland.

Wilt u een taart op Texel laten bezorgen? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product geschikt is voor u.



Timmer
De Echte Bakker



IN HET BEGIN: ODE AAN DE NATUUR

Onze Lieve Vrouw ter Nood telt af naar de unieke buitententoonstelling

Met een kunstzinnige buitententoonstelling en een aantrekkelijk publieksprogramma telt Het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo af naar 25 maart. Dan wordt de buitententoonstelling 'In het begin: ode aan de natuur' geopend. Met de tentoonstelling nodigt het Heiligdom inwoners en bezoekers van de regio uit om de bedevaartplaats te (her)ontdekken als groene plek voor stilte en bezinning. En wil zij bezoekers na laten denken over hun relatie met de natuur.

EEN UNIEKE BELEVING

Wie tussen 25 maart en 25 september 2023 het bezinningspark van het Heiligdom – de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland – bezoekt, wandelt langs een unieke buitententoonstelling. Tussen de kapellen en het groen staan kunstwerken opgesteld, geïnspireerd op de zeven dagen uit het scheppingsverhaal (Genesis 1). De zeven kunstwerken worden speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt door zeven verschillende kunstenaars en zijn nog niet eerder vertoond. Toegang tot de buitententoonstelling is gratis, donaties zijn welkom.

Jeroen de Wit, rector van het heiligdom: "Het scheppingsverhaal blijft intrigeren, ook al is het duizenden jaren oud. Het verhaal roept vragen op over onze oorsprong en onze verbinding met al wat groeit en bloeit. De kunstenaars die bijdragen aan deze tentoonstelling verbinden op verrassende, intrigerende wijze het oude scheppingsverhaal aan onze huidige relatie met de natuur."

De kunstenaars die zich aan de tentoonstelling hebben verbonden zijn (op volgorde van scheppingsdag): Timon Hagen, Martijn Duifhuizen, Ellen Rijsdorp en Mariska Mallee, Charlotte Brand, Esther Hoogendijk, Meg Mercx, en Rick Abelen.

Aan de tentoonstelling is een meditatieve wandeling langs de kunstwerken verbonden. In de beschikbare brochures geven teksten en kleine oefeningen verdieping aan de tentoonstelling en zetten de teksten aan tot bezinning en verwondering over de schepping én de natuur.

Meer informatie, het boekje met de meditatieve wandeling en het complete programma is begin maart terug te vinden op olvternood.nl.

NATUUR EN GELOOF

De buitententoonstelling wordt omlijst door een veelzijdig publieksprogramma vol aantrekkelijke activiteiten. Zoals interessante lezingen, buitenconcerten met klassieke en lichte muziek, begeleide wandelingen, schrijf- en groenworkshops en een workshop natuurfotografie. De buitententoonstelling en de publieksactiviteiten vormen samen het programma Natuur & Geloof.

Het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood is de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland en kent een geschiedenis die teruggaat tot het eind van de 14e eeuw. Op het terrein zijn ook de iconische Genadekapel en de Bedevaartkapel te vinden.

Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo
<https://www.olvternood.nl/buitententoonstelling>

Parkeren:
Kapellaan 146, 1851 PE Heiloo
Vanaf de parkeerplaats wandelt u door het park in vijf minuten naar het Julianaklooster.



Notariskantoor Mr. W.C.M. Baalman



Een helder advies voor o.a.

- . Testament
- . Huwelijkse voorwaarden
- . Verklaring van erfrecht
- . Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9
1766 ZGWieringerwaard
tel.0224-221941

info@notarisbaalman.nl

Horizontaal

1 Berouwvol **11** Voorvechter van een godsdienst **12** Windrichting (afk.) **13** Vervelend **14** Kledingstuk **15** Schaakniveau **17** Tekort **18** Land in Azië **19** Franse herdershond **20** Optreden (Eng.) **21** Tweekant **22** Sportgebeurtenis (afk.) **23** Predikantswoning **25** Grieks eiland **26** Die van Amazon **28** Vanachter in het klasement **32** Symbool voor platina **33** Loofboom **34** Hartstochtelijk **35** Verstikken **38** Tijding **39** Kameelkleurig **41** Vorstenvermaker **42** Dik stuk brood of vlees **43** Spaanse hertog (1507-1582) **45** Oppervlaktemaat **46** Kijkkast **48** Schijnheilige, femelaar.

Verticaal

1 Het Nederlandse en het Vlaamse fuseerden in 2021 **2** Onder voorbehoud (afk.) **3** Koning in het land der blinden **4** Open strook in een bos **5** Schimmig **6** Bloeiwijze **7** Symbool voor argon **8** Groep rond Henny Vrienten **9** Stad in Turkije **10** Beroep **14** Natuurgebied **16** Ruimtebond (1954-1957) **17** Spelonk **19** Vervoermiddel **21** Marterachtig roofdier **23** Hooghartige houding **24** Voorteken (Lat.) **26** Doos zonder deksel **27** 'Tosca' bijvoorbeeld **29** Stakker **30** Deel van een vishengel **31** Franse rivier en departement **34** Freak **36** Autochtone Nieuw-Zeelander **37** Oud-spits van Oranje **40** Politicus van de ChristenUnie **43** Hooghartige houding **44** Onafhankelijk **46** Predikante (Lat. afk.) **47** Persoonlijk vnv.

www.wimdeweerd.com



STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL



Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl - 06-516 341 64



19 maart 2023
aanvang 15.30 uur
Christoforuskerk Schagen

Samen

**jong
&
oud**

verdieping

fun!





Wilms onderhoud- storing

Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor de veiligheid van uw installaties en dat deze niet teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223 - 630 900 | wilmsonderhoudstoring.nl



Uitvaartvereniging
ZIJPE

Onze ervaren uitvaartverzorgsters:



Anita Messelaar



Marjan Korver

*Elke uitvaart
tot in de puntjes verzorgd
zonder commercieel gewin*

OVERLIJDEN MELDEN?

BEL: 0224-563511
(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Ook voor niet-leden
Zonder winst oogmerk
Eigen uitvaartcentrum
Betaalbaar voor iedereen
Spaarmogelijkheden

Fiscaal aantrekkelijk sparen
Uitvaartverzekering akkoord
Alles omvattende uitvaartzorg
Persoonlijke aanpak
Alles conform uw wensen

Lid worden van de vereniging?

Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl

Vastenactie 2023 kijkt naar 'migratie', naar mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. Sommigen doen dat tijdelijk, anderen willen elders een heel nieuw leven opbouwen. De redenen waarom mensen hun huis verlaten verschillen.

In 2020 was 1% van de totale wereldbevolking op de vlucht, ruim 82 miljoen mensen. Dat was een verdubbeling ten opzichte van 2011, toen er iets minder dan 40 miljoen vluchtelingen waren.

Van alle mensen op de vlucht (wereldwijd) is 40% kind. Eind 2020 ging het dus op bijna 33 miljoen kinderen! In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens meer dan 6 miljoen mensen op drift. Vastenactie 2023 probeert hulp te geven aan al die 'mensen onderweg'.

Helpt u Vastenactie om dit project succesvol te laten zijn?

Uw bijdrage kunt u storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie.

Tevens staat er gedurende de Vastentijd een bus achterin de kerk voor uw donatie of uw (gevulde) vastenactiezakje. Tijdens de vieringen met Pasen zal er een deurcollecte voor dit doel zijn.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

De regionale MOV groep(= Missie, Ontwikkeling, Vrede)



noodhulp Oekraïne

De vieringen in **Anna Paulowna** worden gehouden in de **school naast de kerk** (Nieuweweg 17-19).

De vieringen in **Breezand** worden gehouden in de **Carrousel** (Pastoor Verhoeffpark 10a).

woensdag 1 februari

't Zand geen stille aanbidding

donderdag 2 februari - Maria Lichtmis

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

vrijdag 3 februari

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering (Blasiuszegen)

zaterdag 4 februari - 5e zondag door het jaar

Breezand 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

zondag 5 februari - 5e zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

't Zand 09.30 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein

De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 7 februari

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 8 februari

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 9 februari

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

zaterdag 11 februari - 6e zondag door het jaar

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering

Julianadorp 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

zondag 12 februari - 6e zondag door het jaar

Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering (kinderkerk/crèche/koffie)

dinsdag 14 februari

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 15 februari

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 16 februari

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

Liturgisch rooster vieringen - jaar A

Inleveren oude Palmpasentakjes

zaterdag 18 februari - 7e zondag door het jaar

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 19 februari - 7e zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering / na afloop koffie

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen / koffie

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein

dinsdag 21 februari

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 22 februari - Aswoensdag

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

Den Burg 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering

Den Helder 19.00 uur eucharistieviering

donderdag 23 februari

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 25 februari - 1e zondag veertijdagentijd

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

zondag 26 februari - 1e zondag veertijdagentijd

Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 28 februari

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 1 maart

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 2 maart

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 3 maart

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

Liturgisch rooster vieringen - jaar A

zaterdag 4 maart - 2e zondag veertigdagentijd

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 5 maart - 2e zondag veertigdagentijd

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

't Zand 09.30 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 7 maart

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 8 maart

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 9 maart

Den Helder 09.00-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 11 maart - 3e zondag veertigdagentijd

Julianadorp 11.00 uur eucharistieviering met de ziekenzalving

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering

Julianadorp 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

zondag 12 maart - 3e zondag veertigdagentijd

Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 14 maart

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 15 maart

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 16 maart

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 18 maart - 4e zondag veertigdagentijd

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 19 maart - 4e zondag veertigdagentijd

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering / na afloop koffie

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen / koffie

Anna Paulowna 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Schagen 15.30 uur familiezonntag - dekenaat breed

Liturgisch rooster vieringen - jaar A

dinsdag 21 maart

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 22 maart

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 23 maart

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 25 maart - 5e zondag veertigdagentijd

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

zondag 26 maart - 5e zondag veertigdagentijd

Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 28 maart

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 29 maart

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 30 maart

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

Den Helder 19.00 uur parochiele boeteviering



Wij nodigen u van harte uit bij de vieringen in de Goede Week die u in de uitgave van april/mei kunt vinden.



Breggit Smit Uitvaartverzorging

Iedereen verdient een persoonlijk afscheid

- * Stijlvol en betrokken
- * Passende begeleiding
- * Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
- * Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden:
06 518 478 90
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl

Oplossing
dec. 2022/ jan. 2023

C	A	T	E	C	H	I	S	M	U	S
E	V	E	N	A	A	R	U	A		
L	E	L		P	L	A	S	T	I	C
E		K	R	E	E	K		I	E	R
S	M	E	U		N		G		T	A
T	I	N		A		H	E	I	S	A
I	J	S	S	E	L	M	E	E	R	L
N				D		B	L	A	D	
	H	O	B	O		R				E
P		V	O	O	D	O	O	P	O	P
A	S	T	E	R		N		R	E	I
R	A		K		J		W	E	R	F
A	A	L		T	A	B	E	L		A
D	R	A	C	H	M	E		A	A	N
I		M		O	E	R	S	A	A	I
S	U	P	E	R	S	T	I	T	I	E

KAPSALON CORINNE
hair & beauty care

Nagelstudio
Visagie
Schoonheidssalon

Liefst op afspraak.
De koffie staat altijd klaar!

31 51 00

www.kapsaloncorinne.nl
 De Ruyterstraat 22 Oudeschild





AANNEMERSBEDRIJF
PN DEKKER & ZNS

www.pndekker.nl

De Stolpen
Schagerbrug
't Zand

0224 571303



Kenbri.nl



Laat los het doodgewone

Laat los het doodgewone
van elke dag,
doorbreek het evidente levensritme
van normaal en altijd zo.

En neem de tijd, wel 40 dagen,
om te kijken hoe anderen
opkomen voor elkaar;

om te luisteren hoe anderen
spreken met elkaar;

om te voelen hoe anderen
vreugde geven aan elkaar

en je ontdekt
VAST EN zeker
nieuwe levenskrachten
voor jou!

Antoon Vandeputte

