

# Kerk INN Zicht

april / mei 2024



GEZAMENLIJK PAROCHIEMAGAZINE VAN DE R.-K. PAROCHIES  
DEN HELDER-JULIANADORP-'T ZAND-TEXEL

## Pastoraal team



**Iván Garcia Ferman**  
pastoor  
06 - 17 12 96 42  
fji0017@gmail.com



**Henk Schrader**  
diaken  
06 -10 30 60 86  
hjmschrader@gmail.com



**Maciej Grądzki**  
kapelaan  
06 - 25 57 49 66  
maciej.pnl@gmail.com

*Weest u er zeker van dat wij bidden  
dat God u mag bijstaan in uw nood.*

Neem gerust contact op met het pastorale team voor een gesprek, huisbezoek, doop, communie, vormsel, huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving en uitvaart of wat u maar ook met hen wilt bespreken.

Bel uw parochie voor opgave van intenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk, financiële zaken en andere vragen die bij u leven.

**Thuiscommunie:**

kunt u door omstandigheden niet (meer) naar de kerk komen en wilt u de communie ontvangen, dan vragen wij u contact op te nemen met iemand van het pastorale team.

## Pastoraal woord - pastoor Ivan

Beste parochianen,

Ik kijk met veel vreugde op mijn installatie als Pastoor-Deken terug. Het was een mooie viering, een moment van eenheid. Er waren vertegenwoordigers van de hele dekenaat en vele parochianen uit de hele regio. Het is heel fijn dat ik van velen van jullie heel positieve reacties heb gehoord.

Ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid, steun, hulp bij de voorbereiding en verzorging van deze bijzondere viering. Ik vraag uw gebed om mijn taken goed te kunnen vervullen.



We zijn aan het einde van de veertigdagentijd, en we staan voor het Hoogfeest van Pasen. In deze veertigdagentijd hebben we het leven van Jezus op een bijzonder manier kunnen herleven. In de lezingen van elke zondag en door de week heen, hebben wij de laatste momenten van Hem hier op aarde kunnen horen. Vanaf Zijn bekeringen - verleidingen - op de eerste zondag van de veertigdagentijd tot Zijn dood op Goede Vrijdag.

We zijn aan de poorten van Pasen!

Wij vieren de passage van de dood naar het leven. Want Jezus, de Christus, is uit de dood opgestaan. Hij is verrezen; dat belijden wij in onze geloofsbelijdenis. Maar het belangrijkste is, dat wij deze verrijzenis in ons eigen leven mogen ervaren. Maar hoe ervaren of vieren wij deze verrijzenis van Jezus Christus in ons leven? Als een traditie of als een gebeurtenis die actueel in ons leven gebeurt?

Met Pasen vieren wij de bevrijding van een volk, die slaaf in Egypte was, en door de kracht van God vrij geworden is; dat is Pasen. Het doorgaan vanuit een situatie van angst voor de toekomst, wanhoop, problemen, rancune, egoïsme, jaloezie, enz., naar de liefde, hoop, vrijheid.

Wij mogen de verrijzenis van Christus in ons leven ervaren op elk moment wanneer een lichtje schijnt op onze eigen omstandigheden en wij iets van onze situatie begrijpen. Christus komt in deze bijzondere tijd om ons te zeggen: "Ik ben met u", je hoeft niet bang te zijn. Hij is degene die altijd naar ons luistert en ons begrijpt.

Daarom broeders en zusters in deze tijd vragen wij aan God, aan Christus, door zijn Heilige Geest de genade om dit te mogen ervaren.

Ik wens u allemaal Zalig Pasen.  
Ivan

# Colofon

Jaargang 6 - nummer 2  
april - mei 2024

Het parochiemagazine Kerk INN Zicht verschijnt 6 maal per jaar.

## r.-k. Parochie

Heilige Maria Sterre der Zee  
Kerkgracht 55  
1782 GJ Den Helder  
tel. 0223 - 61 25 50  
rk.denhelder@wolmail.nl  
www.mariasterrederzee-denhelder.nl  
IBAN NL45INGB 0007 2359 92

Petrus en Pauluskerk  
Kerkgracht 54  
1782 GK Den Helder

Willibrordkerk  
Parkstraat 24  
1787 AC Julianadorp

## r.-k. Parochie OLV Visitatie

Keinsmerweg 3  
1756 AE 't Zand  
tel. 0224 - 59 12 26  
olv.visitatie@kerktzand.nl  
www.rkkerktzand.nl  
IBAN NL05RABO 0374 4016 32

## r.-k. Parochie Texel

Molenstraat 34  
1791 DL Den Burg  
Tel. 0222 - 322161  
secretariaat@rkparochietexel.nl  
www.rkparochietexel.nl  
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500

H. Johannes de Doperkerk  
Molenstraat 36  
1791 DL Den Burg

H. Francisca Romanakerk  
Molenlaan 2  
1795 AM De Cocksdorp

St. Martinuskerk  
De Ruyterstraat 129  
1792 AN Oudeschild

bloemen - planten - bruidsboeketten  
tuinarrangementen - bloemstukken - cadeau-artikelen



Bloemsierkunst  
**FLORINA**

Keinsmerweg 30 - 't Zand - 0224 870010

Kopijdatum uitgave juni/juli 2024  
uiterste inleverdatum 3 mei 2024

# Kerk INN Zicht

Dit parochiemagazine is er voor u!  
Een magazine vol verdieping,  
nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier.  
Wij bidden dat dit blad voor u een  
moment van bezinning is en  
geestelijk water voor u mag zijn.

Redactieleden:

Eveline van Arem

Anita Bakker

Danique Bakker

Sijm Bakker

Cindy Do

Lorena Garritsen

Joanne Matulis

Bertus Rijpstra

Mirjam Schouten

Contact redactie:

redactiekerkinnzicht@gmail.com

tel. 0223 - 61 25 50

De redactie behoudt zich het recht  
voor ingezonden brieven en  
artikelen te redigeren, niet te  
plaatsen of in te korten (zoveel  
mogelijk in overleg met de auteur).

Logo ontwerp:

Sergio Calzada Mayoral



- 3 Pastoraal woord
- 7 Paus Franciscus
- 10 Youth
- 12 De weg naar vriendschap
- 15 Young & Free kids
- 17 Naar school in Libanon
- 19 Gemeenschap Cenacolo
- 20 Parochie Texel
- 22 Parochie O.L.V. Visitatie
- 24 Parochie H. Maria Sterre der Zee
- 26 Relieken naar Nederland
- 27 Vele wegen
- 28 Volg Mij!
- 33 Pinksteractie 2024
- 34 Liturgisch rooster vieringen
- 39 Familiezondag



## *Rozenkransgebed binnen de regio*

't Zand - elke maandag - woensdag - vrijdag om 19.00 uur  
Texel - elke dinsdag om 10.00 uur (Kleine Johannes in den Burg)  
Den Helder (PP)- op 1, 8, 15, 22 en 29 mei om 19.00 uur

# Paus Franciscus in zijn brief aan de kinderen

Paus Franciscus schrijft een brief aan kinderen over de hele wereld ter voorbereiding op de viering van de eerste Werelddag voor Kinderen in mei.

*De wereld een betere plek maken voor iedereen begint met gebed en kleine stappen zoals 'hallo', 'sorry' of 'dankjewel' zeggen, zegt de paus in zijn brief aan kinderen die op 2 maart werd vrijgegeven.*



## **Uitnodiging Werelddag**

De brief bevat een uitnodiging voor de kinderen om deel te nemen aan de eerste Werelddag voor Kinderen in Rome van 25 tot 26 mei. Volgens de organisatie hebben 57.000 kinderen uit zestig landen zich al aangemeld. De organisatie hoopt dat 100.000 kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar het openingsevenement in het Olympisch Stadion van Rome en de Mis met paus Franciscus op het Sint-Pietersplein zullen bijwonen.

## **'Bron van vreugde'**

In zijn brief vertelt de paus kinderen dat zij "een bron van vreugde zijn voor jullie ouders en jullie gezinnen, maar ook voor onze menselijke familie en voor de Kerk, waarin ieder van ons als een schakel is in een grote keten die zich uitstrekt van het verleden naar de toekomst en de hele aarde bestrijkt."

Kinderen herinneren iedereen ook aan hun behoefte en verlangen "om te groeien en bloeien", en dat alle mensen iemands zonen en dochters zijn en broers en zussen, zegt hij. "We zouden niet leven tenzij anderen ons op deze wereld brachten, noch zouden we kunnen groeien zonder anderen te hebben om van te houden en van wie we liefde kunnen ontvangen."

## **Speciaal geheim**

Paus Franciscus koos het thema 'Zie, ik maak alle dingen nieuw' voor de Werelddag voor Kinderen om te benadrukken dat mensen verenigd moeten zijn met Jezus en anderen om de wereld te verbeteren.

Hij deelt ook een "speciaal geheim" met kinderen, waarbij hij uitlegt dat dagelijks gebed ons met God verbindt en ons hart vervult met licht en

warmte. Hij benadrukt dat ware vreugde voortkomt uit het delen van onze zegeningen en groeit in onze relaties met anderen.

"Als we de zegeningen die we hebben ontvangen voor onszelf houden, of driftbuien krijgen om dit of dat geschenk te krijgen, vergeten we dat het grootste geschenk dat we bezitten onszelf en elkaar is: wij allemaal samen zijn Gods geschenk", aldus de brief.

## **'Vriendschap is prachtig'**

"Denk aan je vrienden en hoe geweldig het is om tijd met hen door te brengen: thuis, op school, in de parochie en op de speelplaats, overal", zegt de paus. "Spelen, zingen, nieuwe dingen ontdekken, plezier maken, samen zijn en niemand uitsluiten."

"Vriendschap is prachtig en groeit alleen op deze manier: door te delen en te vergeven, met geduld, moed, creativiteit en verbeeldingskracht, zonder angst en zonder vooroordelen."

## **Vorbereiding**

Ter voorbereiding op de Werelddag vraagt paus Franciscus de kinderen om dagelijks met hun gezinnen het Onze Vader te bidden en na te denken over de woorden. Hij benadrukt dat Jezus ons uitnodigt om actief deel te nemen aan de bijeenkomst en samen te werken aan een nieuwe, humanere, rechtvaardige en vreedzame wereld.

"Jezus, die zichzelf aan het kruis heeft aangeboden om ons allemaal in liefde samen te brengen, die de dood heeft overwonnen en ons met de Vader heeft verzoend, wil zijn werk in de Kerk door ons voortzetten", schrijft de Paus. Hij voegt eraan toe: "Denk hier eens over na, vooral degenen onder jullie die zich voorbereiden op de eerste communie."

## Werelddag voor Kinderen - 25 en 26 mei 2024

Paus Franciscus heeft aangekondigd dat de Kerk op 25 en 26 mei 2024 voor het eerst een Werelddag voor Kinderen zal vieren. Die zal in het teken staan van de wereld die de mensheid aan de jongste generatie nalaat.

Naast migranten en vluchtelingen, de schepping en grootouders en ouderen hebben vanaf 2024 ook kinderen een eigen dag waarop de Kerk bijzondere aandacht aan hen schenkt. Paus Franciscus kondigde afgelopen vrijdag met grote vreugde aan dat 25 en 26 mei 2024 in het teken van de jongste generatie zullen staan.

De Werelddag zal in Rome gevierd worden.

De Paus: "Net als Jezus willen we kinderen in het midden plaatsen en voor ze zorgen."





# Een kok in de zondagsviering

Het is al jaren een dierbare gewoonte. Op zondag rijden we naar de Brug in Lier voor de wekelijkse viering. De kapel is verbonden aan de Bruggemeenschap. Kloosterzusters en leken leven er samen en bieden er o.a. noodopvang.

Sofie en haar twee pleegzoontjes zijn er kind aan huis. De jongste – ik noem hem Lucio – is gek op verkleedpartijtjes. Zo zien we geregeld tijdens een liturgische dienst van achter het koor een bijzondere verschijning opdagen. Voorbije zondag was het de kok Lucio: blauwwit geruite broek, witte schort met dubbele rij knopen én een witte koksmuts. We kregen ooit ook al het gezelschap van een oosterse prins, een cowboy met kolossale hoed en revolver, een kerstman in mei en een roetpiet tijdens de veertigdagentijd. Lucio maakt geruisloos zijn entree, zoekt een bekend gezicht om zich dan op een schoot of tegen een been te nestelen.

## *Ik word er instant blij van*

Niet iedereen vindt zijn optreden even passend, maar ik ben er in de loop van de tijd van gaan houden. Ik word er instant blij van en ben keer op keer verrast door zijn – niet bedachte, niet gewilde – inbraak in mijn verwachtingen.

## *De Grootinquisiteur*

Lucio brengt me moeiteloos bij een indringende scene uit *De Gebroeders Karamasov* van Dostoevski. Eén van de personages vertelt hoe in het Sevilla van de zestiende eeuw Christus nog eenmaal op aarde terugkeert. De lokale kerkelijke gezagsdrager laat hem meteen arresteren. Deze Grootinquisiteur probeert Christus duidelijk te maken dat de kerk zijn missie heeft overgenomen en geperfectioneerd. Christus' wederkomst zou alleen maar verwarring zaaien. Zijn verschijnen in de straten van de stad zou nodeloos hinderlijk zijn en de gewone routines verstoren.

## *Uitgedoste Lucio zet me aan het denken*

Lucio is Christus niet, maar ook zijn onaangekondigde 'intredes' veroorzaken rimpelingen waarop we niet echt zitten te wachten. We komen om te luisteren, te zingen, te bidden. Sinten en oosterse prinses hebben geen plaats in dat plan. We zien onze pogingen tot verstillig en gebed liever niet verstoord. En toch. Uitgedoste Lucio zet me aan het denken en doet me vragen stellen.

## *Ruimte van God openhouden*

Hij brengt me bij een diepte die ik zonder hem misschien niet zou bereiken. Ik word er immers keer op keer aan herinnerd hoe mijn verwachtingen me als hardnekkig beslagen ramen het uitzicht belemmeren. Ze beletten me nogal eens op te merken wat voor het grijpen en dus eigenlijk niet te missen is. Op een speelse manier houdt Lucio zo de ruimte open voor de God van verrassingen rond wie we op datzelfde moment samen zijn. Genade in een bijzonder, altijd wisselend kleedje.



*door Myriam Van den Eynde - Ignis magazine*

*Myriam Van den Eynde was jaren adjunct-directeur van het jezuïetencollege in Turnhout. In 2022 schreef ze de 40-dagenretraite voor de jezuïeten.*

# YOUTH.

young and free

## Het Vormsel 2024

Met 12 kinderen, 1 jongvolwassene en 1 volwassene is het vormselproject afgerond.

Op 6 april zal de viering gehouden worden met als voorganger Mgr. Hendriks in de Petrus & Pauluskerk te Den Helder.

Onder leiding van kapelaan Maciej en catechiste Anita Captein, zijn de kinderen in 8 bijeenkomsten voorbereid op het sacrament.

Een warm welkom aan:

Jula Stobbe

Bram Borst

Gijs Dobbe

Isabel van den Berg

Pierre Antoszczyszyn

Melissa Dekker

Matthijs Dekker

Elvera Dekker

Noah Oud

Kristian Wojtalik

Rosa Jansen

Paolo Sisca

&

jongvolwassene Sophie van den Berg  
volwassene Elvera Dekker-Hertogh



## Concert tip!

Lauren Daigle, bekend van haar hitsongs: You Say, Thank God I Do en haar meest recente hit: These Are The Days, zal op vrijdag 12 juli optreden in AFAS Live in Amsterdam.

Wil jij dit niet missen?



## Lauren Daigle

Vrijdag 12 juli  
AFAS Live, Amsterdam



Scan en bestel jouw tickets!

“

Een vriend heeft te allen tijde lief, een broeder is geboren voor de nood.

SPREUKEN 17:17



“ YOU WERE WITH  
ME EVERY STEP  
AND I NEVER WILL  
FORGET ”



“ WHEN I THINK OF  
HOW YOU'VE  
BLESSED ME  
HOW YOUR HAND  
HAS NEVER LET ME  
GO ”

Been So Good - Elevation worship



WRITTEN BY  
JEROEN POUIW

SEMINARIST BISDOM  
HAARLEM-AMSTERDAM

# De weg naar vriendschap

**T**oen God de wereld schiep Hij man en vrouw, als zijn beeld schiep Hij hem (Gen 1, 27). Ook zegt God dat het niet goed is dat de mens alleen blijft. Eerst schiep God de dieren als een partner, maar uiteindelijk schiep God de vrouw (Gen 2, 18+22). Vaak worden deze verzen aangeduid in de vorm van een huwelijk, maar ze laten nog iets belangrijks zien, namelijk dat God de mens als een sociaal wezen heeft gemaakt. Een van de belangrijkste uitingen van dit wezen is in vriendschappen.

Gedurende je leven leer je steeds meer mensen kennen en vaak ontstaan er vriendschappen. Over het algemeen bouw je vriendschappen op met gelijkgestemden. Als jong kind focus je vaak op wat je leuk vindt om met elkaar te doen. Deze nadruk op gelijkgestemden in vriendschappen blijft naarmate je ouder wordt. Echter gaat het dan vaak meer over smaak of opvattingen die je met iemand of een groep deelt. In moderne woorden kan je zeggen dat er een bubbel ontstaat. Deze bubbel geeft veiligheid.

Je kunt je afvragen of alleen omgaan met gelijkgestemden iets is wat God van de mens vraagt. De katholieke kerk is een universele kerk, wat betekent dat iedere katholiek onderdeel is van het volk van God. Deze gedachte gaat helemaal terug tot de apostelen en gaat tot op heden door (CKK 830-831). Je zou kunnen zeggen dat we een grote familie zijn met Jezus als onze eerste broer en God als de hemelse Vader. Ik hoor je denken, maar wat betekent dat voor vriendschap? Door de eenheid van het volk van God worden we uitgenodigd om niet enkel vriendschappen op te bouwen met gelijkgestemden, maar juist ook vriendschappen op te bouwen en te onderhouden met mensen die andere ideeën hebben. Volgens filosofe Hannah Arendt zit de kracht in vriendschap juist in de veelheid aan verschillende vriendschappen. Zij zegt dat juist verschillen tussen mensen tot echte vriendschap leidt. Je komt tot een daadwerkelijk diep contact tussen mensen, waar openheid en wederzijds vertrouwen de overhand hebben. Arendt ziet in dat deze vriendschap een diepe vreugde geeft en uitnodigt tot een eindeloos gesprek (geen discussie dus). Deze opvatting van vriendschap nodigt uit om samen te zoeken naar de waarheid, aldus Arendt.

Helaas leven er ook mensen in eenzaamheid. Misschien ken je ook wel iemand die zich eenzaam voelt. Over het algemeen vinden we het, ik zelf ook trouwens, spannend om met mensen over eenzaamheid te praten. Wanneer iemand over dit

onderwerp begint, probeer je misschien snel naar een ander onderwerp over te gaan. Echter is het juist belangrijk om met mensen te praten over de ervaren eenzaamheid, want door met ze te praten over eenzaamheid krijgen zij de kans om geestelijk te groeien. Vaak zijn er allemaal redenen waarom mensen eenzaam zijn en door het gesprek help je mensen om die redenen beter te begrijpen. Ik zou je willen uitnodigen om, hoe spannend en moeilijk het ook is, om met mensen die in eenzaamheid leven in gesprek te gaan. Je voert daarmee een hele belangrijke opdracht uit. Uit een recent onderzoek hebben we namelijk geleerd dat mensen contact met anderen en vriendschap nodig hebben om het leven als zinvol te beschouwen.

Een paar waardevolle vriendschappen zijn belangrijk voor een goed leven. Een belangrijke voorwaarde voor vriendschap is dat het gefundeerd dient te zijn op vrijheid en niet op sociale dwang. Vrienden hoeven niet te voldoen aan jouw wensen, verwachtingen en eisen, want dat zou die vrijheid in gevaar komen. Ook jij hoeft niet te voldoen aan wensen, verwachtingen en eisen van anderen voor een vriendschap. Vriendschap gaat over, zoals we eerder zagen over openheid en wederzijds vertrouwen. Een gelijkwaardige relatie die diepe vreugde geeft. Kortom vriendschap is belangrijk om te koesteren en te waarderen. Je zou kunnen zeggen dat vriendschappelijke relaties een wonder zijn, omdat ze uniek zijn en door God gewild.

“Een  
gelijkwaardige  
relatie die diepe  
vreugde geeft”



# De Geest krijgen



Kik geeft de kinderen Muis een heel moeilijk raadsel op: "Rara, wat is het ... HIJ IS ONZICHTBAAR, MAAR HIJ BLAAST; HIJ IS SNEL, MAAR HEEFT NOOIT HAAST; HIJ IS NIET HEET, MAAR VERWARMT; HIJ IS EEN FEEST DAT JOU OMARMT!" De muizen kruipen bij elkaar om het raadsel op te lossen. Ineens springt Maikel op. "Ik weet het!", roept hij hippend van de ene achterpoot op de andere. "Het kerkorgel! Want ... muziek is onzichtbaar, het orgel blaast ... de vingers van de organist gaan snel ... van muziek word je w arm ... en het is feestelijk!" Kik vindt het knap bedacht! Maar het is niet DE oplossing. Weer steken de muizen de snorharen bij elkaar. Ineens piept een zusje:

"Ik weet het! Het springkussen op het kerkplein! Het staat klaar voor Pinksteren! De lucht in het kussen is onzichtbaar, maar je hoort hem blazen! ... Je springt snel, maar je hebt geen haast ... je krijgt het hartstikke heet ... en een springkussen zit  om je heen!" "Jaaa, dat is het!" roepen alle muizen. Kik is vol bewondering. Maar weer is het niet DE oplossing. "Ik zal het verklappen" zegt Kik. "Het is ... de Heilige Geest van God! Die is onzichtbaar en blaast op eens warmte in mensen. Dat gebeurt op het Pinksterfeest!" De muisjes vinden het antwoord maar zo. Samen rennen ze enthousiast naar buiten. Want het springkussen, dat vinden ze het toppunt van Pinksteren!



## Pinksterhanger

Laat het vuur van de Heilige Geest zien! Knutsel deze Pinksterhanger en hang hem voor het raam zodat de zon erdoorheen kan schijnen. Nodig: Papier in vurige kleuren, schaar, speld, lijm/plakband, ophangdraad, drie kralen.

1. Knip/plak drie repen van ca. 2 cm breed en ca. 58, 48 en 38 cm lang. Sluit elke reep tot een ring en geef die met  en knijpje een vlamvorm. Leg ze in elkaar, plak de onderkanten vast.
2. Maak een kraal onderaan de ophangdraad. Prik een gaatje door de punt van de kleinste vlam en haal de lange draad van onder naar boven erdoor, de kraal blijft van binnen. Rijg de tweede kraal aan de draad, fixeer hem ca. 4 cm hoger dan de vorige. Prik weer een gaatje en trek de draad door de middelste vlam. Doe hetzelfde met de derde kraal in de grootste vlam. Laat de ophangdraad lang.
3. Plak er eventueel een papieren hartvorm van 20 cm hoog achter met ietsje plakband. (Dit hoef niet.)
4. Krul nog wat vuurtongen door reepjes papier om een sat eprikker te wikkelen. Breng ze in vorm en plak ze als vuurtongen tegen vlam  n draad.



## Uit de Bijbel

Toen de dag van pinksteren aanbrak waren de leerlingen samen op een plek. plotseling kwam er een stormachtig geraas uit de hemel, het vulde heel het huis. Er verschenen vurige tongen boven ieder van hen. Ze raakten vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in allerlei talen, zoals de Geest hun ingaf. (Vrij naar Handelingen 2:1-4)



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: M. Jurni ns



**YOUNG & FREE**  
**KIDS**

*"You are the light of this world."  
Matthew 5:14*

**6**

Elke uitgave gaan wij 1 van de zeven sacramenten bespreken.

Weet jij de zeven sacramenten van ons geloof nog niet? Lees mee of vraag aan papa of mama om je voor te lezen. Deze keer: de Priesterwijding.



Bij een priesterwijding roept de bisschop Gods kracht af over de nieuwe priester. De priester kan in de naam van Christus en als medewerker van de bisschop het woord van God verkondigen en de sacramenten toedienen.

De reden waarom alleen mannen gewijd kunnen worden, heeft te maken met de keuze van Christus zelf, die alleen mannen als zijn apostelen koos.

Check de site van Samuel advies eens, daar vind je tal van leuke boekjes en cadeautjes!

"Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!

Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook."

(1 Johannes 3,1)



## Bedevaart Banneux

24-29 mei en 23-27 augustus

Caritas Banneux Bisdom Haarlem – Amsterdam organiseert ook dit jaar weer twee bedevaarten naar Banneux.

In 1933 verscheen Maria aan een jong meisje, Mariette Beco. Maria noemde zich hier 'de Maagd der Armen' en 'Moeder van de Verlosser'. Jaarlijks komen velen naar deze bedevaartplaats in de Ardennen voor een bezoek aan het heiligdom en om de handen in de bron bij de verschijningsplaats te steken.

Op vrijdag rijden enkele bussen langs verschillende opstappunten. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per regio. Een van de bussen is toegankelijk voor roelstoelgebruikers.

In Banneux verblijven we in de Hospitaliteit. Voor wie het nodig heeft, is verpleegkundige zorg aanwezig.

In Banneux is tijd voor ontspanning, ontmoeting en samen vieren. Elke dag vieren we de H. Mis en nemen deel aan het ziekenlof. Ook zal er een lichtprocessie zijn en wordt de kruisweg gebeden.

Op zondag is de internationale hoogmis met als hoofdcelebrant een van de Nederlandse bisschoppen.

Op dinsdag is de terugreis naar Nederland.

De kosten voor de bedevaart zijn: € 325,00. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op:  
[banneux.bisdromhaarlem@outlook.nl](mailto:banneux.bisdromhaarlem@outlook.nl)

Met vriendelijke groet,  
Pastoor N. Kerssens



## Vernederend als kinderen niet naar school kunnen

### Uw naastenliefde geeft ouders in Libanon geloof in toekomst terug

In Libanon lijden veel gezinnen onder een uitzichtloze economische situatie. Brood, een warme maaltijd en een warm huis zijn niet meer vanzelfsprekend. Het ergste voor de ouders? Dat hun kinderen niet naar school kunnen. Dat u achter hen staat in deze moeilijke tijden, betekent dan ook veel!

“In deze regio bedrijven veel mensen landbouw. Veel van onze ouders kunnen amper brood kopen voor hun kinderen”, vertelt zuster Houda Tannoury ontzet.

De schooldirectrice ziet schaamte bij veel ouders. “Naar school gaan lijkt alleen weggelegd voor de rijken. Dit is zo vernederend.”

Dankzij uw steun én die van de zusters kan Joseph, een van de scholieren, toch naar school. Hij is dan ook bijzonder dankbaar. “Door school ben ik meer van Jezus Christus gaan houden. Hij gaf me mijn geweldige school. En ik heb veel plannen.”

U kunt er met uw goedheid voor zorgen dat er nog méér kinderen naar school kunnen. Zo hoeven niet nog meer ouders naar het buitenland te vertrekken.

Zuster Tannoury: “Het is triest dat zoveel christenen proberen om het land te verlaten. We moedigen hen aan om hier te blijven.”

Het Midden-Oosten heeft hun christelijke getuigenis van vrede en harmonie hard nodig. Uw gebed en betrokkenheid daartoe zijn van onschatbare waarde! Dankuwel dat u aan hen denkt!

<https://kerkinlood.nl/wat-kan-ik-doen/>



Kerk in Nood

ACN NEDERLAND



# Karin Smit

Uitvaart  
begeleiding



 06 81 35 81 10 24/7 bereikbaar

Karin Smit



Leonie Appers

Uw uitvaartbegeleidster in de regio

[www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl](http://www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl)



## HOE STA JE OPNIEUW OP IN HET LEVEN ALS JE HELEMAAL BENT VASTGELOPEN?

**De Italiaanse Zr. Elvira voelde sterk de roeping om hulp te bieden aan de ontspoorde jongeren die zij zag. In 1983 kreeg ze de sleutels van een vervallen landhuis en hiermee begon het avontuur van de Gemeenschap Cenacolo. De jongeren klopten aan haar deur en omdat de behoefte zo groot was en is, werd het ene na het andere huis geopend. Momenteel zijn er 73 huizen in 19 landen wereldwijd.**

De Gemeenschap Cenacolo opent haar deuren voor de jongeren die zijn vastgelopen in het leven. Velen van hen zijn al jaren verslaafd. Dat kan zijn aan alcohol, gamen, drugs, gokken enz. Anderen zitten vast in depressiviteit, agressiviteit of wat dan ook. Maar er zijn ook jongeren die zich om een andere reden aangetrokken voelen door de Gemeenschap. De eerste maanden zijn het zwaarst. Ontwenning is geen lachertje. Maar iedere nieuwkomer krijgt een Engelbewaarder. Dit is een jongere die al langer in de Gemeenschap is en zich nu voor de nieuweling inzet. Door samen te werken, te ontspannen en te bidden groeit er wederzijds respect en vertrouwen. De jongeren leren met elkaar om weer structuur in hun leven aan te brengen. Ze leren zich open te stellen en hun maskers af te zetten.

De Gemeenschap Cenacolo wil graag dat de jongeren hun eigen authentieke levensvreugde weer terug vinden. De verandering die jongeren doormaken is ongelooflijk. Als je hun open blik ziet, hun glimlach en hun blijdschap, dan weet je dat er een wonder is gebeurd.

Voor de families zijn er ouderbijeenkomsten en ook hier zien we vaak mooie ontwikkelingen.



Het leven is eenvoudig. Er zijn vele taken die uitgevoerd worden om goed samen te leven. Alle huizen hebben een grote moestuin en vaak ook dieren waar ze zelf voor zorgen.

De Gemeenschap Cenacolo is dan ook zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Voor het overige zijn ze volledig afhankelijk van de Voorzienigheid en dankbaar voor elke donatie of gave.

Binnen het Cenacolo speelt leeftijd geen rol. Vanaf rond de achttien jaar kun je komen. De meesten zijn jong volwassenen, maar ook voor oudere mannen en vrouwen is er plaats.

De duur van een verblijf varieert.

De jongeren komen uit verschillende landen en leven met elkaar in een huis. Nederlanders worden vaak bij iemand met dezelfde taal geplaatst. Maar je leert vanzelf ook een andere taal aangezien er veel Italiaans wordt gesproken. Verder maakt het niet uit of je katholiek, protestant, moslim, gelovig of ongelovig bent. Je bent welkom zoals je bent.

Voor meer info en contact:

<https://www.comunitacenacolo.it/nl/>





## PAROCHIE TEXEL

Openingstijden secretariaat  
maandag t/m woensdag 9.00 - 15.00 uur  
Molenstraat 34 1791 DL Den Burg  
Tel. 0222-322161  
[secretariaat@rkparochietexel.nl](mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl)

## Ziekenzalving

In het sacrament van de ziekenzalving ervaren mensen hulp om zich met hun ziekte te verzoenen en daarin gesterkt te worden door de liefdevolle aanwezigheid van Jezus. De ziekenzalving is op die manier een teken dat wij niet alleen zijn, maar dat God altijd nabij is.

Op woensdag 24 april organiseren we twee algemene ziekenzalvingen in onze parochie op Texel.

Om 10.30 uur zal er in de Gollards een eucharistie zijn met het toedienen van het sacrament der zieken. Aangezien de beperkte grootte van de beschikbare ruimte in de Gollards is dit moment bedoeld voor parochianen met mobiliteitsproblemen, zoals inwoners van de Gollards of het verpleeghuis.

Om 14.30 uur is er een eucharistieviering in de Johannes de Doperkerk in Den Burg. Dit is ook een prachtige gelegenheid om dit sacrament te ontvangen in de bijzijn van familie en vrienden. Na afloop is er koffie en zelfgemaakte lekkernijen door de bakgroep.

Opgave vooraf is raadzaam door contact op te nemen met het secretariaat. Achter in de kerk liggen folders met meer informatie.

## PERSONALIA

*In liefdevolle herinnering..*

**Hanny Maas**

\*5-8-1933 - † 26-1-2024

**Nel van de  
Wetering-Barhorst**

\*18-03-1934 - † 7-02-2024

**Lies van  
Heerwaarden-Schoemaker**

\*24-12-1931 - † 10-02-2024

**Corry Bakker-Witte**

\*18-10-1935 - † 6-3-2024

Wij wensen hen die  
achterblijven veel kracht en  
sterkte om het  
verlies te dragen.

## AGENDA

De Gollards: In mei vindt de viering plaats op 29 mei 2024 om 10.30 uur.  
Na afloop staat de koffie klaar.

Mei – Mariamaand : Rozenkrans bidden, elke dinsdag in mei om 10.00 uur in Den Burg, met na afloop koffiedrinken in de pastorie.



## KERKBIJDRAGE 2024

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen.  
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. RK parochie Texel  
Of scan deze QR-code.

## Iconen – Joke Moonen

Tijdens haar leven hield Joke Moonen (1933-2020) zich enthousiast bezig met het schilderen van iconen. Ze woonde en werkte in Den Burg, Texel. Haar nalatenschap mag nu worden geëxposeerd en verkocht.

Joke Moonen kreeg haar opleiding bij de bekende timmerman en iconenschilder Simon Koopman uit Venhuizen. Ze voelde het schilderen als een bijna sacrale bezigheid. Bij haar overlijden gaf ze haar dochter de opdracht om “een goed thuis te zoeken” voor haar levenswerk. De dagen net na Pasen lijken daarvoor de aangewezen periode.

De iconen zijn te zien (en te koop)  
in De Vermaning, Diek 11a, Den Hoorn  
van 4 t/m 15 april 2024, dagelijks 11-16 uur



**Iedere woensdag om 10 uur - Koffieochtend  
in de pastorie!**



## Voorjaarsconcert

Voorjaarsconcert Texels  
Christelijk Mannenkoor  
o.l.v. Rob Hodzelmans  
m.m.v. het Akoortje  
o.l.v. Rob Hodzelmans

Marlies Uithoven, viool  
Astrid Witte, altviool  
Frank Haasdijk, cello  
Karen Haasdijk, piano

Presentatie:  
Piet Schneider en Max  
Staudt

Zaterdag 6 april 2024  
R.K. kerk Den Burg  
Aanvang: 20.00 uur  
Kerk geopend vanaf  
19.30 uur  
Toegang € 10,--  
(inclusief consumptie in  
de pauze)



## PAROCHIE 'T ZAND

Openingstijden parochiezaal:  
1e en 3e woensdag  
10.00 uur - 11.00 uur.

tel.: 0224 - 59 12 26

Misintenties kunnen ook per mail  
worden doorgegeven.

### Passion in de Polder

Heeft u het afgelopen weekend de kerk van Schagerbrug of 't Zand bezocht, dan heeft u een mooie voorstelling van Passion in de Polder 2024 gezien.

Eerlijk is eerlijk, de laatste voorstelling op zondagmiddag in 't Zand was de mooiste. Spelers en koor waren toen (nog) beter op elkaar ingespeeld en dat was duidelijk te zien. Zondag werd de uitvoering door verbazingwekkend veel bezoekers gezien. Voor aanvang van de voorstelling moest op de buitendeur al het bordje "VOL" worden opgehangen.

Ditzelfde had zich ook vrijdagavond in Schagerbrug al voorgedaan. Ook die voorstelling was 'uitverkocht'. In totaal hebben circa 700 bezoekers de bijzondere uitvoeringen bijgewoond. Onder regie van Johan Mak was het imposante leven van Jezus in woord en zang in beeld



gebracht. Johan had het beslist niet makkelijk gemaakt. Koor/acteurs moesten daarom scherp opletten en zich vaak verplaatsen. Wat ook een complicerende factor voor techniek van geluid en licht was. De laatste fase van Jezus z'n leven, waarbij hij gewond, op z'n knieën op het podium zat en een lied zong, werd zelfs rechtstreeks gestreamd en te zien op 2 grote schermen.

Kortom er is een fantastische prestatie geleverd door het koor van circa 35 personen, waarbij bijna iedereen ook nog één of meerdere rollen in het spel heeft gespeeld. Publiek beloonde dit terecht met een groot applaus. Hoofdpersonen waren: Hans Vos (Jezus), Jaap Keijzer (Judas), Nick Worp (Petrus en Zacheüs) en Melanie Uijleman (Claudia); Muzikale ondersteuning was er door pianist Joost Tuithof en gitarist Robert Smit. Het muzikale gedeelte stond onder leiding van Esther Raatgers. En zoals gezegd, regie, schrijver van het script en de

beeldpresentatie was in handen van Johan Mak. Milan Stoutjesdijk en Jos Visser waren verantwoordelijk voor licht en geluid. En tenslotte, niet onbelangrijk, EHBO: Jolanda Petter en Benjamin Krap.

### PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Voor uw hulpvraag: [caritas.trinitas@gmail.com](mailto:caritas.trinitas@gmail.com).

Uw steun is welkom! NL25 RABO 0374 4064 13 Caritas R.-K. Parochie 't Zand.





Wij hopen op uw steun;

IBAN NL05RABO 0374 4016 32  
R.-K. parochie OLV Visitatie  
of scan de QR-code.



## Personalia

**Overleden:**

\*

Wilhelmus van Duin

Passion in de Polder is een samenwerkingsverband van de Protestantse gemeente Schagerbrug en de katholieke parochie van 't Zand. En we mogen trots zijn op deze samenwerking. In een wereld van oorlog en conflicten, laten wij lokaal zien dat in gemeenschapszin er een prachtige uitvoering kan worden opgevoerd. En daarbij rekent de productie van Passion in de Polder u geen toegangskosten. Maar gelukkig heeft de collecte aan het einde van de voorstelling de nodige pecunia opgeleverd, zodat



we hopelijk ook in de toekomst nog een uitvoering op kunnen voeren.



Zondagmiddag, lange wachtrijen voor de kerk.

## VIERINGEN ZANDSTEE

4 april	09.45 uur	eucharistieviering	pastoor Ivan
11 april	09.45 uur	eucharistieviering	priester
18 april	09.45 uur	eucharistieviering	priester/diaken
25 april	09.45 uur	woord- en gebedsviering	Jos Beers
2 mei	09.45 uur	eucharistieviering	pastoor Ivan
9 mei	09.45 uur	eucharistieviering	priester
16 mei	09.45 uur	eucharistieviering	priester/diaken
23 mei	09.45 uur	woord- en gebedsviering	Jos Beers
30 mei	09.45 uur	woord- en gebedsviering	Breggit Smit

U weet toch dat u **pastoor Ivan** altijd kunt bellen?  
**Hij is bereikbaar op telefoonnummer : 06 - 17 12 96 42.**

Voor alle andere vieringen: wie is voorganger, koster of wie zingt er ?? kun u ook onze digitale agenda raadplegen : [www.rkkerktzand.nl/agenda/](http://www.rkkerktzand.nl/agenda/)



## PAROCHIE DEN HELDER - JULIANADORP

Parochiecentrum tel. 0223-612550  
Kerkgracht 55 te Den Helder:  
donderdag 09.00 uur - 11.00 uur  
rk.denhelder@wolmail.nl

### Personalia

*Overleden:*

Christiaan Breur

Gerarda van Veen-van Vliet

Catharina Duineveld-Smit



Op de volgende dagen wordt er (ook) gezongen:

Willibrordkerk:  
28 april, 26 mei, 23 juni, 14 juli  
door het Willibrordkoor.

Petrus- en Pauluskerk:  
7 april m.m.v. Inzingkoor  
5 mei m.m.v. Inzingkoor



### Rozenkransgebed:

Op de woensdagavonden 1 mei,  
8 mei, 15 mei, 22 mei, en 29 mei

Aanvang 19.00 uur  
Petrus en Pauluskerk Den Helder



# PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Voor uw hulpvraag;  
pcidenhelder@kpnmail.nl

Uw steun is welkom!

NL05 RABO 0335 9052 42  
Caritas Den Helder



## De 40-dagentijd is net voorbij - Maar ken je ook de 50-dagentijd?

Vijftigdagentijd in het christendom – Christus als levende Tora  
De Bijbel beschrijft hoe Jezus met Pesach in Jeruzalem ter dood werd gebracht. De dagen nadien heerste verwarring onder de leerlingen. Sommigen trokken naar Galilea om hun oude leven weer op te pikken. Er stond hen (en ook andere leerlingen) een bijzondere ontmoeting te wachten: met Jezus, die zij heel levendig ervaarden, zodat ze hem herkenden als De Levende.

Het aftellen naar Sjavoeot werd dat jaar een overpeinzen van de gebeurtenissen rond Pasen. Wat had Jezus' kruisdood te betekenen, het lege graf en de ervaring dat Hij leefde, anders maar zo reëel?

Die overpeinzing kreeg later vorm in 3 grote liturgische feesten: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Samen vormen ze de christelijke 50-dagentijd. Eigenlijk zijn het geen 3 aparte feesten die gebeurtenissen op uiteenlopende momenten zouden gedenken. Wel leggen ze elk de nadruk op een ander aspect van het Christusmysterie.

Na de vernedering van het kruis volgde de verheffing van Christus bij God. De dood had niet het laatste woord. De aardse Jezus maakt plaats voor de creativiteit van de Geest.

'We zullen doorgaan', zouden we vandaag zeggen.

In de eucharistie komen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren overigens telkens weer als één geheel aan bod.

Ook voor christenen is de vijftigdagentijd een tijd van geloofsinitiatie, precies omdat we dit paasmysterie blijven overdenken en vieren in verschillende feesten. Vandaar ook dat tussen Pasen en Pinksteren de vormsels en eerste communies plaatsvinden.

Gepubliceerd door  
Kerknet

Op zondag 28 april organiseren 'De Vrienden van de P.P.' wederom een orgelconcert. Het concert vindt plaats in onze Petrus en Pauluskerk. Dit jaar is Tjeerd van der Ploeg de organist. Hij bespeelt het orgel van de Christoforuskerk in Schagen en geeft regelmatig orgelconcerten.

De aanvang van het concert is 16.00 uur en zal ruim een uur duren. Het belooft een geheel Frans programma te worden. Na afloop krijgt u een glaasje wijn of fris aangeboden. De toegang bedraagt €7,50 en onder de 18 jaar heb je gratis toegang.  
De vrienden van de Petrus & Paulus

## DE RELIEKEN VAN DE HEILIGE BERNADETTE VAN LOURDES

**Van 1 tot en met 30 april komen de relieken van de heilige Bernadette van Soubirous naar Nederland. De heilige Bernadette was de zieneres van Lourdes. In 1858, toen ze veertien jaar oud was, is de heilige maagd Maria achttien keer aan haar verschenen. Van vrijdagavond 5 april t/m dinsdagochtend 9 april zijn de relieken van de heilige Bernadette van Soubirous in Heiloo te bezichtigen.**

Net zoals een voorwerp van een dierbare overledene een bijzonder betekenis kan hebben voor nabestaanden, zo geldt dat ook voor een reliek. Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De reliek die tentoongesteld zal worden is een stuk gebeente van de heilige Bernadette, een zogenaamde eerstegraads reliek, een stukje van het lichaam van een heilige. De reliek is in een mooi versierde schrijn geplaatst. Naast de reliek komt er ook een stuk rots van de grot van Lourdes mee. Dit stuk rots mag worden aangeraakt, net zoals in Lourdes zelf. Ook zijn er banners te bekijken waarop het leven van de heilige Bernadette uiteengezet wordt. Verder zijn Lourdeswater en een groot beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes onderdeel van de tentoonstelling. Wouter: "De genade van Lourdes komt naar Nederland!"

### Lourdes en OLV ter Nood

De heer Gerrit van den Bosch was een margarinefabrikant uit Alkmaar die aan het begin van de 20e eeuw een bijzondere rol speelde in de heropleving van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Houd de website in de gaten voor de details en tijdstippen.:

[www.olvternood.nl](http://www.olvternood.nl)



Hij bewoog hemel en aarde om een steen uit de Massabiellegrot te bemachtigen, waar Maria aan Bernadette was verschenen. Het lukte niet om iemand zo'n steen te laten meebrengen, maar toen hij in 1909 zelf een bedevaart meemaakte, wist hij een kapelaan met de juiste connecties in te schakelen. Teverden keerde hij terug naar huis met wat hij noemde een geschenk van Maria's beroemde Heiligdom in Lourdes aan Maria's Heiligdom te Heiloo. Hij liet een gat hakken in de zuil waar het Mariabeeld op stond en liet daar de steen in plaatsen. Zo staat het beeld van OLV ter Nood letterlijk op de steen waar eens Maria zelf in Lourdes op verschenen is.

Rond de tentoonstelling wordt een programma georganiseerd:

Vrijdagnacht zal er een nachtwake worden gehouden.

Zaterdag is de 'Eerste-Zaterdag Bedevaart' en is er een kleine processie naar de vijver met het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Zondag is de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid en wordt er in de middag een grote processie gehouden met de relieken van de heilige Bernadette naar het Rustaltaar. Bij het Rustaltaar wordt de vanuit Lourdes bekende ritus met Lourdeswater gehouden.

Op maandag, het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, is er extra aandacht voor leerlingen en zieken en 's avonds nog een Heilige Mis en een lichtjesprocessie.

Er zal ook een apart programma worden georganiseerd voor kinderen, tieners en jongeren.





## BOEK

## Veel wegen

## Vind je eigen weg retraite

### Ben je tussen de 18 en thirtysomething jaar?

Vraag je je soms af waar je naartoe wilt in je leven? Wat je betekent in deze wereld? Wie God voor jou is? Dan is dit weekend voor jou!

'Vind je eigen weg' is een retraite van 12-14 april in de rust van Abdij Koningsoord in Arnhem. Het geeft een kans om jezelf te ontwikkelen, te groeien als mens en keuzes te leren maken in jouw leven. Levenswijsheid en inspiratie vinden we in de spiritualiteit van Ignatius van Loyola.

Het weekend gaf me hernieuwde moed om verder te bouwen aan mezelf als persoon én als gelovige – Leen  
Het thema van dit weekend is "Hoe maak ik goede keuzes?". Er is een gevarieerd programma met getuigenissen, ruimte voor stilte, reflectie en gebed, tijd in de natuur, uitwisseling in kleine groepjes en kans tot persoonlijk gesprek met een begeleider. Tussendoor is er ruimte voor ontmoeting, rust en ontspanning.

De begeleiders zijn geworteld in de christelijke traditie en gevormd in de ignatiaanse spiritualiteit. Het weekend staat echter open voor iedere zoekende mens.

12-14 april Abdij Koningsoord

Meer info via: [timmermans.elc@jezuieten.org](mailto:timmermans.elc@jezuieten.org)

## FILM

### Makers van Sound of Freedom Bringen het Aangrijpende Verhaal van "Cabrini" tot Leven



Cabrini vertelt het aangrijpende verhaal van Francesca Cabrini, een arme, gedurfde Italiaanse immigrant die een van de grootste ondernemers van de 19e eeuw werd. Met haar vastberadenheid, moed, medeleven en zakelijk inzicht overwon ze seksisme en gewelddadige anti-Italiaanse vooroordelen, terwijl ze streed tegen een gevestigde orde die haar wilde tegenhouden.

Het project 'Het cadeau - 10 brieven over liefde, leven en lichaam' is een nieuw en bijzonder project voor kinderen en ouders om thuis mee aan de slag te gaan.

Ieder kind, ieder mens is geliefd en gewild door God. Door zijn schepping heeft Hij een prachtig plan in ons gelegd. Daarin horen Liefde, Leven en Lichaam bij elkaar. Het project bestaat uit 10 brieven voor kinderen (ca. 10-12 jaar) en een apart ouderdeel. Het geeft ouders handvatten om op een liefdevolle en respectvolle manier met hun kind(eren) in gesprek te gaan over liefde, seksualiteit en vruchtbaarheid, zodat zij dat plan, dat cadeau, kunnen ontdekken.

In het kort

Thuisproject voor ouders en kinderen rond de 10-12 jaar

Apart kinder- en ouderdeel

In eigen tempo te volgen

Kinderdeel bestaat uit tien rijk geïllustreerde brieven, gericht aan het kind

Kinderdeel geeft de waarheid, goedheid en schoonheid weer van Gods schepping van de mens, als man en als vrouw

Ouderdeel bevat handvatten voor de seksuele opvoeding

Ouderdeel heeft uitgebreide begrippenlijst en verwijzingen om onderwerpen makkelijk terug te vinden en te zien welke brief bij welk onderwerp past

Voorwoord van mgr. R. van den Hout

Bij het project hoort ook een website: [www.lileli.nl](http://www.lileli.nl) waar je allerlei extra informatie vindt.



"Volg Mij!"

## Heilige Apostelen Simon de IJveraar & Judas Taddeüs

Deze keer besteden we van de twaalf Apostelen aandacht aan Simon de IJveraar en Judas Taddeüs (niet te verwarren met Judas Iskariot). We beschouwen ze samen, niet alleen omdat zij in de lijsten van de Twaalf altijd naast elkaar vermeld staan, maar ook omdat de berichtgeving over hen schaars is, behalve het feit dat de nieuwtestamentische Canon een brief bevat die wordt toegeschreven aan Judas Taddeüs.

Simon krijgt een bijnaam die in de vier lijsten varieert: terwijl Matteüs en Marcus hem typeren als "kananaïos", noemt Lucas hem "zelotès". In werkelijkheid komen beide typeringen op hetzelfde neer, want ze betekenen hetzelfde: in het hebreuws betekent immers het werkwoord qanà "jaloers, hartstochtelijk zijn", en kan ofwel gezegd worden van God, in zoverre hij "een jaloerse God" is van het volk dat Hij heeft uitgekozen, ofwel van mensen die met volle toewijding branden van ijver in de dienst van de enige God, zoals Elia. Het is dus goed mogelijk dat deze Simon, als hij al niet behoorde tot de nationalistische beweging van de Zeloten, tenminste werd gekenmerkt door een vurige ijver voor de joodse identiteit, en dus voor God, voor zijn volk en voor de goddelijke wet. In dat geval is hij een tegenpool van Matteüs, die als tollenaar vanuit een bezigheid kwam die juist integendeel als helemaal onrein werd beschouwd.

Dat is een duidelijk teken dat Jezus zijn leerlingen en medewerkers uit de meest verschillende sociale en godsdienstige lagen roept, zonder iemand uit te sluiten. Voor hem tellen de personen, niet de sociale categorieën en etiketten! En het mooie is dat in de groep van zijn volgelingen allen, hoe verschillend ook, samen waren en de moeilijkheden overwonnen die men zich zou kunnen voorstellen: Jezus zelf was in feite het motief van hun onderlinge band, waarin allen verenigd waren.

Dit vormt heel duidelijk een les voor ons, die dikwijls geneigd zijn de verschillen, ja zelfs de tegenstellingen te benadrukken, en die vergeten dat ons in Jezus Christus de kracht is gegeven om onze conflicten te verzoenen. Houden we ook voor ogen dat de groep van de Twaalf de voorafbeelding is van de Kerk, waarin er ruimte moet zijn voor alle charisma's, volkeren, rassen en alle menselijke hoedanigheden, die hun samenhang en eenheid vinden in de gemeenschap met Jezus.

Wat vervolgens Judas Taddeüs betreft: traditioneel wordt hij bij die naam genoemd, waarin twee verschillende namen tot één naam worden. Terwijl Matteüs en Marcus hem eenvoudig "Taddeüs" noemen (Mt. 10, 3; Mc. 3, 18), noemt Lucas hem "Judas van Jakobus" (Lc. 6, 16; Hand. 1, 13). Van de bijnaam Taddeüs is het niet zeker waar die vandaan komt. Hij wordt uitgelegd als afkomstig van het Aramese taddà, wat "borst" of "hart" betekent, en zou dan "grootmoedig" betekenen, of als afkorting van een Griekse naam zoals "Theodoros, Theodotos" (Godsgeschenk of door God gegeven). Over hem is weinig overgeleverd. Alleen Johannes signaleert van hem een vraag aan Jezus tijdens het Laatste Avondmaal. Taddeüs zegt tegen de Heer: "Heer, hoe is het gekomen dat Gij uzelf aan ons moet openbaren, en niet aan de wereld?" (Joh. 14, 22).

Het is een heel actuele vraag die ook wij aan de Heer stellen: waarom heeft de Verrezene zich niet in heel zijn glorie aan zijn tegenstanders geopenbaard om te laten zien dat God de overwinnaar is? Waarom heeft Hij zich alleen aan zijn Leerlingen geopenbaard?

Het antwoord van Jezus is diep en vol mysterie.

De Heer zegt: "Als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen" (Joh. 14, 23). Dit wil zeggen dat de Verrezenen gezien, waargenomen moet worden met het hart, zodat God verblijf in ons kan nemen. De Heer verschijnt niet als een ding. Hij wil in ons leven binnengaan en daarom is zijn openbaring een openbaring die een open hart veronderstelt. Alleen zo zien wij de Verrezenen.

Aan Judas Tadeüs wordt het auteurschap toegeschreven over een van de Brieven van het Nieuwe Testament die "de katholieke brieven" worden genoemd, in zoverre zij niet aan een bepaalde Kerk zijn gericht maar aan een veel wijdere kring van geadresseerden. Hij is inderdaad gericht "aan de geroepenen die leven in de liefde van God de Vader en onder de bescherming van Jezus Christus" (Jd 1).

Centrale bezorgdheid van dit schrijven is de christenen waarschuwen voor allen die de genade van God als voorwendsel gebruiken om de eigen losbandigheid goed te praten en andere broeders te misleiden met onaanvaardbaar onderricht. Zo brengen zij verdeeldheid in de Kerk, daartoe aangedreven door hun "dromerijen" (Jd 8) zoals Judas deze leringen en speciale ideeën van hen noemt. Hij vergelijkt hen met de gevallen engelen, en in krachtige bewoordingen zegt hij: "Zij gaan de weg op van Kain" (Jd 11). Zonder ook maar een blad voor de mond te nemen brandmerkt hij hen als "wolken, door de wind voorbijgejaagd, die geen regen geven; bomen zonder vruchten in de herfst, tweemaal gestorven, ontworteld; wilde baren van de zee die hun eigen schande opschuimen; dwaalsterren voor wie het diepste duister is weggelegd voor eeuwig" (Jd 12-13).

Vandaag de dag zijn we misschien niet meer gewend zo'n polemische taal te gebruiken, die ons niettemin iets belangrijks te zeggen heeft. Te midden van al de bekingen die er zijn, met alle trends van het moderne leven, moeten wij de identiteit van ons geloof bewaren. De weg van de verdraagzaamheid en van de dialoog moet met kracht en volharding worden voortgezet. Maar deze weg van de zo noodzakelijke dialoog moet niet de plicht doen vergeten om de hoofdlijnen van onze christelijke identiteit, waar niet van mag worden afgezien, steeds opnieuw en met even grote kracht te overdenken en inzichtelijk te maken.

Van de andere kant moeten we ons er goed van bewust zijn dat deze identiteit van ons om kracht vraagt, helderheid en moed ten overstaan van de tegenspraak vanuit de wereld waarin wij leven. Daarom vervolgt de tekst van de brief aldus:

"Maar gij, geliefden - hij spreekt tot ons allen -, bouwt uw leven op - uw heilig geloof, bidt in de kracht van de heilige Geest, bewaart uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwig leven zal schenken; en hebt medelijden met sommigen die twifelen..." (Jd 20-22).

De brief besluit met deze prachtige woorden:

"Aan Hem die bij machte is u voor struikelen te behoeden en onberispelijk vreugdevol voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen, aan de enige God die ons redt door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, en nu en tot in alle eeuwigheid. Amen" (Jd 24-25).

Het is goed te zien, dat de auteur van deze regels ten volle zijn geloof beleeft, waar grote werkelijkheden bij horen als morele integriteit en vreugde, het vertrouwen en tenslotte de lofprijzing, omdat dat alles enkel en alleen van de goedheid komt van onze enige God en van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. Mogen daarom zowel Simon de IJveraar als Judas Tadeüs ons helpen om de schoonheid van het christelijk geloof steeds opnieuw te ontdekken en onvermoeibaar te beleven, zodat we er krachtig en sereen van weten te getuigen.

# Notariskantoor Mr. W.C.M. Baalman



Een helder advies voor o.a.

- . Testament
- . Huwelijkse voorwaarden
- . Verklaring van erfrecht
- . Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9  
1766 ZGWieringerwaard  
tel.0224-221941

info@notarisbaalman.nl

## Horizontaal

**1** Bisschop van Hippo (354-430) **9** Oosterse vechtsport **10** Militaire Politie (afk.) **12** Oosterse vorst **14** Amerikaanse ruimtevaartorganisatie **16** Betaaldvoetbalclub uit Alkmaar **17** Wat een anemometer meet **18** Eerste vrouw van Jakob **19** Vindik-leuk (Eng.) **21** Verlangen **22** Woningbureau **24** Drinkbeker **26** Centrum van de katholieke kerk **28** Korte hengel **30** Oordeeltje **31** Kerkvader aan het hoofd van een kerkprovincie **33** Deel van een kopje **34** Lusthof **35** Vriendelijk **36** Partij van Chris Stoffer (afk.) **38** Ploeg, team (Fr.) **41** Deel van een golfcircuit **44** Stadje in Frankrijk **46** Fotografische term **47** Grondstof voor linnen **49** Openbaar Ministerie (afk.) **50** Vruchtbare plek in de woestijn **52** Gemeente in Noord-Brabant sinds 2019 **54** Rooms-katholiek (afk.) **55** Slechts **57** Werkzaamheid als kruisgezant.

## Verticaal

**1** Derde zoon van koning David **2** Leervloeistof **3** Oplossing **4** Kunstleer **5** Van een zeker metaal **6** Het onderbewuste (in de psychologie) **7** Kloosterzuster **8** Berichtjes sturen met een mobiele telefoon (3'2) **11** Mooiste kleren **13** Pistoolmitrailleur **15** Biersoort **20** Kuifpapegaai **21** Samenleving **23** Belgische schilder (1860-1949) **25** Persoon van rang en stand **27** Ziekenezalving **29** Zegeteken **30** Leeuw van de Sterreclame **31** Collega van Balthasar en Caspar **32** Beperkt, smal **37** Titel van het hoofd van een kerkprovincie **39** Leesteken **40** Zachte kleur **42** Stad in Japan **43** Ongebonden **45** Kortingsbewijs **48** Contratenor **51** Schaakniveau **53** Tijdperk **56** Evenement in Parijs in 2024 (afk.)

©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com



# STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL



Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl - 06-516 341 64



# Breggit Smit Uitvaartverzorging

*Iedereen verdient een persoonlijk afscheid*

- \* Stijlvol en betrokken
- \* Passende begeleiding
- \* Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
- \* Vrijblijvende voorbespreking

**Voor het melden van een overlijden:**

**06 518 478 90**

**24 uur per dag bereikbaar**

[info@breggitsmituitvaart.nl](mailto:info@breggitsmituitvaart.nl) - [www.breggitsmituitvaart.nl](http://www.breggitsmituitvaart.nl)

## Oplossing feb/mrt 2024

L	I	T	U	R	G	I	S	C	H	
O		B	R	O	E	S		A	R	M
S	A	S		O	N	S	E	N		Y
L	S		E	D	E		N	O	R	S
A	C	N	E		S	P	I	N	E	T
T	E	E	N	W	I	L	G		U	I
E	S		M	E	S	A		O	M	E
N	E	P	A	L		K	O	Z	A	K
			A				M			
V	E	N	L	O		S	T	I	P	T
E	T	S		E	D	E	R		R	H
R	N		E	S	O	T	E	R	I	E
B	I	S	D	O	M		N	E	M	O
O	E	L	E		H	I	T		E	L
N		I	N	Z	E	T		P	R	O
D	E	C		Z	E	E	L	T		G
	R	E	F	O	R	M	A	T	I	E

## KAPSalON CORINNE

*hair & beauty care*



**Nagelstudio**

**Visagie**

**Schoonheidssalon**

*Liefst op afspraak.*

*De koffie staat altijd klaar!*



**31 51 00**

[www.kapsaloncorinne.nl](http://www.kapsaloncorinne.nl)

De Ruyterstraat 22 Oudeschild

## Jeanne d'Arc , Rouen, Frankrijk; mystica; † 1431.

Feest 12 & 30 & 31 mei.

Zij werd geboren op 6 januari 1412 in het Franse plaatsje Domrémy (thans Domrémy-la-Pucelle, Lotharingen).

Zij was herderinnetje in de tijd dat Frankrijk door de Engelsen bezet werd gehouden. Op zeventien-jarige leeftijd hoorde zij stemmen. Zelf meende zij, dat ze van engelen afkomstig waren, maar de stemmen maakten zich bekend als Sint Margaretha van Antiochië en Sint Catharina van Alexandrië. Deze beide heilige vrouwen gaven haar de opdracht om als zieneres Frankrijk te bevrijden. Daartoe moest ze contact opnemen met de kroonprins van Frankrijk, Karel VII, en hem ertoe aansporen de Franse troon in bezit te nemen. Daar had hij recht op.

Daarop vroeg zij audiëntie aan bij Karel en liet hem weten, dat de tijd rijp was om met Gods hulp de Engelsen uit Frankrijk te verdrijven. Aangestoken door Jeanne's enthousiasme en innerlijke kracht, besloot hij inderdaad tegen de Engelsen ten strijde trekken. Jeanne stond erop om mee te vechten; zodoende werd zij zoiets zeldzaams als een vrouwelijke ridder. Vanaf dat moment week zij niet meer van Karels zijde.

Op 8 mei 1429 sloeg het Franse leger onder aanvoering van Jeanne het beleg voor de stad Orléans; op 18 juni werd bij Patay, in het Loiregebied, aan de Engelsen een vernietigende slag toegebracht. Volgens zeggen sneuvelen er 2000 Engelsen tegen 3 (!) Fransen.

Jeanne was in één klap de nationale heldin van Frankrijk. Sindsdien kreeg zij de eretitel 'De Maagd van Orléans' (La Pucelle d'Orléans). Zij wist de koning ervan te overtuigen, dat hij nu onmiddellijk de stad Troyes moest belegeren: "Over drie dagen laat ik u die stad binnentrekken, door middel van liefde, kracht, of moed." Inderdaad trok Karel op 10 juli als overwinnaar de stad Troyes binnen. De machthebbers kwamen hem de sleutels van de stad overhandigen. Op 17 juli van datzelfde jaar werd Karel in aanwezigheid van Jeanne in de kathedraal van Reims officieel door kerkelijke en wereldlijke machthebbers tot koning van Frankrijk gekroond.

Jeanne deelde in de glorie van de overwinning en werd beschouwd als een nieuwe Judith, op 8

september 1429 leidde zij het beleg van Parijs. Er is een brief van haar hand bewaard van 9 november, waarin zij de inwoners van Riom om wapens en andere middelen vroeg om het nabijgelegen Charité-sur-Loire te kunnen belegeren.

Maar op 24 mei 1430 werd zij nabij Compiègne door Bourgondiërs gevangen genomen, aan de Engelsen uitgeleverd en door hen stevig achter slot en grendel geplaatst. Op grond van valse beschuldigingen werd zij door een tribunaal van Engelse kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders als ketter ter dood veroordeeld. Op 30 mei 1431 stierf zij op de brandstapel in Rouen op de huidige Place du Vieux-Marché, door haar vroegere Franse collega's volkomen in de steek gelaten; veroordeeld als ketter, maar eigenlijk om haar strijd tegen de Engelsen; belachelijk gemaakt en gewantrouwd om de stemmen die haar tot alles zouden hebben aangezet.

Haar as werd in de Seine gegooid.



### Verering & Cultuur

Op 7 november 1455 gaf paus Calixtus III opdracht haar zaak opnieuw te onderzoeken. Hij wilde weten wat er waar was van de hardnekkige geruchten, dat Jeanne een heilige was. Jeanne's moeder, Isabelle Romée, kwam met haar twee zoons naar de Notre Dame te Parijs om getuigenis af te leggen en eerherstel voor haar dochter af te smeken. Mede daardoor werd een jaar later door paus Calixtus het kerkelijk vonnis over haar herroepen. Posthuum werd zij in ere hersteld.



Vervolg blz 32 Jeanne d'Arc

Haar heiligverklaring volgde op 16 mei 1920 onder paus Benedictus XV. Dat is opmerkelijk aangezien zij tot oorlogen heeft aangespoord. Maar het is dan ook niet om haar militaire en politieke activiteiten dat zij te boek staat als heilige, maar om het feit, dat zij als mystiek begaafde vrouw gehoor gaf aan hemelse stemmen.

**Patronaten:** Zij is patrones van Frankrijk (sinds 1922); van de steden Orléans en Rouen; van soldaten en van vrouwen in nood. Daarnaast is zij patrones van de radio en de telegrafie (vanwege de stemmen die ze hoorde). Haar voorspraak wordt ingeroepen in momenten van angst om vrees te overwinnen.

**Afgebeeld:** Zij wordt afgebeeld als jonge vrouw; nu eens gekleed in mannenkleden, dan weer in militair tenue (met harnas, lans of zwaard; draagt zij een helm, dan met open vizier); te paard; met visioenen; op de brandstapel. Zij leeft voort in de wereldliteratuur; Schiller beschreef haar leven idealistisch, Bernard Shaw ironisch, Brecht als exponent van de klassenstrijd en Charles Péguy als een heilig mysterie. In het begin van de dertiger jaren maakte de Deense cineast Carl Dreyer een film over haar, die beroemd is geworden, omdat daarin voor het eerst gebruikt wordt gemaakt van de close-up. De Zwitserse componist Arthur Honegger componeerde het zangspel 'Jeanne d'Arc au Bûcher'. Georges Rouault schilderde 'Onze Jeanne' als een heilige die te paard naar de hemel oprijkt.

[www.heiligen.net](http://www.heiligen.net)

## Pinksteractie 11 t/m 19 mei

### Geloven in de ander – Ieder mens telt mee

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Zo werkt Fera in het Centre for Social Concern in Malawi. Sinds 2022 doet zij dit prachtige werk met hulp van de Witte Paters en de Week Nederlandse Missionaris. Zo kan zij haar hart volgen en zich dagelijks inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, en dat doet zij met bezieling!

Missionair werker Maria Poulisse zet zich vanuit de Gemeente van de Camillianen in voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. Dit sprak voor haar vanzelf nadat ze gezien had hoe deze kinderen en jongeren vaak volledig buiten de boot vielen.

'Ik ben gegrepen door de liefde en deze kinderen houden me dagelijks een spiegel voor waarin ik God kan zien. Dat is heel inspirerend.'

Fera en Maria zijn het gezicht van onze Pinksteractie in 2024.

Net als Fera en Maria staan alle andere missionarissen en missionair werkers altijd klaar voor de ander. En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!

Voor al deze missionarissen en missionair werkers is er in onze parochies in het Pinksterweekeinde 18 en 19 mei een (deur)collecte.

Ook kunt u eventueel geld over maken naar IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris Den Haag.

Voor meer informatie  
[www.weeknederlandsemissionaris.nl/](http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/)

Hartelijk dank, bij voorbaat, namens de MOV-werkgroep van onze parochies.



## Liturgisch rooster vieringen - jaar B

### **zondag 31 maart - Eerste Paasdag**

Breezand	09.30 uur eucharistieviering
Julianadorp	09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken
De Cocksdorp	09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein
Den Burg	11.00 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein
Den Helder	11.00 uur eucharistieviering

### **maandag 1 april - Tweede Paasdag**

Den Helder	11.00 uur eucharistieviering
------------	------------------------------

---

### **dinsdag 2 april**

Den Helder	09.30 uur geen eucharistieviering
------------	-----------------------------------

### **woensdag 3 april**

't Zand	14.00-15.00 uur stille aanbidding
---------	-----------------------------------

### **donderdag 4 april**

Den Helder	09.30-10.30 uur stille aanbidding
------------	-----------------------------------

### **vrijdag 5 april**

Den Helder	10.00 uur eucharistieviering
------------	------------------------------

---

### **zaterdag 6 april - 2e Zondag van Pasen**

Den Helder	19.00 uur Vormsel - eucharistieviering - door mgr. Jan Hendriks
------------	---

### **zondag 7 april - 2e Zondag van Pasen**

Breezand	09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
De Cocksdorp	09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken
Den Burg	11.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken
Den Helder	11.00 uur eucharistieviering

---

### **dinsdag 9 april**

Den Helder	09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
------------	---

### **woensdag 10 april**

't Zand	14.00-15.00 uur stille aanbidding
---------	-----------------------------------

### **donderdag 11 april**

Den Helder	09.30-10.30 uur stille aanbidding
------------	-----------------------------------

---

### **zaterdag 13 april - 3e Zondag van Pasen**

geen vieringen

### **zondag 14 april - 3e Zondag van Pasen**

Julianadorp	09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
Anna Paulowna	09.30 uur eucharistieviering
Den Burg	10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein
Den Helder	11.00 uur eucharistieviering

## Liturgisch rooster vieringen - jaar B

### dinsdag 16 april

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

### woensdag 17 april

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

### donderdag 18 april

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

---

### zaterdag 20 april - 4e Zondag van Pasen

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

### zondag 21 april - 4e Zondag van Pasen

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

---

### dinsdag 23 april

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

### woensdag 24 april

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

### donderdag 25 april

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

---

### zaterdag 27 april - 5e Zondag van Pasen

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

### zondag 28 april - 5e Zondag van Pasen

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

---

### dinsdag 30 april

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

### woensdag 1 mei

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

### donderdag 2 mei

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

### vrijdag 3 mei

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

---

### zaterdag 4 mei -6e Zondag van Pasen

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

### zondag 5 mei - 6e Zondag van Pasen

Breezand 09.30 uur eucharistieviering

De Cocksdorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Burg 11.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

## Liturgisch rooster vieringen - jaar B

### **dinsdag 7 mei**

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

### **woensdag 8 mei**

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

### **donderdag 9 mei - Hemelvaart**

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

---

### **zaterdag 11 mei - 7e Zondag van Pasen**

geen vieringen

### **zondag 12 mei - 7e Zondag van Pasen**

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

---

### **dinsdag 14 mei**

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

### **woensdag 15 mei**

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

### **donderdag 16 mei**

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

---

### **zaterdag 18 mei - Pinksteren**

Breezand 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

### **zondag 19 mei - Pinksteren**

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

De Cocksdorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Burg 11.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

---

### **maandag 20 mei - Tweede Pinksterdag - Maria moeder van de Kerk**

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

### **dinsdag 21 mei**

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

### **woensdag 22 mei**

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

### **donderdag 23 mei**

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

## Liturgisch rooster vieringen - jaar B

### **zaterdag 25 mei - Heilige Drieenheid**

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

### **zondag 26 mei - Heilige Drieenheid**

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

---

### **dinsdag 28 mei**

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

### **woensdag 29 mei**

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

### **donderdag 30 mei**

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

---

### **zaterdag 1 juni - 2e zondag door het jaar**

geen vieringen

### **zondag 2 juni - 2e zondag door het jaar - Sacramentsdag**

't Zand 10.30 uur eucharistieviering - Eerste Communie

De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 11.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

## **Bakker Timmer, de *Echte* bakker** **WEBSHOP**

Genieten van onze heerlijke Texelse specialiteiten en wilt u niet misgrijpen? Bestel dan gemakkelijk en snel in onze webshop.

Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één van onze winkels of u kiest ervoor om het thuis te laten bezorgen. Ons koekassortiment verzenden we in heel Nederland.

Wilt u een taart op Texel laten bezorgen? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product geschikt is voor u.





## Wilms onderhoud- storing

Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor de veiligheid van uw installaties en dat deze niet teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en lekkages zo snel mogelijk op.

### Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223 - 630 900 | [wilmsonderhoudstoring.nl](http://wilmsonderhoudstoring.nl)



Uitvaartvereniging  
**ZIJPE**

Onze ervaren uitvaartverzorgsters:



Anita Messelaar



Marjan Korver

*Elke uitvaart  
tot in de puntjes verzorgd  
zonder commercieel gewin*

**OVERLIJDEN MELDEN?**

**BEL: 0224-563511**  
(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Ook voor niet-leden  
Zonder winst oogmerk  
Eigen uitvaartcentrum  
Betaalbaar voor iedereen  
Spaarmogelijkheden

Fiscaal aantrekkelijk sparen  
Uitvaartverzekering akkoord  
Alles omvattende uitvaartzorg  
Persoonlijke aanpak  
Alles conform uw wensen

Lid worden van de vereniging?

Ontdek alle voordelen op [www.uitvaartverenigingzijpe.nl](http://www.uitvaartverenigingzijpe.nl)



AANNEMERSBEDRIJF  
**PN DEKKER & ZNS**

[www.pndekker.nl](http://www.pndekker.nl)

De Stolpen  
Schagerbrug  
't Zand

0224 571303

Kenbri.nl



Jij bent uitgenodigd voor de  
**FAMILIEZONDAG**



**26 mei 2024**

St. Christoforuskerk in  
Schagen

vanaf 10:30 tot 13:30 uur



Familiezondag

St. Christoforuskerk  
Molenstraat 2  
1741 GK Schagen

  familiezondag

## Er bidden zoveel mensen: waarom komt er geen einde aan de ramp?

### *Bidden tijdens een crisis*

We krijgen te horen dat we in de kracht van het gebed moeten geloven, maar er zijn zoveel grote en kleine tragedies, ondanks ons eerlijke gebed voor een betere uitkomst! Laat je niet ontmoedigen! Gebed is belangrijk: Allereerst is het een manier om met God verbonden te zijn. Zo bezien is het een voorproefje en het begin van wat ons te wachten staat in de hemel. Denk aan Jezus' eigen woorden toen hij God in zijn gebed om een grote gunst vroeg: "Laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U" (Lc 22,42). Als dat eerlijk onze houding is, kunnen we God inderdaad smeken om te helpen, te genezen, lijden weg te nemen... En God zal naar onze gebeden luisteren en ons alles geven wat goed voor ons is! (Mt 6,6). Hier volgen enkele mogelijke redenen waarvan kan lijken alsof er geen antwoord is.

1. Gods blikveld is groter dan het onze. Het kan zijn dat je pas veel later beseft hoe Hij aanwezig was en hielp in een moeilijke situatie. Vaak helpt God op een heel andere wijze dan we hadden gevraagd of verwacht.
2. Soms bidden we voor de verkeerde dingen of met de verkeerde houding (Jak 4,2-3). Gebed is meer dan een "boodschappenlijstje" naar God zenden. Gebed gaat allereerst over een onzelfzuchtige relatie met God.
3. Vaak is de aanwezigheid van een vriend de beste hulp die je kunt krijgen: Jezus is bij je, vooral als het moeilijk is. Door te bidden open je jezelf voor zijn aanwezigheid. Niets is belangrijker dan dit, want met Hem kun je alles aan (Fil 4,13).
4. De onverwachte hulp van een andere mens kan letterlijk een godsgeschenk zijn. Het ingrijpen van God respecteert vaak de natuurlijke gang van zaken: zulke alledaagse wonderen komen vaker voor dan je denkt!
5. Jezus heeft niet al het lijden weggenomen. Zijn boodschap gaat verder dan genezing hier op. Hij kwam vooral om ons een nieuw perspectief te geven: dat van een beter leven met onze goede Vader die ons opwacht in de hemel, een leven dat eeuwig zal duren.

