

# KERK INN ZICHT

JAARGANG 8 - EDITIE 3 - JUNI/JULI 2026



HET PAROCHIEMAGAZINE VAN DE R.-K. PAROCHIES  
DEN HELDER-JULIANADORP-'T ZAND-TEXEL-ANNA PAULOWNA-BREEZAND-SCHAGEN

## CONTACT

### R.K. Parochie Heilige Maria Sterre der Zee

Kerkgracht 55  
1782 GK Den Helder  
Tel. 0223 61 25 50

@ rk.denhelder@wolmail.nl  
www.mariasterrederzee-denhelder.nl  
IBAN: NL13 RABO 0330 6031 75

#### Petrus en Pauluskerk

Kerkgracht 54  
1782 GK Den helder

#### Willibrordkerk

Parkstraat 24  
1787 AC Julianadorp

### R.K. Parochie O.L.V. Visitatie

Keinsmerweg 3  
1756 AE 't Zand  
Tel. 0224 59 12 26

@ olv.visitatie@kerktzand.nl  
www.rkkerktzand.nl  
IBAN: NL05 RABO 0374 4016 32

### R.K. Parochie St. Jan

Wijdenes Spaansweg 58  
1764 GL Breezand  
Tel. 0223 52 12 52

@ secretariaat@sintjanbreezand.nl  
www.sintjanbreezand.nl  
IBAN: NL07 RABO 0109 0010 60

### R.K. Parochie O.L.V. Praesentatie

Nieuweweg 15  
1761 EC Anna Paulowna  
Tel. 0223 53 13 32

@ secretariaat@olvpraesentatie.nl  
www.olvpraesentatie.nl  
IBAN: NL35 RABO 0109 0082 19

Kopijdatum uitgave aug/sept 2026  
uiterste inleverdatum 23 juni 2026  
redactiekerkinnzicht@gmail.com

### R.K. Sint Christoforus Parochie

Gedempte Gracht 64  
1741 GD Schagen  
Tel. 0224 21 24 15

@ secretariaat@rkkerkschagen.nl  
www.rkkerkschagen.nl  
IBAN: NL67 RABO 0146 1013 16

### R.K. Parochie Texel

Molenstraat 34  
1791 DL Den Burg  
Tel. 0222 32 21 61

@ secretariaat@rkparochietexel.nl  
www.rkparochietexel.nl  
IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00

H. Johannes de Doperkerk  
Molenstraat 36  
1791 DL Den Burg

H. Francisca Romanakerk  
Molenlaan 2  
1795 AM De Cocksdorp

St. Martinuskerk  
De Ruyterstraat 129  
1792 AN Oudeschild

Dit parochiemagazine is er voor u!  
Een bron van INNspiratie, vol verdieping,  
nieuws, interviews en weetjes.

Het woord "INN": herberg en rivier.  
Wij bidden dat dit blad voor u een moment  
van bezinning is en geestelijk  
water voor u mag zijn.

## PASTORAAL TEAM



**Eduard Moltzer**  
Waarnemend pastoor  
06 53 25 92 28  
don.eduard@icloud.com



**Maciej Grądzki**  
Kapelaan  
06 25 57 49 66  
maciej.pnl@gmail.com



**Henk Schrader**  
Diaken  
06 10 30 60 86  
hjmschrader@gmail.com



**Hans Bruin**  
Diaken  
06 54 95 69 24  
hansbruin@outlook.com



**Anita Captein**  
Catechiste  
06 83 25 59 75  
capte000@gmail.com



**Monica Wildeboer**  
Catechiste  
06 16 51 01 48  
mcwildeboer@planet.nl

## COLOFON

JAARGANG 8  
juni/juli 2026

Het parochiemagazine Kerk INN Zicht  
verschijnt 6 maal per jaar.

### REDACTIE

Eveline van Arem  
Anita Bakker  
Sijm Bakker  
Cindy Do  
Mirjam Schouten  
Joanne Matulis  
Lorena Garritsen  
Mirjam Kops  
Ellen Winnubst  
Piet Steur  
don Eduard Moltzer

### CONTACT REDACTIE

redactiekerkinnzicht@gmail.com  
Tel. 0223-612550

### LOGO ONTWERP

Sergio Calzada Mayoral

De redactie behoudt zich het recht voor  
ingezonden brieven te redigeren, niet te  
plaatsen of in te korten (zoveel mogelijk  
in overleg met de auteur).







6.	<b>Regio Nieuws</b> <i>NIEUW!! Geloofsvraag</i>	20.	<b>Hoogfeesten</b>	38.	<b>Inspiratie</b> <i>Pelgrimstocht door het innerlijk landschap</i>
7.	<b>Pastoraal woord</b> <i>Monica Wildeboer</i>	22.	<b>Zegeningen</b>	40.	<b>Vele wegen</b>
8.	<b>Informatief</b>	24.	Parochie Texel	42.	<b>Kerk in beweging</b>
10.	<b>Taizé</b> <i>Sara Klaver</i>	26.	Parochie Anna Paulowna	46.	Rooster vieringen
12.	<b>Een reis met betekenis</b> <i>Vormelingen</i>	27.	Parochie 't Zand		
14.	<b>Jeroen Pouw</b> <i>Reizen, verlangen, vinden</i>	28.	Parochie Schagen		
16.	<b>Young &amp; Free</b> <i>Kids</i>	30.	Parochie Den Helder / Julianadorp		
18.	<b>Verdieping</b> vervolg: <i>Mysterie van ons geloof</i>	32.	Parochie Breezand		
		34.	<b>Zestig jaar arbeider</b> <i>interview: Jan van der Stok</i>		
		36.	<b>De Blauwe Zusters</b> <i>Altijd op reis</i>		

*Blijf op de hoogte van wat er speelt in onze regio!*

# REGIO NIEUWS

**VAN HARTE  
GEFELICITEERD MET  
JULLIE EERSTE HEILIGE  
COMMUNIE!**

Julia, Sudweena, Bram, Benjamin,  
Natan, Jaime, Aron, Szymon,  
Julian, Marcelina, Stenna,  
Shasmika, Jeegeen, Suzanna,  
Xavier, Divinshin, Sienna

**BERICHT  
FAMILIEZONDAG**

De geplande familiezon-  
dag zal helaas niet doorgaan. We  
hopen u bij een volgende  
activiteit weer van harte te  
mogen verwelkomen.  
Bedankt voor  
uw begrip.

## HET HEILIG VORMSEL TE SCHAGEN



Op zaterdag 27 juni om 19.00 uur zal het Heilig Vormsel plaatsvinden in de St. Christophoruskerk in Schagen. Tijdens deze betekenisvolle viering zal Mgr. Hendriks het vormsel toedienen aan jongeren uit Schagen, Den Helder, Waarland, 't Veld en Dirkshorn. Een mooi en feestelijk moment op hun geloofsweg, waarbij zij bewust kiezen voor de kracht en inspiratie van de heilige Geest en hun plaats innemen binnen de Kerk.

Iedereen is van harte welkom om deze bijzondere viering mee te beleven en samen onze vormelingen te ondersteunen op deze belangrijke dag. We hopen op een volle kerk en een warme, feestelijke viering voor jong en oud.

## NIEUWE RUBRIEK

Heeft u een geloofsvraag die u bezighoudt, of een onderwerp waar u graag meer over wilt weten?

Stel uw vraag en misschien behandelen we deze in een volgende editie van Kerk Inn Zicht.

Uw vraag zal worden beantwoord door het pastorale team. U kunt uw vraag mailen naar: [redactiekerkinnzicht@gmail.com](mailto:redactiekerkinnzicht@gmail.com)

Wie weet staat uw vraag binnenkort in ons magazine!

## VOERTUIGZEGENING



Op 26 juli bent u van harte welkom bij de zegening van voertuigen. Of u nu komt met een fiets, auto, motor, scooter, skateboard, step, booster, rollator of iets anders waarmee u op pad gaat—iedereen is welkom.

Tijdens deze bijzondere bijeenkomst vragen we om bescherming, veiligheid en Gods zegen voor alle reizigers en reizen, dicht bij huis en ver weg. Een mooi moment van ontmoeting voor jong en oud, met aandacht

voor alles wat ons in beweging houdt. Neem gerust uw voertuig of vervoermiddel mee en vier deze mooie traditie met ons mee.



**GELOOFSVRAAG**  
PASTORAAL TEAM

# Meet you at church



Monica Wildeboer

*Lieve mensen,*

We gaan alweer op weg naar de zomer. Toch wil ik nog even met u terug naar de tijd tussen Pasen en Pinksteren.

In de Paaswake werden er in de Sint Christoforuskerk te Schagen vier jongvolwassenen gedoopt, drie van hen mocht ik daar op voorbereiden. Op mogen trekken met jongeren die geïnteresseerd zijn in het geloof is een prachtig proces waar ikzelf ook veel van leer, waar ik positieve energie van krijg en dat mij ook voedt in mijn eigen geloof. Het is ook mooi te zien hoe de jongeren meteen actief deelnemen aan het parochieleven: we komen regelmatig samen, ze blijven koffiedrinken, worden gastdames en -heren, collectanten en bedienen de livestream. Hun doop markeert, net als Pasen zelf, een nieuw begin. Maar ook voor hen geldt, net als voor de leerlingen uit Jezus' tijd, dat dit geen eindpunt is. Het is het begin van een weg waarop hun geloof verder vorm krijgt, in vragen, in keuzes, in het zoeken naar wat het betekent om met de opgestane Heer te leven.

We hebben feestelijke Eerste Communievieringen gehad, waar we altijd naar uitzien en van genieten met al die blije kinderen. En op 27 juni komt onze bisschop Jan Hendriks naar Schagen om een heel aantal jongeren uit onze regio te Vormen. Dan vieren we weer een beetje Pinksteren met elkaar!

De zomer mag dan in aantocht zijn maar toch leven we als het ware in dezelfde tijd als de eerste leerlingen na Pasen: Ook wij zijn na Pasen en Pinksteren nog niet 'klaar', maar blijvend onderweg. Ook ons geloof mag blijven groeien, stap voor stap, soms met vertrouwen, soms twijfelend en tastend. We mogen terugkijken op wat God heeft gedaan, maar tegelijk kijken we vooruit: naar wat Hij nog zal doen, in ons en door ons heen.

En zo trekken we samen verder als leerlingen van Jezus; als zusters en broeders, als parochies. Met bijzondere aandacht voor wie pas gedoopt zijn, voor wie de Eerste Communie mochten ontvangen, voor wie gevormd zijn of worden. Dat de vreugde van de Verrijzenis van Pasen en het vuur van Pinksteren ons mag blijven inspireren en bemoedigen ook in de aankomende zomertijd! En zoals de H. Teresa van Avila in haar zegenbede zegt: "Christus heeft niemand op aarde dan jou, geen handen dan jouw handen, geen voeten dan jouw voeten. Het zijn jouw ogen waardoor Christus in mededogen naar deze wereld kijkt. Het zijn jouw voeten waarmee Hij rondgaat om goed te doen!"

Hartelijke groet,

*catechiste Monica*

# PAUS LEO XIV

## een paus onderweg

Sinds het begin van zijn pontificaat laat Paus Leo XIV zien dat hij een paus van ontmoeting en nabijheid wil zijn. Na eerdere bezoeken aan Turkije, Libanon, Monaco en diverse Italiaanse bestemmingen bezocht hij, van 13 tot en met 23 april, op zijn derde buitenlandse reis, Afrika.

Tijdens deze reis bezocht hij Algerije, Kameroen, Angola en Equatoriaal-Guinea. In de vier landen ontmoette hij presidenten, diplomaten en lokale geloofsgemeenschappen. Steeds opnieuw benadrukte paus Leo XIV het belang van rechtvaardigheid, vrede en dialoog, vooral in gebieden waar armoede en spanningen het dagelijks leven bepalen.

Bijzonder was zijn bezoek aan Algerije. In Annaba – het vroegere Hippo – leefde en werkte Sint Augustinus als bisschop. Voor de paus, zelf augustijn, had dit bezoek een diepe persoonlijke betekenis.

Van 6 tot en met 12 juni reist paus Leo XIV naar Spanje. Opvallend is dat hij niet kiest voor een louter ceremonieel bezoek. Naast ontmoetingen met koning Felipe VI, koningin Letizia en premier Pedro Sánchez bezoekt hij ook opvangprojecten van Cáritas, spreekt hij met jongeren en ontmoet hij maatschappelijke organisaties. Zijn route voert langs Madrid, Barcelona, Gran Canaria en Tenerife.

*"De wereld is een boek. Wie niet reist, leest enkel één bladzijde."*

*- Augustinus*

*"Het leven bloeit alleen in ontmoeting. In het begin is er dialoog."*

Van 25 tot en met 28 september volgt vervolgens een apostolisch bezoek aan Frankrijk, de vijfde internationale reis van zijn pontificaat. Daarbij bezoekt de paus onder meer het hoofdkwartier van UNESCO. Verwacht wordt dat paus Leo XIV later dit jaar ook Latijns-Amerika zal bezoeken. Daarmee onderstreept hij opnieuw zijn wens om dichtbij mensen te staan en bruggen te bouwen tussen Kerk, samenleving en culturen wereldwijd.

*"Leef als een reis in Christus' liefde."*

Met zijn volle reisagenda lijkt Paus Leo XIV voorlopig vooral onderweg naar Spanje, Frankrijk en mogelijk later Latijns-Amerika. Maar nu burgemeester Femke Halsema hem officieel heeft uitgenodigd, dromen sommige Amsterdamse katholieken al voorzichtig van een pausbezoek aan de hoofdstad. Een Mis op de Dam lijkt misschien nog ver weg – maar bij deze reislustige paus weet je het nooit.

De paus volgen tijdens zijn reizen:

<https://www.vaticannews.va/en.html> of kijk op Youtube!



Voordat Paus Leo XIV tot paus werd gekozen, woonde hij jarenlang in Rome vanwege zijn werkzaamheden voor het Vaticaan en de Augustijner orde. Hoewel hij toen minder zichtbaar reisde dan nu als paus, had hij al veel van de wereld gezien. Vooral Peru speelde een belangrijke rol in zijn leven, waar hij actief was als missionaris, priester en later bisschop. Ook bezocht hij als prior-generaal van de Augustijnen vele landen in Latijns-Amerika, Europa, Afrika en Azië.

## SINT AUGUSTINUS

Als man van geloof, grote intelligentie en pastorale toewijding, drukte Sint Augustinus, een grote heilige en Kerkleraar, een diepe stempel op het christendom, de westerse cultuur en de hele wereld. Vanuit Hippo – het huidige Annaba in Algerije, waar hij van 395 tot 430 bisschop was – groeide zijn invloed uit over het latere christendom en het culturele leven van het Westen.

## GEBED VAN PAUS LEO XIV VOOR VREDE

Heer Jezus,  
U hebt de dood overwonnen zonder wapens of geweld:  
U hebt zijn macht verbroken met de kracht van de  
vrede.

Schenk ons uw vrede,  
zoals U deed voor de vrouwen  
die op paasochtend vol twijfel waren,  
zoals U deed voor de discipelen die zich uit angst  
schuilhielden.

Zend uw Geest,  
de adem die leven schenkt en verzoent,  
die tegenstanders en vijanden  
tot broeders en zusters maakt.

Inspireer ons om te vertrouwen op Maria, uw moeder,  
die met een gebroken hart aan de voet van uw kruis  
stond, vast in het geloof dat U weer zou opstaan.

Moge de waanzin van de oorlog ophouden  
en de aarde verzorgd en bewerkt worden door hen die  
nog steeds weten hoe ze leven moeten voortbrengen,  
beschermen en liefhebben.

Hoor ons, Heer van het leven!  
Amen.



Die jaren in Rome staan centraal in de nieuwe documentaire "Leone a Roma" van de Vaticaanse media. De film volgt zijn weg vanaf zijn aankomst uit de Verenigde Staten in 1981 tot zijn werkzaamheden als prior-generaal van de Augustijnen en later als prefect van het Dicasterie voor de Bisschoppen. De documentaire verschijnt ter gelegenheid van het eerste jubileum van zijn pontificaat en zal te zien zijn op de officiële mediakanalen van het Vaticaan, waaronder Vatican News.

*Vaak als ik vraag  
hoe het met  
iemand gaat,  
hoor ik:  
“Goed, druk.”*

# TAIZÉ

*overgave, eenheid, sereniteit*

**H**et maakt niet uit of het studenten, ouders of gepensioneerden zijn. Die voortdurende drukte, afleiding en lawaai vormen grote struikelblokken in ons geestelijk leven. Het houdt ons niet alleen weg van Gods liefde, vreugde en vrede, maar ook van God zelf, simpelweg doordat het onze aandacht opeist. Het maakt ons doof voor de stem van God en overstemt de inbreng die we juist zo nodig hebben.

Er is een reden waarom we spreken over ‘wandelen met God’ en niet over ‘rennen met God’. Liefde heeft namelijk een eigen tempo: langzaam en ongehaast. Dat is een ander tempo dan de technologische snelheid waaraan we gewend zijn (of moeten raken). **Taizé is een plek waar iets van die Liefde te ervaren is.** Afgelopen meivakantie was ik er alweer voor de 10e keer. Er is een reden dat ik er graag kom; het is moeilijk dat precies in taal te vatten, want er zijn niet altijd woorden om bepaalde ervaringen te beschrijven.

Als je Taizé (nog) niet kent: Taizé is dorpje in Frankrijk, waar een oecumenische geloofsgemeenschap van broeders woont. Zij ontvangen het hele jaar door tienduizenden jongeren van over de hele wereld, die een week (of langer) meelevens in de gemeenschap. Er zijn drie gebedsdiensten per dag, die voornamelijk gekenmerkt worden door het vele zingen. De liederen van Taizé bestaan vaak uit korte zinnen die steeds worden herhaald, wat zorgt voor overgave, eenheid en sereniteit. Ook is er elke dienst een moment van stilte: zo'n 7 tot 10 minuten. Buiten de vieringen

is er veel ruimte voor ontmoeting met anderen. Zo heb je een bijbelintroductie van een broeder en vervolgens een gespreksgroep, waar ruimte is voor de vragen van het leven. Daarnaast heeft iedereen een taak, zoals eten uitdelen, koken of afwassen. Na het avondgebed zoeken mensen elkaar op bij ‘Oyak’, waar er samen muziek gemaakt wordt onder genot van een drankje. Taizé heeft een leefregel waarin gebed, gemeenschap en eenvoud centraal staan. Nu denk je misschien: hmm, regel... ik houd niet zo van regels. Dat zou ik in ieder geval denken. Maar het woord ‘regel’ komt van het Latijnse woord ‘regula’: een recht stuk hout.





Dat doet me denken aan het beeld in Johannes 15 – een beeld over een wijnrank – één van de belangrijkste lessen van Jezus over emotionele gezondheid en het geestelijk leven (even opzoeken dus ;)). Wat een latwerk (regula) is voor een wijnrank, is een leefregel voor ons (geestelijk) leven.

Bij de leefregel van Taizé hoort ook de gewoonte van stilte. De eerste dagen vind ik die best lang duren, omdat ik het helemaal niet gewend ben om op die manier stil te zijn. Gedurende de week wordt de stilte gevoelsmatig steeds korter. In de stilte heb ik ruimte om mijn gedachten te ordenen, bewust stil te staan bij dankbaarheid, moeilijke dingen een plek te geven of nieuwe ideeën te laten ontstaan. Ik voel, na de vele stiltes gedurende zo'n week, dat mijn geest mijn lichaam weer een beetje bijgebeend heeft. Het lawaai neemt af en ik besef me weer dat ik een ziel heb.

Ook de combinatie van veel mensen en tóch veel rust maakt Taizé zo bijzonder voor mij. In de zomer zijn er soms wel 3000 jongeren in een week. Toch is er naast de vele gezelligheid, ruimte voor stilte, bezinning en gebed.

Juist door de eenvoud van het leven in Taizé is er ruimte voor echte ontmoeting: met anderen, met mezelf en met God.

Misschien is dat de reden dat ik telkens terugkeer naar Taizé:

*"omdat ik daar elke keer weer opnieuw leer dat de volheid van het leven niet te vinden is in drukte en haast, maar in de eenvoud, het ont-moeten en ont-haasten; in aandacht voor de ander en in de ruimte om God weer te horen."*

Sara Klaver

# EEN REIS MET BETEKENIS

Je kiest je eigen route en je gaat op pad met jouw geloof als je kompas: het Heilig Vormsel als begin van een bijzondere reis.

Ga met God en laat je verbazen en verwonderen!



Sienna Muday, 16 jaar. Op 23 mei 2026 ben ik gedoopt, 24 mei '26 kreeg ik mijn Eerste Heilige Communie en zaterdag 27 juni '26 ontvang ik mijn Heilig Vormsel in Schagen.

*Wie is voor jou een voorbeeld in geloof en waarom?*

Mijn oma en omi zijn mijn voorbeelden in het geloof. Omdat zij altijd met mij meegaan naar de kerk en mij hierin ook steunen. Als er in de kerk iets verteld wordt wat ik nog niet begrijp, dan leggen zij mij dit uit!



Christine Schenker, 32 jaar. Op Tweede Pinksterdag, 25 mei 2026 heb ik het Heilig Vormsel ontvangen in de Petrus en Pauluskerk

*Waar ben jij dankbaar voor op jouw geloofsreis?*

Ik ben dankbaar voor mijn geloofsreis omdat het mij in moeilijke tijden kracht, steun en liefde heeft gegeven. Ook heb ik hele lieve mensen ontmoet, mooie herinneringen kunnen maken en de aanwezigheid van de Heilige Geest heel dichtbij kunnen voelen. Maar waar ik het meest dankbaar voor ben is dat ik door deze reis mijn verloofde Tobias in de kerk heb ontmoet.



Koen van Arem, 30 jaar. Ik ontvang zaterdag 27 juni 2026 in Schagen mijn eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

*Wat geeft jou kracht of inspiratie in het leven?*

"Ik bid elke dag de rozenkrans, lees 4 bladzijden uit de bijbel en ik ga graag iedere week naar de eucharistie. Uit deze drie dingen haal ik mijn kracht vandaan en word ik rustiger in mijn hoofd en ontwikkel ik regelmaat en discipline."



Tobias Moesker, 28 jaar. Op Tweede Pinksterdag, 25 mei 2026 ontving ik het Heilig Vormsel in de Petrus en Pauluskerk.

*Welke reis hoop jij te maken in geloof en leven?*

Ik hoop dat op het moment dat Jezus op de dag des oordeels terugkomt, mijn verloofde en ik in liefde voor zijn aangezicht zullen staan. En dat wij in Zijn huis mogen leven en dat wij niet het leven volgen dat wij hebben bedacht, maar ons overgeven aan wat God voor ons in petto heeft.

## JONGERENGROEP LAETITIA DEI

**V**orige maand zijn we begonnen met maandelijkse ontmoetingen voor jongvolwassenen in de pastorie van Schagen. We komen elke vierde vrijdag van de maand samen om 18.00 uur. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd en gaan daarna verder met gesprekken over het geloof, Bijbelstudie en andere activiteiten om samen ons geloof te verdiepen. Jullie zijn van harte welkom!

Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij kapelaan Maciej.



## BAVODAG 2026

**E**lk jaar organiseert het bisdom een bijzondere dag voor jongeren: de Bavodag. Het is een dag vol vreugde, geloof en samenzijn met leeftijdsgenoten. Vorig jaar was de Bavodag opnieuw een groot succes, en daarom wil het bisdom ook dit jaar deze mooie dag samen met de jongeren vieren.

Dit jaar vindt de Bavodag plaats op zaterdag 20 juni. Met deze uitnodiging nodigt het bisdom alle jongeren van 11 tot en met 16 jaar van harte uit om erbij te zijn. Samen willen zij er een waardevolle dag van maken, waarop iedereen gesterkt wordt in het geloof in Jezus door het vuur van de Heilige Geest.



# REIZEN, VERLANGEN, VINDEN

Door Jeroen Pouw

**R**eizen is iets wat veel mensen doen. Sommige mensen reizen vooral om op vakantie te gaan, anderen om naar werk of school te gaan, en weer anderen om de wereld te zien. En enkele mensen brengen om een bepaalde reden heel hun leven reizend door. Je kunt privé of zakelijk op reis gaan. Reizen is een belangrijk onderdeel van het menselijk leven.

Heb je wel eens nagedacht over de laatste reis die je gemaakt hebt? Welke herinneringen heb je daar nu nog aan? Op welke manier ben je gegroeid tijdens die laatste reis? Vaak praat je met mensen over je gemaakte reizen, omdat je er bepaalde herinneringen aan hebt of ervaringen hebt opgedaan die je bijblijven. Deze ervaringen hebben je leven verrijkt. Misschien ga je ook wel op reis met een bepaald doel. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het bezoeken van een land om de cultuur te leren kennen, of om uit te rusten aan een strand, te sporten in de natuur, of om nieuwe vrienden te maken. Deze doelen formuleer je mogelijk niet zo expliciet, maar voornamelijk vanuit een verlangen om iets te doen. Het hebben van zulke verlangens is heel menselijk. Hoe je kan weten of het verlangen goed is, daar komen we nog op terug.

De Bijbel staat vol met verhalen over mensen die reizen vanaf het eerste Boek 'Genesis' tot aan het laatste Boek 'Openbaring'. Het volk van God reist in het Boek Genesis naar Egypte en vanaf het Boek Exodus weer terug naar het beloofde land (Ex, Lev, Num en Deut). Je zult hierin lezen dat reizen niet altijd eenvoudig is. Je kent waarschijnlijk de verhalen over Jezus, gevolgd door de brieven van Paulus. Jezus reist samen met zijn leerlingen door het land om mensen te ontmoeten, om te onderwijzen, te genezen en wonderen te verrichten. Het hoogtepunt van Jezus' reis is zijn sterven aan het kruis, wanneer Hij onze zonden vergeeft en na drie dagen verrijst (Matt, Mac, Luc, Joh).

En Paulus bekeert zich tot het geloof en maakt vele reizen om het Evangelie in alle windstreken te verkondigen. In de Bijbel heeft reizen altijd iets met God van doen. Het is God die mensen naar plekken stuurt. In de Bijbel heeft God een plan met de reizen die mensen maken.





Zo is het ook met de reizen die jij maakt. God heeft een plan met de reizen die jij maakt in de wereld. Om te ontdekken wat het plan van God is, zijn er twee stappen nodig. De eerste stap is dat je herkent wat jouw verlangen is. Het mooiste is als je dat verlangen al ontdekt voordat je op reis gaat, maar het verlangen achteraf ontdekken is ook mogelijk. Vervolgens ga je ontdekken of het verlangen van God komt. Om hierachter te komen is het belangrijk om te bidden. In het gebed zal je rust ervaren wanneer een bepaald verlangen van God komt. Het verlangen dat van God komt is er een om te volgen, want dat zal je dichterbij Hem brengen. Concluderend kan je zeggen dat mensen niet enkel reizen, omdat het leuk is. Je reist omdat je diep in je hart iets zoekt. Ieder mens, jij ook, is een zoekend wezen. Je gaat op zoek met het doel iets te vinden. Wat je vindt hangt af van je reis en van je verlangen voor die reis. Uiteindelijk zoek je God en hoop je Hem te vinden.

## TIENERKAMP BREAKOUT

Ben jij 12-18 jaar? Wil jij een fantastisch weekend waarin de liefde van God en gezelligheid centraal staan? Kom dan naar het tienerkamp BreakOut van 14-18 juli op het heiligdom Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo.

**Thema is dit jaar Licht en Zout.** Iedere dag beginnen



we met het hoogtepunt: De H. Mis, dan krijgen we de kans om héél dicht bij Jezus te zijn en om Hem in de H. Communie te ontvangen. Daarna zullen we allerlei toffe spellen en activiteiten doen, denk bijvoorbeeld aan een bosspel. Verder is ieder jaar een grote verrassings-activiteit en een waterspelletjesdag. Op deze manier maak je heel snel nieuwe vrienden! Tot slot zal er iedere dag ook catechese gegeven worden. Op deze momenten leer je iets over het geloof. Zo leer je steeds beter God en de Heilige Schrift kennen.

Bijdrage: € 80

Meer info: [info@jongbisdomhaarlem.nl](mailto:info@jongbisdomhaarlem.nl)  
[www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl](http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

## WORLD YOUTH DAY SEOUL 2027 GA JE MEE?

Droom jij ervan om samen met duizenden jongeren van over de hele wereld je geloof te beleven? Om de Kerk te ervaren als één wereldwijd lichaam - jong, levend en vol hoop?



In 2027 komen jongeren samen in Seoul voor de Wereldjongerendagen met de paus. Ook vanuit Nederland willen we daar samen aanwezig zijn: als één pelgrimage, gedragen door alle bisdommen, dus ook door Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam.

De komende tijd starten de landelijke voorbereidingen. Denk bijvoorbeeld aan:

- de WYD Kruis Tour door Nederland
- ontmoetingen, catecheses, gebed en getuigenis samen op weg naar een onvergetelijke geloofservaring.

Houd deze website en de website en socials van Jong Katholiek in de gaten voor updates over de WJD en de voorbereidingen - [www.jongbisdomha.nl](http://www.jongbisdomha.nl)



# DE LEGENDE VAN *SINT* *CHRISTOFFEL*

*Sint Christoffel is de beschermheilige van reizigers. Veel mensen die op reis gaan, hebben een plaatje van Christoffel bij zich, bijvoorbeeld aan een sleutelhanger of op een kaartje. Op een plaatje zie je Christoffel bijna altijd als een hele grote en sterke man. Vaak staat hij bij of in een rivier. Op zijn schouders draagt hij een kind, en in zijn hand heeft hij een staf, een soort stok. Maar wie is dat kindje? En waarom staat Christoffel bij een rivier? Lees maar verder!*

Christoffel is een hele grote en sterke man; hij is reusachtig. Hij wil de allersterkste heerser helpen. Eerst helpt hij de koning. Maar de koning is bang voor de duivel. Dan helpt hij de duivel. Maar de duivel is bang voor Jezus. Christoffel wil nu Jezus helpen. Hij gaat op zoek naar Jezus. Onderweg ontmoet Christoffel een kluizenaar. De kluizenaar vertelt hem over Jezus en zegt dat hij een manier weet om Jezus te helpen. Hij neemt Christoffel mee naar een wilde, gevaarlijke rivier. In die rivier verdrinken veel mensen als ze willen oversteken. Maar Christoffel is heel groot en sterk. Daarom kan hij de mensen veilig naar de overkant brengen. Zo gezegd, zo gedaan. Christoffel bouwt een hutje aan de oever van de rivier.

Van een jong boompje maakt hij een staf. Elke dag draagt Christoffel mensen veilig naar de overkant van de woeste rivier. Op een nacht staat er een kind aan de oever. Het kind vraagt: "Christoffel, wil je mij veilig naar de overkant dragen?" Christoffel tilt het kind op zijn schouders. Maar wat gebeurt er? Het water van de rivier stijgt en het kind wordt zo zwaar als lood. Christoffel moet al zijn kracht gebruiken om de overkant te halen. Als ze eindelijk aan de andere kant zijn, zegt Christoffel: "Kind, wat was je zwaar! Het leek wel of ik de hele wereld op mijn schouders droeg!" Het kind antwoordt: "Je droeg ook de hele wereld op je schouders. Ik ben Jezus Christus, de Koning, die jij al die tijd hebt geholpen."





# Genieten



# KIK

Drie muizenkinderen liggen te zonnen in de pastorietuin. 'Heerlijk hè,' zucht Martje, 'Niets is fijner dan de zomer!' Maikel zucht: 'Ik verveel me! Er zijn minder mensen in de kerk, minder koekjes. Was het maar herfst!' 'Nee!' roept Mindy, 'De zomer, daar moet je van GENIETEN! Wat vind jij nou leuk, Maikel?' 'Avontuur!' juicht Maikel en sprint weg, over het plein naar de straat. Hij ziet een poster hangen. Dan gaat hij terug. 'Ik wil naar het strand, samen met jullie!' Dat klinkt leuk. 'Weet jij hoe we daar kunnen komen?' vragen de zussen. 'Kom mee,' zegt Maikel, 'maar straks moeten jullie je ogen dichtdoen!' Ze rennen langs de wei van boer Groeneveld. 'Stop! Jullie krijgen een blinddoek voor!'

Maikel haalt twee sokken tevoorschijn die de muisjes mopperend over hun hoofd doen. Maikel leidt hen kriskras door de wei. Dan horen ze mensen en kinderen blij praten. 'Zijn we bij het strand?' vraagt Martje, 'Ik hoor dat ze gaan varen.' 'Klopt,' zegt Maikel, 'maar éérst gaan ze ... de boot oppompen.' De meisjes horen geblaas. Dan roept iemand: 'Instappen allemaal!' Maikel helpt ze aan boord. En met donderend lawaai vaart de boot weg. Mindy en Martje piepen van angst. 'Doe de blind sok maar af!' roept Maikel. Dan ontdekken de muisjes dat ze meevaren in een luchtballon. Hoog boven het weiland. In de verte ligt het strand van Dottermeer. Maikel geniet, met zijn neus in de wind. Zijn zussen niet. Maar gelukkig zijn er koekjes aan boord.



## Versje



Weet je waarvan ik nou echt kan GENIETEN: een heerlijke zonnige dag aan het strand, en daarna een zak met goudgele frieten en gebakken vis geserveerd in een krant.

Of samen iets bouwen, een hut in de struiken, verstopt in een hoekje in oma's tuin, met een dak en een deur en gaten met luiken, van binnen met spinnen en veel donkerbruin.

Of een heel spannend boek om langzaam te lezen over andere tijden, en iedereen was arm, kinderen zonder ouders, die noemden ze wezen, hoe moesten ze eten, hoe bleven ze warm?

Knutselen, zwemmen en heel laat gaan slapen, naar een film of een speelpark, vakantie is top! En daarom heeft God vast de zomer geschapen: genieten met vrienden, daar knap je van op!



## Uit de Bijbel

Al vloog ik naar het uiterste oosten  
of streek ik neer in het verste westen,  
ook daar zou U mij leiden,  
ook daar houdt uw hand mij vast.

psalm 139:9-10



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: M. Jurriëns

# BEGRIJP JE WAT JE VIERT?

'Fysiek voedsel is niet genoeg; de ziel heeft de voeding van de Eucharistie nodig, die ons ondersteunt in tijden van angst en lijden', aldus Paus Leo XIV tijdens een H. Mis in Douala, Kameroen, op 17 april.

door: Piet Steur

### HET MYSTERIE VAN ONS GELOOF

Na de consecratie zegt de priester: 'Verkondigen wij het mysterie van ons geloof'. Hoeveel artikelen ik ook schrijf over de Eucharistie, ik blijf cirkelen om een groot mysterie. Met het menselijk verstand is niet te bevatten dat Christus, bij de consecratie, hier en nu, werkelijk aanwezig komt. En toch ligt in dit wonderlijke gebeuren ons hele geloof vervat, waarvan het paasmysterie uiteindelijk de kern is: Christus' lijden, sterven en verrijzen.

De oproep van de priester 'verkondigen wij het mysterie van het geloof', wordt door de gelovigen op één van de volgende manieren beantwoord: 'Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt' - 'Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt' - 'Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis'.

Met die woorden bevestigen de aanwezige gelovigen 'het mysterie van het geloof'.

### HET EUCCHARISTISCH GEBED

*De Canon na de consecratie*

Na de consecratie gaat het Eucharistisch gebed verder tot aan het 'Onze Vader'. Dit gedeelte van het Eucharistisch gebed is naar zijn inhoud in vier delen op te splitsen. Deze zijn: - de anamnese - de aanbidding - de voorbede - en de slotdoxologie.

#### 'Anamnese' betekent 'Gedachtenis'

'Blijft dit doen om mij te gedenken' heeft de Heer gezegd bij het Laatste Avondmaal. En in antwoord op die woorden van de Heer gedenken we niet alleen Jezus' instelling van de Eucharistie, maar ook zijn lijden, sterven en verrijzen en zijn hemelvaart.

In het eucharistisch gebed I, bidt de priester bij voorbeeld: 'Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat Hij verreezen is, dat Hij is opgestegen naar de hemel.'

Terwijl in de Prefatie God gedankt wordt om zijn grootheid en heiligheid, gaat het in de anamnese om het dankend gedenken van wat Christus voor ons gedaan heeft door zijn lijden, sterven en verrijzen.

### De Aanbieding

Na de anamnese volgt een passage die 'de aanbieding' wordt genoemd. In de Eucharistie geeft Christus zich aan de Vader. We gedenken dat Hij, voor ons heil, het offer van zijn leven heeft gebracht. Maar het gaat niet om het offer van Christus alleen. Bij het 'bidt broeders en zusters ...', was al sprake van 'mijn en uw offer' en dat wordt hier herhaald. In de Eucharistie bestaat er een eenheid tussen het offer van Christus en het offer van de Kerk. De gelovigen bieden de Vader hun gebeden en gaven (brood en wijn) aan en - vooral niet te vergeten - met Christus, ook zichzelf. Als wij Eucharistie vieren, willen ook wij ons leven uit handen geven aan de Vader. Wij weten dat we niet toebehoren aan onszelf: 'we zijn van God'. Door ons leven aan de Vader te geven verenigen we ons met het offer van Christus. Zo groeien we in eenheid met God en met elkaar.

### De Voorbede

Na de consecratie, in het bewustzijn van de nabijheid van Jezus Christus, onze voorspreker bij de Vader, durft de Kerk al haar noden en vragen uit te spreken.

Uit de tekst van de voorbede blijkt dat de aardse Kerk wordt verenigd met de hemelse, dat de aardse liturgie deelt in de hemelse liturgie. De aardse Kerk weet dat zij onder leiding staat van de door Christus aangewezen leiders, daarom bidt zij hier voor de paus en de plaatselijke bisschop(pen).

In de voorbede verwoordt zij haar verbondenheid met hen. Bij bijzondere gelegenheden zoals een huwelijksviering, een jubileum of een uitvaart, wordt vaak een passage toegevoegd, waarin voor de speciale gelegenheid wordt gebeden. De passage bij een uitvaart is bij voorbeeld: 'Gedenk .....<doopnamen>, die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat hem/haar die in de doop met Christus gestorven en herboren is, nu ook

verrijzen tot nieuw leven met uw Zoon'. Ook wordt er gebeden voor heel het Godsvolk en voor alle levenden en overledenen. Let hierbij op de onderliggende gedachte dat wij in dit gebed bidden voor **alle** gestorvenen. Want door God alleen was 'hun gelovige gezindheid' gekend, ook al hadden wij misschien het vermoeden, of zelfs al het oordeel uitgesproken, dat er bij deze of gene geen sprake was van een 'gelovige gezindheid'.

### De Slotdoxologie

'Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn .....'. Doxologie betekent 'lofprijzing'. Heel het Eucharistisch gebed is een gebed van lofprijzing en dankzegging aan God de Vader. Aan het slot ervan wordt nog eens kernachtig uitgedrukt voor wie deze lof bedoeld is: voor God de Vader. De kerk weet echter dat zijzelf niet in staat is zich op gepaste wijze tot de Vader te richten. Onze liturgische gebeden eindigen daarom steeds met: 'door Christus onze Heer'. Maar we richten ons ook tot de Vader in de kracht van de heilige Geest. De kracht en de inspiratie van de Geest heeft de kerk doen ontstaan en blijft haar de eeuwen door bezielen. En zo is de slotdoxologie dan een kernachtige lofprijzing aan het adres van de drie goddelijke personen. 'Door Hem, met Hem en in Hem, zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.' Gods drievoudige Naam wordt geprezen, vanwege het Brood en de Wijn, Lichaam en Bloed van Christus: hemelse werkelijkheid op een aards altaar.

# HOOGFEESTEN

## *in de Katholieke Kerk*

Door het jaar heen kennen we in ons dagelijks leven heel veel feesten. Ieder jaar weer vieren we de dag waarop we geboren zijn. We vieren Sinterklaas, misschien je huwelijksdag en Moeder- en Vaderdag, etc. Er zijn zelfs dagen waarop iedereen vrij is van school en werk, Koningsdag, op 27 april, is zo'n dag en 1 januari, en eens in de 5 jaar Bevrijdingsdag. En sommige momenten in ons leven vinden we zo belangrijk, dat er extra feest gevierd wordt, bij voorbeeld als je 50 jaar wordt, of 25/50/60..... jaar getrouwd bent.

Ook de Kerk heeft, door het jaar heen, vele feesten en de feesten die extra gevierd worden noemen we in de Kerk 'Hoogfeesten'. Wij beperken ons hier tot de Hoogfeesten in de maand juni van dit jaar want dat zijn er nogal wat, vier om precies te zijn.



## HEILIG HART VAN JEZUS

*Hoogfeest van het H.Hart van Jezus*

Op vrijdag 12 juni vieren we het Hoogfeest van het 'Allerheiligst Hart van Jezus'. In het evangelie van Mattheus 11,28-29 zegt Jezus: 'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor jezelf.' Jezus opent zijn hart voor ons. Hij nodigt ons uit rust te vinden bij Hem, ons aan zijn Liefde toe te vertrouwen, en zo in verbondenheid met Hem te leven. De Liefde die uit zijn hart stroomt, is wijder en dieper dan de zee.

## JOHANNES DE DOPER

*Hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper*

Dit Hoogfeest wordt gevierd op 24 juni. Er zijn slechts drie geboortedagen die de Kerk met een Hoogfeest viert: die van Jezus, van Maria en van Johannes de Doper. Dit geeft de unieke rol aan, die Johannes vervulde als Voorloper die de weg bereidde voor de Heer. Zijn naam 'Johannes' betekent 'de Heer is genadig.' Elisabeth ontving hem op hoge leeftijd, na jaren van onvruchtbaarheid. God kan nieuw leven scheppen waar menselijke inspanningen tekortschieten. De familieleden wilden hem naar zijn vader, 'Zacharias', noemen, zoals gebruikelijk. Maar Elisabeth en Zacharias gehoorzaamden de engel Gabriël, die de naam 'Johannes' genoemd had.



## SACRAMENTSDAG

### *Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus*

Op donderdag 4 juni of zondag 7 juni wordt dit jaar 'Sacramentsdag' gevierd. Het wordt ook wel het 'Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament' genoemd. Deze dag herinnert ons aan de instelling van de Eucharistie tijdens het Laatste Avondmaal. Op Witte Donderdag wordt die instelling ook gevierd. Maar het is zo'n groots gebeuren dat het in de loop van het jaar dus nogmaals gevierd wordt.

Dit Hoogfeest wijst ons op de liefde van God die zich in Jezus Christus met ons verbindt. We vieren de werkelijke aanwezigheid van Christus in de gedaante van brood en wijn. 'Onze zintuigen schieten tekort,' zoals we in het 'Tantum ergo' zingen, om dit wonderlijke gebeuren te begrijpen, maar: 'het geloof vult aan waarin de zintuigen tekort schieten.'

Op deze dag wordt op veel plaatsen een plechtige processie gehouden, waarbij de heilige hostie in de monstrans wordt getoond, bezongen en aanbeden.



## PETRUS EN PAULUS

### *Hoogfeest van Petrus en Paulus, apostelen*

Maandag 29 juni, Hoogfeest van Petrus en Paulus, de twee grootste steunpilaren van de Kerk. Gevangenschap noch vervolging of schijnbare nederlagen beletten hen de missie te vervullen die God hun had opgedragen. Jezus gaf Petrus de sleutels van het Koninkrijk der hemelen. Daarmee gaf Jezus hem de autoriteit om met goddelijke gezag te onderwijzen, te besturen en te heiligen. En deze autoriteit eindigde niet met Petrus. Ze wordt tot op de dag van vandaag doorgegeven aan zijn opvolgers; nu is dat dus paus Leo XIV.

Paulus weerspiegelt de missionaire rol van de Kerk om het evangelie te verkondigen totaan de uiteinden der aarde, tot alle landen, alle volkeren, elk menselijk hart.

Omdat de invloed van de Kerk op de samenleving sterk is afgenomen worden christelijke Hoogfeesten minder gevierd. De meeste Hoogfeesten zijn geen 'verplichte feestdagen' meer en ook geen vrije dagen. In Nederland zijn alleen nog Kerstmis, Nieuwjaarsdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Mariatenhemelopneming en Allerheiligen verplichte kerkelijke feestdagen. En vooral Kerstmis en Pasen worden nog uitbundig gevierd.

# ALLE ZEGEN KOMT VAN BOVEN

door: Piet Steur

### REGEN EN ZEGEN

Als het regent of iemand onverwachts nat wordt doordat de buurvrouw, bij het watergeven van de plantjes, 'per ongeluk' water over de schutting spuit, zegt men vaak: 'Alle zegen komt van boven.' En aanvankelijk denk je bij die uitdrukking: ja inderdaad, water komt van boven, valt uit de lucht. Maar bij nader inzien ontdek je, dat er ook een religieuze betekenis achter het gezegde schuilgaat.

### GOD ZEGENT DE MENS

In het eerste hoofdstuk van de Bijbel lezen we dat God Adam en Eva zegende (Gen. 1,28). De zegen komt van God, 'van boven'. Zegen is een teken van Gods liefde en zorg voor de mens. God zegende ook Noach met zijn zonen (Gen. 9,1) en Abraham (Gen. 12, 2 en 3): 'Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat u een zegen zal zijn.' En zo blijft het 'zegeningen regenen' in het Oude en ook in het Nieuwe Testament. Maria verneemt van de engel Gabriël: 'Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.' (Luc. 1,42). En Jezus zegent de kinderen die door moeders bij Hem worden gebracht (Mc. 10,16).

*"Zegen is een teken van Gods liefde en zorg voor de mens."*

### DE NACHT IN MET DE ZEGEN

Al vanaf het begin van de schepping ervaren mensen dus dat God hen nabij wil zijn, hen in allerlei situaties van het leven wil zegenen. Hij wenst ze alle goeds toe. De zegen, alle goede gaven die we ontvangen, vinden hun oorsprong in God, maar mensen kunnen ook zegenen. Wij kunnen de zegen, die we van God ontvangen, doorgeven aan elkaar. In het Oude Testament lezen we dat Mozes en Aäron het volk zegenen. En het is heel mooi als ouders hun kinderen zegenen. Zo kregen wij thuis van onze vader en moeder, voor het slapen gaan, een kus op de wang en een kruisje op het voorhoofd. Op die manier gaven onze ouders Gods zegen aan ons door. En ze vertrouwden erop dat God, met zijn zegen, in het donker van de nacht, over ons zou waken.

## VAN BLOEMEN TOT 'URBI ET ORBI, HUIS EN SCHOOL

Zegenen, namens God het goede wensen, wordt niet beperkt tot mensen. Heel veel voorwerpen en diverse situaties kunnen worden gezegend: een huis, een school, een kruisbeeld of rozenkrans. En bij voorbeeld ook de bloemen, die bestemd zijn ter verfraaiing van het Sint Pietersplein tijdens Pasen. De meest bekende en plechtige zegen is natuurlijk de pauselijke zegen op Kerstmis en Pasen. Het is een zegen over de stad Rome (urbi) en over de hele wereld (orbi).

Zelf heb ik eens een huis ingezegend met de woorden: 'Goede God, moge dit huis een woning zijn waarin de bewoners Uw nabijheid iedere dag weer ervaren. Moge liefde, vriendschap en goedheid dit huis binnenkomen.' En bij de inzegening van een basisschool zei ik: 'Lieve God, wilt U goed zorgen voor deze kinderen, hun juffen, meesters en ouders, en laat ze ook goed zorgen voor elkaar.' Vervolgens heb ik de kinderen en de lokalen gezegend met gewijd water. Dit water herinnert aan het water van onze doop. Het verfrist, geeft nieuw leven en richt ons op 'wat van boven, wat van God komt'.

## SINT CHRISTOPHORUS

Op zondag 26 juli wordt in Schagen de patroonheilige van de kerk herdacht, de H. Christophorus. Hij zette reizigers op zijn sterke schouders over een woeste rivier en is zo de patroonheilige van reizigers en pelgrims geworden. Verbonden met het feest van Christophorus is daarom de zegening van voertuigen.

Na de H. Mis kunt u uw voertuig laten zegenen voor een goede reis en een behouden thuiskomst. En niet alleen auto's worden dan gezegend. Ook fietsen, rollators of skateboards, alles waar wielen of wieltjes onder zitten worden op het kerkplein, na de H. Mis door de priester, onder Gods liefde en zorg gesteld. Tegelijkertijd worden ook de bezitters van de voertuigen rijkelijk besprenkeld! Als u daarbij een klein beetje nat wordt, helpt het te bedenken dat alle zegen van boven komt. En bij die gedachte vraagt u vast om wat meer gewijd water. Misschien hebt u al eens ervaren, dat pastoor Eduard u daarin van harte tegemoet komt.



*Uit het archief (10 jaar geleden): zegening van de voertuigen in Schagen*

Welkom op de  
pagina van  
**Parochie  
Texel**



## AGENDA

Iedere woensdagochtend om 10.00 uur – koffiedrinken in de pastorie.

21 juni: Patroonheilige Johannes de Doper, na afloop van de viering koffiedrinken in de tuin (onder voorbehoud van het weer).

## ZOMERAVONDCONCERTEN

In de diverse kerken op ons eiland vinden er ook deze zomer weer zomeravondconcerten plaats. Iedere dinsdagavond van 23 juni tot en met 15 september is er een concert in één van de Texelse kerken. De aanvang is om 20.15 uur. De toegang is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het programma hangt in onze kerken maar wordt ook uitgebreid aangekondigd.

Dit jaar staan twee concerten gepland in de Johannes de Doperkerk,

dinsdag 23 juni: Loes Bakker, Jing Zhou, Auke Hofstra  
(fluiten, accordeon, gitaar)

dinsdag 28 juli: Michelle Sweegers, Joeske van Andel (harp, klarinet)

## VIERINGEN BISDOM ESSEN

Het Bisdom Essen is weer op Texel. De Eucharistievieringen in het Duits zijn vanaf vrijdag 10 juli t/m zondag 6 september in De Koog en De Cocksdorp.

De Koog "St. Bonifatius",  
Nikaldel 13  
(tegenover de Lidl)  
- zondag 11.00 u.  
- woensdag 19.30 u.  
- vrijdag 19.30 u.

De Cocksdorp  
(Francisca Romana Kerk),  
Molenlaan 2  
- zaterdag om 19.30 u.

## *Personalia*

### *Overleden*

*In liefdevolle herinnering*

Kees Zijm

10-03-1952 15-03-2026

Tonny Giling – van de  
Wetering

05-02-1939 21-03-2026

Ruud Beers

17-06-1947 09-04-2026

Martien Groot

20-10-1937 23-04-2026

Frans Witte

14-07-1939 01-05-2026

Tiny Witte-Bakker

31-07-1930 05-05-2026

Openingstijden secretariaat: dinsdag, woensdag en vrijdag  
9.00 - 15.00 uur

Onze vieringen in Den Burg zijn te volgen en  
terug te vinden op [Kerkdienstgemist.nl](http://Kerkdienstgemist.nl) onder:  
RK KERK Den Burg Texel

Secretariaat Parochie Texel  
Molenstraat 34  
1791 DL Den Burg  
Tel. 0222 32 21 61, #1 in het menu  
@ [secretariaat@rkparochietexel.nl](mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl)



## KERKBIJDRAGE 2026

Mogen wij ook dit jaar weer  
op uw steun rekenen.

IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. Parochie  
Texel of scan deze QR-code.

**TEXEL**

## Van het bestuur - IN DE PAROCHIE TEXEL WORDT GEWERKT

De parochie Texel heeft drie oude kerkgebouwen die met voortdurende zorg en aandacht in zo goed mogelijke staat gehouden worden. De parochiekerk Johannes de Doper in Den Burg (architect Molkenboer, gebouwd 1862-1863, uitgebreid 1911-1913) staat in de kern van Den Burg. Al jarenlang was zichtbaar, dat dekstenen op de muren van het koor los lagen en dat er lekkages zijn. Het leek oorzaak en gevolg, maar zeker was het niet. Zoals zo vaak bij dergelijke gebouwen, zitten de plekken hoog en zijn daardoor moeilijk bereikbaar. De oorzaak van de lekkages werd gevonden na inzet van een verreicher die deze plekken wel kon bereiken. Vergezeld van een lid van het parochiebestuur, konden specialisten letterlijk de hoogte in voor nader onderzoek. De losliggende stenen zijn geïnspecteerd en andere nagekeken. De lekkages blijken echter te worden veroorzaakt door openingen in de aansluitingen tussen de afdekkende loodstrips. Er kan nu een plan worden gemaakt, hoe deze problemen te gaan oplossen. Intussen zijn buurtkinderen blij gemaakt met ballen en ander speelgoed dat uit de goten is verwijderd.



De lekkages hadden ook gevolgen binnen in het kerkgebouw. Zo lagen op verschillende plaatsen schilfers pleisterwerk en kalkgruis. Het parochiebestuur heeft op een zaterdagochtend samen met Joanne, onze medewerkster van het secretariaat en Jan, die regulier schoonmaakwerk in de pastorie verricht, de kerk een extra schoonmaakbeurt gegeven. Op een zaterdagochtend werden in hoog tempo de banken afgenomen, de kerk gestofzuigd, gesopt en opgeruimd (dank aan allen). We houden u op de hoogte van de voortgang.

## De Stichting Kerk en Minima Texel

De Stichting Kerk en Minima Texel heeft als doel: "Daar waar geen andere middelen zijn, hulp te bieden aan personen, die op Texel woonachtig zijn en in financiële nood verkeren." Sinds 1996 komen de diaconieën van de plaatselijke Texelse kerken samen om hulp te bieden aan mensen die het nodig hebben. De stichting is actief met een enthousiast bestuur dat zich buigt over de vele vragen van burgers met geldproblemen. Vele personen hebben we inmiddels al geholpen in vaak uitzichtloze situaties.

Indien u onze stichting een warm hart toedraagt houden wij ons van harte aanbevolen.  
Ons rekeningnummer is NL27RABO0362599343 ten name van de Stichting Kerk en Minima.

Contactpersonen:

Bea Aalders  
Noordwester 37

Piet Zijm  
Langeveldstraat 41

Welkom op  
de pagina van  
**Parochie  
Anna  
Paulowna**



## LICHT: NU EN IN DE TOEKOMST

We hebben Noveenkaarsen met de afbeelding van Maria en onze mooie Mariakapel naar het ontwerp van Jos Groneschild. Deze kaarsen branden 9 dagen, maar zijn ook heel mooi als sierkaars in huis. We zijn dit project begonnen als steun voor de kapel. Op deze wijze brengen we de kapel nog meer onder de aandacht en het geeft een financieel steuntje in de rug. We merken dat de kapel een steeds belangrijker plaats krijgt, niet alleen binnen onze gemeenschap, maar zeker ook daarbuiten. Bezoekers van de begraafplaats en passanten weten onze kapel te vinden. Er branden veel rode devotielichtjes en er staan altijd prachtige bloemen. De Noveenkaars is niet bedoeld om in de kapel te zetten, maar om thuis te branden bij vreugd of verdriet. De kaarsen kosten €5,00 en zijn te bestellen bij Pathuma Farouk 06 482 808 22 [pathuma@gmail.com](mailto:pathuma@gmail.com). Maar u kunt ook op maandagmorgen tussen 10.00 en 11.00 op de pastorie Nieuweweg 15 terecht voor een kaars. Zo zorgen wij samen voor licht, nu en in de toekomst.



### PERSONALIA

#### Overleden

Mevr. Vieveen-Weijers  
Pieter Dijkstra  
Karin Rood-Ruyter  
Elly Berbee-van Graven



### ZOMERCONCERT RHYTHM VOICE

Bent u er weer bij? Dit keer in Hollandse sferen.  
Zaterdag 13 juni om 19.00 uur en gelukkig nog steeds in de Spoorbuurtkerk! Zie voor meer informatie onze poster op pagina 40. We hopen u te zien.



### KER(K)MISVIERING

Ook dit jaar wordt er weer een kermisviering gehouden. Het is een mooie traditie die we graag nog heel lang willen blijven voortzetten. Bij aanvang van de kermis houden we een viering in de kermistent van het Wapen van Holland. Op zaterdag 25 juli om 19.00 uur is het weer zo ver. Iedereen is weer welkom: katholiek of niet katholiek, gelovig of niet gelovig of ongelovig. Na afloop van de viering blijven we nog even na voor een drankje.

# Welkom op de pagina van Parochie 't Zand

## Rondleidingen

De stichting Toekomst kerkgebouw 't Zand had eind 2025 bedacht om rondleidingen te geven in ons kerkgebouw. Onder leiding van 3 gidsen zouden er op 3 zaterdagen groepjes van 4 personen door de kerk en de klokkentoren geleid worden. Er was geen idee hoeveel animo hiervoor zou zijn, maar deze bleek zeer groot te zijn. Er werd een 4e gids aangetrokken en ook vrijdag werd gebruikt voor rondleidingen. In totaal zijn er meer dan 140 personen in onze kerk te gast geweest. Omdat er nog steeds vraag is, denkt de stichting na om dit eventueel eind 2026 te herhalen.

## Begravenissen

In het eerste half jaar van 2026 is de kerk veelvuldig gebruikt om uitvaarten, condoleances en een avondwake te houden. Waren er in 2025 maar 2 uitvaarten. In 2026 zitten we nu al op 10 uitvaarten. Het is mooi dat men onze kerk weer heeft gevonden om afscheid te nemen van onze dierbaren.

## Verkoopprocedure

Zoals een ieder begin dit jaar heeft kunnen lezen was het bisdom niet akkoord met de verkoopprocedure van december 2024. Er was volgens hen een probleem met de taxatiewaarde van de gehele kavel. 13 maart jl is daarom de kerk wederom 'te koop' gezet. Op 22 mei sluit de inschrijftermijn en zullen we van de notaris vernemen of er, gezien de hogere aankoopprijs nu überhaupt nog interesse in het gebouw is geweest.

Vanwege de verkoop van de kerk is ook het kerkorgel vorig jaar februari al te koop gezet. Er was van meerdere kanten belangstelling voor, zelfs internationaal. Voor deze verkoop hebben we wel toestemming van het bisdom verkregen.

Nu moet er nog omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Hopelijk kunnen we in de volgende Kerk inn Zicht meer vermelden.



## **PERSONALIA**

Overleden  
in liefdevolle herinnering

Jan van der Poel

\*

Sjaak Veul

\*

Jacobus Commandeur

\*

Agie Dignum- Pater

\*

Elisabeth Margretha Spil

# Welkom op de pagina van Parochie Schagen



## VAN DE BESTUURSTAFEL

Op de eerste plaats onze hartelijke dank aan u, de parochianen van Schagen, voor de vele financiële bijdragen aan ons parochieblad KerkInnZicht!



Net als voorgaande jaren zal onze Sint - Christoforuskerk op de Westfriese donderdagen in juli en augustus van 10.00 tot 13.00 u. geopend zijn om te bezoeken, een kaarsje op te steken of om gewoon even stil aanwezig te zijn. U bent van harte welkom.

Het onderhoud van de pastoretuin wordt al jaren verzorgd door enkele vrijwilligers die dit met veel ambitie en plezier doen. De bloeiende tuin is ook nu weer prachtig. Voor deze tuinmannen en -vrouwen wordt het vanwege de leeftijd en gezondheid straks te veel. We zijn op zoek naar mannen/vrouwen die dit groepje, voor nu kunnen ondersteunen en in de toekomst dit werk misschien kunnen overnemen. Is het iets voor u, of samen met een partner, vriend, buur of kennis? Laat het ons weten via [secretariaat@rkkerkschagen.nl](mailto:secretariaat@rkkerkschagen.nl) of 06-11419938.

Penningmeester Dihal heeft als vrijwilliger jarenlang en met grote inzet en kennis zijn functie vervuld. Hij heeft laten weten dat hij, vanwege het starten van zijn eigen bedrijf, de vrijwillige werkzaamheden voor de parochie gaat beëindigen. Wij gaan Dihal echt missen. Zijn zus Lebina gaat hem opvolgen en daar zijn we heel blij mee. Dihal heeft laten weten dat hij alle tijd zal nemen om Lebina in te werken. Dihal, onze grote dank voor alles wat je gedaan hebt en nog zal doen, en Lebina, hartelijk welkom in ons parochiebestuur.



Op de foto (boven) zien we de schilders bezig met het plafond in de Mariakapel op de Keins. De deur (hiernaast) glanst aan binnen- en buitenkant weer als vanouds. Wat mooi dat in de Mariamaand de kapel is opgeknapt en dank aan allen die zich hiervoor, op verschillende wijze, hebben ingezet.

De vrijwilligersdag van onze St. - Christoforusparochie is zondag 20 september a.s. en start met een viering waarvoor alle koren worden uitgenodigd om hier aan mee te werken. Alle vrijwilligers: zet deze dag alvast in uw agenda.

Namens het parochiebestuur,  
een hartelijke groet,

Gabriëlle Kramer

Secretariaat Parochie Schagen  
Gedempte Gracht 64  
1741 GD Schagen  
Tel. 0224 21 24 15

@ [secretariaat@rkkerkschagen.nl](mailto:secretariaat@rkkerkschagen.nl)



## KERKBALANS Christoforus Schagen

'Want alleen als we ons er samen voor  
blijven inzetten, komt het goed!'

IBAN: NL75 RABO 0146105052

Zestig jaar arbeider in de wijngaard van de Heer.  
En van 1991 - 2010 Pastoor van Schagen zie pag. 34 en 35

Sint Christoforus, met de zegen - zie pag. 22 en 23

## 'OVER ZEGENEN GESPROKEN'



'Moge de Eeuwige u zegenen en u behoeden.  
Moge de Eeuwige de glans van zijn gelaat  
over u spreiden en u genadig zijn.  
En moge de Eeuwige zijn gelaat naar u keren  
en u vrede schenken.  
Zegene u de Eeuwige en Almachtige God,  
de Vader en de Zoon en de heilige Geest.' **'Amen.'**

Met deze zegenbede sluit pastoor Eduard iedere Eucharistie af. De bede komt uit het Boek Numeri 6,22-27. Daarin geeft God aan Aäron en zijn opvolgers de opdracht het volk met die woorden te zegenen, 'dan zal het de mensen goed gaan'. Er wordt gebeden dat God over ons mag waken zoals een herder over zijn kudde; dat wij zijn aanwezigheid in ons leven mogen ervaren en zijn vergevende liefde. En dat wij, door die ervaring, in vrede mogen leven. Een mooie zegenbede om, na de viering, de wereld mee in te gaan.

### PERSONALIA

#### OVERLEDEN

*In liefdevolle herinnering*

Lucia Emilia Maria  
Luus

Giezeman - Schweigmann  
09-08-1930 - 04-05-2026

Alida Agatha  
Ali

Ots-Klaver  
24-04-1939 - 09-05-2026

Voor onze lieve doden:  
RUST EN VREDE

Voor de dierbaren die  
achterblijven:  
TROOST, KRACHT en MOED

## KLIM EENS IN DE PEN

Beste medeparochianen,

Van 'Hoeksteen' naar 'Kerk Inn Zicht', vinden sommige parochianen niet bepaald een verbetering. De een mist het overzicht van koster, lectors en misdienaars, een ander de gedachtenis aan overleden parochianen en een derde vindt het magazine 'te vroom'. Maar we krijgen ook veel positieve reacties hoor. En overigens kunt u KIZ ook zelf 'kleur en inhoud' geven. Want KIZ is er **voor** en **door** parochianen. Op de twee pagina's van de eigen parochie is er dus ook ruimte voor u, voor jou. Klim eens in de pen en vertel wat jij belangrijk vindt, of schrijf over de werkgroep waar je deel van uitmaakt, je vrijwilligerswerk, over een gezang of viering waardoor je geraakt werd. Misschien heb je een tip voor anderen, een gouden idee voor het parochiebestuur.

Een bijdrage mag niet meer dan circa 200 woorden bevatten en is, zo mogelijk, voorzien van een fotootje. Stuur uw bijdrage s.v.p. naar [psteur45@gmail.com](mailto:psteur45@gmail.com) Ik kijk uit naar uw/jouw pennenstreek.



Welkom op de  
pagina van  
Parochie  
Den Helder en  
Julianadorp



Geef  
vandaag  
voor de kerk  
van morgen

## MEEDOEN MET KERKBALANS ... NU NOG ? JA ... JÚIST NU !

Onzekere tijden .. hand op de knip?

Ja.. ook voor onze parochie Den Helder-Julianadorp zijn de tijden onzeker. We zitten in een lastige periode van kleiner worden.

Maar we kunnen daardoor ook juist vitaler, sterker worden.

Daarom: júist nu vragen we u om mee te doen met het steunen van de parochie!

Mee te blijven doen. En mee te gáán doen.

We zijn nodig

Afgelopen Kerstmis en met Pasen bleek weer overduidelijk dat onze vieringen zéér goed bezocht zijn. Zowel in Den Helder als in Julianadorp waren er meer mensen in de kerk dan de voorgaande jaren. We zijn op die momenten dus voor veel mensen een steun in de beleving van hun geloof. En gelukkig, ook op de 'gewone' zondagen blijft het kerkbezoek constant. Bovendien zien we meer jongeren, en zijn er onder hen ook echt bewuste toetreders tot de kerk. Langzaam en voorzichtig lijkt het kerkelijk tij te keren. En daar zijn we blij mee, het is een signaal dat we nodig zijn, een teken van vitaliteit.

Zorgen

Tegelijkertijd zijn er ook grote zorgen. Over onze gebouwen en ons geld. We zullen niet meer de grote kerkgemeenschap van vroeger worden. Onze 'jas' - met twee kerkgebouwen - is voor de normale situatie echt te groot en te duur. Vandaar ook dat we hard op zoek zijn naar één nieuwe locatie, waar we als katholieke gemeenschap van Den Helder en Julianadorp straks goed kunnen samenkomen.



[www.mariasterrederzee-denhelder.nl](http://www.mariasterrederzee-denhelder.nl)



R.K. begraafplaats St. Jozef  
Den Helder

<https://stjozef-denhelder.nl/>

Secretariaat Parochie Den Helder -Julianadorp

Kerkgracht 55

1782 GJ Den Helder

Tel. 0223 61 25 50

@ rk.denhelder@wolmail.nl

## KERKBIJDRAGE

Mogen wij dit jaar ook op uw steun rekenen?  
IBAN: NL45 INGB 0007 2359 92



Of scan deze QR code  
en doneer digitaal

Maar als we in de toekomst die levende gemeenschap willen zijn, met een goede plek van samenkomst, dan is er echt meer geld nodig. Dan moeten we laten zien dat we dit ook wáárd zijn!

### Andere periode

Elk jaar in de donkere, koude en toch wat sombere januarimaand viel de Kerkbalans-enveloppe in de bus. Dat sloot aan bij de timing van de landelijke actie.

Dit jaar voeren we actie in mei/juni. Daar zijn vooral technische redenen voor. Maar we zijn er ook blij mee, omdat we dit een betere, letterlijk 'lichtere' periode vinden, die aansluit bij een positieve blik naar de toekomst! Hopelijk bent u het met ons eens en laat u dat ook merken!

### Kerkbalans 2026

In de Kerkbalans-envelop die de parochianen van Den Helder en Julianadorp bij het KIZ-kerkblad ontvangen, zit deze keer een uitgebreide folder; daarin staat duidelijk en eerlijk hoe we er financieel voor staan.

Maak de envelop alstublieft open en neem de tijd om de folder goed te lezen!

In dezelfde folder vindt u alle mogelijkheden om bij te dragen aan een financieel gezonde kerkgemeenschap, nu en in de toekomst. We vragen u met klem: doe dat!

Verhoog uw oude bedrag, dat misschien al jaren niet is bijgesteld. Of: maak deze zomer met de QR-code royaal een extra bedrag over. Of: geef niet alleen als u er bént, in de wekelijkse collecte, maar ga de parochie steunen met een structurele bijdrage via de bank.

Het kan allemaal. Doe mee. Júist nu!

We rekenen op u. Dank u wel!  
Werkgroep Kerkbalans

Geef  
vandaag  
voor de kerk  
van morgen



## DEN HELDER & JULIANADORP

### PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.



Uw steun is welkom!  
NL05 RABO 0335 9052 42  
PCI H. Maria Sterre der Zee

Heeft u zelf een hulpvraag?  
Stuur een mailtje naar:  
pcidenhelder@kpnmail.nl

## PERSONALIA

### GEDOOPT

\*

Sienna Muday

\*

Matthieu van der Paal

### HEILIG VORMSEL

\*

Christine Schenker &  
Tobias Moesker

### OVERLEDEN

*in liefdevolle herinnering*

\*

Erica Schoenmakers -  
Schneider

\*

Mary Weggemans - Rowan

\*

Jan Wagemaker

\*

Wil Kater

\*

Henk Arends

\*

Riet Koopman - Leegwater

\*

Theo Haarsma

\*

Nicolaas (Co) Schilder

Welkom op de  
pagina van

# Parochie Breezand



## BEZOEKERSGROEP

In onze parochie is een werkgroep actief met het bezoeken van parochianen, die ziek zijn, opgenomen in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis.

De werkgroep bestaat uit:

Els Weijers (contactpersoon) - 0223 521839

Leny van 't Oever - 0223 522262

Alice Smiers - 0223 521516

Diaken Henk Schrader - 06 1030686

Na een telefonische afspraak komt er iemand langs op de koffie voor een praatje. Gesprekken kunnen over van alles gaan, net wat er ter tafel komt.

Mocht u iemand kennen die ziek is of om een andere reden behoefte heeft aan een gezellig bezoekje of wanneer u daar zelf behoefte aan heeft, neem dan contact op met één van de leden van de werkgroep.



## PERSONALIA

Overleden  
In liefdevolle herinnering

**Petrus Arnoldus Dorrestijn**  
5 dec. 1939 - 27 maart 2026

Oorspr. titel:  
God be with you  
'till we meet again

Tekst:  
J. Rankin

Muziek:  
R.V. Williams



## Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

De oorspronkelijke tekst van dit lied is ontstaan aan het eind van de 19e eeuw in Amerika door J. Rankin. Hij meldt dat hij het geschreven heeft als een christengroet, een 'good-bye', dat etymologisch teruggaat op 'God be with you', en dat het voor het eerst gezongen werd in Washington. Daar vonden op zondagavond gospelbijeenkomsten plaats, en de muziek was daarbij, zoals Rankin zegt, welbewust van het populaire soort. De tekst was eerst op een andere melodie en later op de melodie van Ralph Vaughan Williams.

In Nederland werd het lied pas veel later populair toen de vertaling van Gert Landman in het Liedboek werd opgenomen. Hij schreef deze vertaling in 1999 nadat hij het lied in Engeland had leren kennen.

De melodie heeft in grote mate ertoe bijgedragen dat het lied zo populair is geworden. Het is een krachtige melodie die goed in het gehoor ligt en die de tekst op een prachtige manier ondersteunt. Het aansprekende van de tekst is dat je het niet alleen 'met elkaar', maar ook 'naar elkaar toe' zingt: "Ga met God en Hij zal met je zijn". Het is vooral bedoeld als samen-zang, je zingt elkaar moed en hoop toe. Het zingen van het lied geeft een bijzondere verbondenheid. De tekst herinnert aan Psalm 91 waarin het gaat over Gods nabijheid op al onze wegen, ook in angst en in gevaar. De zegen van God die met ons meegaat, waar en wanneer dan ook. Het gaat in dit lied om de zegen en de aanwezigheid van God op onze 'reis' door het leven, van dag tot dag en van stap tot stap.

## ZESTIG JAAR ARBEIDER IN DE WIJNGAARD VAN DE HEER

**O**p zondag 7 juni viert emeritus pastoor Jan van der Stok zijn 60 jarig priesterjubileum. Het feest begint om 10.30 uur met een Eucharistieviering in de Sint - Jan de Doperkerk te Noord-Scharwoude, de kerk waarin Jan is gedoopt. Aansluitend is er een receptie in het parochiehuis 'Kloosterhof' naast de kerk. N.a.v. dit jubileum had ik onderstaand gesprekje met de jubilaris. Ook emeritus pastoor Jan van Diepen is 60 jaar priester, maar hij liet me weten het niet te vieren. 'Ik ben al bijna 20 jaar met emeritaat, nee, nee, dat ga ik niet vieren hoor. En ik heb ook geen behoefte aan een gesprek.' Zo maakt ieder zijn eigen keuze.

### HET BEGIN

In zijn jonge jaren beleefde Jan de feesten in de Kerk al heel intens. 'Ik genoot er erg van en ze maakten veel indruk op me.' Sacramentsdag was zo'n feest en de Aanbidding (Het Lof). Over het gezang 'Te Deum', een lofzang waarin God uitbundig wordt geprezen en gedankt, zegt Jan: 'Dat gezang overweldigde me.' De kapelaan had die religieuze gevoeligheid van Jan blijkbaar opgemerkt want in de zesde klas van de Lagere School vroeg hij hem: 'Zeg Jan, zou jij niet naar het seminarie willen?' Jan dacht heel serieus over die vraag na en twee jaar later kwam zijn antwoord, toen begon hij aan de opleiding tot priester op het kleinseminarie Hageveld in Heemstede. Mooie jaren beleefde hij daar en hij had het ook goed naar zijn zin op het grootseminarie in Warmond. Op 4 juni 1966 werd hij, in de kapel aldaar, tot priester gewijd.

### WAT MAAKT JOU ALS PRIESTER GELUKKIG?

'Huisbezoek heb ik altijd heel verrijkend gevonden, het gaf me veel voldoening. Luisteren naar het wel en wee van mensen, naar hun worsteling soms met het leven, dat heeft mijn blikveld verruimd. Ik word ook heel gelukkig van een volle kerk, een zingende gemeenschap, die toegewijd viert, een Taizé- of familieviering, of een Paaswake. Positieve reacties over een viering doen me ook goed en verhalen over het houvast dat mensen vinden in hun geloof.

*Jan van der Stok is op 9 juni 1939 geboren te Oudkarspel. Hij was de oudste van het gezin dat bestond uit 6 jongens en 2 meisjes.*

En ik schrijf graag een hoopvol artikel. Ik ben gelukkig en dankbaar dat ik de rijkdom van het geloof op die manier mag doorgeven. Ik vind het een voorrecht dat ik voor Christus mag werken en dan ook, zolang al.'

### WAT IS VOLGENS JOU DE BELANGRIJKSTE TAAK VAN DE PRIESTER?

'Het gaat erom, het geloof te wekken, mensen dichter bij God te brengen, in relatie en gebed met Hem. 'God roept u op door ons woord', heb ik daarom op de uitnodiging voor mijn jubileum gezet. Daarnaast is het belangrijk de mensen in de parochie open te maken voor elkaar. Je wilt, als priester, "een soort Pinkstergebeuren" realiseren: dat verschillende mensen elkaar leren verstaan. Na afloop van de viering samen koffie drinken, is daarbij o.m. heel belangrijk.'

## HET IS GEEN GEMAKKELIJKE TIJD VOOR PRIESTERS - SECULARISATIE EN KERKSLUITINGEN - HOE GA JE DAARMEE OM?

'Het doet me zeer dat kerken moeten sluiten. Ik voel me verdrietig als ik met de auto in de buurt van die kerken rij. En wat de secularisatie betreft: Er is, in deze tijd, een overwaardering van de wetenschap. Bij de gewone mens wint de gedachte over de evolutie het helaas, van die over de schepping. Mensen kunnen niet 'en en' denken: en evolutie en schepping. De wonderen van de natuur lijken tegenwoordig niet meer te verwijzen naar de Schepper. Men vindt het vaak maar heel gewoon dat alles groeit en bloeit en wonderlijke objecten in de ruimte lijken er te zijn om ze te exploiteren. Binnen die context probeer ik het evangelie te verkondigen op een prikkelende manier en nodig ik mensen uit, in hun eigen taal. Ik realiseer me daarbij dat het niet alleen om mijn eigen kennis gaat maar ook om de collectieve wijsheid van de gelovigen. Luisteren naar elkaar is van groot belang.'

## HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST VAN DE KERK?

'Ik wacht geduldig af en bid dat God gaat handelen. Maar intussen doe ik m'n best de scepsis bij mensen t.a.v. het geloof weg te nemen. Ik doe dit door te laten zien waar God handelt, waar Hij te horen en te vinden is. Ik heb vertrouwen in de toekomst van de Kerk, want God is in staat om wat dood is, weer levend te maken, dat is immers ons verrijzenisgeloof. God kan dus ook een saaie dode Kerk weer tot leven wekken.'

## OP WELKE WIJZE VOED JIJ JOUW GELOOF?

'Ik ben dol op lezen, daarin vind ik inspiratie, dat voedt mijn geloof. Ik lees graag geloofs- getuigenissen, maar ook seculiere lectuur. Wereldse en Bijbelse taal, weten en geloven, aan elkaar koppelen, dat is de grote uitdaging. Gelukkig heeft Jezus ons niet verweesd achtergelaten, maar de Geest, de Trooster en Helper gegeven om die uitdaging aan te gaan.'

Jan haalt een aantal boeken tevoorschijn. 'Ik heb hier bij voorbeeld een fantastisch boek, dat heel geschikt is om met een leesclubje te lezen.' Het boek bevat persoonlijke verhalen van 22 christelijke wetenschappers over de spanning tussen geloof en weten.



*Dit boek moet je beslist lezen*

## ALLE VERSTAND TE BOVEN

De titel van het boek luidt: 'Alle verstand te boven'. Ik vind het een mooie titel om het geloofsgesprek met de jubilaris mee af te sluiten. Onder de wapperende vlag door, het is Bevrijdingsdag, ga ik weer naar buiten. Dat boek koop ik. En of er belangstelling is voor een leesclubje, dat zie ik wel.

Onderweg naar huis klinken de woorden van Jan nog na in mijn hoofd: 'Ik wacht geduldig af en bid dat God gaat handelen.' Ze doen me denken aan een adventslied van Taizé: 'Wait for the Lord, his day is near.....' 'Wacht op de Heer, zijn komst is nabij. Houd moed, Hij komt.'



*'Jan plant niet alleen het Woord Gods.'  
Aandacht voor wat groeit en bloeit.*

# ALTIJD OP REIS

Door: zuster Maria Laetitia Dei

A

ls missionaris reis je wat af. Om de eerste zes jaar van mijn religieuze leven samen te vatten: ik woonde toen achtereenvolgens in Brunssum (NL), Luxemburg, Segni (IT), Tuscania (IT), Bagnoreggio (IT), Rome (IT), Bagnoreggio (IT), Brunssum (NL), Heiloo (NL), Den Haag (NL) en Lausanne (CH). In Lausanne vestigde ik mijn record van twee jaar op dezelfde plek wonen, wat ik vervolgens in Heiloo heb verbroken: daar woon ik inmiddels al bijna vier jaar.

Al dat reizen en verhuizen is niet altijd makkelijk, maar het leert je ook om niet teveel te gaan hechten aan de plaats waar je woont. Ook niet aan je spullen, want die moeten elke keer in twee koffers passen. Het heeft mij veel geholpen om elke keer opnieuw, in alle veranderingen, mijn ogen en mijn hart te vestigen op de Enige die nooit verandert. Hij was altijd bij mij, in elke nieuwe omgeving. Hij sprak altijd mijn taal, Hij kende mij tussen al die onbekenden, bij Hem kon ik altijd terecht. Hij herinnerde mij eraan dat wij hier op aarde "geen blijvende stad" hebben, maar altijd "zoeken naar de toekomstige" (Heb 13, 14). Met andere woorden: "ons burgerschap is in de hemelen" (Fil 3, 20).

Het is noodzakelijk daar af en toe aan herinnerd te worden. Pater Garrigou-Lagrange beschrijft het heel mooi. 'Er zijn tegenwoordig', schrijft hij in 1939, 'lange afstandstreinen die voorzien zijn van alle gemakken. Men stapt erin en vindt er zulke comfortabele coupés, dat men zou vergeten dat de trein alleen maar het vervoersmiddel is en niet de bestemming, als men niet opeens de andere passagiers om zich heen zou zien uitstappen.'

## DE BLAUWE ZUSTERS VAN HEILOO

*Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará*



En zo is het ook met ons leven: soms hebben we het er zo naar ons zin dat we ons er helemaal in gaan nestelen. We bouwen, plannen, verzamelen, beschermen en organiseren ons leven alsof wij hier voorgoed zullen blijven. Werk, bezit, comfort, reputatie en succes kunnen dan ongemerkt worden tot het centrum, het doel van ons bestaan. Zo vergeten we dat we in dit leven eigenlijk alleen maar "pelgrims" zijn, op weg naar het ware Leven dat geen einde heeft.

*'het aardse leven is kostbaar...  
... Maar het is een  
voorbereiding, geen voltooiing.'*

Dat betekent niet dat het leven op aarde onbelangrijk is. Integendeel: het aardse leven is kostbaar, omdat het de plaats is waar wij God leren kennen, liefhebben en dienen in de naaste. Maar het is een voorbereiding, geen voltooiing.

De reiziger in de sjeke lange afstandstrein heeft die trein nodig om op zijn bestemming te komen, en hij mag ook zeker genieten van zijn reis - als hij maar niet vergeet uit te stappen als hij aankomt bij zijn bestemming.'



Jezus spreekt vaak over de weg. Hij zegt niet alleen dat Hij de waarheid en het leven is, maar ook: "Ik ben de weg" (Joh. 14,6). Dat duidt meteen aan dat Hij ons niet roept voor stilstand, maar voor beweging: een voortdurende bekering van het hart, een groeien in liefde, een loskomen van alles wat ons gevangen houdt. Wij zijn onderweg van de vergankelijke dingen naar het eeuwige, van eigenliefde naar liefde voor God, van de duisternis naar het licht. Veel van onze onrust komt voort uit het feit dat wij van deze wereld verwachten wat zij niet kan geven.

Geen succes, relatie, bezit of ervaring kan het diepste verlangen van het menselijk hart volledig vervullen. Zelfs de mooiste momenten dragen iets broos in zich.

Alles gaat voorbij. Wie probeert hier zijn definitieve geluk te vinden, zal uiteindelijk teleurgesteld raken. Niet omdat de wereld slecht is, maar omdat zij nou eenmaal niet de hemel is.

Wie zijn ogen gericht houdt op het einddoel, wordt uiteindelijk ook in dit leven gelukkiger, omdat hij van de wereld niet vraagt wat zij niet kan geven: een hemel op aarde. Hij kan ontvangen met dankbaarheid en loslaten met vertrouwen. Zelfs lijden krijgt een andere betekenis wanneer wij het verenigen met Christus, die zelf door het kruis heen naar de verrijzenis ging.

De christen leeft daarom met een dubbele blik: met de voeten op aarde, maar met het hart gericht op de hemel. Wij wonen hier, maar niet voor altijd. Ons ware vaderland ligt bij God.

*'Wij wonen hier, maar niet voor altijd. Ons ware vaderland ligt bij God'*

Daarom bidden wij, vieren wij de sacramenten en oefenen wij ons in liefde: niet om dit tijdelijke leven zo comfortabel mogelijk te maken, maar om voorbereid te worden op het ware leven dat nooit zal eindigen.

In ons leven als missionaris is dit een dagelijkse realiteit: als we zelf al niet overgeplaatst worden, hoe vaak moeten we niet afscheid nemen van een medezuster die vertrekt naar een andere missie? Vaak weet je niet of je elkaar ooit nog zult ontmoeten. Dan wensen we elkaar met groot geloof: "tot in de hemel!" Wat een feest zal het zijn als we elkaar daar allemaal terugzien.



Mijn naam is zuster Maria Laetitia Dei, dat betekent Maria de vreugde van God. Ik ben al 10 jaar zuster in de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. Elke congregatie heeft een specifieke leefstijl en een specifiek doel. Bij ons is dat de evangelisatie van de cultuur. Dat klinkt moeilijk, maar is eigenlijk heel eenvoudig: God is mens geworden, en wij willen Hem, zijn Evangelie, naar elke mens brengen. Naar elke mens, naar de hele mens, overal waar mensen zich bevinden. Want God houdt van elke mens en van de hele mens!

# PELGRIMSTOCHT DOOR HET INNERLIJK LANDSCHAP

**W**anneer we een reis willen maken, kunnen we ervoor kiezen een pelgrimstocht te maken. Bijvoorbeeld naar Santiago de Compostella. Een heel netwerk van wegen leidt naar deze pelgrimsplaats. Al wandelend trek je door verschillende gebieden: ongerepte natuur, bossen, weilanden en heuvellandschap. Je trekt door dorpjes.

Onderweg zul je verschillende mensen tegenkomen én ook jezelf.

Het kan zijn, dat het voor jou niet mogelijk is zo'n reis te maken. Maar je kunt toch een pelgrimstocht maken, door op reis te gaan door je innerlijke landschap. Hierdoor leer je jezelf kennen, waardoor je beter in staat bent keuzes te maken die weerspiegelen wie jij werkelijk bent. Dit zal ten goede komen aan je welzijn en leven. Door jezelf beter te leren kennen, zul je ook anderen beter begrijpen en dit alles maakt deze reis meer dan de moeite waard.

Door: Ellen Winnubst



### WAT IS HET INNERLIJK LANDSCHAP

Het innerlijk landschap bestaat uit verschillende gebieden: je gevoelens en emoties, je gedachten en overtuigingen, je vaste patronen. Je ervaringen en herinneringen liggen erin opgeslagen. Je normen en waarden. Je verlangens én je angsten. De reis kan daarom zowel mooi als uitdagend zijn. Het landschap kan verwaarloosd zijn, omdat er (nog) te weinig aandacht aan besteed is. Misschien ligt er nog ergens onverwerkt verdriet. Ook kun je er niet eerder betreden paden tegenkomen en een oerwoud aan ideeën. Talenten die je niet eerder hebt ontdekt.

*De reis is voor iedereen persoonlijk, want ieders innerlijk landschap is net weer even anders. Leer daarom vertrouwen op je innerlijk kompas.*

*In dit artikel: beschrijvingen van gebieden van het landschap met daarbij enkele tips en vragen die kunnen helpen op je pad.*

## GEVOELENS EN EMOTIES

Het emotionele landschap is zeer veelzijdig. Het kan er rustig zijn, maar het kan er ook flink stormen. Je kunt er een poel vol verdriet tegenkomen of misschien vindt er een keer een vulkaanuitbarsting van woede plaats.

Emoties zijn reacties op wat je ervaart in de buitenwereld en je gedachten hierover. Een emotie is energie die wil worden doorvoeld. Wanneer je dit niet doet en ze wegstopt, vormt het een blokkade, wat zich kan uiten in heftig reageren, vermoeidheid, fysieke pijn of ziekte. Daarom is het gezond aandacht aan je emoties te schenken.

*Welke emoties ervaar ik en laat ik ze volledig toe?*

## GEDACHTEN

In het innerlijk landschap komen de hele dag gedachten als wolken voorbij. Je kunt de neiging hebben in elke gedachte mee te gaan, maar lang niet alles is relevant.

Je kunt gedachten hebben die je belemmeren. 'Ik kan dit niet. Ik heb hier geen talent voor.' Dus probeer je het niet meer. 'Zo ben ik nou eenmaal.' Dus blijft alles bij het oude, ook al word je er niet gelukkig van.

*Welke beperkende gedachte heb ik en kan ik beter loslaten?*

## OVERTUIGINGEN

Gedachten kunnen zo diepgeworteld zijn, dat ze overtuigingen worden. In je kindertijd vorm je al overtuigingen over jezelf en de wereld om je heen. Je trekt met je kinderbrein conclusies en neemt overtuigingen over van de omgeving. Als iedereen het zegt, dan zal het wel zo zijn. De Aarde is rond. Sinterklaas bestaat. Een overtuiging kan waar zijn of verzonnen. Al bestaat Sinterklaas wel, omdat we hem verzonnen hebben. De waarheid is alleen net even anders dan je als kind dacht.

*Welke overtuigingen heb ik en zijn ze waar?*

## ZELFCOMPASSIE

Gedachten hebben invloed op hoe je je voelt. Vind je dat alles meteen perfect moet gaan maar lukt iets niet meteen, dan kun je je een mislukking voelen. Dit harde oordeel komt van je innerlijke criticus. Wanneer je deze herkent, kun je de keuze maken: voortaan ga ik met meer compassie met mezelf om.

## OPSCHONEN

Negatieve gedachten en valse overtuigingen vormen blokkades op je innerlijke pelgrimstocht. Om er vanaf te komen, kan moeilijk zijn. Hoe weet je wat waarheid is?

Je kunt wel positief gaan denken, maar om te zeggen dat ik talent heb voor ..... voelt ook niet écht. Wil je niet in een lang gevecht raken: vraag God dan om hulp:

*'God, schijn Uw licht op mijn geest en bevrijdt mij van gedachten die niet uit liefde en waarheid voortkomen.'*

Herhaal dit meerdere malen en kijk wat er dan gebeurt.

## REIS EN BESTEMMING

Over wat je op je pelgrimstocht kunt tegenkomen, valt veel meer te vertellen. Maar voor wie nog aan de tocht moet beginnen, zijn de hiervoor genoemde gebieden een goed begin.

Handig is nog wel te weten, wat van deze reis de bestemming is. Al gaat het ook om de reis er naartoe.

Wat is jouw Santiago de Compostella?

Is het liefde, zelfkennis, vreugde, innerlijke vrede, je verbonden voelen?

*Ga zonder oordeel  
en met nieuwsgierigheid  
op weg.*

## ONDERWEGDIENST EENIGENBURG

Zondag 19 juli 2026



U bent van harte welkom bij de Onderwegdienst in de kerk van Eenigenburg. De dienst begint om 10.30 uur; Inloop vanaf 10.00 uur.

Voorganger is Jan van Diepen en u kunt samen meezingen met het Inzingkoor PPkerk. Verder werken mee: ouderling Jan Mechielsen, organist Frans van de Wetering en dirigent Leo Hermes. Er is een deurcollecte.

Het kerkgebouw met bijbehorende kerkhof is in 1792 gebouwd op een terp, die waarschijnlijk in de 14e eeuw is aangelegd. In de kerk bevinden zich een eikenhouten, gebeeldhouwde preekstoel uit 1698 en orgel uit 1876. Het orgel is gemaakt door Schölgens & v/d Haspel. De klokkenstoel heeft een klok van Goebel Zael uit 1505. Op de vloer bevinden zich grafstenen van inwoners die in de voorgaande kerk in de 17e eeuw werden begraven.

De Onderwegdiensten zijn oecumenische zomerdiensten voor bewoners, bezoekers en toeristen. De viering duurt ongeveer een half uur tot maximaal drie kwartier. De kerk ligt aan de Surmerhuizerweg 29 in Eenigenburg, in de nabijheid van Tuitjenhorn. Een half uurtje rijden vanaf Den Helder. Een lange oprijlaan met aan weerskanten fraaie bomen brengt u naar de kerk. Je bent geneigd om bij het begin van de oprijlaan je auto te verruilen voor een koets of karos. Je waant je in de middeleeuwen! Welkom! Echt mooi om mee te maken.

Jan van Diepen, emeritus pastor.

### MISSAAL-APP

Op pad in eigen land of op avontuur aan de andere kant van de wereld?

Met de Missaal-app volg je overal eenvoudig de eucharistieviering. Want waar je ook bent – op Schiermonnikoog, in Chili, de Filipijnen of ergens anders ter wereld – overal vieren we dezelfde eucharistie, met dezelfde lezingen en psalmen.

Dat is het mooie van de katholieke Kerk: katholiek betekent universeel. Eén wereldkerk, wereldwijd verbonden in hetzelfde geloof.

De Missaal-app is gratis te downloaden in de appstore of via [www.tiltenberg.org/missaal](http://www.tiltenberg.org/missaal)



### VOOR ONDERWEG!



Maak je reizen onvergetelijk met het 'spellen voor onderweg vakantie-activiteitenboek'. Dit veelzijdige boek biedt meer dan 100 games, puzzels en tekenuitdagingen die perfect zijn voor onderweg, of je nu in de auto zit, in een vliegtuig vliegt of gewoon thuis bent op een regenachtige dag. Dit activiteitenboek is ontworpen voor gezinnen, vrienden en iedereen die van een uitdaging houdt. Het bevat een breed

scala aan spelletjes, waaronder sudoku's, raadsels, doolhoven en creatieve tekenopdrachten. [www.dagelijksebroodkruimels.nl](http://www.dagelijksebroodkruimels.nl)

**Concert**  
**RHYTHM VOICE**  
**13 juni 2026**  
*Hollandse zomerklanken*  
**19.30 UUR**  
**SPOORBUURTKERK ANNA PAULOWNA**  
**TOEGANG: VRIJWILLIGE BIJDRAGE**



## VAN PLAN OM ROME EN HET VATICAN TE BEZOEKEN?

De nieuwste functies in de EWTN Travel App helpen je reisstress te verminderen en met vertrouwen door de Eeuwige Stad te navigeren – zodat je bedevaart een ervaring wordt om nooit te vergeten.

- Interactieve reiskaart voor Rome & Vaticaanstad
- Snelle toegang tot museumtickets en 24- & 72-uurspassen via Roma Cristiana
- Handleidingen en directe links om tickets te reserveren voor pauselijke missen en algemene audiënties
- Misureen bij 20 belangrijke kerken in het Engels en Italiaans
- Liturgievertaler om Italiaans en Latijn naast je eigen taal te volgen
- GPS-gestuurde toiletzoeker
- Kaart van het openbaar vervoer voor metro, treinen en hop-on-hop-offbussen

## KOEPELKATHEDRAAL

De KoepelKathedraal Haarlem, ook bekend als de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, is uniek en staat met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré-Coeur in Parijs, de Westminster Cathedral in Londen en de Basiliek van Koekelberg in België in de top vijf van belangrijkste kerken in de wereld, gebouwd tussen 1850 en 1950.

Kijk op [koepelkathedraal.nl](http://koepelkathedraal.nl) en lees over deze activiteiten: Klim door de tijd en de Wezens van de Kathedraal - Beklim de torens van de kerk en elk weekend is er een rondleiding.



OOGZORG  
BRILLEN  
CONTACTLENZEN



EyeCare Schagen  
Gedempte Gracht 56  
1741 GD Schagen  
0224 29 67 62

# KERK IN BEWEGING



Koper poetsen voor het Paasfeest



Paasfeest Schagen



Kapel Keins opgeknapt



Kruisverering Willibrord & PP



Benjamin & Noël ontvingen hun misdienscruisje



Palmpasen



Op zaterdagavond 2 mei vond in de achterzaal van de pastorie een benefietdiner plaats, georganiseerd door de vereniging van Seelan. De opbrengst is bestemd voor een project dat jonge mensen in Sri Lanka helpt een verpleegkundige opleiding te volgen. Wilde Ganzen verdubbelde de opbrengst. Ruim 20 mensen genoten van het heerlijke diner. Het was een geslaagde avond, zeker voor herhaling vatbaar. Dank aan Seelan voor zijn jarenlange inzet voor mensen die het hard nodig hebben.  
— Bertus Rijpstra





Tijdens de Paaswake in Schagen en Den Helder is er een aantal jongeren gedoopt.



In Hoorn is Benjamin uit Den Helder op 26 april gedoopt en gevormd en heeft zijn 1e communie ontvangen.



# Karin Smit

Uitvaart  
begeleiding



📞 06 81 35 81 10

24/7 bereikbaar



Leonie Appers

Karin Smit

Uw uitvaartbegeleidster in de regio

[www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl](http://www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl)

## Oplossing april

O	P	S	T	A	A	N		A		F	
P		K	O	U	D		P	R	I	O	R
H	I	J		P	R	E	D	I	K	E	R
A	V	E		E	R	E	N		D	U	W
N	E	T	T	O		D	O	R	E	M	I
D	R	S		O	R	A	T	O	R		T
E			P	L	O	T		N		E	T
N	O	V	A		L	O	C	A	T	I	E
D	R	A	A	D			E	L	A	N	D
R	E	T	S	I	N	A		D	O	D	O
A	L		D		A	L	Z	O			N
G		G	A	U	W	T	E		L	I	D
E	L	E	G	I	E		T	H	E	B	E
N	A	M		T	R	A	M		K	A	R
	K	A	R	E	K	I	E	T		N	D
T	E	K	E	N		R	E	N	O		A
	N		K		G	E	L	O	V	I	G

Boeken bestel  
je toch bij de  
lokale boekhandel?



**BOEKHANDEL PLUKKER**  
SCHAGEN

Webshop:  
[WWW.BOEKHANDELPLUKKER.NL](http://WWW.BOEKHANDELPLUKKER.NL)  
Gratis afhalen en thuisbezorging



**In Memoria**  
Uitvaartbegeleiding

Voor een persoonlijk afscheid met een blijvende herinnering

Germa Jongejan

24 uur bereikbaar | germa@inmemoriauitvaart.nl | +31 6 23 44 68 20

**inmemoriauitvaart.nl**  
Hollands Kroon | Den Helder | Julianadorp | Schagen



**FLORINA**  
Bloemsierkunst

Bloemen-Planten  
Bruidsboeketten  
Rouwarrangementen  
Cadeau-artikelen  
Woondecoratie

't Zand - Julianadorp - Wieringerwerf - Landsmeer



accountancy | administratie  
adviesgeving | fiscal | lonen

**niet te missen**

**GP** accountants adviseurs

www.gpaccountants.nl  
Westerpark 160  
Schagen  
T 0224 297 444



**jan rozing**  
mannenmode

Jan Rozing Mannenmode | Aan het Marktpllein in Schagen  
Telefoon 0224 212624 | E-mail info@janrozing.nl  
Webshop [www.janrozing.nl](http://www.janrozing.nl)



**bromlewe**  
cv|dak|water installateurs

[www.bromlewe.nl](http://www.bromlewe.nl)

Witte Paal 1 b | Schagen | (0224) 297038

- cv ketels
- warmtepompen
- badkamers
- zinken goten
- onderhoud
- storingen

Gecertificeerd volgens de Gasketelwet en water-/gasinstallaties.

 **✓ KOOLMONOXIDE VRIJ**  
**✓ VEILIGE INSTALLATIE**

 **installQ**  
aantoonbaar beter

# VIERINGEN

	LOCATIE	TIJD	VIERING
Dinsdag 2 juni	Den Helder	09.30	Eucharistie en Aanbidding
Donderdag 4 juni	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	10.00	Eucharistie
Vrijdag 5 juni	Schagen	09.30	Eucharistie en Aanbidding
	Den Helder	10.00	Eucharistie
	Carrousel, Breezand	10.00	Woord- en Communieviering - diaken
SACRAMENTS DAG	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 7 juni	Schagen	10.00	Eucharistie / Gregoriaanskoor
	De Cocksdorp, Texel	10.00	Woord- en Communieviering - catechiste
	Den Helder	11.00	Eucharistie / Inzingkoor
Dinsdag 9 juni	Den Helder	09.30	Eucharistie en Aanbidding
Donderdag 11 juni	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	10.00	Eucharistie
HEILIG HART VAN JEZUS	LOCATIE	TIJD	VIERING
Vrijdag 12 juni	Schagen	09.30	Eucharistie en Aanbidding
11E ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 14 juni	Julianadorp	09.30	Woord- en communieviering - parochianen
	Schagen	10.00	Eucharistie
	Den Burg, Texel	10.00	Woord- en Communieviering - diaken
	Den Helder	11.00	Eucharistie / Caeciliakoar
Dinsdag 16 juni	Den Helder	09.30	Eucharistie en Aanbidding
	Keijzershoff, AP	10.00	Woord- en Communieviering - diaken
	De Bron, Schagen	10.30	Eucharistie
Donderdag 18 juni	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	10.00	Woord- en Communieviering - diaken
Vrijdag 19 juni	Schagen	09.30	Eucharistie en Aanbidding
12E ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 21 juni	Schagen	10.00	Eucharistie / Gemengdkoor
	Den Burg, Texel	10.00	Eucharistie
	Den Helder	11.00	Eucharistie / Willibrordkoor
	Schagen	16.00	Tamileucharistie
Dinsdag 23 juni	Den Helder	09.30	Eucharistie en Aanbidding
Woensdag 24 juni	Gollards, Texel	10.30	Eucharistie
Donderdag 25 juni	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	10.00	Woord- en communieviering - parochianen
Vrijdag 26 juni	Schagen	09.30	Eucharistie en Aanbidding

# VIERINGEN

13E ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zaterdag 27 juni	Schagen	19.00	Vormsel - Eucharistie / Dameskoor
Zondag 28 juni	Julianadorp	09.30	Eucharistie
	Schagen	10.00	Eucharistie / Kinderkoor
	Den Burg, Texel	10.00	Woord- en Communieviering - diaken
	Den Helder	11.00	Eucharistie / Feest van HH. Petrus en Paulus / Caeciliakoor
Dinsdag 30 juni	Den Helder	09.30	Eucharistie en Aanbidding
	De Bron, Schagen	10.30	Eucharistie
Donderdag 2 juli	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	10.00	Eucharistie
Vrijdag 3 juli	Schagen	09.30	Eucharistie en Aanbidding
	Den Helder	10.00	Eucharistie
	Carrousel, Breezand	10.00	Eucharistie
14E ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zondag 5 juli	Schagen	10.00	Eucharistie
	De Cocksdorp, Texel	10.00	Woord- en Communieviering - diaken
	Den Helder	11.00	Eucharistie / Inzingkoor
Dinsdag 7 juli	Den Helder	09.30	Eucharistie en Aanbidding
Donderdag 9 juli	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	10.00	Woord- en Communieviering - diaken
Vrijdag 10 juli	Schagen	09.30	Eucharistie en Aanbidding
	De Koog, Texel	19.30	Eucharistie in het Duits
15E ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zaterdag 11 juli	De Cocksdorp, Texel	19.30	Eucharistie in het Duits
Zondag 12 juli	Julianadorp	09.30	Eucharistie
	Schagen	10.00	Eucharistie
	Den Burg, Texel	10.00	Woord- en Communieviering - diaken
	Den Helder	11.00	Eucharistie
	De Koog, Texel	11.00	Eucharistie in het Duits
Dinsdag 14 juli	Den Helder	09.30	Eucharistie en Aanbidding
	De Bron, Schagen	10.30	Eucharistie
Woensdag 15 juli	De Koog, Texel	19.30	Eucharistie in het Duits
Donderdag 16 juli	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	10.00	Eucharistie
Vrijdag 17 juli	Schagen	09.30	Eucharistie en Aanbidding
	De Koog, Texel	19.30	Eucharistie in het Duits

# VIERINGEN

16E ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zaterdag 18 juli	De Cocksdorp, Texel	19.30	Eucharistie in het Duits
Zondag 19 juli	Schagen	10.00	Eucharistie
	Den Burg, Texel	10.00	Woord- en Communieviering - diaken
	Den Helder	11.00	Eucharistie
	De Koog, Texel	11.00	Eucharistie in het Duits
Dinsdag 21 juli	Den Helder	09.30	Eucharistie en Aanbidding
	Keijzershoff, AP	10.00	Woord- en Communieviering – parochianen / Keijzerskoor
Woensdag 22 juli	De Koog, Texel	19.30	Eucharistie in het Duits
Donderdag 23 juli	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	10.00	Woord- en Communieviering - parochianen
Vrijdag 24 juli	Schagen	09.30	Eucharistie en Aanbidding
	De Koog, Texel	19.30	Eucharistie in het Duits
17E ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zaterdag 25 juli	Anna Paulowna	19.00	Kermisviering - diaken
	De Cocksdorp, Texel	19.30	Eucharistie in het Duits
Zondag 26 juli	Julianadorp	09.30	Woord- en Communieviering - diaken
	Schagen	10.00	Eucharistie
	Den Burg, Texel	10.00	Eucharistie
	Den Helder	11.00	Eucharistie
	De Koog, Texel	11.00	Eucharistie in het Duits
Dinsdag 28 juli	Den Helder	09.30	Eucharistie en Aanbidding
	De Bron, Schagen	10.30	Eucharistie
Woensdag 29 juli	Gollards, Texel	10.30	Eucharistie
	De Koog, Texel	19.30	Eucharistie in het Duits
Donderdag 30 juli	Den Helder	09.30	Aanbidding
	De Zandstee, 't Zand	10.00	Woord- en Communieviering - parochianen
Vrijdag 31 juli	Schagen	09.30	Eucharistie en Aanbidding
	De Koog, Texel	19.30	Eucharistie in het Duits
18E ZONDAG DOOR HET JAAR	LOCATIE	TIJD	VIERING
Zaterdag 1 augustus	De Cocksdorp, Texel	19.30	Eucharistie in het Duits
Zondag 2 augustus	Schagen	10.00	Eucharistie
	De Cocksdorp, Texel	10.00	Woord- en Communieviering - diaken
	Den Helder	11.00	Eucharistie / Inzingkoor
	De Koog, Texel	11.00	Eucharistie in het Duits
	Schagen	13.00	Tamileucharistie

**Horizontaal**

1 Roeping 9 Inwoner van Oceanië 10 Gemetselde oeverstrook  
 11 Voorkeur 12 Rand 13 Lichtelijk zuur 15 Symbool voor gallium 16 Oosterse speciaalzaak 18 Dierengeluid 19 Voorzetsel 21 Land in Afrika 22 Vleesnat 23 Middag 24 Symbool van de overwinning van Jezus over de dood 26 USA 27 Koetsiersroep 28 Diplomatie 30 Riviermodder 32 Japanse parelduikster 34 Gele graankorrels 36 Roepnaam van Abraham Lincoln 37 Titel 39 Vreemde taal 41 Oude lengtemaat 42 Plus 43 Gevangenen 45 Groente 46 Vorstenvormer 47 Amerikaans semiformeel dansbal dat het schooljaar afsluit 49 Spaanse ontkenning 51 Overdrevens 52 Gemalin van Zeus, vóór Hera 53 In loco (afk.) 54 Middelpunt 56 Amandel 58 Beurscomplex in Amsterdam 59 Woord uit de Thora, het Nieuwe Testament en de Hadith "zeker, het is zo" dat betekent 60 Grote leider die in een apocalyptische eindstrijd wereldwijde vrede en welvaardenheid brengt 62 Het verspreiden van het christelijk geloof in een andere cultuur (prot.).

**Verticaal**

1 Allerlei 2 Voortekens waarvan de interpretatie verboden is volgens Leviticus 19:26 (Lat.) 3 Koolstofmonoxide 4 Bloeiwijze 5 Moerassig naaldwoud 6 Menswording van Jezus Christus 7 Café met klapdeuren 8 Confessie 9 Een van de tien rampen die het Oude Egypte troffen volgens Exodus in de Hebreeuwse Bijbel 10 Onrechtzinnig 14 Dierengezicht 17 Gewicht (afk.) 20 Deelstaat van India met beroemde thee 22 Voorruit, paard! 25 Boek 26 Alternatief voor WhatsApp of Telegram 29 Hervormde leer volgens de leer van een Frans-Zwitserse theoloog (1509-1564) 31 Stad in de VS (afk.) 33 Zelfhulpgroep voor alcoholisten (afk.) 35 Tijdstip 38 Lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 40 Bengel 44 Tussen do. en za. 45 Harry de tovenaarsleerling van J.K. Rowling 48 Muzieknoet 50 Buitenaards wezen (Eng.) 51 Makkelijk te volgen 55 Voornaamwoordelijk bijwoord 57 Verdovend middel (afk.) 61 Internetextensie van Slovenië.



**gebak**

**taarten**

**chocolade**

**hartige hapjes**

**koek**

**kado artikelen**

**u kunt bij ons terecht voor:**

*Het allerlekkerste hoeft niet duur te zijn*

**Gedempte gracht 65 Schagen**  
 Tel. 0224-212 216  
 E-mail: info@bakker-koster.nl  
 website: www.bakker-koster.nl



Uitvaartvereniging  
**ZIJPE**

*Elke uitvaart tot in de puntjes verzorgd  
Zonder commercieel gewin*

Onze ervaren uitvaartverzorgsters:



Anita Messelaar



Marjan Korver

**OVERLIJDEN MELDEN? BEL: 0224-563511**  
(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Alles omvattende uitvaartzorg  
Persoonlijke aanpak  
Ook voor niet-leden

Zonder winstoogmerk  
Eigen uitvaartcentrum  
Betaalbaar voor iedereen

Fiscaal aantrekkelijk sparen  
Alles conform uw wensen  
Word ook lid!

Lid worden van de vereniging?  
Ontdek alle voordelen op [www.uitvaartverenigingzijpe.nl](http://www.uitvaartverenigingzijpe.nl)

*Aandacht voor  
ambacht*

**PRONK BOUW**  
BOUWEN RESTAUREREN LEIDEKKEN

Machinestraat 2, 1749 DT Warmenhuizen  
(0226) 391374 • [info@pronkbouw.nl](mailto:info@pronkbouw.nl)  
in f @ [www.pronkbouw.nl](http://www.pronkbouw.nl)



**Breggit Smit**  
Uitvaartverzorging

*Iedereen verdient een persoonlijk afscheid*

- \* Stijlvol en betrokken
- \* Passende begeleiding
- \* Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
- \* Vrijblijvende voorbespreking

**Voor het melden van een overlijden: 06-51847890**  
**24 uur per dag bereikbaar**

[info@breggitsmituitvaart.nl](mailto:info@breggitsmituitvaart.nl) - [www.breggitsmituitvaart.nl](http://www.breggitsmituitvaart.nl)



Helder advies voor o.a. uw:

- Testament • Huwelijkse voorwaarden • Verklaring van erfrecht
- Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Notaris kantoor  
Mr. W.C.M. Baalman

Postbus 3 • 1766 ZG Wieringerwaard  
Noord Zijperweg 9  
Telefoon: (0224) 22 19 41 • Fax: (0224) 22 19 98  
E-mail: info@notarisbaalman.nl



ACCOUNTANTS • FISCALISTEN • ADVISEURS

De aandacht van een klein kantoor...

uitgaven  
heffingskorting  
teruggaaf  
inkomsten

belastingen  
kosten  
tarief

fronte  
sparen  
afschrijvingen  
auto  
aftrekbaar  
investerings

...met de kennis van een groot kantoor.



Schagen  
Koperwiek 1, 1742 GR Schagen  
T 0224 214 144  
E schagen@jongejanpartners.nl

Ook gevestigd in Alkmaar,  
Amsterdam en Hoorn.  
www.jongejanpartners.nl

# de moel

## Mannenmode



# KENBRI

FIRE FIGHTING



# STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL

Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl  
06-516 341 64

# Ridoh

- > Energielabels
- > Tekenwerk
- > Constructie
- > Bouwkosten

072-2029193 • info@ridoh.nl • ridoh.nl

# Prijsvraag Reizen

Een reis gaat over meer dan alleen over een bestemming.  
Het zijn de kleine momenten onderweg, de bijzondere ontmoetingen,  
indrukwekkende landschappen of onverwachte details die je bijblijven.

Wij zijn benieuwd: wat raakt jou tijdens jouw reis?

Maak een foto van een moment, plek of ervaring die voor jou betekenis heeft en deel jouw unieke perspectief. Of het nu gaat om een prachtige zonsondergang, een spontane glimlach, een cultureel detail of een plek die je stil maakt – laat zien wat jouw hart raakt onderweg.

🌟 Doe mee en maak kans op een mooie prijs!

Plaats jouw foto en vertel in een korte caption waarom juist dit beeld jou heeft geraakt.

📅 Inzenden kan tot 31 augustus 2026 via [redactiekerkinnzicht@gmail.com](mailto:redactiekerkinnzicht@gmail.com),  
vermeld je naam en telefoonnummer erbij.

🏆 Winnaar wordt bekendgemaakt in de uitgave van september/oktober 2026

Laat je inspireren, kijk met aandacht en deel jouw reisverhaal in beeld.

Waar word jij door geraakt op reis?